



Nieuwsbrief Kilangala/Kantembo missiepost

nr. 3 - 2015

Foto: STB



**Leven
geven**



Zeister Zendingen *genootschap*

Nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief houden de Stichting Trijntje Beimers (STB) en het Zester Zendingsgenootschap (ZZg) u op de hoogte van de ontwikkelingen in de missieposten Kilangala en Kantembo in Zuidwest-Tanzania. U kunt hem per post ontvangen, maar ook per e-mail! Aanmelden/omzetten van post naar e-mail kan bij het ZZg (tel. 030-692 7180) of via www.kilangala.nl. Daar vindt u ook algemene informatie, eerdere nieuwsbrieven, foto's en filmpjes. Blijft u Kilangala en Kantembo steunen? Wat en hoe staat achterop.

Presentatie

Een presentatie of filmavond bij uw kerk, school of vereniging over Trijntje Beimers en de missieposten? Pytsje Kampen en Ida Beimers doen het graag. Tel. (0514) 521 770.



Foto: STB

Prenataal onderzoek in Kilangala

*Wij, de mensen van Tanganyika, willen een kaars aansteken
en die zetten op de top van de Kilimanjaro,
zodat het licht over onze grenzen zal schijnen,
om hoop te geven waar wanhoop was, liefde waar haat was,
en waardigheid waar voorheen alleen vernedering was.*

Deze woorden staan sinds de onafhankelijkheid van Tanzania
in 1961 op een plaquette op de top van de Kilimanjaro.
Stichting Trijntje Beimers en ZZg onderschrijven ze van harte.

Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten

Brief aan een kind in Kilangala

W weet je, kind, dat je moeder toen ze zwanger was van jou voor zwangerschapscontrole 15 km naar het ziekenhuis van Kilangala liep? En dat zij dan een hele dag onderweg was met alleen een paar bananen mee? Ze liep gezellig pratend op met andere vrouwen van jouw dorp en ik zag ze aankomen bij het ziekenhuis.

Zij en al die vrouwen wachtten geduldig buiten. Uur naar uur verstreek en niemand murmureerde. Toen liet de zuster je moeder binnen in de spreekkamer. Daar zat ze op een bankje en deed haar verhaal. Op de onderzoekstafel werd haar buik gemeten. Met een houten toeter luisterden ze naar jouw hartje. Haar gewicht werd in kaart gebracht en de zuster vergeleek de binnenkant van je moeders hand met haar eigen hand om te weten of ze bloedarmoede had. Hij was te bleek, dus kreeg ze staalpillen van de zuster achter het loket.

Je bent geboren in de auto, zo kan ik je vertellen. De bevalling vlotte niet en de dokter voorzag een keizersnee. Je moeder lag gewoon achterin de auto, met allemaal familieleden die haar in het ziekenhuis van Sumbawanga van eten en drinken moesten voorzien. Maar jij kwam onderweg al op de wereld en de dokter en ik gaven je de eerste verzorging. De chauffeur sprong uit de auto omdat, zo zegt men, het niet juist is dat een man bij de bevalling aanwezig is. Je kreeg zijn naam: Richard.

Ik heb je wel gezien in de lagereschoolklas, toen ik aidspreventieles gaf met dokter Audifas en dokter Afith. Jullie stonden zo keurig in die lange strakke

rij! Dat moest ook wel want anders kwam de liniaal er aan te pas. Dat jullie met vijf kinderen in een bank zaten en met 87 in een lokaal was voor mij schrikken, maar jullie waren muisstil toen wij vertelden over aids.

Ken je het liedje nog dat ik zong met mijn gitaar: 'Take care of your self, take care of the other'? Ik hoop dat je dit nog weet en dat je zorgt dat je zelf deze vreselijke ziekte niet krijgt.

Wees een voorbeeld en vertel het voort: behoed je voor deze ziekte en gebruik voorbehoedsmiddelen. Je kunt ze krijgen in het ziekenhuis in Kilangala en anders wel in Sumbawanga. En weet je dat je nu ook in Kilangala getest kan worden?

*Hartelijke groet van mama Shjoe,
Pytsje Kampen*



Foto: STB

Verhalen uit Kilangala

De stafmedewerkers van de Kilangala-missie namen zelf de pen ter hand om iets te schrijven over hun werkterrein. We nemen u mee langs de verschillende 'departments' van Kilangala.

Ziekenhuis

Dr. Audifas schrijft ons: "De hele streek hier is afhankelijk van het ziekenhuis van Kilangala en ook de ambulance is van groot belang. De nieuwe wagen doet het prima en heeft licht binnenin en een eerstehulpkoffer. De patiënt heeft het gevoel dat de behandeling al begonnen is zodra hij in de auto komt! Tot nu toe zijn vooral zwangere vrouwen en malaria-patiënten vervoerd. We bedanken iedereen die bijgedragen heeft aan dit voertuig dat mensen het leven redt!"



Fotos: Kilangala Missie



Kinderhuis

Roza Simgala schrijft: "We hebben nu 15 ouderloze kinderen in het kinderkuis. Ze drinken graag melk en dunne pap en eten rijst en dikke pap. Ze spelen spelletjes met de verzorgsters en zingen liedjes zoals: *Tanzania nakupenda kama pete na kidole. Ninakonda na kukonda kwa ajili yako wewe*'. De kinderen die oud genoeg zijn kunnen naar school. Daar zorgt de missie voor. Deze kinderen houden van voetbal (de jongens) en netbal (de meisjes). Bedankt voor uw steun!"

Evangelisatie

Pastor Meshack Kinoge schrijft: "Sinds 1967 wordt ons krantje Nuru uitgegeven voor (jong) volwassenen. We schrijven over het huwelijk, Kerst en Pasen, maar ook over HIV. We vertellen bijbelverhalen en we vertellen over de gevaren van drugs, sigaretten en alcohol. We maken 4 krantjes per jaar, in een oplage van 12.000. 48.000 nummers verspreiden we dus, per auto, per fiets, te voet en per post. Onze lezers waarderen de Nuru omdat die niet gebonden is aan een bepaalde kerk, maar het evangelie zo verkondigt dat het toegankelijk is voor mensen uit alle kerken."



Bijbelles

Vaktrainingscentrum

Veel jonge mensen willen graag naar een VTC, omdat ze bij anderen gezien hebben dat wie een vak geleerd heeft ook zijn familie kan onderhouden. Meisjes die goed jurken en broeken kunnen naaien verdienen er geld mee in hun eigen dorp. Jongens die kunnen bouwen maken huizen met ruime ramen; een heel verschil met de kleine raampjes van vroeger. Het aantal studenten is helaas drastisch afgenomen, van 60 naar 20. De overheid stelt andere eisen en registreert laaggeschoolde leerlingen niet meer.



Foto: Zeg

Landbouw en vee

Pastory Evarist schrijft: "De oogst van dit jaar was niet zo goed, door zware regens in het plantseizoen. De koeien doen het goed en een deel van de melk gaat naar het kinderkuis. We hebben een nieuwe SOLKO-vrijwilliger en dat gaat goed. We hopen goede teeltplannen te maken voor het komende seizoen.

Een deel van de oogst van dit jaar gebruiken we voor de exploitatie van de missiepost, want de kosten zijn gestegen, maar het budget niet. We verkopen aan lokale opkopers om vervoerskosten en andere kosten te voorkomen die zich voordoen als we de oogst naar de stadsmarkten brengen.

De rest van de opbrengst van de SOLKO-boerderij hebben we nodig voor het volgende plantseizoen. We kunnen het niet gebruiken om onze werkers mee te betalen."



Foto: STB



Door geldgebrek ligt dit veld braak, zegt Pastory

Kantembo

De manager van Kantembo, Christopher Maganga, liet weten dat er momenteel 9 babies met een oudere zus of ander familielid in het babyhuis zijn. De moeders van die babies zijn overleden of hebben problemen met de borstvoeding. Eén baby kon terug naar huis en er kwam een nieuw kind bij. De meisjes krijgen o.a. les in kinderverzorging.

Maïs, bonen en zonnebloempitten, dat heeft de akker dit jaar opgeleverd. De maïs en de bonen komen als voedsel op de borden van de verzorgsters van de babies in het kinderkuis terecht. Ook dient de akker als leermiddel voor de meisjes, zodat ze verschillende teeltmethoden leren en die thuis kunnen toepassen. De rest van de oogst wordt verkocht en is het budget voor zaaigoed etcetera voor



Foto's: Edwin Post



het volgende jaar. Ze houden dieren (koeien) die vlees, melk en geld opleveren voor het kinderkuis.

Met het persen van olie uit zonnebloempitten voor boeren uit de regio en het verkopen van de olie uit eigen zonnebloemenkweek wordt geld verdiend dat ten goede komt aan de missionaire activiteiten van Kantembo en Kilangala. Een deel van de olie wordt gebruikt in het kinderkuis. Door versleten onderdelen heeft de oliepers een poosje stilgelegen, maar nu wordt er vrijwel voortdurend olie geperst.

Voor het nieuwe landbouwseizoen wordt mulch en compost verzameld, want dat is de basis van de duurzame-landbouw-methode Farming Gods Way. Het maakt boeren minder en op den duur geheel onafhankelijk van (dure) kunstmest.

Nieuwsbrief per e-mail

We sturen u deze papieren nieuwsbrief met plezier toe en we hopen dat u 'm met plezier leest. Mocht u het net zo plezierig vinden om de verhalen op het beeldscherm van uw computer of tablet te lezen, wilt u dat ons dan laten weten, dan sturen we hem in het vervolg per e-mail toe. Het scheelt in de portokosten en die zijn aanzienlijk tegenwoordig.

U kunt zich aanmelden via:

www.zzg.nl/nieuwsbrief-kilangala

of even bellen naar het ZZg (030) 692 71 80.

Transport in Tanzania



Foto: ZZg

Uw gift

Financiële steun uit Nederland is voor het in stand houden van het werk op de missieposten Kilangala en Kantembo voornamelijk onontbeerlijk. Helpt u mee om het goede werk dat Trijntje Beimers ruim 50 jaar geleden begon voort te zetten?

Via de acceptgiro kunt u een algemene gift overmaken. Wilt u liever een specifiek onderdeel van het werk steunen, maak dan zelf een bedrag over en vermeld het doel. Voor Kilangala: ziekenhuis, kindertehuis, evangelisatiewerk, landbouw of vaktrainingscentrum. Voor Kantembo: kindertehuis, evangelisatiewerk, of elektriciteitsvoorzieningen. Gebruik bij voorkeur banknummer **NL74 RABO 0375 2169 36**, t.n.v. ZZg te Zeist. Maar naar de Stichting Trijntje Beimers kan ook: **NL09 INGB 0000 5902 00** te St. Annaparochie.

Gaf u in het verleden aan het Frieslandbanknummer van STB (2960 71 250), let dan op. Giften via dit nummer komen niet meer aan en automatische overmakingen zijn beëindigd. Gebruik alstublieft een van de IBAN-nummers hierboven!



Zowel STB als ZZg zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt uw gift binnen de daarvoor geldende regels aftrekken van de belastingen. Schenkingen en erfenissen aan een ANBI zijn vrij van schenkings- of erfbelasting.

Contact

Voor Stg. Trijntje Beimers

Mw. Pytsje Kampen
Koaidyk 6
8724 LJ It Heidenskip
tel. (0514) 521 770
pytsjek@gmail.com

Voor het ZZg

Douwe van Barneveld
Zusterplein 20
3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 88
stb@zzg.nl



Zeister Zendingsgenootschap