



Nieuwsbrief Kilangala/Kantembo missiepost

nr. 1 - 2015

Foto: Kilangala Missie



Gered uit een latrine



stb

Stichting Trijntje Beimers



Zeister Zendingen *genootschap*

Nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief houden de Stichting Trijntje Beimers (STB) en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) u op de hoogte van de ontwikkelingen in de missieposten Kilangala en Kantembo in Zuidwest-Tanzania. Wilt u 'm ook ontvangen? U kunt zich aanmelden via www.kilangala.nl of bij het ZZg (tel. 030-692 7180). Blijft u het zendingswerk steunen? De bankgegevens vindt u achterop.

Website

Op www.kilangala.nl vindt u informatie, nieuwsbrieven, foto's en film.

Presentatie

Een presentatie of filmavond bij uw kerk, school of vereniging over het levenswerk van Trijntje Beimers? Pytsje Kampen en Ida Beimers doen het graag. Tel. (0514) 521 770.

Gered uit een latrine

Onlangs werd er bij de kliniek in Kilangala een pasgeboren baby gebracht die gered was uit een latrine. Mensen hoorden hem huilen



en konden hem gelukkig levend en wel bij de kliniek brengen. Na onderzoek is het jongetje opgenomen in het kindershuis. Het bleek het tweede kind te zijn van een vrouw met psychische problemen die haar eerste baby ook al om het leven had gebracht. In het kindershuis kreeg hij de naam Asante (Swahili voor Dank u). We hopen en bidden dat dit kind dankzij de Kilangala Missie inderdaad een leven krijgt waar hij dankbaar voor kan zijn, ondanks het weinig florissante begin.

*Wij, de mensen van Tanganyika, willen een kaars aansteken
en die zetten op de top van de Kilimanjaro,
zodat het licht over onze grenzen zal schijnen,
om hoop te geven waar wanhoop was, liefde waar haat was,
en waardigheid waar voorheen alleen vernedering was.*

Deze woorden staan sinds de onafhankelijkheid van Tanzania in 1961 op een plaquette op de top van de Kilimanjaro. Stichting Trijntje Beimers en ZZg onderschrijven ze van harte.

Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten

Ambulance actie

De actie voor een ziekenauto voor de Kilangala missiepost was een groot succes! In relatief korte tijd kwamen er genoeg grote en kleine giften binnen om de plannen concreet te maken. Het was de bedoeling om in Tanzania een goede tweedehands ambulance aan te schaffen, maar bij nader inzien bleek dat vrijwel onmogelijk. Het aanbod was klein, de prijzen relatief hoog en de geschiedenis van de voertuigen volkomen onduidelijk.

Gelukkig stelde Wilde Ganzen een premie beschikbaar, waardoor elke ontvangen gift een beetje hoger werd en de aanschaf en verzending van een nieuwe ambulance ook mogelijk bleek. Dat moest dan wel een Toyota worden, want Toyota gebruikt speciale verkoopprijzen voor erkende humanitaire instellingen zoals het ZZg. In samenspraak met de ambulancecommissie van STB, werd besloten tot de aankoop van een robuuste Toyota Landcruiser ambulance.



Met de aanschaf en inrichting van de ambulance en verzending tot de haven van Dar es Salaam in Tanzania, is een bedrag van € 31.000 gemoeid. In de loop van januari is de auto vanuit Gibraltar verscheept naar Tanzania. De aankomst wordt begin maart verwacht. Dan moet de papierwinkel op orde zijn: Moses Siame, de manager van de missiepost, doet, samen met het ZZg en een betrouwbaar importbureau in Dar es Salaam, al het mogelijke om invoerrechten te vermijden en de verdere kosten zoveel mogelijk te beperken.

Het wordt misschien wel mei voordat de nieuwe ambulance, met kenteken, verzekerd en voorzien van fabrieksgarantie, op weg zal gaan naar Kilangala. Wij hopen en verwachten dat de auto daar heel veel jaren dienst zal doen om patiënten van het platteland naar de kliniek in Kilangala of het ziekenhuis in Sumbawanga te brengen. Een belangrijke taak want daarmee wordt de gezondheidszorg in deze afgelegen regio van Tanzania toegankelijker. Voor ernstig zieke patiënten kan deze ambulance zelfs van levensbelang zijn.

Nogmaals heel hartelijk dank aan iedereen die bijgedragen heeft!

Landbouwtraining helpt gezondheidszorg

Op de foto ziet u Pastory Evarist, die enthousiast achter een hoeveelheid prille plantjes zit. Medicinale plantjes wel te verstaan, die gebruikt kunnen worden bij het voorkomen en genezen van diverse ziekten bij mensen en bij dieren. Denkt u aan artemisia (alsem), moringa (natuurlijke multi-vitamine) en ... knoflook! Pastory deed zijn kennis op tijdens de cursus die hij in november 2014 volgde aan het Centrum voor Duurzame Landbouw (SAT) in Morogoro, in oostelijk Tanzania. Hij heeft het geleerde al toegepast bij de behandeling van een ziek kalf!



Foto: Kilangala Missie

Ook Jenny Kazole, verpleegkundige in de Kilangala Kliniek, volgde de training over medicinale planten. Haar vader was landbouwambtenaar en zelf heeft ze met haar man een grote moestuin. Ze vindt het mooi dat haar beide interesses op elkaar aansluiten en ook dat medicinale planten een belangrijke rol kunnen spelen in de gezondheidszorg. Dat is bijvoorbeeld het geval bij malaria en diarree, de meest voorkomende aandoeningen waarvoor kinderen en volwassenen in de kliniek komen en waaraan ze soms overlijden. Bij beide ziektes zijn gezonde voeding en goede hygiëne van groot belang. Zo kan het dagelijks drinken van artemisia-thee malaria voorkomen en werkt het versterkend op het immuunsysteem. Vooral voor Hiv-positieve mensen is dat heel belangrijk.

Jenny en Pastory zijn al zeer geïnspireerd aan de slag met hun nieuwe plantenkennis. Ze hebben hun collega's verteld wat ze geleerd hebben en zijn nu een voorbeeldtuin aan het aanleggen met daarin diverse medicinale planten. Jenny wil de patiënten die de kliniek bezoeken aanmoedigen om dit soort planten te gebruiken (en zelf te verbouwen) in aanvulling op de gewone gezondheidszorg. Hopelijk zal deze aanpak bijdragen aan een betere weerstand van de bewoners en het verminderen van het aantal malaria- en diarreegevallen.

Pastory volgde nog twee door het ZZg gefinancierde trainingen, over het houden van koeien, geiten en over biologische landbouw (waaronder compost maken). Ook deze kennis komt aan de missiepost ten goede.



Foto: Kilangala Missie

Rivella voor het goede doel

Wie vanaf 1 april op een fietstocht langs de Koaidyk in It Heidenskip komt, kan voor een koffiestop aanschuiven aan de picknicktafel tegenover no. 6, waar Pytsje Kampen woont. Het kan niet missen, de vlaggen van Fryslân en van Tanzania wapperen u tegemoet. Terwijl u geniet van koffie, thee of rivella kunt u folders en foto's bekijken over de missieposten van Kilangala en Kantembo. Daar gaat ook de opbrengst naar toe. Uit het dagboekje, waar mensen in allerlei talen reacties achterlaten komen de volgende berichtjes:

- Wat een goed idee. Wij hebben er van genoten en al helemaal met de gedachte dat het geld zo goed wordt besteed. Groeten uit Eindhoven.
- Heerlijk in de zon genoten van een kopje koffie 'Naasteliefde. Dank voor de gelegenheid!
- Wat een heerlijke verrassing! Wij geven graag onze donatie voor dit fantastische doel.
- Dit plekje, dit idee is zoals ik mij de ideale wereld voorstel: een wereld waar mensen ruimte en tijd maken voor elkaar. Het voelt als een cadeautje onderweg! Hartelijke groet uit Zoetermeer.
- Als Afrikagangers kunnen wij niet anders dan dit project toejuichen.
- Wij hopen voor drie weken naar Tanzania te gaan; misschien komen we wel in de buurt van de Missiepost Kilangala. Groeten uit Hoogland.
- Wat een instelling om iets voor de mensen te doen. Even met de boerin gesproken die ons vertelde over haar project, de missieposten Kilangala en Kantembo.
- Zo teruggeworpen op mijzelf en de natuur, dit maakt het fietstochtje compleet. Dit doet je nadenken.
- Vorige week waren wij nog in Tanzania. Nu op de fiets in Friesland. Aan beide landen kun je je hart verliezen. Leuk idee, thee (chai) voor Tanzania. Nu even tot bezinning komen.



Foto: Pytsje Kampen

En Pytsje voegt eraan toe: *"Ja, zo verloor ik ook mijn hart aan Tanzania toen ik daar voor het eerst kwam in 1995, maar mijn thuis is Friesland."*



Foto: Ztg

Wanneer gaat de knop om?

De overheid in Tanzania is al lang van plan om alle inwoners toegang tot elektriciteit te geven. Dat is natuurlijk in steden gemakkelijker te realiseren dan op het dunbevolkte platteland. Een paar jaar geleden leek de mogelijkheid ook voor Kilangala dichterbij te komen, maar helaas werden toen alleen de dorpen langs de grote weg van Sumbawanga naar Namanyere op het netwerk aangesloten. Kilangala ligt zo'n vijf kilometer van die weg af en kwam er dus niet voor in aanmerking. Maar recent kwam er opeens toch toestemming en inmiddels zijn ze druk bezig met de voorbereidingen. Er staan al elektriciteitspalen en de meeste huizen en gebouwen (inclusief de kliniek) zijn van de noodzakelijke bedrading voorzien. Het wachten is nu op het moment dat de elektriciteitsmaatschappij Tanesco de schakelaar omzet.



Foto: Kilangala Misse

Nog meer berichten uit het kindershuis

De baby's die in het kindershuis van Kilangala worden gebracht hebben in hun prille leven vaak al van alles meegemaakt, zo blijkt onder andere uit het verhaal op pagina 2. Behalve deze 'latrine-baby' kwam er nog een baby binnen, een meisje van wie de moeder door haar dronken echtgenoot doodgeslagen is. De vader is op de loop voor de politie. Gelukkig maar dat het kind in Kilangala opgevangen kan worden.

De albino tweeling waar we eerder over schreven wordt liefdevol verzorgd in het kindershuis, maar moet ook goed in de gaten worden gehouden. Allereerst omdat deze kinderen vanwege hun lichte huid absoluut niet onbeschermd in de zon mogen, maar ook omdat er toch mensen blijken rond te lopen die hen kwaad willen doen.

Volle bak bij Ineke Alberda school

Het onderwijs op de Ineke Alberda school is beter dan op de lagere scholen in de naburige dorpen, onder andere door de kleinere klassen. Daarom willen veel ouders hun kinderen graag daar op school hebben. Maar niet alle kinderen kunnen er terecht, omdat de schoolleiding een maximaal aantal van 45 leerlingen per klas hanteert. De school in buurdorp Kipande blijkt nog steeds heel volle klassen te hebben (meer dan 70 kinderen in een lokaal). Het is niet helemaal duidelijk hoe dat komt. Moses vermoedt dat mensen het belang van onderwijs steeds meer gaan inzien en hun kinderen dus werkelijk naar school sturen in plaats van ze thuis te houden.

De kleuteronderwijzers Oscar en Christopher zijn inmiddels dusdanig bijgeschoold dat ze voldoen aan de overheidseisen. De lagere school biedt nu onderwijs aan groep 3, 4 en 5 en groeit jaarlijks in aantal leerlingen en in lokalen. Een toiletblok met zes latrines is bijna gereed (foto).



Foto: Kilangala Misse

Weinig aanmeldingen voor vakopleiding

De situatie op het Vakopleidingscentrum in Kilangala is een beetje zorgelijk. De overheid heeft aangegeven dat de docenten beter opgeleid moeten worden en dat de gebouwen aan de overheidseisen moeten gaan voldoen. Dit nieuws heeft duidelijk invloed op het aantal aanmeldingen, want bij de start van het nieuwe schooljaar (begin februari 2015) waren er in het vakopleidingscentrum slechts 18 leerlingen, waaronder zes nieuwe. Maar er zullen er nog wel een paar bijkomen, verwacht Moses.

UW DONATIE NOG NAAR FRIESLANDBANK?

Sommige trouwe donateurs van de Trijntje Beimers Stichting maken - vaak automatisch - nog giften over naar het STB banknummer dat eindigt op **2960.71.250**. Dat was een rekening bij de inmiddels **niet meer bestaande Frieslandbank**. In het afgelopen jaar werden giften die op deze rekening binnenkwamen automatisch doorgestuurd naar de stichting, maar die service is nu ook gestopt. Uw gift komt daarom niet meer aan en een automatische periodieke overmaking wordt beëindigd. **Daarom een dringend verzoek aan iedereen die dit oude nummer nog gebruikt. Wilt u alstublieft uw volgende gift overmaken naar:**

F Friesland Bank



Rabobank

NL09 INGB 0000 5902 00, Stichting Trijntje Beimers
Of NL74 RABO 0375 2169 36, Zeister Zendingsgenootschap, o.v.v. STB Missieposten

Wilt u opnieuw automatisch gaan overmaken? Wij sturen u graag een formulier voor automatische incasso. stb@zzg.nl. Van harte aanbevolen!

Uw gift

Voor het in stand houden van het werk op de missieposten Kilangala en Kantembo is financiële steun uit Nederland voorlopig nog onontbeerlijk. Helpt u ons om het werk dat Trijntje Beimers begon voort te zetten?

Uw gift is welkom op banknummer NL74 RABO 03752.16.936, t.n.v. ZZg te Zeist. Vermeld bij een eigen overschrijving 'Kilangala/Kantembo'.

U kunt ook het banknummer van de Stichting Trijntje Beimers gebruiken: NL09 INGB 00005.90.200 te St. Annaparochie.

Zowel STB als ZZg zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u als particulier of bedrijf uw gift kunt aftrekken van de belastingen, binnen de daarvoor geldende regels. Schenkingen en erfenissen aan een ANBI zijn vrij van schenkings- of successierecht.



Contact

Voor Stg. Trijntje Beimers

Mw. Pytsje Kampen
Koaidyk 6
8724 LJ It Heidenskip
tel. (0514) 521 770
pytsjek@gmail.com

Voor het ZZg

Mw. Dinie Donze
Zusterplein 20
3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 80
stb@zzg.nl



Zeister Zendingsgenootschap