
Nieuwsbrief Kilangala/Kantembo missiepost

nr. 2 - 2015

Foto: STB



Missie geslaagd!



stb

Stichting Trijntje Beimers



Zeister Zendingen *genootschap*

Nieuwsbrief, nu ook digitaal!

Met deze nieuwsbrief houden de Stichting Trijntje Beimers (STB) en het Zester Zendingsgenootschap (ZZg) u op de hoogte van de ontwikkelingen in de missieposten Kilangala en Kantembo in Zuidwest-Tanzania. U kunt hem per post ontvangen, maar ook per e-mail! Aanmelden/omzetten van post naar e-mail kan bij het ZZg (tel. 030-692 7180) of via www.kilangala.nl. Daar vindt u ook algemene informatie, eerdere nieuwsbrieven, foto's en filmpjes. Blijft u Kilangala en Kantembo steunen? Wat en hoe staat achterop.

Presentatie

Een presentatie of filmavond bij uw kerk, school of vereniging over Trijntje Beimers en de missieposten? Pytsje Kampen en Ida Beimers doen het graag. Tel. (0514) 521 770.

'Nederlandse' koeien

De ene koe heet Wumke en kreeg haar naam van de kinderen van de Wumkesskoalle uit Joure.



Foto: ATB

De andere koe draagt de naam Tineke, bedacht door de kinderen van basisschool Us Nije Gea uit Elahuizen. Vorig jaar vertelde Pytsje Kampen op beide scholen over Kilangala en Kantembo. Het sprak de kinderen zo aan dat ze geld inzamelden om twee vaarzen te kopen. En die zijn er nu. Manager Christopher, van Kantembo, liet weten heel blij te zijn omdat hij binnenkort geen melk meer hoeft te kopen voor de baby's in het kinderdhuis. Kinderen, hartstikke bedankt! En Wumke en Tineke, doe je best met melk maken!

*Wij, de mensen van Tanganyika, willen een kaars aansteken
en die zetten op de top van de Kilimanjaro,
zodat het licht over onze grenzen zal schijnen,
om hoop te geven waar wanhoop was, liefde waar haat was,
en waardigheid waar voorheen alleen vernedering was.*

Deze woorden staan sinds de onafhankelijkheid van Tanzania in 1961 op een plaquette op de top van de Kilimanjaro. Stichting Trijntje Beimers en ZZg onderschrijven ze van harte.

Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten

Manager Moses vanuit Kilangala

Toen Trijntje Beimers in 1967 de Kilangala Missie startte begon ze met maar twee activiteiten: evangelisatiewerk en hulp aan weeskinderen. Nu hebben we er zes: de moederloze baby's, het ziekenhuis, evangelisatiewerk, landbouw, het vaktrainingscentrum en de school. Elke twee maanden is er een vergadering waar we met de 'key leaders' van elk onderdeel de stand van zaken bespreken.

Foto: Kilangala Missie



Ziekenhuis

In een uitgestrekt gebied is Kilangala de enige overgebleven missiepost waar mensen voor medische zorg terecht kunnen. Van een afstand van wel 40 km komen de patiënten, ook lopend. Malaria komt veel voor, hiv/aids ook en allerlei verwondingen. Preventie is een belangrijk doel voor het ziekenhuis: mensen voorlichten en sterfgevallen voorkomen. 6771 patiënten zijn behandeld, 13 mensen overleden, 480 zwangere vrouwen werden begeleid en geen daarvan stierf. De nieuwe ambulance helpt om mensen te bereiken voor wie het ziekenhuis letterlijk onbereikbaar is.

Kinderhuis

Het aantal kinderen in het kinderkuis wordt elk jaar kleiner. Dat is goed nieuws, want het betekent dat door de goede zorg en begeleiding in ons ziekenhuis minder moeders bij de bevalling sterven.

Evangelisatiewerk

Op zeven lagere scholen vertellen we bijbelverhalen en daarmee brengen we rond de 1500 leerlingen in contact met het evangelie.

Ons evangelisatiekrantje Nuru (Licht) bereikt minstens 12.000 lezers uit allerlei verschillende kerken en wordt verspreid in een wijd gebied. Ook de inheemse Sukuma-stam kan de Nuru lezen, het zijn rondtrekkende veehouders die nauwelijks in de kerk komen. Anderen vinden de Nuru interessant omdat we ook schrijven over bijvoorbeeld het huwelijk.

Landbouw

Op de akkers groeien nu bonen, maïs en zonnebloemen, maar de regens kwamen heel laat en waren erg zwaar. Het staat er dus niet goed voor, maar we blijven het proberen. Vorig jaar, toen er erg weinig regen viel, hadden we aan oogst: 200 zakken maïs (van een akker van 12 ha), 13 zakken bonen (van 6 ha) en 2 zakken zonnebloempitten (van 4 ha).



Foto: ZfG

De ambulance rijdt!

Op 2 mei mailde Pytsje Kampen: "Gisteren weer thuis gekomen in It Heidenskip na een hele spannende doch fantastische reis naar de Kilangala Missiepost, waar Anneke Witteveen en ik de ambulance hebben mogen brengen."

Een verslag van hun wedervaren: "Begin april reisden we namens de Trijntje Beimers Stichting vol goede moed af naar Tanzania om de nieuwe ambulance te overhandigen aan de Kilangala Missie. De ambulance was in januari vanuit Gibraltar verscheept naar Dar Es Salaam en begin maart daar aangekomen. We hoopten dat de inklaring en registratie begin april afgerond zouden zijn, maar dit bleek, echt Afrikaans, niet het geval te zijn. De ambulance zat nog in de container en de papierwinkel in de la. Gedoe met formulieren en formaliteiten!

Drie weken duurde het om de inklaring en registratie voor elkaar te krijgen. Het vergde veel van ons geduld en incassersvermogen en ook van Douwe van Barneveld die vanuit het ZZg-kantoor in Zeist per smartphone meehielp. Elke dag weer dachten we 'Morgen gaat het lukken'. En dat drie weken lang, terwijl de dag van terugvliegen al in zicht kwam.., erg frustrerend.



Uiteindelijk werd een Afrikaanse oplossing gevonden: met toestemming van de overheid mocht de ambulance zonder officiële registratie maar met een handgemaakt bord met het chassisnummer de reis naar de Kilangala missie aanvangen. Ruim 1.200 kilometer, een lange tocht. Maar de warme en hartelijke ontvangst in de missiepost deed ons alle ongemakken snel vergeten.

Op 28 april reden we samen de met Friese vlagjes versierde ambulance naar het ziekenhuis van Kilangala en daar werden we in volle vreugde ontvangen door zingende koren en dansende mensen. Een fantastische feestelijke happening!" In de officiële overdrachtsplechtigheid, waar ook de mensen van het ziekenhuis bij waren, overhandigde Pytsje de autosleutels aan Kilangala's manager Moses Siame (zie foto). Na dit feestelijk gebeuren dronken ze samen een Fanta met een biskwietje erbij.

Over het onderhoud van de wagen schreef Moses in zijn rapport: "We hebben de voorschriften geaccepteerd die voorgesteld zijn om de auto te onderhouden, want we willen er zo goed mogelijk voor zorgen." Een dag later vervoerde de ambulance



al z'n eerste patiënt, compleet met bengelend infuus. En inmiddels zijn alle formele papieren én de echte nummerplaten ook gearriveerd.

Wat de ambulance ten diepste betekent voor de mensen daar, schreef Mozes ook op: "De nieuwe ambulance heeft mensen de hoop gegeven dat ze echt kunnen rekenen op transport als dat medisch noodzakelijk is." Wat een wereld spreekt er uit dat zinnetje! Dan weet je weer waar je het voor doet.



Elektriciteitsnet bereikt Kantembo

Recentelijk kregen we vanuit Kantembo een aanvraag om steun bij het aanleggen van elektriciteitsvoorzieningen in het kinderkuis, kantoor en enkele woonhuizen van medewerkers. Het gaat om leidingen, stopcontacten, schakelaars en dergelijke. Hiervoor is een bedrag van € 1.900 nodig.

Met deze voorzieningen is Kantembo dan klaar voor het moment van aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet, iets wat naar verwachting binnenkort zal gaan gebeuren. Ze kijken er naar uit want het opent nieuwe mogelijkheden zoals koeling van levensmiddelen en computergebruik.

Als u wilt bijdragen aan dit specifieke doel, gebruik dan niet de acceptgiro, maar maak zelf een gift over naar het ZZg, IBAN NL 74 RABO 03752 16936 o.v.v. elektriciteit Kantembo.

Milieubewuste landbouw

Vanuit Kilangala en Kantembo gingen dit voorjaar drie mensen naar een conferentie in Mbeya, georganiseerd door Stichting Stipulae uit Nederland. Die wil op het gebied van biologische landbouw en agroforestry (bomen gecombineerd met landbouw) graag samenwerking bevorderen tussen verschillende organisaties. Zo kan een netwerk groeien van plaatsen waar kleinschalig gewerkt wordt aan landbouwontwikkeling met respect voor het milieu.



Foto: Kilangala Missie

*Stg Stipulae op
bezoek bij de
Kilangala Missie*



Foto: Stg. Stipulae

Op de conferentie ging het over onderwerpen zoals het aanplanten van inheemse vruchtbomen, bodemverbetering door aanplant van bepaalde gewassen, wisselteelt en teelt langs hoogtelijnen van het landschap (voorkomt erosie). En over alle goede eigenschappen van de moringa boom. Ook vertelde Pastory Evarist (van de Kilangala Missie) enthousiast over de landbouwtrainingen die hij volgde bij het Centrum voor Duurzame Landbouw (SAT) in Morogoro.

Het ZZg en STB willen kleinschalige milieubewuste landbouw op de missieposten introduceren en stimuleren. Het is goedkoper en duurzamer dan langdurig en intensief gebruikmaken van kunstmest. Ook biogas, groenbemesting en bijen houden kunnen zo onder de aandacht gebracht worden.

Van de STB-bestuurstafel

Enkele weken geleden hield het STB-bestuur de jaarlijkse formele vergadering. In goede harmonie werd teruggeblikt op 2014. Met genoeg en grote dankbaarheid stelden we vast dat de ambulance-actie een enorm succes was, mede door de premie van Wilde Ganzen. Er kon zelfs een kleine reserve voor toekomstige kosten worden gevormd.

Het fondsenwervingssucces ging wel ten koste van de werving voor het gewone, maar zo belangrijke werk op de missieposten. Maar dankzij eerder gevormde reserves konden we gelukkig aan alle financiële verplichtingen voldoen. Het jaarverslag over 2014 werd vastgesteld en goedgekeurd. U kunt het lezen op www.kilangala.nl of opvragen via (030) 692 71 88 of stb@zzg.nl.

Nu richten we bij STB en ZZg de fondsenwerving weer op het 'gewone' werk van de missieposten: basisgezondheidszorg, onderwijs en vakopleiding, de verkondiging van het evangelie in woord en daad, de opvang van baby's en korte landbouwtrainingen. Daarnaast hebben we concrete aandachtspunten benoemd waar we met de mensen van de missieposten aan gaan werken: de continuïteit van het financiële en uitvoerende management, toegewijde aandacht voor de kerntaken van de missieposten en verbetering van hun eigen financiële mogelijkheden.



Foto: Kilangala Missie



Wijkverpleegkundige **Anneke Witteveen** komt het STB-bestuur versterken. Daar zijn we blij mee, want Anneke kent de Kilangala Missiepost goed en heeft er al enkele keren als vrijwilliger gewerkt.

Ook aan de kant van het ZZg is er een wijziging. Dinie Donze gaat het ZZg verlaten en **Douwe van Barneveld** neemt het contactpersoonschap over. Hij was bij STB al actief als penningmeester.



Foto: Fred Manschot

Doe MEER met uw VVV-bon

Een VVV-bon is altijd leuk om te krijgen, want je bepaalt zelf waaraan je het gift-bedrag besteedt. Maar nogal eens blijft zo'n bon in de la liggen, omdat je er in eerste instantie nog geen bestemming voor hebt en 'm daarna gewoon vergeet. Wij hebben een GOUDEN suggestie voor u om uw bon te VERZILVEREN: stuur hem op naar het ZZg (Antwoordnummer 225, 3700 VB Zeist). Vermeld erbij: 'Kilangala/Kantembo'. Dan komt het bedrag ten goede aan de missieposten en krijgt uw VVV-bon echte MEERWAARDE.

NB. Andere geschenkbonnen dan die van het VVV kunt u helaas niet bij het ZZg verzilveren.



Foto: ZZg

Uw gift

Voor het in stand houden van het werk op de missieposten Kilangala en Kantembo is financiële steun uit Nederland voorlopig nog onontbeerlijk. Helpt u mee om het werk dat Trijntje Beimers begon voort te zetten? Via de acceptgiro kunt u een algemene gift overmaken. Wilt u liever een specifiek onderdeel van het werk steunen, maak dan zelf een bedrag over en vermeld het doel; Kilangala: ziekenhuis, kindershuis, evangelisatiewerk, landbouw of vaktrainingscentrum. Kantembo: kindershuis, evangelisatiewerk of elektriciteitsvoorzieningen.

Gebruik bij voorkeur banknummer NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg te Zeist. Maar naar de Stichting Trijntje Beimers kan ook: NL09 INGB 0000 5902 00 te St. Annaparochie.

Gaf u in het verleden aan het oude Frieslandbanknummer van STB (2960 71 250), let dan op. Giften via dit nummer komen niet meer aan en automatische overmakingen zijn beëindigd. Gebruik alstublieft een van de IBAN-nummers hierboven!

Zowel STB als ZZg zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt uw gift binnen de daarvoor geldende regels aftrekken van de belastingen. Schenkingen en erfenissen aan een ANBI-instelling zijn vrij van schenkings- of erfbelasting.



Contact

Voor Stg. Trijntje Beimers

Mw. Pytsje Kampen
Koaidyk 6
8724 LJ It Heidenskip
tel. (0514) 521 770
pytsjek@gmail.com

Voor het ZZg

Douwe van Barneveld
Zusterplein 20
3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 88
stb@zgz.nl



Zeister Zendingen