

Zeister Zendingsgenootschap

WWW.ZZG.NL

VERMOEID SCHOOLKIND IN SURINAME
FOTO: ZZG

Druppel

**Het was maar een druppel
een kleine ook nog.
Hij viel op de rots
en die was hard.
De druppel spatte uiteen.
Jammer.**

**Een nieuwe druppel
verscheen
viel
en verloor.
De steen was sterker.**

**De druppels
hielden aan,
vastberaden,
gedreven,
en na lang druppelen
gaf de steen op
en maakte ruimte
voor stromend water.**

**Het waren maar druppels
volharding deed de rest.**



ZZg-nieuws

Hopeloos

Zoals al zo vaak in de afgelopen maanden regent het. Het is kil en grauw buiten en je wordt er somber van omdat je de zon mist. De lente lijkt nog eindeloos ver weg. Van het nieuws op radio en tv word je ook niet blij. De vluchtelingenstroom naar en in Europa blijft maar aanhouden en leidt in heel Europa toch tot heftige reacties van burgers en regeringen. Hoe los je dit met elkaar toch menswaardig op?

Hopeloos. Uitzichtloos. Iedereen kent dat gevoel en ook bij het ZZg lopen we er zo nu en dan tegenaan: als er bij partnerorganisaties 'gedoe' is waar je weinig aan kunt doen en zeker niet van grote afstand. Als door economische ontwikkelingen zoals recente torenhoge prijsstijgingen in Suriname minder terecht komt van activiteiten en plannen gedacht. Als nieuwe overheidseisen in Tanzania het perspectief van sommige kleine vakopleidingscentra ineens zodanig veranderen dat het weinig zinvol lijkt om ermee door te gaan. Als veranderingen in de sociale zekerheid en het zorgstelsel in Nederland tot gevolg hebben dat zeer trouwe gevers ons zendingswerk niet langer financieel kunnen ondersteunen. Je hebt er weinig of geen invloed op maar wel last van en dat geeft een machteloos gevoel.

De leerlingen van Jezus moeten zo'n hopeloos gevoel ook gehad hebben toen Jezus was opgepakt en gekruisigd. Bang en gedesillustioneerd zijn ze. Weg alle mooie idealen, weg het gevoel mee te bouwen



Foto: ZZg

aan een nieuwe en betere wereld, het koninkrijk van God. Hoe moet het verder? Zonder Jezus ziet het er hopeloos uit. Niks geen goede vrijdag, maar een inktzwarte. Een nachtmerrie.

Het duurt drie dagen, zegt het verhaal. Een eeuwigheid voor wie er middenin zit.

Maar dan wordt het Pasen en dat zet alles in een ander licht. Het onmogelijke gebeurt. De dood blijkt níet het einde. Het verhaal gaat dóór.

>>

Hoop voor kinderhuishouden

Een werknemer van de Duitse zendingsorganisatie EMS gaat in 2014 op stap met een medewerkster van het Masangane Aids-programma van de Broedergemeente in Zuid-Afrika. Ze bezoeken in de Oost-Kaap een huishouden dat bestaat uit alleen maar kinderen.

Vijf kinderen zijn het van twee in 2010 aan Aids overleden zussen. Ze leven in twee kleine kamers, zonder water, zonder elektriciteit en bijna zonder geld. Ze gaan ook niet meer naar school. De oudste is net zelf moeder geworden. Mandisa, de medewerkster van Masangane, helpt de kinderen zo goed mogelijk. Ze zorgt voor schooluniformen en probeert geboortektes te regelen (nodig voor overheidssteun), maar de situatie is moeilijk.

Foto: EMS/Riley, Edwards-Raudonait



Een jaar later, eind 2015, volgt een weerzien met de man uit Duitsland. Veel is er ten goede veranderd, dankzij de hulp van Mandisa. De kinderen wonen nu in een nieuwe vierkamerwoning. Ze krijgen, dankzij hun geboortektes, een beetje geld van de overheid. 660 Rand per maand, ± € 45. Ze gaan weer naar school en doen hun best geen les te missen. Ook de oudste gaat weer naar school. Ze wil graag gezondheidswerker worden. Haar schoonmoeder past op haar zoontje.

Mandisa is nog steeds bezig met dit niet-standaard gezin. Het overheidsgeld is alleen voor de twee jongsten; de oudere kinderen krijgen niets. Mandisa probeert voor hen ook steun te krijgen omdat ze de kleintjes verzorgen. Dan kunnen zij hun schoolopleiding zonder teveel financiële zorgen afronden.

De Duitse bezoeker schrijft: "De sfeer is erg veranderd: de kinderen durven weer te hopen. Ik heb gezien dat het Masangane-Programma echt verschil maakt en praktische hulp biedt aan wie door Hiv/Aids is getroffen."

Dit inspirerende verhaal past ook naadloos bij het Weeskinderenproject in Tanzania, dat het ZZg al heel lang ondersteunt.



Foto: Mozes Siame

Vervolg van pagina 1

Pasen gaat niet alleen over de opwekking van Jezus. Het is ook de opwekking van de hoop. Een toekomst die niet uitzichtloos, niet afgelopen is. Je mag weer verder als mens, met nieuwe moed en nieuwe hoop.

De discipelen herpakten zich en besloten het verhaal van Jezus door te vertellen aan iedereen die het maar horen wilde, wereldwijd. Het was het begin van zendingswerk dat tot op vandaag voortduurt, evangelie in woord en daad, door mensen die zich daartoe geroepen voelen. Het gaat als vanzelf samen met je inzetten voor een beter bestaan van de arme, de weduwe en de wees, de vreemdeling.

Doen wat je doen kunt. Omdat je erin gelooft. Omdat je gelooft.

Het is de taak van iedereen die christen wil zijn, maar gelukkig hoeven we er niet allemaal op uit te trekken. We mogen er ook op ons eigen plekje in de wereld aan werken. In eigen dorp of stad actief meedoen, met de voedselbank, met de opvang van vluchtelingen, met activiteiten voor kwetsbaren in de samenleving. Onze tijd en aandacht geven aan mensen in onze omgeving die tijd en aandacht nodig hebben. Bidden. En financieel bijdragen aan dingen die we belangrijk vinden.

Het verhaal stopt niet

Met nieuwe moed en nieuwe hoop doorgaan, dat doet het ZZg ook. Nu de economische malaise in Suriname fondsenwerven samen met de Stichting Onderwijs moeilijk maakt, werken we aan een volgend plan. We zoeken groepen in de Nederlandse Broedergemeenten die ons willen helpen met het financieren van een dienstwoning in het dorp Klaaskreek. Hebt u een goed idee? We staan er open voor.

Over de toekomst van het kleine vaktrainingscentrum (foto boven) in Kilangala, Tanzania, denken we na, samen met de mensen daar en betrokkenen hier. Is er een creatieve, out-of-the-box oplossing te vinden die recht doet aan de leerlingen, de docenten en de gemeenschap?

Wegvallende bijdragen van trouwe donateurs proberen we aan te vullen door nieuwe zendingsgenoten te vinden en door samen met het ZZg-bestuur en andere betrokkenen te zoeken naar nieuwe vormen van inkomsten.

Hopeloos?

Is het hopeloos in de wereld? Is het hopeloos om nog in zendingswerk te geloven? Echt niet.

Pasen, als inspiratiebron, blijft immers bestaan. En de lente komt ook. Zeker weten!



Hoop gevende projecten

Gevers en ontvangers, verbonden met elkaar, dwars over de wereld.

Zuid-Afrika (16.005)

Elim Home: zorg met liefde

200 km van Kaapstad, in het dorpje Elim staat Elim Home, een kindertehuis waar ongeveer 50 kinderen met zware verstandelijke en lichamelijke handicaps verzorgd én gestimuleerd worden. 24 uur per dag krijgen ze zorg op maat; medische zorg, fysiotherapie en een activiteitsaanbod om hun individuele mogelijkheden te ontwikkelen. Een warm, liefdevol thuis biedt Elim Home en dat is iets wat veel van deze kinderen in hun eigen familie niet kennen. Elim Home heeft een groentetuin met groente en fruit voor eigen gebruik en vier verwarmde tunnelkassen waarin het hele jaar door tomaten gekweekt worden. Daarmee financieren ze een deel van de exploitatiekosten. Ook de Zuid-Afrikaanse overheid betaalt mee, maar Elim Home redt het nog niet zonder hulp van buiten. *Het ZZg draagt € 8.300 bij. En u?*



Foto: Harm Uringa

Tanzania (15.005)

Medisch werk in Kilangala

In een uitgestrekt gebied in Zuidwest-Tanzania is de Kilangala Missiepost de enige plaats waar mensen voor medische zorg en tandartszorg (= kiezen trekken) terecht kunnen. Van een afstand van wel 40



Foto: Kilangala Missie

km komen de patiënten naar de kliniek, lopend(!), op de fiets, per kruiwagen of ossenkar. De nieuwe ambulance (gefinancierd door Stg. Trijntje Beimers en ZZg) is dan ook van groot belang om ernstig zieke mensen te kunnen vervoeren. Malaria komt veel voor, net als Hiv/Aids. Voor de kliniek is preventie heel belangrijk. Sterfgevallen worden voorkomen door zwangerschapsbegeleiding, informatie over hygiëne, goede voeding voor kinderen en bescherming tegen malaria en Hiv.

Belangrijk werk, verknoopt met de Missiepost. Uw steun waard! ZZg en STB dragen ongeveer € 7.000 bij.



Foto: Hans Koopman

Suriname (15.062)

Dienstwoningen Klaaskreek

Onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraren voor de klas. De scholen in het binnenland hebben goed geschoolde leerkrachten nodig die het onderwijsniveau helpen verbeteren. Pure noodzaak, want teveel kinderen blijven zitten en halen de eindstreep niet. Om goede leerkrachten uit de stad naar het binnenland te krijgen is fatsoenlijke huisvesting heel belangrijk. Daaraan is een groot gebrek, onder andere in Klaaskreek waar de bestaande drie dienstwoningen in slechte staat zijn (foto). Het ZZg vervangt ze en de Stichting Onderwijs der EBGs bouwt mee! Maar er is meer nodig en elke gift telt.

Als 70 mensen € 50 bijdragen hebben we één dak bekostigd. Doet u mee?



Foto: Kilangala Missie



Foto: Broedergemeente Honduras

Honduras (15.065)

Bijbelschool en vaktraining ineen

In het noordoosten van Honduras, het leefgebied van inheemse (indianen) groepen, heeft de Hondurese Broedergemeente een bijbelschool waar ook andere vakopleidingen aangeboden worden, in het bijzonder voor jongeren van inheemse afkomst. Het gebouw moet worden opgeknapt en uitgebreid om alle opleidingen te kunnen herbergen. Naast theologie gaat het om naaien, meubels maken, bakken, muziek, Engels en landbouw. De kerk financiert zelf bijna eenderde deel.

Een zinken dakplaat kost € 21,85.

Betaalt u er een of twee?

Tanzania (15.006)

Ineke Alberdaschool

“Meer dan 250 kinderen krijgen nu uitstekend onderwijs in een gebied waar vroeger helemaal geen school was.” Dat zegt Herman Hendricks, die met wijlen zijn vrouw Ineke de bouw van de basisschool in Kilangala initieerde. Een groot stuk van die school is inmiddels gereed en in gebruik (zie foto onder). Aan de slag nu om samen met de Stichting ProTanz de laatste drie lokalen en drie dienstwoningen te realiseren! De fundamenten voor de lokalen liggen al klaar.

Nodig: ± € 8.000 per lokaal en € 1.000 voor meubilair. € 27.000 in totaal.

Bouwt u (weer) mee? 1000 stenen voor € 50, een 3-persoons schoolbank voor € 25,50.



Foto's: AMD

Geslaagde kerstactie!

Een prachtig benefietconcert door een Surinaams top-orkest en 316 geschenkmanden met levensmiddelen; voor gepensioneerden en diaconiecliënten was het feest op 14 december in de Grote Stadskerk in Paramaribo. De AMD (Algemene Maatschappelijke Dienst) van de Diaconie van de Broedergemeente organiseerde toen een kerstfeest dat veel bezoekers nog lang zal heugen. Ook 75 kinderen uit arme wijken hebben een fijne herinnering: ze mochten met hun moeder nieuwe kleren kopen met de kledingbon die ze kregen van een mevrouw van de AMD. Nieuwe kleren, zomaar!

Dit alles kon, omdat zovelen van u enthousiast en royaal hebben meegedaan aan onze Kerstactie. U gaf een heleboel ouderen en kinderen in Suriname een gelukkig kerstmoment. Namens hen en ook namens de AMD: *Grantangi! Heel erg bedankt!*



Wereldwijd collecteren voor hetzelfde doel

In de Broedergemeente is het de gewoonte om wereldwijd rond 1 maart te collecteren voor hetzelfde doel. Men noemt dat de 'Uniteitscollecte', naar de Broederuniteit, de Unitas Fratrum, die in 1457 werd opgericht. Dit jaar is de opbrengst voor het afbouwen van een gemeentecentrum op Tortola, een van de Maagdeneilanden (in de buurt van Saba en Puerto Rico). De bovenverdieping moet er nog op.

Of echt alle lokale Broedergemeenten, dus ook die in het binnenland van Suriname, die in een verre uithoek van het platteland van Tanzania, en die in Labrador, hiervoor geld inzamelen en dat afleveren aan hun landelijke hoofdkantoor die het dan weer overmaakt naar Europa, is de vraag, maar het is wel een mooie gedachte.

222-giften ondersteppen band

Tussen alle andere bedragen op de ZZg-bankafschriften vielen ze zeker op, de giften die u in 2015 overmaakte om uw band met het ZZg te ondersteppen. Veel bedragen van € 22,20 of precies de helft ervan, € 11,10. Diverse giften van € 222, € 111, € 888: u bleek creatief in het vinden van een opvallende cijfercombinatie. En dan waren het vaak ook nog hele mooie giften, ruim boven uw gebruikelijke bedrag. We zijn er dankbaar voor, want het bepaalt ons er weer eens bij hoeveel trouwe donateurs het ZZg eigenlijk heeft, overal in het land. En hoeveel mensen al heel lang betrokken zijn bij ons zendingswerk. Velen van u al tientallen jaren. Als er een reden is om er mee te stoppen dan is die bijna altijd zwaarwegend: overlijden, verpleeghuis, of een te krap wordende financiële situatie.

Iedereen persoonlijk bedanken voor alle jaren van trouwe steun gaat helaas niet en zou ook erg kostbaar worden, maar mogen we het hier op deze pagina dan collectief tegen u zeggen?

Heel hartelijk bedankt voor vele jaren steun aan het wereldwijde zendingswerk van het ZZg!

En dat zeggen we ook namens al die duizenden mensen die er, in welke vorm dan ook, baat bij hebben gehad. Nu is het 2016 en bestaan we 223 jaar. We tellen gewoon door...



Foto: ZZg

120 leerkrachten krijgen een solarlamp!

Afgelopen adventsperiode hebben weer veel mensen meegedaan met onze actie 'Een Lichtje hier voor een Lichtje daar'. U weet wel: solarlampen voor leerkrachten in het Surinaamse binnenland. Die zitten 's avonds vaak in het donker en lesvoorbereiding is dan moeilijk. Een solarlamp biedt uitkomst. 120 van die lampen zijn op dit moment onderweg naar leerkrachten in het binnenland. Per auto en per korjaal, mee met een bezoek van de onderwijsorganisaties aan de scholen.

Hartelijk dank aan iedereen die een gift overmaakte en daarmee letterlijk, maar zeker ook moreel, licht hielp verspreiden!

Komend najaar gaan we verder met 'Een Lichtje hier voor een Lichtje daar', zodat voor nog meer leerkrachten in het binnenland 'in het donker zitten' een begrip uit het verleden wordt.

Zusterplein 20
3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 80
info@zzg.nl
www.zzg.nl



Zeister Zendingsgenootschap

Redactie:
Jeannet Kelholt
Vormgeving/lay-out:
Manschot Grafimedia
Drukwerk: AD/Mercurius

Giften en donaties
zijn welkom op banknr.
NL74 RABO 03752 16936,
i.n.v. ZZg, Zeist. Vermeld
eventueel doel/projecttitel.

Een meeropbrengst voor
een project besteedt het
ZZg aan soortgelijke
projecten. Een gift per
acceptgiro toch bestemmen

voor een specifiek project?
Laat het ons weten.
Minder post ontvangen?
Bel ons of kijk op:
www.zzg.nl/mijn-zzg