

Nieuwsbrief

Kinderprogramma ZZg

17e jaargang

Juli 2016



Zeister Zendingsgenootschap

School en thuis

Twee werelden die voor een kind heel belangrijk zijn. Een thuis als veilige plaats om op te groeien. Waar voor je gezorgd wordt door mensen die van je houden. En school als plaats waar de wereld voor je open gaat, waar je kennis en vaardigheden leert voor de rest van je leven.

Er zijn nogal wat kinderen in de wereld die een van deze pijlers in hun bestaan moeten missen. Voor hen is het Kinderprogramma bedoeld. Een opleiding financieren, een school opknappen, een pleeggezin of kinderkuis financieel steunen - in de Nieuwsbrief kunt u lezen waar het Kinderprogramma op dit moment aan bijdraagt, mede dankzij uw hulp.

En namens al die kinderen: bedankt!

*Aart Schalkwijk,
Algemeen secretaris ZZg*

Foto: Elim Home



Foto: Elim Home

Zuid-Afrika

Zorg met liefde

Kinderen met zware verstandelijke en lichamelijke beperkingen hebben veel zorg en begeleiding nodig. In Nederland is dat goed geregeld, maar in Zuid-Afrika spreekt het niet vanzelf dat die zorg beschikbaar is. Het immens grote land telt maar weinig instellingen waar deze kinderen terecht kunnen.

Ze heten Andries, Brendan, Nonnie of Karel en wonen in het dorpje Elim, 200 km van Kaapstad. Het kinderkuis daar, Elim Home, is hun thuis. Er wonen in totaal 50 gehandicapte kinderen die liefdevol worden verzorgd en gestimuleerd om zelf te eten, zichzelf aan te kleden et cetera). De oudste is 39 jaar; door de betere medische mogelijkheden worden de kinderen steeds ouder. Omdat ze vrijwel altijd tot hun dood in het kinderkuis verblijven is er een wachtlijst met maar weinig doorstroming. Daarom is Elim Home in twee dorpen in de buurt begonnen met een dagopvang, waar in totaal 24 kinderen terecht kunnen.

De directie heeft moeite om alle kosten te dekken. De subsidie van de overheid is onvoldoende; de kinderen hebben meer zorg (en dus personeel) nodig dan de overheid vergoedt. De tomatentunnelkassen die het ZZg financierde zorgen voor duurzaam inkomen, maar het is nog niet genoeg. Elim Home doet van alles om geld binnen te krijgen en timmert aan de weg in heel Zuid-Afrika en in het buitenland. En ze zijn zuinig: geen dure wegwerpluipers, maar gewoon katoen en vaak verschonen.

Via uw steun aan het Kinderprogramma helpt u mee om kinderen in Elim Home een goed en liefdevol thuis te bieden.

Niet overgelaten aan hun lot

In het zuidwesten van Tanzania, waar duizenden kinderen hun ouders verloren door Aids en andere ziektes, besloot de Broedergemeente in 2005 deze kinderen niet aan hun lot over te laten, maar voor hen te zorgen. Een moedige beslissing, want het gaat om heel veel kinderen en rijk is de kerk bepaald niet.

De kerk begon met een Weeskinderenprogramma, onder leiding van pastor Nikwisa Mwakamele die zich voor meer dan 100% inzet voor deze kinderen. Ze kreeg de bijnaam 'Mother of Orphans', *Moeder van Weeskinderen* en dat is met recht een eretitel. Als weeskinderen bij Nikwisa worden aangemeld is haar eerste zorg ze onder dak te krijgen, liefst bij familie maar anders bij burens of kerkmensen in de buurt. Grootouders ontfermen zich over hun kleinkinderen, soms zelfs van meerdere zoons en dochters tegelijk. Vaak lukt dit ook wel, met wat steun in natura van de kerk om de extra monden te voeden. Anders wordt het als het over onderwijs gaat. De meeste weeskinderen gaan niet meer naar school. Geen geld! Het lager onderwijs is weliswaar gratis, maar de bijkomende uitgaven voor schoolbenodigdheden, uniform en examens stellen arme families voor problemen. Zij kunnen die kosten onmogelijk opbrengen. Voor de middelbare school of een vakopleiding komt daar het schoolgeld nog bij en vaak ook kostgeld voor een school-



internaat. Niet te betalen, ook niet door de kerk.

Het ZZg springt in en zorgt voor de benodigde financiën. Het is immers belangrijk dat kinderen onderwijs volgen en later hun eigen brood kunnen verdienen. Vaak gaan ze daarna zelf jongere zusjes en broertjes of een neefje of nichtje ondersteunen om naar school te kunnen gaan.

Voorbeeldig

In het Weeskinderenprogramma van de Broedergemeente zijn ongeveer 180 kinderen en jongeren opgenomen. De bijdrage vanuit het Kinderprogramma helpt mee om te realiseren dat deze kinderen naar school gaan. Schoolbenodigdheden, schoolgeld en eventueel internaatsgeld worden betaald voor leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs of een (eenvoudige) vakopleiding willen volgen. Opvallend is dat veel van deze leerlingen goede resultaten behalen. Ze grijpen hun (enige) kans en gaan ervoor! Van 18 kinderen die hun middelbareschooldiploma haalden ging er 1 naar de universiteit (met beurs van de overheid!), en doen er 17 een hogere vakopleiding zoals

een PABO, een computer- of een verpleegopleiding. Het unieke van dit programma is dat weeskinderen zoveel mogelijk in familieverband kunnen opgroeien. Er hoeven geen kostbare weeshuizen worden gebouwd!

Het Kinderprogramma maakt veel mogelijk. Dit project onder andere, dat kwetsbare kinderen toekomst geeft door opvang bij familie en een opleiding. Een mooier geschenk is er niet. Dank voor uw aandeel daarin!

Pastor Mwakamele bezoekt weesmeisjes op school



Onderwijzers en leerlingen onder dak

Twee letterlijk steengoede doelen krijgen de komende tijd steun vanuit het Kinderprogramma.

De Obed en Alexanderschool, een lagere school van de Broedergemeente in het dorp Abenaston, in Boven-Suriname, ondergaat een facelift. Het gebouw is dringend toe aan renovatie: herstel van scheidingswanden en plafonds, vervangen van schoolborden, egaliseren van de cementvloer.

Bij de Ineke Alberda basisschool in Kilangala, Tanzania, worden in de komende twee jaar de laatste benodigde nieuwe lokalen en dienstwoningen gebouwd, een gezamenlijke inspanning van het ZZg en de Stichting ProTanz.

Twee bouwlocaties dus waar het Kinderprogramma meehelpt.

Abenaston

Het project in Abenaston helpt mee om het hernhutter onderwijs op de school een beetje beter te maken. Een opknappbeurt voor de school zal het moreel van leerkrachten en leerlingen stimuleren en dat heeft waarschijnlijk een positief effect op de onderwijsresultaten. In lokalen die er netjes uitzien en waar niet (zoals recentelijk) plafondplaten letterlijk naar beneden vallen en scheidingswanden vol termietengaten zitten, is het immers beter leren en lesgeven.

De kosten zijn beperkt. Inclusief het transport van de materialen (eerst over de weg en daarna per korjaal over de rivier), kost het maar een paar duizend euro. De investering waard om de 8 leerkrachten en 176 leerlingen van Abenaston straks weer met plezier naar school te zien gaan.

Kilangala

Bij de Ineke Alberda 'Shule a msingi' gaat het om de totstandkoming van een complete basisschool. Leerlingen uit Kilangala moesten tot een paar jaar geleden naar school in een naburig dorp, waar 90 leerlingen per klas heel gewoon is...

De Ineke Alberda school begon in 2008 als kleuterschool. Bijzonder, omdat toen in Tanzania kleuteronderwijs bepaald niet gebruikelijk was (nog steeds niet trouwens). De kinderen van die eerste lichting zitten inmiddels op de middelbare school en doen het daar uitstekend. De solide basis die zij op de kleuterschool kregen heeft daar vast aan bijgedragen.

De kleuterschool is vervolgens uitgebreid met lokalen voor de groepen 3, 4 en 5 en de bijbehorende dienstwoningen voor de leerkrachten, zoals in Tanzania vereist is. De overheid betaalt nu de salarissen van de leerkrachten en dat is natuurlijk een prachtige mijlpaal.

Beetje bij beetje wordt de school opgebouwd zodat er straks een complete basisschool staat. Nog drie lokalen en drie dienstwoningen.



Foto: Herman Hendricks

Mooi is ook dat leerlingen van de lokale vakopleidingschool helpen bouwen en zo een schat aan praktijkervaring opdoen. Dat mes snijdt echt aan twee kanten.

Via het Kinderprogramma helpt u mee om het onderwijs in Suriname en Tanzania op te bouwen. Elke steen is er één.



Foto: Sharine Maduro

Kinderhuizen in zwaar weer

Voor twee kindertuizen en drie internaten van de Broedergemeente in Suriname zag de toekomst er een paar jaar geleden zonnig uit. De overheid zegde toe jaarlijks subsidie te verstrekken, omdat de kindertuizen en internaten belangrijke maatschappelijke taken vervullen door het opvangen en begeleiden van kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen.

Eenmaal kwam de subsidie binnen, een prachtig bedrag, deels bestemd voor het levensonderhoud van de kinderen, deels voor (bij)scholing van het personeel en beheer van gebouwen. De subsidie werd achteraf uitgekeerd, over de tweede helft van 2013 en 2014. Het wachten was op de bijdrage voor 2015. Onlangs werd bekend dat die nooit meer zal komen. Met terugwerkende kracht(!) is de subsidie stopgezet. De Surinaamse overheid heeft in de huidige crisis zijn hand overspeeld en kan zijn toezeggingen niet nakomen. Jo-jo-beleid kun je dat noemen en niemand wordt daar gelukkig van.

Wat nu?

De kindertuizen en internaten zijn van de Broedergemeente in Suriname, en daar komen ook de (zeer bescheiden) salarissen vandaan. De ouders/verzorgers van de kinderen betalen een bijdrage, maar die dekt niet alle kosten. Het verschil moet de kerk opvangen. Een hogere ouderbijdrage vragen kan haast niet, want veel ouders, vaak alleenstaande moeders, kunnen het nu al amper betalen, zeker nu de prijzen in korte tijd zo enorm gestegen zijn. Het zag er somber uit, maar ineens was er dat geschenk uit de hemel: een fonds dat iemand in Noord-Amerika naliet aan de Noord-Amerikaanse Broedergemeente, bestemd voor de kindertuizen in Suriname. Dat helpt.

En het ZZg?

Het ZZg heeft in het verleden vaak bijgedragen aan het onderhoud van gebouwen en inventaris van de kindertuizen en internaten, en ook aan de exploitatiekosten. De giften die we de laatste paar jaar voor de kindertuizen hebben ontvangen hebben we bewaard in een bestemmingsfonds en met de kindertuizen en de Broedergemeente in Suriname overleggen we over een zinvolle besteding die ten goede komt aan de kinderen in de kindertuizen. Misschien renovatie en onderhoud, maar we denken ook aan een studiefonds om veelbelovende kinderen uit arme gezinnen



Foto: Sascha Schule

een kans te geven om door te leren. Het is er nog niet, maar als dat fonds er komt dan zal het Kinderprogramma er zeker aan meedoen.

Jubileum Sukh Dhaam

In oktober a.s. bestaat het Kinderhuis Sukh Dhaam precies 100 jaar. We hopen het te vieren met een bijeenkomst voor oud-pupillen en andere belangstellenden op zaterdag 3 september in Zeist. Kijk op www.zzg.nl voor meer informatie en meld u gerust aan.

Een **jubileumcadeau** hebben we al bedacht: zonnepanelen voor Sukh Dhaam. Het Kinderprogramma draagt een bescheiden bedrag bij, maar als u voor dit doel iets extra's wilt geven dan is dat heel welkom. IBAN: NL74 RABO 0375 2169 36 t.n.v. ZZg te Zeist. Vermeld *Zonnepanelen Sukh Dhaam*.



Foto: G. vd. Brink



Het Kinderprogramma verleent steun aan ZZg-projecten die direct ten goede komen aan kinderen: onderwijs en vakopleidingen, eten en onderdak, gezondheidszorg en sociaal welzijn. Veel projecten zijn meerjarig en dankzij het Kinderprogramma kan het ZZg steun hiervoor garanderen.

Het ZZg werkt samen met partnerorganisaties in ontwikkelingslanden, meestal via de kerk. Alle kinderen worden geholpen, zonder onderscheid. Want ieder kind telt.

Colofon

Redactie: Alex Hollestelle
en Jeannet Kelholt

Zusterplein 20, 3703 CB Zeist
Tel. (030) 692 71 80
info@zzg.nl • www.zzg.nl
NL74 RABO 0375 2169 36

2016 © ZZg/Manschot Grafimedia