



Zeister Zendingsgenootschap

WWW.ZZG.NL

BABY RAFAEL IN ZENDINGSPOST KILANGALA,
TANZANIA | FOTO: JEANNET KELHOLT

Hoop

'Diep in onszelf dragen wij hoop' zo begint een prachtig gedicht van Václav Havel. Over hoop als gerichtheid van geest en hart, verankerd voorbij de horizon.

Over hoop als zekerheid dat iets zinvol is ongeacht afloop en resultaat.

Die hoop brengt mensen samen. Die hoop is voedsel voor de ziel.

Die hoop heet geloof.



Tekst: Jeannet Kelholt



ZZg-nieuws

Verhalen van hoop

Deze titel kun je op twee manieren lezen. Als aankondiging van de inhoud van dit ZZg-Nieuws, dat een aantal verhalen bevat waar hoop in doorklinkt. Je kunt het ook lezen als een werkwoord, als een zendingsoopdracht zelfs om het evangelie te verkondigen: vertel in de wereld om je heen over de hoop die ons gaande houdt, in de persoon van Jezus.

Een verhaal van hoop, dat is bijvoorbeeld op pagina 2 het verhaal over baby Rafael in Tanzania die zijn leven te danken heeft aan de inzet van mensen die het evangelie in praktijk brengen. En op pagina 3 vindt u er nog een, over wat het weeskinderenproject betekent voor een jong Tanzaniaans meisje.

Over evangelieverkondiging gaat het op pagina 6 en 7, waar medewerkers en studenten van het Theologisch Seminarie in Paramaribo aan het woord komen en Age Kramer nadenkt over het belang van een dergelijk instituut.

Op pagina 4 en 5 vindt u projecten die met een beetje steun van u een teken van bemoediging en hoop kunnen zijn voor de mensen die het betreft. Want het gevoel er niet alleen voor te staan, maar verbonden te zijn met mensen duizenden kilometers verderop en gedragen te worden door hun gebed, geloof en daadkracht, doet veel met mensen.

Verhalen van hoop houden mensen op de been. Brengen licht waar het donker is in een mensenleven. Geven mensen de

moed om door te gaan en vastberaden te blijven werken aan een betere wereld, ook al lijkt die verder weg dan ooit.

Het ultieme verhaal van hoop, over het kind in de kribbe van Bethlehem, moet verteld blijven worden in onze wereld. Daar kunnen u en wij samen aan werken. En ieders eigen verhaal van hoop mag daaraan worden toegevoegd.



Foto: ZZg



Hoop voor baby Rafael

Rafael, *God geneest*, is zijn naam.
Maar het scheelde niet heel veel of aan zijn jonge leven was een voortijdig einde gekomen.

Hij werd geboren in juli, als zesde kind van zijn 32-jarige moeder, in een dorp op het afgelegen platteland van Zuidwest-Tanzania. Zo'n dorp zonder voorzieningen, waar mensen hun eigen voedsel verbouwen en net hun familie kunnen voeden en kleden. Zijn moeder, Justina Nitaumpa, overleed toen hij nog maar een goede maand oud was.

Waaraan de moeder overleed weten we niet. Wel dat het de vader direct met een groot probleem opzadelde. Hij bracht al zijn zes kinderen daarom bij hun grootmoeder. Deze *Bibi* (= de in Tanzania gebruikelijke aanspreekvorm voor oudere vrouwen) deed haar best om aan de nieuwe situatie het hoofd te bieden. Vijf hongerige monden extra voeden was al moeilijk, laat staan ook nog een baby die moedermelk nodig heeft. Borstvoeding had ze natuurlijk niet en babymelkpoeder was onbetaalbaar. Waarschijnlijk gaf ze de baby daarom vette koemelk en verdunde maïspap. Geen goed idee, want het kind was doorlopend aan de diarree. In de medische post in Kipili, waar *Bibi* voor hulp aanklopte, gaven ze haar een blik melkpoeder mee, maar ook dat ging niet goed. De baby groeide niet en begon uit te drogen.

De mensen van het Basisgezondheidsteam zagen maar één oplossing: het kindhuis op de zendingspost van Kilangala (het enige in de wijde omgeving), waar moederloze baby's worden opgevangen totdat ze vast voedsel eten. Zo gezegd, zo gedaan. Marjo ten Kate, een Nederlandse die samen met haar man namens de Deense Broedergemeente werkt voor het Basic Health Care Project dat in tientallen dorpen langs het Tanganyika-meer

wordt uitgevoerd, bracht baby Rafael en zijn grootmoeder naar Kilangala (ruim 3 uur rijden). Daar ging *Bibi* het kind in een teiltje baden: ze verwijderde de doeken waar het kind in gewikkeld was en het stuk plastic en de dot katoen die als luier dienden. Het stonk flink. Ze zat op de grond met haar voeten in het teiltje, legde de baby tegen haar schenen, wierp steeds een handvol water over het kind en veegde alle viezigheid af. Echt zachtzinnig ging het niet en het kind krijste. Na het afdrogen smeerde ze hem in met wat vaseline en werd hij ingebakerd. Het krijzen stopte pas toen de babyverzorgster van Kilangala de speen van de fles in zijn mondje stopte. Baby Rafael had gevonden wat hij zocht.

Toen bleek dat de baby nog nergens geregistreerd was ontstond enig gedoe. Dat moet gebeuren voordat een kind in Kilangala terecht kan; het is een overheidseis! Marjo vond een creatieve oplossing: het kind bleef in Kilangala, *Bibi* ging mee terug naar Kipili om de gegevens te verzamelen plus een brief en handtekening van het dorps hoofd. Na twee dagen waren ze terug, ging het kind mee naar de stad (want hij moet lijfelijk aanwezig zijn bij de registratie) en kwam daarna terug naar Kilangala. Baby Rafael is onderzocht in het kleine

ziekenhuis van Kilangala, kreeg ORS (een zout-suikeroplossing), antibiotica en de juiste melk, en gaat het nu waarschijnlijk wel redden. Dankzij Marjo en dankzij de goede zorgen in het kindhuis in Kilangala, waar hij en zo'n 15 andere baby's hun leven aan te danken hebben.



Foto's: ZZg

Deze zeer concrete vorm van zendingswerk, er zijn voor wie hulp nodig heeft, is een van de redenen waarom het ZZg de zendingsposten in Kilangala en Kantembo steunt. Meer lezen over dit werk? Ook bijdragen? Kijk op www.kilangala.nl.

Winfrida Kabuje heet ze. Ze is 17 jaar, woont in een huisje met een golfplaten dak vlakbij Tukuyu, een kleine stad in het uiterste zuiden van Tanzania en zit in 'Form 4' van de middelbare school (VMBO-4). Haar lievelingsvakken: biologie, scheikunde en geschiedenis. Tot zover niets bijzonders ...

Een meisje met wilskracht

Dat dit tienermeisje wil doorleren is al wat bijzonderder, want maar weinig meisjes komen zover. De meesten haken al af aan het eind van de lagere school of in de loop van het VMBO, vaak onder druk van familie die leren voor meisjes maar onzin vindt. Winfrida daarentegen wil haar 'A-level' halen (HAVO) en daarna naar de lerarenopleiding gaan om docent te worden! Dat ze dat waarschijnlijk ook echt kan gaan doen is heel bijzonder, want Winfrida is een wees en weeskinderen in Tanzania hebben maar bitter weinig kansen.

Haar verhaal

Winfrida heeft haar eigen moeder nooit gekend. Die liet haar op tweejarige leeftijd achter bij de jongere zus van haar grootmoeder. Ook zusje Lilian (nu 15) werd daar gedropt toen ze baby-af was. Beide meisjes zijn opgegroeid in het gezin van de jongere zus van hun oma en haar zoon. Na verloop van tijd hoorden ze dat hun echte moeder in het ziekenhuis was overleden.

Winfrida ging naar school en bleek een goede leerling. Daarom mocht ze ook naar de middelbare school, hoewel de kosten een probleem waren voor de familie. Dolgelukkig waren ze dan ook toen de lokale Broedergemeente belde en vertelde dat Winfrida was geselecteerd om via het Weeskinderenprogramma van de kerk verder te mogen leren! Inmiddels zit ze al voor het derde jaar in het programma en het gaat heel goed. Naar verwachting zal ze haar examen dan ook zeker halen.



V.l.n.r. de pleegmoeder, pastor Mwakamele, Lilian en Winfrida

Hoog bezoek

De pleegmoeder vindt het een erg belangrijk bezoek: drie mzungu-ladies (blanke dames) samen met de coördinator van het Weeskinderenprogramma, pastor Nikwisa Mwakamele!



Ook vindt ze onderwijs belangrijk. Zo belangrijk zelfs, vertelt ze, dat hoewel maar een van haar pleegdochters aan het Weeskinderenprogramma mag meedoen (één per gezin is het maximum), ze met haar zoon gezocht heeft naar mogelijkheden om ook Lilian te laten doorleren. Door een lening en door klussen te doen kunnen ze haar voorlopig ook naar school laten gaan. Dat de Tanzaniaanse overheid besloten heeft dat onderwijs t/m Form 4 gratis moet zijn (in de zin van geen schoolgeld, wel bijkomende kosten zoals schooluniform, boeken, medische kosten, etcetera) zal daaraan zeker bijgedragen hebben.

Ook pastor Mwakamele vindt onderwijs belangrijk en daarom steekt ze een heuse preek af tegen Winfrida: "Laat je niet in met jongens voordat je studie klaar is. Zorg dat je niet zwanger wordt!"

Solarlamp

Winfrida is dit jaar het gezicht van ZZg's jaarlijkse Adventsactie *Een lichtje hier voor een Lichtje daar* (zie pag. 8). Ze kreeg van ons een solarlamp die haar kan helpen om 's avonds haar huiswerk te doen. De brede lach op haar gezicht liet duidelijk zien hoe blij ze ermee is. En zusje Lilian? Die profiteert lekker mee.



Foto's: ZZg

Het volgende schooljaar kost voor Winfrida rond de € 150. Wilt u haar en andere weeskinderen steunen: IBAN NL74 RABO 0375 2169 36, ZZg te Zeist o.v.v. Weeskinderen.

Projecten

die hoop betekenen voor mensen en organisaties

Suriname (16.018)

Voorscholen in Marowijne

In Marowijne kunnen op drie plaatsen kinderen tussen 2½ en 4 jaar naar de voorschool: in Ricanaumofa en in Moengo op de Fred Murrayschool en de St. Theresiaschool. Ze leren er spelenderwijs alvast Nederlands en dat geeft hen daarna een betere start op de lagere school. Het project heeft zijn waarde bewezen: de voorschoolkinderen doen het later op school beduidend beter dan kinderen die alleen Aucaans spreken. In Suriname zijn twee bij de voerscholen betrokken stichtingen bezig met fondsenwerving, de ouders betalen zelf een bijdrage en ook het ZZg springt bij. Want een goede start op school is belangrijk voor de rest van je leven.

Vindt u dat ook, maak het zichtbaar door een gift. Dit jaar is € 15.750 nodig.



Foto: M. Dijksteel



Foto: Harm Uringa



Cuba (16.040)

Geef twee Dagtekstenboekjes cadeau

In Cuba heeft de kerk jarenlang in de verdrinking gezeten. Inmiddels is die situatie verbeterd en kunnen mensen vrijer omgaan met hun geloof. In de kleine maar zeer actieve Broedergemeente op Cuba (500 leden) wil men graag meedoen met de wereldwijde Hernhutter traditie van het Dagtekstenlezen, maar de prijs van € 7,50 voor een Spaanstalig Dagtekstenboekje is te hoog voor de mensen in dit land waar de lonen extreem laag zijn.

Kunt u een paar Dagtekstenboekjes cadeau geven aan Cubaanse geloofsgenoten? Het ZZg stuurt er 50 naar Cuba, voor in totaal € 375.

Zuid-Afrika (16.005)

Kinderhuis Elim Home: zorg met liefde

200 km van Kaapstad, in het dorpje Elim staat Elim Home, een kinderkuis waar ongeveer 50 kinderen met zware verstandelijke en lichamelijke handicaps verzorgd worden. 24 uur per dag krijgen ze zorg op maat: medisch, met fysiotherapie en activiteiten die hun ontwikkeling stimuleren. Een warm, liefdevol thuis biedt Elim Home en dat is iets wat veel van deze kinderen niet gewend zijn. Met hun professioneel geteelde tomaten kan Elim Home een deel van de exploitatiekosten zelf dekken. Het kinderkuis krijgt ook overheids-subsidie, maar de kinderen hebben meer zorg (lees: personeel) nodig dan de staat vergoedt. Het ZZg draagt dit jaar € 8.300 bij en dat is omgerekend per kind € 166.

Wat kunt u doen?



Foto: AMD/Diaconie

Suriname (16.035)

Help de diaconie helpen

De armoede groeit in Suriname. Steeds meer mensen, ook die met een klein baantje, komen klem te zitten door de torenhoge prijsstijgingen van vrijwel alles. De diaconie van de Broedergemeente krijgt dan ook steeds meer steunaanvragen, van mensen binnen en ook van buiten de kerk. Graag zouden ze hun hulpverlening willen uitbreiden, niet eenmaal per maand een voedselpakket uitreiken aan behoeftige gezinnen, maar tweemaal en aan meer mensen. Schooluniform en schoolspullen verschaffen aan meer kinderen of het inschrijfgeld (recent ingevoerde belastingmaatregel van de overheid) betalen voor scholieren die van school gestuurd dreigen te worden omdat de ouders niet kunnen betalen. Voor 200 kinderen schoolbenodigdheden à € 26; voor 100 gezinnen elke 14 dagen een voedselpakket à € 13, daar is veel meer geld voor nodig dan de diaconie heeft. Het ZZg stelde € 12.500 beschikbaar. *Kunt u bijspringen?*

Suriname (16.020) Veiligheid in het geding

Terwijl de kinderen in de klas zitten valt er een plafondplaat naar beneden! Het geeft de urgentie aan van de opknappingsbeurt die de school in Abenaston, in Boven-Suriname, nodig heeft. Geldgebrek maakt dat de schoolleiding zelf geen actie kan ondernemen. Het ZZg stelt € 4.675 beschikbaar voor het vervangen van plafondplaten en scheidingswanden, voor andere kleine reparaties en de noodzakelijke bestrijding van de termieten die alle hout van binnenuit opvreten.

Helpt u mee om de 176 kinderen van Abenaston weer veilig in de schoolbankjes te laten zitten?



Foto: ZZg

Tanzania (16.041) Solarlampen voor vroedvrouwen en weeskinderen

50 Weeskinderen in Zuid-Tanzania zullen heel blij zijn met een solarlamp die hen 's avonds goed licht geeft voor hun huiswerk en huishoudwerk. Het zal hen waarschijnlijk betere studieresultaten opleveren. 105 Vroedvrouwen uit 21 dorpen aan de Congolese zijde van het Tanganyikameer zullen blij zijn met een solarlamp die hen helpt bij het begeleiden van bevallingen. Een dubbel doel dus voor de lampen die € 30 per stuk kosten.

Aan wie geeft u er een cadeau, een vroedvrouw of een weeskind?



Foto: ZZg



Foto: MZ

Suriname (16.033) Opleiding nieuwe gezondheidsassistenten

De gezondheidszorg in het binnenland is in vertrouwde handen bij de Medische Zending. Maar doordat de overheid de toegekende subsidie over de laatste 1½ jaar plotseling introk zit de organisatie financieel in zwaar weer. De opleiding van 25 nieuwe gezondheidsassistenten (GZA's) voor de poli's in het binnenland dreigde niet te kunnen starten. Een groot probleem, want de huidige gezondheidswerkers zijn op leeftijd en nieuwe mensen opleiden kost vier jaar. Het werk van de GZA's is belangrijk; zij zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten en handelen de meeste hulpvragen zelfstandig af. Dat gaat van medicijnverstrekking, gezondheidsvoorlichting, vaccinaties en zuigelinenzorg tot het hechten van wonden en begeleiden van bevallingen. Voor zwaardere problemen kunnen ze per radio een arts consulteren en bij acute nood sturen ze een patiënt per vliegtuig naar het ziekenhuis in de stad.

*Het ZZg draagt € 54.000 bij.
Helpt u ook mee?*

Suriname (16.038) Medisch wassen en drogen

Endoscopen, weet u wat dat zijn? Medische apparaten om binnenin maag en darmen te kunnen kijken. In het Diakonessenziekenhuis in Paramaribo wil men de mogelijkheden voor endoscopisch onderzoek uitbreiden, maar dan moet de reiniging en opslag van de endoscopen verbeterd en vernieuwd worden en dat is een kostbare zaak. Samen met andere organisaties helpt het ZZg een waseiland en twee droogkasten financieren omdat het Diakonessenhuis dat zelf niet kan, sinds ook daar afgelopen zomer plotseling alle overheidssubsidie werd ingetrokken.

€ 10.000 draagt het ZZg bij, en de patiënten worden er beter van. Doet u mee?

Suriname (16.037) Renovatie én werk ineen

In het dorp Wanhati in Marowijne is een schoollokaal in gebruik als kerkzaal. Een prima oplossing als er geen geld is. Maar met een beetje renovatie (herstel vloer, dak en schilderen) zou de lokale Broedergemeente wel heel blij zijn. Zelf betalen gaat niet, want de gemeenteleden hebben nauwelijks inkomen. Door de lokale kerkjeugd in te schakelen, hen on-the-job training te geven en ook nog een zakcentje voor hun arbeid kan het op een goedkope manier wél. Daarom stopt het ZZg er € 5.000 in. *Klust u een stukje mee?*



Foto: ZZg



Tanzania (16.039) Help dit kind naar school

Dit meisje heet Janneth Makungu. Ze komt van het arme platteland van Rukwa. Toen haar vader begon te drinken en niet meer om zijn gezin gaf kwam het tot een scheiding en ging moeder met de drie jongere kinderen bij oma wonen. Janneth kon niet langer naar school, want er was geen geld meer. Ze klopte aan bij de Deense zending Knud Knudsen. Die zag haar capaciteiten en wilde haar graag steunen, maar hij had al meer scholieren onder zijn hoede. Knud klopte daarom aan bij het ZZg, alweer twee jaar geleden, en Janneth bleek het waard. Inmiddels zit ze, met heel goede resultaten, in het eerste jaar van de lerarenopleiding. Knud is ervan overtuigd dat ze binnen drie jaar haar diploma heeft. Maakt u dat mogelijk? Voor haar totale studiekosten en onderdak is dit schooljaar € 700 nodig.

Welke kerk, school of vriendengroep wil Janneth één jaar lang sponsoren? Ook kleinere losse giften zijn welkom.

Werkers in de wijngaard

Het belang van het Theologisch Seminarie in Suriname

door Age Kramer

In het Marcus evangelie staat een merkwaardige zin. Jezus spreekt zijn leerlingen toe om hen voor te bereiden op vervolgingen die ze zullen moeten doorstaan: 'Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.' (Marcus 13:11)

Zo'n tekst wordt wel aangehaald door mensen die vinden dat je eigenlijk helemaal niet hoeft te studeren om de juiste dingen over het geloof te zeggen. De Heilige Geest zal er wel voor zorgen.

Anderen zeggen: er is juist enige theologische vorming nodig om deze tekst goed te plaatsen en te begrijpen. Zij wijzen erop dat het boek Marcus niet de uitgetypte tekst is van iemand die met een microfoon achter Jezus aanliep, maar dat het is ontstaan binnen de eerste generatie christenen. Die vertelden elkaar het grote verhaal door van het leven, sterven en verrijzen van Jezus, maar mengden daar hun eigen verhalen doorheen. En dat waren soms inderdaad verhalen van medechristenen die in tijden van vervolging zich opvallend moedig verdedigden met een inspiratie zo sterk dat dat die wel van buiten moest komen. Ze hadden het gevoel alsof Jezus zelf hun deze woorden in de mond had gelegd.

Een goede theologische opleiding leert studenten onder andere om de juiste balans te vinden tussen het gegeven dat het

altijd mensen zijn geweest die een bijbelverhaal hebben opgeschreven, mensen die daarin ook hun eigen ervaringen hebben verwerkt, maar dat de verhalen ook altijd gaan over de manier waarop Gods Geest aan het werk is in onze mensenwereld.

Belangrijk

Natuurlijk is een theologische opleiding van belang voor de mensen die in de kerk gaan werken. Maar er is meer. Een instituut als het Theologisch Seminarie (TS) is van groeiend belang voor de ontwikkeling van de theologie wereldwijd. De tijd is voorbij dat de theologie in het Westen werd bedacht en vervolgens via opleidingen naar de landen in het Zuiden werd getransporteerd. Er komt nu een wisselwerking op gang waarbij de ene theologie de andere kan helpen om de juiste balans te vinden.

Een voorbeeld. In het Zuiden hebben theologen en gelovigen over het algemeen een grotere vrijmoedigheid om te zien dat de Heilige Geest echt nog steeds aan het werk is, bijvoorbeeld in genezingsver-

halen. In het Westen (Europa en Noord-Amerika) ziet men dit soort verhalen vaak als mooie levenslessen die niet noodzakelijk zo gebeurd hoeven te zijn. In het Westen is over het algemeen meer een besef dat een kerk en een theologie in een lange historische traditie staan waarbij allerlei 'theologische fouten' (zoals bijvoorbeeld de gedachte dat je niet hoeft te studeren om de juiste dingen over het geloof te zeggen) al enkele keren zijn voorgekomen; de voor- en nadelen van verschillende theologische benaderingen zijn breder bekend dan in het Zuiden.

Zo zijn er dus verschillende ervaringen: in het Zuiden een wat rijkere met het vrijmoedig spreken over het werk van de geest van God; in het Westen met het vrijmoedig spreken over fouten en zwakheden in verschillende manieren van theologie bedrijven.

Om mensen met verschillende ervaringen met elkaar in gesprek te kunnen laten komen is een instituut nodig zoals het TS, waarin de eigen Surinaamse ervaringen goed op een rijtje worden gezet en worden doorgegeven.



Student (Basisopleiding) Martin Westercapel: "Ik wil mijn visie als predikant en bevrijder waarmaken, met de kracht van de Heer. Er is ook veel werk aan de winkel zowel in de gemeente als bij de jeugd. Dus ik wil mij goed voorbereiden voor ik in de wijngaard ga werken voor de Heer."



Student (Bachelor Theology) Ewald Hanenberg: "Het Theologisch Seminarie is bij uitstek het instituut om invulling te geven aan 2 Timotheus 3:16-17, 'Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.'"



Docent (Kerkgeschiedenis) Marlene Azimullah: "Het TS is de plaats/het instituut waar kennis en vaardigheden worden overgedragen ter vergroting van Gods Koninkrijk. Bezig zijn op dit instituut doe ik dan ook met passie en liefde voor de naaste en onze Heer."

Foto's: Rinaldo Dors

Studeren aan het Seminarie

“Zoeken naar balans”



Foto: ZZg

Michael Persaud (foto) is directeur van het Theologisch Seminarie van de Surinaamse Broedergemeente. Hij ziet het als zijn taak om studenten voor te bereiden op het werken in de gemeenten van de kerk. Hij wil ze bagage meegeven zodat ze de wereld aan kunnen en zich kunnen verstaan met zowel een advocaat als met een schoonmaakster. De studenten moeten theologisch maar ook geestelijk gevormd worden zodat ze beschikken over een sterk persoonlijk geloof en een evenwichtige eigen theologie kunnen ontwikkelen. De Broedergemeente in Suriname moet namelijk opboksen tegen sterke Pinkstergemeenten waar ook veel leden en zelfs voorgangers van de Broedergemeente naar luisteren. Dat levert soms problemen op, bijvoorbeeld als zulke charismatische kerken preken tegen elke vorm van alcoholgebruik, ook bij het Avondmaal in de

kerk... Daarin de balans zoeken bepleit Persaud van harte, want balans is waar in zijn visie de Broedergemeente voor staat. Door vergrijzing van voorgangers en de lage salarissen lukt het al lang niet meer elke gemeente te laten beschikken over een volwaardig opgeleide predikant. Het beleid is nu om parttime hulppredikanten in te zetten bij elke gemeente en deze voorgangers moeten goed toegerust worden.

Opleidingen

Het Theologisch Seminarie heeft momenteel 5 opleidingen met in totaal 78 studenten, waarvan 59 vrouwen. De meesten doen mee aan de populaire bijbelcursussen voor gewone gemeenteleden. De honger naar het Woord is namelijk groot bij de gemeenteleden. Vanuit deze basiscursussen hoopt het TS op een grotere instroom voor de vervolgcursussen. Daarvan is de ‘Bachelor of Divinity/Theology’ de belang-

rijkste, een opleiding van drie jaar tot docent of beginnende gemeentepredikant. Studenten betalen hiervoor circa € 160 per jaar. Dat lijkt weinig, maar voor de meesten is het een grote financiële opgave, omdat het gemiddelde gezinsinkomen nog geen € 400 per maand is.

Tanzaniaanse docenten

Aan het TS doceren sinds kort twee theologen van de Tanzaniaanse Broedergemeente. Ze zijn voor drie jaar uitgeleend aan de Broedergemeente in Suriname. Ds George Luvula (foto onder) geeft het vak ‘Rentmeesterschap’. Zijn komst naar Suriname ziet Luvula als een roeping van God: kennis die hij heeft gekregen kan hij nu doorgeven aan anderen. Hij heeft daarvoor wel een offer moeten brengen; zijn vrouw en hij lieten 3 van hun 4 kinderen en ook hun ouders achter in Tanzania. Maar zijn moeder was zeer gedecideerd over zijn vertrek: “Het is het werk van God”.



Foto: EBGS

Financiën

Het TS kan helaas niet draaien op de collegegelden. Het lesgeld verhogen is geen optie want veel studenten zullen dan noodgedwongen afhaken. Van de overheid komt er geen subsidie. Er is te weinig geld om docenten voldoende te betalen, studiemateriaal aan te schaffen, deel te nemen aan seminars en de gebouwen fatsoenlijk te onderhouden. De Broedergemeente in Suriname financiert een groot deel van het werk van het Theologisch Seminarie; het ZZg stelt € 22.500 beschikbaar. Uw steun is van harte welkom om dit mogelijk te maken.

Aart Schalkwijk

Op www.zzg.nl staan interviews met Michael Persaud, TS-directeur, en met Margo Kassels, student. Het bekijken waard!



Foto: Rinaldo Dors



Een **lichtje** hier
voor een
lichtje daar!

Een ster voor u,
een **solarlamp** voor een
weeskind in Tanzania

Licht: teken van hoop

Het ZZg deelt licht graag met anderen. Vanuit de Hernhutter traditie doen we dat al 223 jaar door de verspreiding van het evangelie en door onderwijs, gezondheidszorg en steun aan mensen in de verdrukking. En nu met solarlampen voor weeskinderen in Tanzania. Zo'n lamp is een uitkomst, want het geeft hen de mogelijkheid om 's avonds bij goed licht hun huiswerk te maken. Geen stinkende olielamp of gevaarlijke kaars meer nodig!

Word ook lichtbrenger! Elke gift of collecte voor deze actie is welkom. Elke € 30 geeft een weeskind een lamp én het gevoel gezien te worden. Gebruik NL74 RABO 0375 2169 36 t.n.v. ZZg te Zeist en vermeld 'solarlamp'. Koop een hernhutter adventsster voor uzelf of om cadeau te geven en doneer een extra tientje voor de solarlampen, letterlijk 'Een lichtje hier voor een lichtje daar'.

Kijk op www.lichtjehierlichtjedaar.nl

U kunt nog meedoen aan de Kerstactie

Ook dit jaar krijgen in Suriname kinderen uit arme gezinnen en ouderen met een karig pensioentje een kerstgeschenk: een kledingbon (± € 30) of een levensmiddelenpakket (waarde ± € 20). Deze mooie ZZg-traditie geeft mensen in Suriname die het moeilijk hebben, nog meer dan voorheen, het gevoel er toch niet helemaal alleen voor te staan. Ook de medewerkers van de diaconie steekt het een hart onder de riem om hun werk vol te houden.

We hopen weer veel kinderen en ouderen blij te maken, en dat gaat vast lukken want we hebben al veel giften mogen ontvangen (waarvoor dank!). Wilt u ook nog meedoen? Dat kan. Maak snel iets over naar NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg te Zeist en vermeld 'Kerstactie'. Elk bedrag is welkom.

Op zoek naar een leuk cadeau?

Is dit iets voor u, de Suriname-jaarkalender 2017? Deze kleurrijke kalender biedt u traditiegetrouw prachtige foto's en voldoende schrijfruimte. Het formaat is 32 bij 48 cm. U kunt hem bestellen via de webshop van het ZZg, of per telefoon (030) 692 71 80 voor € 13,50 (€ 17 inclusief verzendkosten). En daarmee draagt u ook nog eens bij aan een aantal sociale doelen in



Suriname die de kalender ondersteunt. Wacht niet te lang met bestellen, want de voorraad is beperkt!

Denken over nalaten

Het ZZg heeft veel trouwe donateurs, echte zendingsgenoten die al jarenlang meedoen. Misschien u ook.

Mogen wij u in alle bescheidenheid een vraag stellen? Zou u eens willen overwegen of u in uw nalatenschap na uw familie ook het ZZg kunt gedenken?

Onze medewerker Douwe van Barneveld praat graag met u (vrijblijvend) over de mogelijkheden, tel. (030) 692 71 88.

Giften en donaties zijn welkom op banknr. NL74 RABO 03752 16936, t.n.v. ZZg, Zeist. Vermeld eventueel doel/projectitel.

Een meeroopbrengst voor een project besteedt het ZZg aan soortgelijke projecten. Een gift per acceptgiro toch bestemmen

voor een specifiek project? Laat het ons weten. Minder post ontvangen? Bel ons of kijk op: www.zzg.nl/mijn-zzg

Zusterplein 20
3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 80
info@zzg.nl
www.zzg.nl



Zeister Zendingsgenootschap

Redactie:
Jeannet Kelholt
Vormgeving/lay-out:
Manschet Grafimedia
Drukwerk: AD/Mercurius