

Zeister Zendingsgenootschap

WWW.ZZG.NL

KERKDIENT IN TANZANIA
FOTO: MARIOLA SAGAN

Steeds opnieuw

**Doorgaan. Volhouden.
Niet opgeven,
terwijl je er wel
alle reden toe hebt.**

**Mozes, die 40 jaar
door de woestijn trok;
Noach, die bouwde
aan een boot op het
droge;
Pater Frans in Homs, Syrië
die zijn mensen niet
verliet;
hun kracht
is geloofskracht.
Die vermag veel
maar niet alles.**

**Maar zelfs dan
blijft
de Geestkracht bestaan
opdat wij leven
en volhouden.**

**Gelovend.
Hopend.
En met liefde.**



Tekst: Jeannet Kelholt



ZZg-nieuws

Steeds weer opstaan

'Elk jaar is het weer Pasen', zo kun je het thema van dit ZZg-Nieuws interpreteren. Maar zo bedoelen we het niet. Steeds weer opstaan is wat mensen doen die in hun dagelijkse leven en werken aantoonbaar kracht putten uit hun geloof. Ook als het tegen zit halen ze ergens de spirit vandaan om overeind te komen en vastberaden door te gaan, te blijven geloven in wat ze doen. Ze houden vol. Verhalen over zulke mensen kunnen ons ook helpen om het vol te houden als gelovige, dwars door een dip heen. Of in Paas-termen gezegd, dwars door de dood heen.



Pasen in de Broedergemeente van Zeist

De tijd voor Pasen kent in de Broedergemeente veel momenten van samenkomst en bezinning, net als in andere kerken. Bijzonder is de dienst op Goede Vrijdag rond het tijdstip dat Jezus stierf. Dan zijn de gordijnen in de kerk gesloten en in dat gedimde licht knielen de kerkgangers om 15.00 uur eerbiedig neer terwijl de kerkklok luidt. Indrukwekkend en ontroerend.

Stille Zaterdag wordt in rust en contemplatie doorgebracht. Op zondag komt iedereen al voor zonsopgang naar de kerk om Pasen te vieren. De voorganger komt de kerkzaal letterlijk binnen gehold om de gemeente mee te delen dat de Heer

waarlijk is opgestaan. Na een korte zangdienst begeeft de gemeente zich bij het krieken van de dag (vaak is het dan nog knap koud) onder begeleiding van koperblazers en vogelgezang naar de begraafplaats. Op de Godsakker wordt de liturgie voortgezet met zingen en het lezen van de namen van gemeenteleden die er het afgelopen jaar begraven zijn.

Een mooie traditie, zoals zoveel kerken eigen tradities kennen. Maar juist met Pasen mogen we ons als christenen wereldwijd met elkaar verbonden weten, als we gedenken dat de dood overwonnen is en dat er leven en hoop is voor ons allen.

Age Kramer en Daniël Claas interviewen medewerkers van organisaties in Suriname waar het ZZg mee samenwerkt. Ontmoetingen waarin je kunt leren van de ander. Als eerste: de Medische Zending.

door Age Kramer

Julie Small, Hoofd Opleiding MZ

“Of het nu in je werk is, of sowieso in je leven, ik denk dat je niets kunt doen zonder de Almachtige daarboven. Als je uit je bed stapt 's morgens, is Hij degene die de kracht geeft om het werk te kunnen doen. Als ik de kracht niet heb om de mensen hier op te leiden, dan zullen zij het verder ook niet over kunnen dragen. Het is van belang dat die link wordt gelegd met het werk dat we hier doen. Het sluit aan op de missie van de Medische Zending als christelijke organisatie.”

Julie Small is Hoofd Opleidingen bij de Medische Zending (MZ), een organisatie geworteld in het zendingswerk van de Broedergemeente.

De Medische Zending is verantwoordelijk voor de medische zorg in het dunbevolkte binnenland van Suriname dat driekwart van het land beslaat. MZ werkt met gezondheidsassistenten (GZA's), veelal afkomstig uit het binnenland die in de dorpen wonen en geschoold zijn als de ogen, oren en handen van artsen die stand-by in de stad werken. De GZA's worden intern opgeleid en deze opleiding is van cruciaal belang voor de voortgang van het werk.

“Onze gezondheidsassistenten moeten met name zelfstandig kunnen werken. Ze moeten spreekuur kunnen houden, anamnese kunnen afnemen; een vraaggesprek waarbij de ziektegeschiedenis van de patiënt wordt nagegaan. Ze moeten lichamelijk onderzoek kunnen verrichten, een bevalling kunnen leiden. En dan gaat het om een niet-gecompliceerde bevalling, maar als er een mevrouw met een ingewikkelde ziekte-



geschiedenis op dat moment bevalt, dan zal de GZA wel moeten ingrijpen. Tot hun taak behoort ook het regelmatige contact met de medische radiokamer hier, waar de artsen zitten voor advies als ze er volgens de protocollen niet meer uitkomen.”

De Medische Zending staat bekend als een zeer professioneel werkende organisatie, een lichtend voorbeeld voor veel andere NGO's in Suriname en daarbuiten. Het verhaal van Julie straalt die professionaliteit ook uit. Maar ze lijkt zich erg bewust van de beperkte reikwijdte van wat mensen -door goed te organiseren- voor elkaar kunnen krijgen.

“Zeker nu, in deze periode, ontvang ik kracht van Hem, anders zat ik hier niet. Het



werk drukt soms heel zwaar op mijn schouders. Maar door dat in gebed te brengen ontvang ik de kracht van God. Dat ervaar ik persoonlijk. Dat ZZg een deel van het werk ondersteunt, is geweldig. Het is niet nieuw dat we haast niet meer kunnen rekenen op subsidie (van de overheid - red.). Het wordt heel laat gestort, en misschien niet het bedrag dat je verwacht. Vaak is de subsidie onvoldoende om te kunnen voorzien in de behoefte van onze binnenlandbewoners qua medische zorg. Maar ook voor de opleiding want we starten jaarlijks een groep. Dan is het goed om te weten dat er nog mensen zijn die hart hebben voor het medische werk, zodat we het ondanks alles kunnen voortzetten.”

Na het gesprek met Julie spraken we twee eerstejaars GZA-studenten. Verpleegster/gezondheidsassistent worden was voor beiden een droom. Ook zij voelen zich gedragen door de kracht van God. De vraag aan hen was: Hoe weet je dat die kracht van God komt, je kunt God niet zien, bestaat Hij wel?

Meruchia Jozefzoon, GZA-student

“God spreekt je aan, God praat met je door een ander. Ik was iemand die altijd zei: Ik



Leren door de ontmoeting met Julie, Jullien en Meruchia

In Nederland wordt vaak gedacht dat er een tegenstelling is tussen vertrouwen op de kracht van God en de boel goed organiseren. Alsof je de organisatie zult verwaarlozen als je ziet dat de bijstand en aanwezigheid van God bij je werk essentieel is. En alsof er in een goede en professionele organisatie geen ruimte is voor het besef dat het leven in principe van God komt.

De ontmoeting met Julie Small maakt het gemakkelijker om te zien hoe een gedreven professionele houding heel goed te combineren valt met geloof in de onmisbare kracht van God. Julie stelt zelfs dat je kunt organiseren wat je wilt, maar als je geen bezieling hebt kun je die ook niet doorgeven. En zonder een zekere bezieling zal het bij de studenten ook niet lukken.

Die bezieling straalt van de geïnterviewde studenten af. Beiden ervaren de bijstand - en dus het bestaan van God - als heel concreet: God komt je vaak tegemoet in een ander mens.

Ik [Age] merk dat ik zelf gemakkelijker meega in het verhaal waarin God helpt om gemotiveerd te blijven en ervoor te gaan dan in het verhaal waarin God ervoor zorgt dat als je iets geeft, je meer terug krijgt. En ook dat is winst: ik weet weer duidelijk dat een voor-wat-hoort-wat-geloof niet aansluit bij de traditie waarin ik opgroeide. En dat kan me helpen om helder te zien wat mijn (of onze) manier van geloven dan wél is.

Het ZZg wil de geloofsinspiratie van de mensen met wie we bij onze projecten samenwerken graag zichtbaar maken en met u delen, want daar kunnen voor u en voor onszelf waardevolle elementen in zitten. Zending andersom.

ga de moed opgeven. Maar kijk waar ik nu zit. Kijk welke kant ik op ga. Het is eigenlijk zo dat ik nu mijn droompad ga. Iedereen in het binnenland noemt me zuster. Dat is iets wat ik altijd heb gezegd: Ik wil zuster worden. Nu ga ik er gewoon voor, en over vier jaar ben ik wat ik wilde worden. Daarna ga ik verder. Vergeet dus niet dat God bestaat.”

Jullien Dijon, GZA student

“God bestaat werkelijk, want Hij heeft ons geschapen. Stel je voor: iemand op straat komt naar je toe en zegt: Ik heb geld nodig. Misschien wilde je eerst niets geven, of je hebt maar weinig geld bij je. Maar dan komt er iets bij je op en geef je dat geld toch. Dan zul je later merken dat je meer terugkrijgt dan wat je gaf. Dan denk je: o ja, God bestaat wel. Ook al denk ik misschien eerst: er komt niks terug, je krijgt meer dan je hebt gegeven. Dat heb ik altijd opgemerkt bij mezelf.”

De complete video-interviews met Julie, Jullien en Meruchia kunt u bekijken op www.zzg.nl/partners.



Het ZZg steunt het werk van de Medische Zending via project 16.033, de opleiding van 25 nieuwe gezondheidsassistenten voor het binnenland. Zij zijn straks het eerste aanspreekpunt voor patiënten en handelen de meeste hulpvragen zelfstandig af. Dat gaat van medicijnverstrekking, voorlichting, vaccinaties en zuigelingenzorg tot het hechten van wonden en begeleiden van bevallingen. Voor zwaardere problemen kunnen ze per radio een arts consulteren en bij acute nood sturen ze een patiënt per vliegtuig naar het ziekenhuis in de stad. Het ZZg draagt € 54.000 bij. € 16.000 kwam er al binnen. Uw steun is dus nog zeer welkom.

Projecten

die helpen opstaan
en verder gaan

Tanzania (17.009)

Afbouwen Ineke Alberdaschool

De laatste fase van de bouw van de school in Kilangala komt in zicht.

Nog drie lokalen moeten er bij komen en drie woningen voor de leerkrachten. De fundamenteën voor de lokalen liggen al klaar. De stichting ProTanz en het ZZg werken samen aan de financiering. Ongeveer € 60.000 is nodig voor de totale afbouw. We hebben al bijna € 30.000 bij elkaar.

Helpt u mee bij de laatste slag? € 10.000 voor een lokaal inclusief inrichting, € 10.000 voor een compleet huis. Alle beetjes helpen, 1 zak cement: € 10, 300 stenen: € 20.



Foto: Stig, ProTanz



Foto: ZZg

Suriname (16.038)

Waseiland voor het Diak

Met een endoscoop kan een arts binnenin maag en darmen kijken. In het Diakonessenziekenhuis in Paramaribo wil men de mogelijkheden voor endoscopisch onderzoek graag uitbreiden, maar dan moet de reiniging en opslag van de endoscopen verbeterd worden. Samen met andere organisaties helpt het ZZg een waseiland en twee droogkasten financieren omdat het Diakonessenhuis dat zelf niet kan, sinds vorig jaar plotseling alle overheidssubsidie werd ingetrokken.

€ 10.000 draagt het ZZg bij en daar worden de patiënten beter van. Doet u mee?

Suriname (16.034)

Dominee of gemeenteleider?

Voor scholing op theologisch terrein moet je in Suriname bij het TS zijn, het Theologisch Seminarie. Daar kun je als lokale gemeenteleider of geïnteresseerd gemeentelid bijbelstudie volgen, als jeugd- of kinderwerker toerusting ontvangen, als leerkracht van een christelijke school training krijgen, een bachelor theologie halen of predikant worden. Er studeren nu 76 studenten aan het TS op diverse niveaus, de meesten (30) in het programma voor bijbelstudies.

Voor de Broedergemeente is het trainen en toerusten van lokale gemeenteleiders erg belangrijk, want deze voorgangers houden in predikantloze gemeenten, met name in het binnenland, het werk van de kerk gaande. Zo blijft het evangelie ook daar klinken.

Het ZZg steunt het TS met € 22.500.



Foto: R. Dors

Suriname (16.018) - De voorschool geeft voorsprong!

In Marowijne kunnen op drie plaatsen kinderen tussen 2½ en 4 jaar naar de voorschool: in Ricanaumofa en in Moengo op de Fred Murrayschool en de St. Theresiaschool. Ze leren er spelenderwijs alvast Nederlands en dat geeft hen daarna een betere start op de lagere school. Het project heeft zijn waarde allang bewezen: de voorschoolkinderen doen het later op school beduidend beter dan kinderen die alleen Aucaans spreken. Overheidssubsidie krijgt de voorschool helaas niet. Maar in Suriname zijn twee bij de voorscholen betrokken stichtingen zelf bezig met fondsenwerving en ook het ZZg springt bij. Want een goede start op school is belangrijk voor de rest van je leven.

Vindt u dat ook, maak het zichtbaar door een gift voor dit project.

Per voorschool is € 5.250 nodig.



Foto: ZZg



Foto: AMD

Suriname (16.035) - Help de diaconie helpen

De armoede groeit in Suriname. Steeds meer mensen, ook die met een klein baantje, zitten klem door de torenhoge prijsstijgingen van vrijwel alles. De diaconie van de Broedergemeente krijgt steeds meer hulpvragen, van mensen binnen en buiten de kerk. Graag zou de AMD/Diaconie de hulpverlening uitbreiden: niet een- maar tweemaal per maand een voedselpakket geven aan arme gezinnen: schooluniform en -materialen verschaffen aan meer kinderen, het inschrijfgeld (recent ingevoerde belastingmaatregel van de overheid) betalen voor scholieren die van school gestuurd dreigen te worden omdat de ouders niet kunnen betalen.

Voor 200 kinderen schoolbenodigdheden à € 26; voor 100 gezinnen elke 14 dagen een voedselpakket à € 13, daar is meer geld voor nodig dan de diaconie heeft. Het ZZg stelt € 12.500 beschikbaar.

Kunt u helpen?



DR Congo (17.004), Burundi (17.006) Evangelie op wielen

Vanuit zijn thuisbasis Kipili in de Rukwa Province in Tanzania werkt de Deense zending Knud Knudsen ook in omliggende landen aan de verspreiding van het evangelie en de opbouw van de kerk. Samen met lokale Broedergemeente-voorgangers bereist hij afgelegen gebieden in DR Congo en Burundi om het Goede Nieuws te vertellen. In Noord-Burundi hebben drie voorgangers de geestelijke zorg voor maar liefst 15.000 kerkleden in 102 gemeenten. In een uitgestrekt gebied zonder openbaar vervoer is dat een enorme klus. In DR Congo werkt de Broedergemeente aan zending onder Pygmeeënstammen die steeds meer in de verdrukking komen en hun traditionele rondtrekkende leefwijze niet kunnen volhouden. Zij worden vaak uitgebuit en als paria's beschouwd. Naast de bevrijdende boodschap van het evangelie krijgen ze steun bij hun maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs, gezondheidszorg. Ook hier zijn de afstanden groot en moeten lokale pastoren en evangelisten een groot gebied bereizen. De pastor die de Pygmeeën bezoekt doet dat nu per fiets: 200 km over zandpaden... Motorfietsen kunnen dit zendingswerk vergemakkelijken.

Voor Burundi zijn er drie nodig (€ 5.400 in totaal), voor DR Congo twee (€ 3.300). Voor onderhoud en benzine zorgt het kerkdistrict.

Welk stukje motor sponsort u?

Tanzania (16.039) Mag ik mijn studie afmaken?

Dit is Alfred Sailanga. Zijn vader is overleden. Zijn moeder bleef met acht kinderen achter. School zat er voor Alfred niet meer in, maar dankzij steun van sponsors kon het toch. Alfred haalde zijn VWO-diploma en is nu eerstejaars student aan de universiteit in Dar es Salaam. Voor € 700 kan hij een jaar vooruit.

Helpt u een handje?



Foto: BDM

Suriname (16.036) Diaconale trainingen

Het uitvoerende diaconale werk van de Broedergemeente in Suriname gebeurt nu veelal vanuit het centrale kerkkantoor, maar zou veel meer vanuit de wijkgemeenten gedaan kunnen worden. Dan heeft het centrale kantoor meer tijd om de huidige hulpverlening en diaconale werkvelden van de kerk te doordenken en nieuw beleid te ontwikkelen.

Om dit voor elkaar te krijgen en de wijk-diaconieën actief aan de slag te krijgen worden binnen de EBGs 30 diaconaal werkers getraind: vrijwilligers van de wijk-diaconieën, medewerkers van de AMD en werkers van sociale instellingen van de EBGs. De trainingen omvatten thema's als armoede, doorverwijzing van cliënten, gesprekstechnieken, samenwerking en zelfredzaamheid.

Het ZZg draagt € 5.000 bij. Steunt u de diaconie ook?



Foto: Mirjam de Jong

Palestijnse Gebieden (16.021) - Prachtwerk moet doorgaan!

Het is prachtig werk, de ontwikkeling stimuleren van kinderen met een beperking. De organisatie Star Mountain doet dit bij Ramallah onder moeilijke omstandigheden, met individuele kinderen/jongeren, via de contacten met ouders, en het vinden van werk- en stageplekken voor jongeren etcetera. En met succes.

Star Mountain heeft van alles: een kleutergroep van kinderen met en zonder verstandelijke beperking, onderwijs voor 29 kinderen (van 6-14 jaar), vaktraining voor 41 jongeren (tot 40 jaar), thuisbegeleiding van 103 kinderen (in 11 dorpen en een vluchtelingenkamp). Vrij abstract allemaal, maar het verhaal van de 13-jarige Omar maakt het concreet: naast een lichte verstandelijke beperking had hij een forse spraakachterstand. Nu spreekt hij redelijk duidelijk en maakt hij veel meer contact met de mensen om hem heen. Zoveel betekent het werk van Star Mountain voor een individueel kind.

€ 20.000 krijgt Star Mountain dit jaar van het ZZg. *Ook iets van u?*

Suriname (16.012) Vrouwentaxi in Paramaribo

Een taxidienst speciaal voor vrouwelijke passagiers, met vrouwelijke chauffeurs achter het stuur. Al vijf gele vrouwentaxi's rijden rond in Paramaribo, maar de NVB wil dit aantal graag uitbreiden, want het is een succes. Vrouwen voelen zich veilig en stappen graag in. Het ZZg doet mee, omdat dit initiatief vrouwen helpt bij het verdienen van een goed inkomen. En dat komt weer ten goede aan hun kinderen.

€ 8.400 helpt de ZZg-vrouwentaxi op weg. Rijdt u een stukje mee?



Foto: BDM

DR Congo (17.005) Water voor weeshuis

60 gehandicapte kinderen tussen de 4 en 13 jaar wonen er in vijf 'familiehuizen'. Samen vormen die een weeshuis in het dorpje Kakusi, in het oosten van Congo. Het weeshuis heeft in de droge tijd niet genoeg water omdat de naburige bronnen dan droogvallen. Met een 1,5 km lange waterleidingbuis naar een bron hoger op de berg kan dat opgelost worden. Ook de lokale lagere school met 300 leerlingen en de medische post kunnen dan beschikken over goed en schoon water. Er is € 2.640 nodig voor de benodigde materialen en om de vrijwilligers die de leiding onder de grond stoppen van eten te voorzien.

10 meter waterleiding leggen kost € 17,60. 100 meter kost € 176. Hoeveel meter neemt u voor uw rekening?



Foto: NVB

“Ik voel dat mijn hart danst”

“Dat ik zo’n goed leven zou krijgen had ik nooit gedacht.” Dat zegt Nitike Langson Kalonge, een gelukkige Tanzaniaanse jonge vrouw van 29. Ze is wat verlegen, maar kijkt trots om zich heen in haar kleine tweekamerwoning, waar twee grote bankstellen staan, een tafel en een kast met een moderne tv. Ze heeft het goed, dat is duidelijk.



zeker voor een meisje. Over de baan die ze nu drie jaar heeft, zegt ze met stralende ogen: “Ik vind het geweldig”. Ze is vast een prima docente.

Drie jaar geleden is het dat Nitike en pastor Mwakamele elkaar voor het laatst zagen. Ze zijn echt blij elkaar nu weer te ontmoeten en sluiten elkaar in de armen. Pastor Mwakamele roept: “Het maakt me zo gelukkig; ik voel mijn hart dansen”. Nitike: “Ik ben zo dankbaar dat je ons niet aan ons lot overliet; dat je mij en de andere weeskinderen hebt gesteund tot aan de dag van de diplomering”.

Trots

Trots is pastor Mwakamele op deze jonge vrouw. Dit is waar ze zich voor inzet en waar ze ten diepste in gelooft: dat je het lot van weeskinderen en kansarme jongeren ten goede kunt keren als je hun de kans geeft een opleiding te volgen. En ze vertelt over de boodschap die ze aan elk weeskind meegeeft bij het afronden van hun opleiding: “Als jij afgestudeerd bent, denk er dan alsjeblieft aan om een ander weeskind of arm kind te steunen die net als jij hulp nodig heeft om verder te komen. Steun het weeskinderenproject!” Nitike nam die boodschap zeker ter harte: ze helpt twee meisjes uit haar dorp naar school, waaronder een nichtje. Ook Nitike’s broers en haar vader zijn trots op haar. Haar vader had nooit verwacht dat zijn dochter lerares zou worden. Ze geeft hem geld, kleren en kunstmest.

Een zandpadje tussen de bananenbomen. Een binnenplaats tussen wat huizen. Op de keurig geveegde grond potten en pannen die wachten op de afwas en een kip die rondscharrelt. Geluk voor een weeskind.

Ook mijn hart ‘danst’, nu ik zie met eigen ogen wat de steun van het ZZg betekent voor zomaar een jonge vrouw in Tanzania.

Jeannet Kelholt

Nitike is docent op een middelbare school, net als haar man. Binnenkort verhuizen ze naar een driekamerwoning, want hun eerste kind is in aantocht.

Nitike’s toekomst heeft er niet altijd zo rooskleurig uitgezien. Haar moeder stierf toen ze twee was en ze kwam samen met een broer bij oma terecht. Twee andere broers bleven bij haar vader. Nitike doorliep de lagere school en de eerste vier jaar middelbare school, maar toen was het geld op en kon ze niet verder terwijl ze er zeker de capaciteiten voor had. Gelukkig wist men in haar kerk van het weeskinderenprogramma van pastor Mwakamele en kreeg ze zo de kans om toch door te leren. Ze bleek het waard: in 2013 studeerde ze af als lerares Geschiedenis en Swahili in de op een na beste klas! Een prachtig resultaat,



Foto's: ZZg & Anina Koch

Maandverband, een wonder



Foto's: PHC

Dat meisjes lichamelijk volwassen worden is een stille ramp voor het onderwijs op veel plaatsen in de wereld. Heel veel meisjes gaan namelijk in hun menstruatieperiodes niet naar school. Soms mogen ze niet, omdat ze dan 'onrein' zijn en in afzondering moeten blijven, maar vaak ook blijven ze zelf thuis omdat ze bang zijn dat het bloed zal doorlekken. Meisjes missen zo gemiddeld twee maanden school per jaar!

Bij het Gezondheidsproject PHC (Primary Health Care) langs het Tanganyika-meer in het westen van Tanzania heeft men er iets op gevonden: uitwasbaar en daardoor herbruikbaar maandverband. Het idee kwam van het internet, maar Marjo ten Kate (een Nederlandse die voor PHC werkt) en haar collega's hebben het aangepast naar de lokale mogelijkheden en materialen.

Scholentour

In de afgelopen maanden zijn ze al op 35 scholen geweest om klassen vol meisjes te informeren en tegelijk ook seksuele voorlichting te geven (aan meisjes en jongens). Tegen een klein prijsje kunnen de meisjes vervolgens een stoffen tasje kopen met daarin twee onderbroeken, 4 maandverbandjes en het seksuele voorlichtingsboekje. Gratis weggeven gebeurt niet, want als je er iets voor moet betalen wordt het veel meer op waarde geschat.

Het naaien van de tasjes en de maandverbandjes, inclusief absorberend laagje, gebeurt ook lokaal en levert inkomen op voor de naaisters. Inkomen dat weer ten goede komt aan hun gezinnen.

De belangstelling van de schoolmeisjes is groot en ook vrouwen zijn zeer geïnteresseerd.

Wie bedenkt zo iets

Het maandverbandproject is een goed voorbeeld van een initiatief dat je als westerse ontwikkelingswerker in Afrika kunt ontwikkelen omdat jij beschikt over de technische mogelijkheden en vaardigheden om met nieuwe ideeën en handige oplossingen in aanraking te komen (internet, laptop), omdat jij breed kunt denken hoe je zo'n idee kunt aanpassen aan je eigen lokale situatie, omdat jij in staat bent om lokale mensen te zoeken die je helpen om moeilijkheden te overwinnen, omdat jij financiering kunt vinden en e.e.a. goed kunt organiseren. En dan heb je ook nog de innerlijke drive om mensen daar te helpen een iets beter leven te krijgen. Dat alles tezamen is voor lokale mensen vaak een onoverkomelijke opgave.

Hoe stimuleer je ontwikkeling? Met maandverband...!



Foto: ZZg

Het is nog steeds zinvol dat mensen zoals Marjo en haar man Bert een tijdlang werken in Tanzania. Zij helpen mee om in de lange kuststrook van het Tanganyika-meer basisgezondheidszorg en medische posten op te zetten. En met succes. Aan de Tanzaniaanse kant van het meer draait het project al enkele jaren en is het inmiddels overgedragen aan de overheid. Aan de Congolese kant is het volop in opbouw. De zendingsorganisatie van de Deense Broedergemeente houdt zich al een aantal jaren bezig met dit grote meerjarige programma en het ZZg geeft zo nu en dan steun aan onderdelen ervan.

In dit geval bijvoorbeeld aan de aankoop en het transport van de voorlichtingsboekjes.

Van scheepsbel tot kerkklok

In het 100-jarige Surinaamse Kinderhuis Sukh Dhaam kunnen kinderen terecht die het thuis niet makkelijk hebben. Vader is er niet; moeder kan niet goed zorgen; er zijn geen ouders meer, of er zijn grote problemen in het gezin. Dan biedt het kinderkuis in het Commewijne district een veilige en goede plek. Sukh Dhaam betekent 'Huis van Geluk'.

Dat je er te eten krijgt en passende kleding, ligt voor de hand. Maar er is meer: je krijgt er ook een opvoeding bij. Een christelijke, want het kinderkuis is van de Evangelische Broedergemeente.

Dus wordt er na school tijd besteed aan inspanning, zoals huiswerk maken, corvee doen en in de tuin werken. Gelukkig is er ook tijd voor ontspanning: lekker uitrusten, lezen of sporten. En op zondag naar de kerk! De jongens luiden de gebarsten kerkklok, zodat ook buurtgenoten weten dat het kerktijd is, of zich herinneren dat goed leven meer is dan eten en drinken, werken en slapen.

Ja, de kerkklok is gebarsten. Dus is het geluid dof en draagt het niet ver. De mensen van de Surinamejaarkalender zochten een oplossing en vonden een scheepsbel. Klein van stuk, maar met een heldere, ver-reikende klank. Een mooi cadeau voor het 100-jarig bestaan van het Kinderhuis. Het ZZg verzorgde het transport naar Suriname en binnenkort zal deze scheepsbel als kerkklok in de toren van het kerkje van Sukh Dhaam hangen.

En telkens als de bel luidt worden we eraan herinnerd: goed leven doen we samen!



Een nieuwe toekomst voor vijf euro per maand?

Overal in onze wereld willen kinderen leren, zelfstandig worden en hun best doen voor een goede toekomst. Maar hun kansen en mogelijkheden zijn ongelijk. Ben je geboren op de verkeerde plaats dan moet je veel overwinnen. Kinderen kiezen niet voor leven aan de onderkant van hun samenleving. Ook in ontwikkelingslanden willen kinderen een eerlijke kans op een menswaardig bestaan. Dat kan. Met een beetje steun, een duwtje in de goede richting. Daarna kunnen ze op eigen benen verder. Met uw hulp. Via het Kinderprogramma van het ZZg. Met een vaste bijdrage van minimaal € 5 per maand / € 60 per jaar bent u donateur van ons Kinderprogramma. Dat kan ook als kerk of school. Zo helpt u concreet kinderen en jongeren die met armoede of een verstandelijke / lichamelijke beperkingstekampnen hebben. Het gaat om basisbehoefte als voedsel, onderdak, liefdevolle zorg en begeleiding, en ook aan onderwijs en vakopleiding.

Meer weten?
Kijk op
www.zzg.nl/kinderprogramma
of bel
(030) 692 71 80



ZZg in woningbouw?

Voor het ZZg zijn giften van donateurs de belangrijkste vorm van inkomsten voor ons werk. Dat blijft de komende jaren ook zo, maar we zoeken daarnaast naar andere manieren om geld bij elkaar te krijgen voor onze projecten en onze organisatie. Het bestuur heeft een principebesluit genomen om vanuit de reserves een bescheiden pilot-investering te doen in de bouw van een woning in Paramaribo die daarna verkocht zal worden. We gaan niet over een nacht ijs; de kansen en risico's worden aan alle kanten bekeken en afgewogen. Aan het eind van het traject zal het bestuur afwegen of woningbouw voor het ZZg een nieuw aanvullend verdienmodel kan worden.

Zusterplein 20
3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 80
info@zzg.nl
www.zzg.nl



Redactie:
Jeannet Kelholt
Vormgeving/lay-out:
Manschet Grafimedia
Drukwerk: AD/Mercurius

Giften en donaties zijn welkom op banknr. NL74 RABO 03752 16936, t.n.v. ZZg, Zeist. Vermeld eventueel doel/projecttitel. BIC: RABONL 2U

Een meeropbrengst voor een project besteedt het ZZg aan soortgelijke projecten. Een gift per acceptgiro toch bestemmen

voor een specifiek project? Laat het ons weten. Minder post ontvangen? Bel ons of kijk op: www.zzg.nl/mijn-zzg