



Foto: A. Boldewijn

## Jeugd in de kerk

### Vertrouwen

Zelf ga je naar de kerk,  
gelooft, misschien aarzelend,  
maar toch

Je kinderen, kleinkinderen wellicht  
komen amper in de kerk.  
Geloven ze nog?  
Het maakt je onrustig.  
Had ik het anders moeten doen?

Laat het los.  
Laat ze maar vallen  
in Gods hand.  
Ze weten van de Weg  
en die ligt open.  
Altijd.

Jeannet Kelholt

### Kanariepietjes en jongeren

*"Kanaries werden vroeger gebruikt in de mijnbouw. Omdat een kanarie veel sneller ademhaalt, in vergelijking met de mijnwerkers, overlijdt de vogel zeer snel als het dodelijk gas koolmonoxide aanwezig is." Tot zover Wikipedia.*

**V**an tijd tot tijd vraag ik aan allerlei mensen wat ze zoeken of vinden in de kerk. Heel vaak volgen deze antwoorden: gemeenschap, het gevoel ergens bij te horen, rust, geestelijk bijtanken, even je hoofd leeg maken. Als ik dan vraag wat dat met God te maken heeft, komt er meestal geen duidelijk antwoord. Er is wel een overtuiging dat deze woorden op een of andere manier met geloof te maken hebben, maar hoe dat precies gezegd moet worden? Veel jongeren weten niet wat ze kunnen zoeken of vinden in de kerk en blijven weg. Komt dat omdat wij volwassenen het eigenlijk ook niet goed weten of kunnen vertellen? Hebben wij volwassenen misschien teveel geleerd om de kerk en het geloof uit te leggen als iets 'gewoons': rust, gemeenschap, bijtanken?

Als ik wel eens met jongeren praat over de kerk, dan merk ik dat ze beginnen te gapen als ik te gewoon doe over de kerk en het geloof. Maar als ik vertel dat we in de kerk omgaan met een hogere macht die we God noemen, dan begrijpen ze opeens dat geloof geen levensbeschouwing is, maar omgaan met een hogere, geestelijke werkelijkheid. Met God, Christus, de Heilige Geest, of hoe je het maar noemt. En dan is er wel aandacht.

Zouden jongeren sneller in de gaten hebben dan volwassenen dat er zuurstof ontbreekt in de kerk? De Adem Gods?

*Age Kramer*

Reageren? [a.kramer@zzg.nl](mailto:a.kramer@zzg.nl)

Een zaterdagmiddag in februari. Buiten is het fris en schemerig. Binnen, in de Kleine Kerkzaal van de Broedergemeente in Zeist, is het behaaglijk warm. Het licht van de beamer schijnt startklaar op de witte muur. Het is stil. Tot een groep van ongeveer dertig jongeren naar binnen stieft. De ruimte vult zich met het geluid van echoënde stemmen. De sfeer zit er al goed in. In de witte banken schuiven ze gezellig dicht naast elkaar. Nog even wordt er wat onwennig gegiecheld voordat we beginnen, maar al gauw verandert de toon. Het wordt serieus. Het verhaal dat begint met een inkijkje in de zending van vroeger, nu en de toekomst, mondt uiteindelijk uit in een uitdagende discussie over de plek van jongeren in de kerk.

Door: Daniël Claas

**Z**e zijn een dagje met elkaar op stap, de catechisanten van de Broedergemeenten van Amsterdam Stad & Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. De meesten namen er een vrije dag voor op, want de zaterdag blijkt bij uitstek een dag voor de bijbaan-naast-de-studie. Het 'dagje Zeist' maakt onderdeel uit van hun catecheseprogramma. Samen met de predikant van Zeist, ds. Markus Gill, toeren ze eerst over de pleinen en langs de twee kerkzalen. Daarna is het ZZg aan de beurt. In anderhalf uur inzicht krijgen in verleden, heden en toekomst van de Hernhutter zending, het is nogal wat. En hoe interessant is dat eigenlijk voor jonge mensen?

We beginnen met de geschiedenis. Dit jaar is het 225 jaar geleden dat het ZZg officieel ZZg werd. Zending 1.0: de Hernhutter zendelingen trekken vanuit Europa naar afgelegen gebieden, waaronder Suriname, om daar het bevrijdende woord van het evangelie te verkondigen. Dan een grote sprong in de tijd: de afgelopen decennia, zending 2.0. De zendingsgebieden in het zuiden worden zelfstandiger en het ZZg biedt vooral financiële projectondersteuning. Tot slot zending 3.0. In deze fase die zich richt op de toekomst maar die ook nu al aan de orde is in ons dagelijks werk, focust het ZZg zich weer op zijn kerntaak: zending.

Maar wat betekent zending eigenlijk in 2018? Ik vraag het aan de aanwezige



# Van catechese tot zendingsgesprek

jongeren: antwoorden zoals 'een boodschap zenden', 'verhalen vertellen', 'uitzenden', 'uitwisselen', 'delen' komen als eerste naar boven drijven. Een van de jongeren aarzelt even maar zegt vervolgens zelfverzekerd: "Ik kom wel eens een bijbeltekst tegen op internet. Als een tekst me erg aanspreekt, dan deel ik die op mijn Facebookpagina."

*"Zending is allang niet meer eenrichtingsverkeer."*

Op de vraag waarom hij dat doet, antwoordt hij: "Omdat zo'n tekst mij dan inspiratie geeft." *Maar je zou het ook voor jezelf kunnen houden; je kiest er bewust voor om het te delen op Facebook zodat anderen het ook kunnen lezen. Waarom?* "Omdat ik mijn vrienden en andere mensen die dat zien daarmee ook wil inspireren." *Weet je hoe wij dat zouden noemen? Nee? Zending!*

Het lijkt een flauw antwoord, maar in het vervolgggesprek wordt een serieuze ondertoon waarneembaar. Steeds meer jongeren veren overeind op de bank. Noem het een werktitel, zending

3.0. Inspiratie met elkaar delen vanuit je geloof, dat is waar volgens het ZZg zending over gaat. Dat is allang niet meer eenrichtingsverkeer. Waar in de vorige eeuwen het verhaal verteld werd door de Europeanen in landen overzee, komt het nu terug onze kant op. En dankzij de moderne media kunnen we die verhalen ook nog eens gemakkelijk tot ons laten komen.

## Droom

We kijken vervolgens naar een aantal filmpjes van Hernhutters uit andere landen. Zo zien we een fragment uit een interview met Margo Kassels (foto), een jonge modeontwerpster uit Paramaribo die naast haar zelfstandig ondernemerschap studeert aan het Theologisch Seminarie. Ze vertelt een heel persoonlijk verhaal over een droom die ze had. In die droom verschijnt God in



Foto: D. Claas



Foto: D. Claas

haar kamer en ruimt haar bureau leeg. Hetzelfde bureau waar nu alle modespullen en studieboeken staan die ze nodig heeft om haar dagelijks brood te verdienen. Maar God ruimt het bureau leeg en plaatst het vervolgens vol met bijbels, van de kleinste tot de grootste, waarbij ze Zijn stem hoort: "Dit zijn nu jouw boeken." Het filmpje maakt indruk op de jongeren. Wanneer ik om reacties vraag, zegt iemand: "Het laat zien hoe iemand uit ónze kerk maar in een ánder land over haar geloof praat." De spijker op z'n kop?

### Geloofsverhalen

Met elkaar praten we verder. Zending gaat dus over het uitwisselen van geloofsverhalen met elkaar. Je kunt ontzettend veel leren van geloofsgenoten die allemaal uit de 'eigen' Broedergemeente komen, maar onmiskenbaar verschillen in cultuur, achtergrond en context. En dat is duidelijk waarneembaar. Eigenlijk doen we het al best wel vaak, verhalen delen met elkaar, wordt al snel geconcludeerd. Op catechese, in de jeugdclubs, tijdens jongerenactiviteiten. *En op zondagochtend in de kerkdienst?* Het valt even stil. Het blijkt een heikel punt. Natuurlijk lijkt de zondagochtend bij uitstek de plek om elkaar te ontmoeten. Om daar, op

dat moment, met elkaar te delen in geloof. Maar de meeste jongeren lijken niet direct heel gelukkig te worden van hoe de diensten er in hun kerk over het algemeen uitzien. De zondagse samenkomsten zijn geliefd bij de oudere zusters en broeders. Die hechten waarde aan het in stand houden van de eredienst. Het liefst conform de traditie waarin ze zelf zijn opgegroeid, want dat voelt vertrouwd. Als thuiskomen.

### In gesprek

De jongeren snappen goed dat de oude liturgie niet zomaar drastisch veranderd kan worden van de een op de andere dag, en dat hoeft ook niet. "Voor mij hoeft niet alles op z'n kop te worden gezet", zegt een van hen, "maar het zou goed zijn om vaker met elkaar in gesprek te gaan hierover. Ik hoor nog best vaak het hardnekkige misverstand om me heen dat wij, jongeren, niet meer actief en betrokken zouden zijn bij de kerk. Met alle respect, maar dan zegt een oudere zuster of broeder dat de jongeren nooit meer hun gezicht laten zien en dus niet betrokken zijn, maar die conclusie vind ik niet terecht. Onze betrokkenheid bij en inzet voor de kerk speelt zich af op andere plaatsen en andere momenten. De kerk faciliteert nog steeds in onze ontmoet-

tingen en uitwisselingen. Alleen niet exclusief op zondagochtend."

Uitwisselen in geloof. Dat kan met geloofsgenoten van overzee, maar ook met mensen uit je eigen kerk. Om samen te ontdekken wat voor jou belangrijk is in je geloofsleven. Uit elkaars ervaringen te putten en je daardoor te laten inspireren. Het ZZg denkt en helpt graag mee om zulke gesprekken op touw te zetten. Om zo ons steentje bij te dragen aan deze jonge vorm van zending: het faciliteren van wederzijdse inspiratie.

## Uitnodiging

Op vrijdagmiddag 6 april organiseert het ZZg een 'Meet & Greet' met Gabrielle Monkou-Chan (42) uit Paramaribo. Deze bevlogen zuster is jeugdwerker en directeur van het Jeugdcentrum der EBG in Suriname. Dit centrum, opgericht vanuit de Broedergemeente, organiseert en faciliteert allerlei jeugd- en jongerenactiviteiten. Gabrielle timmert op eigenzinnige wijze aan de weg om dit belangrijke werk nieuw elan te geven. Ze heeft een duidelijke visie en sterke intrinsieke motivatie om gehoor te geven aan wat ze zelf 'God's call' noemt.

In de bijeenkomst vertelt ze over haar werkzaamheden en krijgen we een inkijkje in het reilen en zeilen van het Jeugdcentrum. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over het thema jeugd en jongeren in de kerk. Want ook in Suriname ervaart men dat er weinig jeugd is in de kerkdiensten. Wat kunnen we daarin van elkaar leren?

Ongetwijfeld wordt het een inspirerende en interessante middag. En u bent er van harte welkom. Laat u ons i.v.m. de catering even weten dat u komt? ([info@zzg.nl](mailto:info@zzg.nl) of 030-692 71 80)

Het begint om 15.00 uur in de Kleine Zaal op het Zusterplein 20 in Zeist.



Foto: R. Dors



# Projecten Wereldwijd

Suriname (18.002)

## Doorgangshuis Medische Zending

Vrouwen uit het binnenland worden bij zwangerschapscomplicaties doorgestuurd naar Paramaribo, waar specialische zorg voorhanden is. Vaak moeten deze vrouwen meerdere weken onder medisch toezicht blijven en dat is een probleem. Want waar moeten ze in die tijd verblijven? Familie is vaak te klein behuist en zelf betalen voor onderdak en voeding is voor de meesten onmogelijk. Een oplossing is gevonden in de Zinzendorferherberg, in het centrum van Paramaribo. Daar is toezicht mogelijk en de locatie is gunstig voor transport naar de ziekenhuizen. De Medische Zending gaat het transport financieren van en naar het binnenland, en ook in Paramaribo. Het ZZg neemt een deel van de verblijfs- en voedingskosten voor zijn rekening.

Op basis van ervaring schat de MZ in dat het per jaar zal gaan om tien zwangere vrouwen plus begeleider met een verblijfsduur van 12-24 weken.

*€ 16.000 is nodig. Als daarmee de moeder- en kindsterfte kan worden teruggedrongen is dat de prijs zeker waard. Doet u mee?*

Zuid-Afrika (17.056)

## Opleiding nieuwe predikanten

Studenten uit arme delen van Zuid-Afrika zijn zeer welkom bij de Theologische Opleidingen van de Broedergemeente in Zuid-Afrika, maar kunnen vaak hun opleidingskosten niet volledig betalen. De kerk in Zuid-Afrika zit zelf financieel ook krap en deed een beroep op het ZZg om te helpen. Met een bijdrage van € 7.000 kunnen 11 studenten die de vierjarige opleiding volgen (voor het merendeel vrouwen) weer verder. Na nog twee jaar praktische stage heeft de Broedergemeente in Zuid-Afrika er straks weer een aantal geïnspireerde voorgangers bij. Naast theologisch werk gaan die zich bezighouden met breder ontwikkelingswerk in stadswijken en dorpsgemeenschappen. Woord en daad gaan ook daar hand in hand. Qua theologische cultuur is Zuid-Afrika een ontmoeting en mengeling van westerse wetenschap en Afrikaanse cultuur. Boeiend om te volgen.

*Het ZZg helpt het Moravian Theological Centre met de gevraagde € 7.000.*

*Investeert u ook mee?*



Foto: F. Walch

Zambia (17.058)

## Werk aan de winkel!

In een arme buitenwijk in de grote stad Ndola zit een actieve Broedergemeente, de Chilulukusu congregation. Veel leden zijn zeer arm en met name alleenstaande vrouwen met kinderen hebben veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en de kinderen naar school te kunnen sturen. Graag zou de kerk een kleine stenen winkel met ontmoetingsplek willen bouwen zodat

zes vrouwen van de vrouwengroep daarin een bescheiden inkomen kunnen verdienen (€ 1 per dag). Rachel Kasenge bijvoorbeeld, een vrouw van 52 die zelf één kind heeft, maar ook zorgt voor negen andere, waaronder haar kleinkinderen. Het ZZg helpt bij de bouw en de inrichting van de winkel/ontmoetingsplek en zorgt voor een startkapitaal waarmee de eerste voorraden gekocht kunnen worden en de eerste salarissen gegarandeerd zijn. De vrouwen moeten zelf met elkaar € 700 investeren (10% van het benodigde bedrag); dat maakt dat ze er serieus mee omgaan.

*Helpt u mee om de winkel te bouwen en de vrouwen te trainen in boekhouden en marketing? Er is € 6.300 nodig.*



Foto: ZZg

Suriname (17.052)

## Vernieuwing godsdienstonderwijs

De Stichting Onderwijs wil de kinderen op de 65 scholen van de Broedergemeente in Suriname graag op een frisse, positieve manier in contact brengen met de wereld van kerk en geloof. Dat betekent werken aan vernieuwing van de inhoud van het godsdienstonderwijs, en het ontwik-

kelen van materialen en een lesmethode voor alle klassen. Elke school krijgt een leskist ter waarde van ongeveer € 175 met daarin twee kinderbijbels, wandkaarten en schoolplaten, cd's, dvd, spelletjes en handleidingen voor alle leerjaren. Daarnaast zijn leerlingenboeken nodig en training voor de schoolteams.

*Het ZZg levert graag een bijdrage aan de ontwikkeling van het godsdienstonderwijs in Suriname en draagt € 15.000 bij. Uw gift helpt mee om het geloof dichter bij kinderen te brengen. De eerste € 3.000 is al binnengekomen.*



Foto: Moravian Church Malawi

Malawi (17.041)

## Met kippen meer kans

Ook in Malawi hebben vrouwen die in hun eentje hun kinderen groot moeten brengen het financieel moeilijk. De kerk wil tien van deze vrouwen helpen met een kippenproject waardoor zij geld kunnen gaan verdienen. Ze krijgen training en coaching, bouwmaterialen voor een kippenhok, tien kuikens per persoon en kippenvoer. In kleine groepjes gaan ze aan de slag. Als ze succesvol zijn kunnen ze beetje bij beetje het in hen geïnvesteerde bedrag terugbetalen, waardoor dan weer nieuwe kippenboerinnen getraind kunnen worden. De winst gaat naar het hele gezin: voor school, dokter en eten.

*Het ZZg betaalt € 2.500 en de kerk draagt € 500 bij. Helpt u de startende kippenboerinnen aan kuikens en voer?*

## Suriname (18.005) **Medicijnen bijna op**

De Medische Zending (MZ), verantwoordelijk voor de gezondheidszorg in het binnenland, zit financieel klem. De overheid betaalt toegezegde subsidies slechts gedeeltelijk en veel te laat uit. En dat al enkele jaren lang. Het levert de MZ grote problemen op. De medicijnenleverancier stopte met aanleveren vanwege te grote betalingsachterstand. Het magazijn in Paramaribo werd steeds leger en de posten in het binnenland konden niet meer voldoende bevoorrad worden. Geen pillen meer tegen hoge bloeddruk en diabetes, geen ijzertabletten en foliumzuur. De mensen in het binnenland zijn de dupe. Het is natuurlijk geen goede zaak dat het ZZg de gaten van de overheid opvult, maar we kunnen de mensen in het binnenland toch niet laten vallen? Daarom investeert het ZZg € 20.000 zodat de Medische Zending de rekeningen kan betalen en nieuwe medicijnen kan bestellen. [Helpt u mee?](#)



Foto: Katinka Reintgen

Op [www.zzg.nl/medicijnen-mz](http://www.zzg.nl/medicijnen-mz) vindt u een zeer lezenswaardig artikel van de Surinaamse journaliste Erna Aviankoi over deze situatie. Aanbevolen!



Foto: HHW

## Tanzania (17.046)

### **Materialen voor practicumlessen**

De Rainbow school in Sumbawanga (een middelbare school van de Broedergemeente) moest met spoed drie nieuwe practicumlokalen voor de exacte vakken bouwen en inrichten, vanwege nieuwe strenge overheidseisen. Kosten: € 35.000. Er niet op tijd aan voldoen betekende dat de school zou moeten sluiten! De Duitse zendingsorganisatie HHM betaalde de bouw en het ZZg helpt mee bij de benodigde lesmaterialen. Het gaat om de aanschaf van chemicaliën en andere spullen voor de biologie-, scheikunde- en natuurkundelessen, cylinders en petri-schaaltjes, maar ook een anatomisch model van het menselijk skelet. € 8.000 is nodig.

[Kunt u iets doen? Voor € 25 zijn er 5 thermometers, € 45 is goed voor 10 vergrootglazen en voor € 135 is er een microscoop.](#)

## Tanzania (17.042)

### **Kleuterafdeling Ineke Alberdaschool**

De kleuterschool in Kilangala moet net als de lagere school volledig onder de verantwoordelijkheid van de Tanzaniaanse overheid gaan vallen. Dat is het gezamenlijke streven van de Stichting ProTanz en het ZZg, maar het lukt nog niet helemaal. Volgens nieuwe overheidseisen is het opleidingsniveau van vier kleuterleerkrachten te laag. De oplossing: 's morgens staan ze voor de klas, in de namiddag krijgen ze zelf les; eerst de ontbrekende vakken van hun middelbare school en daarna een korte PABO-opleiding. Zo kunnen ze in 2½ jaar tijd hun onderwijsbevoegdheid halen. Als ze slagen komen ze bij de overheid op de loonlijst en daarmee wordt hun toekomst en die van de kleuterschool een stuk bestendiger. Het ZZg financiert de bijlessen en de leerboeken. De kleuteronderwijzers betalen zelf het examengeld. Er staat



Foto: Flip de Haan

druk op de ketel: ze doen twee studiejaar in één jaar en ze moeten slagen voor de jaarlijkse examens.

[Voor de opleiding van de leerkrachten, wat lesmaterialen voor de kleuters en klein onderhoud is dit jaar € 3.000 nodig. Doet u mee?](#)

## Albanië (18.009)

### **Uitbreiding huiskgemeenten**

De Broedergemeente in Albanië bestaat dit jaar 25 jaar. Het is een kleine maar actieve kerk met 300 leden, verdeeld over 10 kleine (huis)gemeenten overal in het land. Vrouwengroepen en jeugdclubs komen regelmatig bij elkaar. Men werkt samen met de Lutherse kerk en wil het evangelie verder verspreiden in aangrenzende dorpen en wijken. Bijvoorbeeld vanuit de stad Burrel naar het 7 km verderop gelegen dorp Komsi. Een gemeentelid uit Burrel wist 12 vrouwen uit Komsi mee te krijgen naar haar vrouwengroep. Alle 12 doen ze nu regelmatig mee in Burrel, maar ze moeten reizen met het openbaar vervoer en die kosten vormen een probleem door de lage familieinkomens. Door een nieuwe kern te beginnen ondervangen ze dit en kunnen ze nieuwe mensen bereiken met het evangelie in gebieden waar nog geen kerk is, en ook onder bijvoorbeeld de Roma.

[€ 1.500 draagt het ZZg bij aan de uitbreiding van dit zendingswerk van de Albanese Broedergemeente.](#)

[Is dit u ook iets waard?](#)



Foto: Broedergemeente Albanië

## Tanzania (17.048)

### **Studiebeurs door zending**

Raphael, Sajen, Alfred, Janet en Ignatus zijn alle vijf wees of halfwees en daardoor bijna per definitie kansarm. Maar zij kregen de kans om door te leren, omdat zending Knud Knudsen iets in hen zag en hun de gelegenheid wilde geven hun capaciteiten te benutten. En daar werken deze jonge mensen hard aan, bij hun studie op de Technische Universiteit, de Pabo en de Lerarenopleiding.

Een hogere opleiding is duurder en het leven in de stad ook en die ene keer per jaar dat ze terug naar huis kunnen moeten ze lange afstanden reizen. Dat maakt dat hun studie gemiddeld € 700 per student per jaar kost.

[Betaalt u een stukje daarvan?](#)

# Zendingsconferentie in Zuid-Afrika: Share your Mission!

*In november 2017 waren ZZg-medewerkers Age Kramer en Daniël Claas bij een zendingsconferentie van de wereldwijde Broedergemeente, in Kaapstad, Zuid-Afrika.*

Tijdens de conferentie stonden diversiteit en de invloed die de context op je manier van geloven heeft, centraal. Gedurende de week probeerden de deelnemers om het kostbare van zowel verschillende stemmen als van eenheid met elkaar te combineren.

Het accent lag in de eerste helft van de week op de gezamenlijke geschiedenis. Voor veel deelnemers bleek dit een welkome aanvulling op wat men wist over de gezamenlijke afkomst en identiteit.

De tweede helft van de week stond in het teken van de toekomst: wat is nodig voor de wereldwijde Broedergemeente om de diversiteit en de gezamenlijkheid in de juiste balans te houden of te brengen?



Op de laatste dag werden conclusies getrokken, gebaseerd op de gesprekken die in kleinere groepen waren gevoerd. Onder meer kan worden gezegd dat...

*... uitwisseling erg belangrijk blijkt. Steeds weer kwam naar voren hoe de wereldwijde Broedergemeente een bont geheel is van verschillende stemmen die elk hun ruimte nodig hebben. In het verleden was de ruimte voor niet-Europese stemmen klein; nu is er veel meer mogelijkheid om verschillende benaderingen en uitingen van het geloof in te brengen. Dit leidt zeker tot meer wederzijds begrip, en dat is nodig om het gevoel van eenheid te behouden.*

*... persoonlijke ontmoetingen bij uitwisselingen van doorlaggevend belang zijn. Begrip ontstaat niet alleen door*



Foto's: D. Claas



*meer van elkaars achtergrond te leren kennen in lezingen en presentaties, maar ook door samen boodschappen te doen, naar de kerk te wandelen, in de bus te zitten, 's avonds na te praten en samen te eten.*

*... zending de taak is van de kerken. Zendingsorganisaties hebben in principe een ondersteunende rol. Zij zouden kunnen helpen de zendingsactiviteiten van de kerken/provincies gemakkelijker te maken, of de uitwisseling op gang te houden.*

Via onder meer Social Media nam het ZZg de eigen achterban mee naar Kaapstad, om zo de thema's die werden besproken zichtbaar en tastbaar te maken voor alle achterblijvers in Nederland.

Zo maakten we de 'Ontbijtshow' op Facebook: een dagelijkse live video waarin we tijdens het ontbijt zuster Rita Harry (voorzitter van de Centrale Raad van de Broedergemeente in Nederland) en ds. Christine Welschen (predikant Broedergemeente Haaglanden) volgden in hun gang door de week. Daarnaast maakten we dagelijks een 'Dagjournaal': een reportage die 's avonds op de website, Facebook en YouTube werd gepubliceerd.

En we lanceerden een nieuw platform onder de naam 'Share your Mission'. Dit bestaat uit een serie interviews waarin zusters en broeders vanuit verschillende landen en culturen vertelden over wat volgens hen zending betekent. Een geïnterviewde jonge zuster uit Antigua zei: "Wat ontzettend slim bedacht om het zo te doen: mensen interviewen met een camera en dat op internet zetten. Dit is voor ons de beste manier om zendingsverhalen en verhalen van deze zendingsconferentie snel naar onze gemeenteleden op Antigua en Barbuda te brengen." Zo merkten we dus ook dat men waardering had voor ons werk en dat internet een veel voor de hand liggender medium voor verslaglegging is dan de productie van een film/documentaire/totale terugblik die enkele weken na de conferentie pas afgemonteerd zou zijn. Op de laatste dag presenteerden we voor de 200 deelnemers dit nieuwe initiatief, dat we met bescheiden trots dan ook *powered by ZZg* konden noemen.

***Al het videomateriaal is beschikbaar op [www.shareyourmission.org](http://www.shareyourmission.org). Neem er eens een kijkje!***

# Zomaar een weeskind in Tanzania

*Vijf jaar was ze nog maar toen haar moeder stierf en ze met haar broer bij haar oma moest gaan wonen. Elf jaar was ze toen haar vader overleed en ze wees werd. Nu is ze zestien en net klaar met haar tweejarige naaiopleiding aan het Vaktrainingscentrum van Rungwe. Haar droom: eerst kleren maken voor haar hele familie en dan haar eigen kleine naaiatelier en haar eigen gezin beginnen.*

**V**ailleth Mwangake, zo heet ze. Ze werd geboren in 2001 en woont in Kyimo, een klein dorp op 1½ uur lopen vanaf Rungwe. Vailleth is haar oma heel dankbaar dat die zich om haar heeft bekommerd en haar steeds heeft gesteund waar ze kon.

De leefomstandigheden bij oma zijn best zwaar. Het kleine huis is namelijk tjokvol met acht mensen. Behalve Vailleth, haar broer Augustino en oma wonen er ook nog twee dochters van oma en drie kleinkinderen. Het enige inkomen dat ze hebben komt van de moestuin en van een paar kippen. Na het voeden van alle monden blijft er maar heel weinig over om op de markt te kunnen verkopen.

## Naaien

Vailleth vertelt: "Ik heb naaiwerk altijd leuk gevonden. Voordat ik begon op het VTC repareerde ik mijn schooluniformen al zelf. Ik ben erg blij dat ik nu veel meer weet en dat ik het vak goed geleerd heb. Jurken naaien vind ik het allerleukste om te doen."



Foto's: Anina Koch



Bij de lokale kleermaker mocht Vailleth in de schoolvakanties stage lopen. Dat had ze zelf gevraagd en ze heeft er veel praktijkervaring opgedaan. Ze wil ermee doorgaan tot ze een goede reputatie heeft en bekend staat als een kundige en betrouwbare naaister en dan wil ze haar eigen business openen. Dat zal een grote verbetering worden van haar leven: zelf geld verdienen betekent economische onafhankelijkheid en meer bestaanszekerheid!

## Weeskinderenproject

Hoe Vailleth in het Weeskinderenprogramma van de Broedergemeente terecht kwam? Op een dag vertelde de dominee erover tijdens de kerkdienst. Toen zijn Vailleth en haar oma naar pastor Mwakamele gegaan om te praten. Er werd besloten dat Vailleth een naaiopleiding mocht volgen in Rungwe. Yes!! Vailleth weet nog goed hoe blij ze toen was. En dat ze elke dag heen en weer moest lopen, drie uur in totaal, deerde haar niet.

Pastor Mwakamele zorgde elk jaar voor het schoolgeld en de nodige schoolspullen. En een enkele keer kregen ze wat rijst, olie en zeep.

Broer Augustino wil ook graag naar het VTC. Hij stopte in de tweede klas van de middelbare school en heeft nu niets anders te doen dan een beetje boeren en op de koe passen die hij van een andere hulporganisatie kreeg. Hij wil graag timmerman worden. Pastor Mwakamele wil hem die kans geven. Maar dan zijn er wel mensen nodig die het Weeskinderenproject helpen financieren.

U misschien?

**Voor € 150 (gemiddeld) helpt u een weeskind zoals Vailleth aan een jaar schoolopleiding. Met € 300 aan een complete vaktraining. Een levenslang geschenk. Meedoen? Gebruik banknr. NL74 RABO 0375 216 936, ZZg te Zeist. Vermeld 'Weeskind Tanzania'.**



## Kerstactie groot succes

Hartverwarmend is het dat zoveel van u hebben meegedaan aan de kerstactie voor Suriname. Daardoor hebben naar schatting minimaal 200 kinderen en 400 ouders kunnen genieten van een mooi kerstfeest. De foto's laten het zien, het plezier straalt eraf.



De kinderen van de kindertehuizen Leliëndaal en Sukh Dhaam, de jongeren van het Rebecca Scheltz internaat, de bejaarden in de tehuizen, de gepensioneerden en de cliënten van de diaconie bedanken u met een welgemeend GRANTANGI en een warme BRASA! En bij het ZZg zeggen we: Heel hartelijk dank. We zijn blij dat u het Licht van kerst op deze manier hebt willen delen!



Foto's: Boldewijn en Santaris

# Stand van zaken

## De stand van zaken van twee lopende projecten:

De **olijfboomjes voor Elim Home** in Zuid-Afrika kunnen gepland gaan worden; er is al € 4.581 binnengekomen. Hartelijk dank aan iedereen die eraan bijgedragen heeft!

Van de tomatenmanager van Elim Home hoorden we dat mensen die solliciteren voor werk in de tomatenkassen dat in eerste instantie doen omdat ze een baan nodig hebben. Maar als ze er eenmaal werken dan verandert hun houding, voelen ze zich medeverantwoordelijk voor de kinderen van Elim Home en gaan ze het belang van hun werk voor de organisatie inzien. Mooi toch? Met nog € 1.419 erbij maken we de olijvenwindsingel rondom de tomatenkassen compleet. Bekostigt u met € 50 acht olijfboomjes?



Foto: M. Dijksteel

In **Huize Francis en Huize Albertine** is niet stilgezeten de afgelopen tijd. In Huize Francis zijn de meest urgente zorgmaterialen aangeschaft, is de riolering aangepakt en zijn twee van de vier slechtste kamers volledig gerenoveerd en die kunnen nu verhuurd worden! Ook Huize Albertine is bezig geweest, met noodzakelijke reparaties aan dak en afvoersystemen, met het betalen van achterstallige rekeningen en het aanschaffen van medische goederen; we wachten nog op de definitieve verslaglegging.

Het ZZg heeft voor de beide verzorgingshuizen tot nu toe € 26.925 ontvangen. Een mooi bedrag, maar achterover leunen kan nog niet, want er moet nog € 16.075 bij om de toezegging van in totaal € 43.000 te halen. Ga dus alstublieft door met uw acties en initiatieven of maak nu spontaan een gift over op NL74 RABO 0375 216 936, tnv ZZg te Zeist.

*Dit jaar 225 jaar geleden werd het Zeister Zendingsgenootschap opgericht. Op 28 mei 1793 zag wat toen heette de 'Broedersociëteit tot uitbreiding van het Evangelie onder de heidenen' het licht. De naam veranderde, het werk ook, maar wat altijd overeind is gebleven is de inzet en bezieling van mensen hier ten behoeve van evangelie in woord en daad elders in de wereld.*

Op [www.zzg.nl/225](http://www.zzg.nl/225) kunt u volgen wat we hierover publiceren.



Zusterplein 20 3703 CB Zeist - tel. (030) 692 71 80 - [info@zzg.nl](mailto:info@zzg.nl) - [www.zzg.nl](http://www.zzg.nl)

Giften en donaties zijn welkom op banknr. NL74 RABO 03752 16936, t.n.v. ZZg, Zeist. Vermeld eventueel doel/projecttitel. BIC: RABONL2U. Een meeropbrengst voor een project besteedt het ZZg aan soortgelijke projecten. Een gift per acceptgiro toch bestemmen voor een specifiek project? Laat het ons weten.

Minder post ontvangen? Bel ons of kijk op: [www.zzg.nl/mijn-zzg](http://www.zzg.nl/mijn-zzg)

Eindredactie: Jeannet Kelholt - Vormgeving: Manschot Grafimedia - Drukkerwerk: AD/Mercurius

