



Nieuwsbrief Kilangala/Kantembo missiepost

2021 - nr. 3



Vooruit kijken!

Foto: STB



Stichting
Trijntje Beimers



Zeister Zendingen *genootschap*

Vooruit kijken!

Kijkt u nog even met aandacht naar de foto op de voorpagina. De weg is onverhard en glibberig. De chauffeur zal het lastig hebben om de auto goed op de weg te houden en niet te blijven steken in de prut. De mensen achterin moeten zich vasthouden om niet om te vallen. De jonge leiders van de missieposten Kilangala en Kantembo zitten in zo'n soort situatie. Er komt van alles op hen af wat ze nú moeten oplossen en tegelijk moeten ze focussen op de toekomst en hun mensen daarheen brengen. Mensen langs de kant van de weg roepen wat er moet gebeuren om het doel te bereiken, maar de mensen in de laadbak zien alleen wat vlakbij is. Ga er maar aan staan als chauffeur! Het vraagt stuurmanskunst, leiderschap en een sterke motivatie. En van ons, goedbedoelende mensen in Nederland, vraagt het geduld om het Tanzaniaanse tempo te respecteren en niet te hard vooruit te lopen. We komen verder, ook al duurt het iets langer...



Foto: Kilangala Missie

De zorg voor een vondeling

In het kinderkuis in Kilangala werd een nieuwe baby opgenomen, een vondeling van het kinderkuis in Kilangala werd een nieuwe baby opgenomen, een vondeling van ongeveer een week oud. De baby was aangetroffen in een bosje en had wat kleine verwondingen aan zijn beentje. Die werden verzorgd op de missiepost en het kind kreeg de naam Sobantu. Dat betekent: Kind van Afrika. Alles leek oké, maar na twee weken werd duidelijker dat de baby pijn had, vooral als hij verschoond werd. Zijn bovenbeen

werd ook steeds dikker; klaarblijkelijk zat er een grote infectie. De operatie die ervoor nodig was, was een te grote klus voor dokter Audifas van het Kilanga Health Centre en daarom werd besloten de baby naar het ziekenhuis in Sumbawanga te brengen (met de Kilangala ambulance). Veronica en Gina, van het Kilangala kinderkuis, gingen mee om hem daar te verzorgen; iets waar wij vreemd tegenaan kijken, maar wat in Tanzaniaanse ziekenhuizen normaal is. Baby Sobantu heeft de operatie goed doorstaan en knapt nu gelukkig weer op.

'Het aroma komt je tegemoet...'

Herinnert u zich dat liedje van de reclame voor Van Nelle's koffie? Koffiearoma kunt u nu ook associëren met de Kilangala Missie. Sinds 2019 groeien op de velden rond de missiepost een stuk of 70 koffieplanten. En sinds 2020 nog het dubbele erbij. De zaailingen werden gratis door de overheid verstrekt, want koffiestruiken helpen om erosie tegen te gaan. Ook op de heuvels rondom de missiepost.

De missiepost ziet wel wat in het verbouwen van koffie, want de overheid garandeert een minimumprijs bij de afname van de oogst. In 2020 verstrekte het ZZg een bescheiden subsidie, waarmee schaduw gevende bananenplanten werden aangekocht en de noodzakelijke arbeid kon worden betaald. Afgelopen zomer werd de eerste oogst geplukt van de eerste beplante acre (ongeveer 4.000 m²). Het leverde 60 kilo groene koffiebonen op!



Foto: Kilangala Missiepost



Foto: ZZg

De geur van deze koffie is de geur van ontwikkeling

Het zijn maar een paar zakjes, maar het is ook een belangrijk teken van hoop. Volgend jaar wordt 200 kilo oogst verwacht van de struiken van dit ene perceel. En het jaar daarop komen hopelijk de andere twee percelen ook tot volle wasdom. Stel je voor dat daarmee een nieuwe geldstroom voor de Kilangala Missie kan worden aangeboord...

In Nederland zijn we blij met dit succes en met alle vrijwillige inzet om van groene bessen zwarte koffie te maken! Er zijn bij het ZZg nog vijf zakjes filterkoffie à € 12,50 beschikbaar. Wilt u 500 gram Kilangala Coffee (snelfiltermaling) kopen? Laat het even weten via stb@zgz.nl of 030 692 71 88.

‘Het werk in de Kilangala Missie heeft mijn hart’

Ze stelt zich voor als 'Jenny, 50 jaar en moeder van drie kinderen, twee jongens en een meisje'. Jenny Kazole is daarnaast ook verpleegkundige en dokters-assistent in het Kilangala Health Centre. En getrouwd met Moses, de oud-manager van de missiepost. Vijf vragen aan Jenny.



Foto: Kilangala Missie

Wat motiveert jou om voor de Kilangala Missie te werken?

Ik houd van mijn werk en mijn hart ligt in het werken in Kilangala.

Welke persoon heeft jou geïnspireerd in je leven? En waardoor?

Pytsje Kampen. Want Pytsje is een echt zedingsmens. Zij houdt van de mensen die in Kilangala leven en ze houdt ervan om mensen te helpen, vooral de mensen die ziek zijn.

Wat is jouw bijdrage aan het missiewerk in Kilangala?

Ik ben verpleegkundige en de assistent van onze dokter Audifas Chambanenje. Het voelt voor mij goed om dit werk in de Kilangala Missiepost te doen. Want het Kilangala ziekenhuis stuurt nooit iemand weg die geen geld heeft voor de behandeling of de medicijnen. Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van die hulp aan mensen in nood.

Kun je een voorbeeld geven van iets in of buiten je werk, dat je blij maakt?

Dat ik na mijn werk in het ziekenhuis thuiskom en mijn kinderen kan zien, mijn huishouden kan doen en bezig kan zijn met mijn koeien, geiten en kippen en met de moestuin. Dat maakt mij blij.



Foto: Kilangala Missie

Wat betekent je geloof voor jou?

Mijn geloof maakt mij gelukkig en vrij. Dat ik me mag inzetten en iets goeds daarvoor terugkrijg.

Bijzondere bijdragen

Elke financiële bijdrage voor het werk in Kilangala en Kantembo helpt mee en is van waarde. De verhalen achter sommige bijdragen zijn zo bijzonder dat we die graag met u delen.

De spullen van de dominee

Een jaar of tien geleden kwam ik tijdens een wandeltocht door het Heidenskip in contact met Pytsje Kampen. Aan de kant van de weg raakten we aan de praat en het gesprek kwam op Tanzania. Pytsje vertelde dat ze in Heerenveen in een school bezig waren met het repareren van oude houtbewerkingsmachines en vroeg of ik daar misschien aan mee wilde helpen. Dat wou ik wel en het leidde tot vele ritjes naar Heerenveen en tweemaal een actieve reis naar Tanzania, samen met Jan Postma en Jan Dros. Afgelopen zomer waren we in Kilangala. Daar zijn de opgeknapte houtbewerkingsmachines geplaatst in de nieuw gebouwde werkplaats. (Zie blz. 6/7 - red.)

Na thuiskomst sprak ik onze dominee. Die verhuist van een groot naar een kleiner huis en had veel spullen over. Of ik die spullen wilde verkopen en de opbrengst bestem-

men voor 'Timmerdorp Tanzania' (Timmer aan Tanzania). Graag natuurlijk! In de kerk in Oosthem organiseerden we een verkoopmiddag, € 378 opbrengst! Begin oktober nog een keer: € 140. Nu proberen we nog één keer de overgebleven spullen te verkopen. We hopen op een bedrag van € 600 van die drie keer. In juli hielden we al een collecte in de kerk die € 720 heeft opgebracht. Het wordt in totaal vast een mooie opbrengst voor de timmerwerkplaats in Kilangala, mede dankzij de spullen van de dominee!

Rients Hoekstra

OPA Sneek

Dit gaat niet over een grootvader in Sneek, maar over de Oud Papier Aktie van de Protestantse Kerken in Sneek. Vrijwilligers van OPA Sneek zamelen oud papier in en daarmee steunt men o.a. een aantal kleine organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding. Ook STB. Door de huidige hoge prijs van nieuw papier levert oud papier ook lekker veel op. Dank je wel, OPA, voor het extra mooie bedrag van dit jaar, bestemd voor het opknappen van de slaapzalen van de studenten in Kilangala!



Timmeren aan toekomst

In de nieuwe timmerwerkplaats van het VTC (Vaktrainingscentrum) in Kilangala is veel gebeurd sinds de vorige nieuwsbrief. Toen de Friese vrijwilligers Jan, Rients en Jan arriveerden in juli was het gebouw net klaar en de vloer net uitgehard. De mannen installeerden met hulp van Kilangala-medewerkers de vorig jaar uit Nederland overgebrachte gereviseerde houtbewerkingsmachines en een afzuiginstallatie. Een ervaren Tanzaniaanse elektricien legde de

Machine-les

Toen alle apparaten van stroom waren voorzien en naar behoren werkten kregen de VTC-docenten en enkele oud-studenten les hoe ze die moeten gebruiken. Met een stuk hout ging het langs alle machines met als eindresultaat een maatwerkproduct: precies op de juiste lengte, met een sponning en een pen en gat verbinding. De docenten waren onder de indruk. Dat je uit een ruw stuk hout met een machine zo snel zoiets moois kunt maken! Ook werden de houtdraaibank (voor mooie ronde tafelpoten) en de slijpmachines (voor de messen van de vlak- en de vandiktebank en de zaagbladen



en -linten) uitgebreid uitgelegd. De mensen waren leergierig en superenthousiast.

PC-netwerk

Behalve op houtgebied was er ook ontwikkeling op het digitale vlak. In het Kilangala Health Centre werd een bescheiden computernetwerk met internetverbinding en back-up unit aangelegd, voorlopig op één computer, die van de dokter. Daarin kunnen de patiëntenregistratie, de medicijnenlogistiek, de afspraken en de financiën worden bijgehouden.

De beschikbaarheid van internet vroeg ook instructie. Jan Dros schreef erover: *"We vertellen de mensen vooral geen YouTube filmpjes te draaien. Het tegoed op de prepaid simkaart is dan namelijk zo gevlogen."*

Men heeft hier geen internetabbonement zoals in Nederland, maar een telefoonkaart voor 4G internet die steeds opgewaardeerd moet worden als-ie leeg is. Zuinigheid geboden, want de megabytes vliegen je om de oren."



En nu

Nu moet de Kilangala Missie zelf stappen gaan zetten. Jan verwoordde het zo: *"Dit is pas het begin. Nu moeten ze doorpakken. En dat zal niet meevallen. Wij realiseren ons dat door het brengen van nieuwe faciliteiten de druk op de stafleden hier is toegenomen. Opeens is er nu een werkplaats waarmee iets moet gebeuren. Een computer in de kliniek waarmee iets gedaan moet worden. En dat is men niet gewend. De mindset zal moeten veranderen naar meer taakgericht werken. Voordat de beweging naar voren binnen Kilangala als normaal gezien wordt zullen er nog tal van discussies gevoerd worden."*

Aron is bezig om bijscholing te regelen voor de docenten van het VTC, zodat de opleiding kan voldoen aan de actuele overheids-eisen (VETA) en daardoor naar verwachting meer studenten zal trekken. Hij denkt aan het inhuren van deeltijd-docenten van de middelbare school voor sommige vakken en een gepensioneerde VETA-trainer voor de formele onderwijsbevoegdheid. Voor het

studentenverblijf zijn er ook VETA-eisen. De slaapzalen moeten verbeterd worden. De volgende stap is het fabriceren van houtproducten voor de verkoop: deuren en ramen, kasten, bedden, tafels en stoelen (voor school, kantoor en thuis) en kozijnen. Alles waar behoefte aan en dus markt voor is. En het plan is om die producten ook te verkopen in een showroom/winkel in Sumbawanga, net als half-fabricaten: op bestelling gemaakte planken en balken. Dit vraagt veel van het organisatievermogen van Aron en het VTC.

Waar doen we het voor?

Timmeren aan toekomst, daar gaat het om. Toekomst voor het VTC, dat een goede vakopleiding wil bieden aan jonge mensen, waaronder straatarme jongeren die alleen dankzij sponsoring naar school kunnen (de zogenoemde 'grace-students': genadestudenten). En toekomst voor de missiepost die hopelijk op den duur het diaconale werk (opvang van baby's, medische zorg voor de armen) voor een deel kan betalen uit de winst van de timmerwerkplaats.

Met dank aan

<https://timmeraantanzania.waarbenjij.nu>



Foto: Kilangala Missie

Berichtjes uit de kinderruizen

Het Kilangala kinderruis is voorzien van nieuwe, fleurige kinderruizdijnen. De kinderen kregen houten blokken en op de foto zijn ze met de karretjes in de weer. Gewend aan speelgoed zijn ze niet echt; Tanzaniaanse kinderen spelen meestal buiten en ravotten met elkaar. Het kinderruis telt op dit moment vijf oudere weeskinderen en zes kleintjes.

In Kantembo zijn dit jaar vijf baby's binnengebracht en voor minimaal een maand opgevangen. In die tijd wordt de gezondheid en de ontwikkeling van het kind geobserveerd. Als de baby stabiel is zoekt Baraka in overleg met de familie een plek in een

kinderruis in de regio, waar het kind verblijft tot het vast voedsel eet. Voor de familie is het verder weg en lastiger om de baby te bezoeken, maar omdat de overheid de leerplicht heeft uitgebreid kan het systeem met de oppasmeisjes helaas niet meer.



Foto: Kilangala Missie

Geef om Kilangala en Kantembo. Via de acceptgiro steunt u alle werk. Wilt u een specifiek onderdeel steunen, maak dan zelf een gift over en vermeld het doel. Gebruik bij voorkeur banknr. NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg te Zeist. Of Stichting Trijntje Beimers: NL09 INGB 0000 5902 00 te St. Annaparochie. Vermeld dan a.u.b. uw postcode en huisnummer.

ANBI - STB en ZZg hebben de ANBI-status; uw gift is (binnen de regels) aftrekbaar van de belasting en uw schenking/erfenis is vrij van schenkings/erfbelasting

Liever e-mail dan post?

Regel het bij het ZZg (tel. 030-692 7180) of via www.kilangala.nl/nieuwsbrief

Meer weten over de missieposten?

Kijk voor informatie, foto's en filmpjes op www.kilangala.nl

Een presentatie voor uw kerk, school of koffieochtend?

We doen het graag. Info: (0514) 521 770.

Contact:

Stg. Trijntje Beimers

Mw. Pytsje Kampen
Koaidyk 6, 8724 LJ It Heidenskip
tel. (0514) 521 770
pytsjek@gmail.com

ZZg / Zeister Zendingsgenootschap

Douwe van Barneveld
Zusterplein 20, 3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 88
stb@zzg.nl



Zeister Zendingsgenootschap



Stichting
Trijntje Beimers