



Nieuwsbrief Kilangala/Kantembo missiepost

2019 - nr. 3



Foto: STB



Zeister Zendingsgenootschap

Waarheen leidt de weg...

Geen twijfel mogelijk. Op de missieposten Kilangala en Kantembo wordt goed werk gedaan. Er wordt medische zorg verleend aan wie dat nodig heeft; onderwijs gegeven aan een nieuwe generatie; weesbaby's en -peuters worden liefdevol opgevangen. Geïnspireerd door het Bijbelse goede nieuws, wordt getracht het Evangelie verder te brengen en te doen.

Tijden veranderen. Het goede werk op de missieposten werd gestart door Trijntje Beimers, die de touwtjes strak in handen had en altijd de directe lijnen voor hulp, advies en financiële steun in Nederland wist aan te spreken. De overgang naar het management door Tanzanianen bracht ook een delegatie van werk met zich mee: er werden key leaders aangesteld, die elk een beperkte verantwoordelijkheid hadden voor hun department. Komt nu gaandeweg de tijd dat er nog meer verantwoordelijkheden 'naar de werkvloer' worden gebracht?

Eind van dit jaar gaat manager Christopher Magange (Kantembo) met pensioen. Moses Siame, de manager van Kilangala, kondigde aan het eind 2020 wat rustiger aan te gaan doen. Beide missieposten vallen onder de Tanzaniaanse charitatieve instelling Good Samaritan Aid Mission. GSAM stelt de vervangers aan, op afspraak van de missieposten zelf. In beide gevallen kozen ze voor de 'zonen van'. Christophers zoon Baraka is zijn beoogde opvolger en zoon Aron zal Moses te zijner tijd opvolgen.



Foto: Zg

Vanuit Nederland kijken we met belangstelling naar deze ontwikkeling. Wat gebeurt er als nieuwe mensen aantreden? Welke visie hebben zij op het werk? Kunnen zij het karakter van de christelijke werkgemeenschap behouden en de impact versterken? Zullen zij een visie kunnen ontwikkelen die recht doet aan de geschiedenis van dit werk én het toekomstbestendig maakt? En zouden zij de plannen ook kunnen uitvoeren?

Eerlijk gezegd kunnen we in Nederland bijna dezelfde vragen stellen: hoe houden we contact met de missieposten, willen en kunnen we gratis ziekenzorg of een kosteloze vakopleiding voor de armen in stand

houden, hoe houden we de fondsenwerving daarvoor op peil? En kunnen we vacatures in ons eigen stichtingsbestuur goed vervullen? In het komende jaar, de komende jaren, zullen wij ons daarmee bezig houden. Vooruitdenken, samen beslissen en plannen, dat kunnen we in Nederland heel goed. Delen en voor de armen opkomen, daar zijn de missieposten best goed in. We zullen wegens vinden om deze beide sterke punten samen te brengen en zo verbonden te blijven. Want wat ons bindt is een sterke band die nog verder gaat dan gezamenlijke geschiedenis die begon met Trijntje Beimers. We herkennen elkaar omdat we ons inzetten voor goed leven, dat gekenmerkt wordt door gerechtigheid en vrede.



Foto: STB

Zeker weten: ook u doet daaraan mee als betrokken vrijwilliger, als trouwe donateur of als kerkelijke gemeenschap. Vaak om dezelfde reden: te delen van have en goed. Te weten van delen, geïnspireerd door het Kerstkind en het grote verhaal van God en ons mensen. Wees gezegend. Wees een zegen!

Douwe van Barneveld

Roza Beimers met pensioen

Dankbaar kijkt ze terug naar haar jaren als adoptiedochter van Tryntsje en haar leven op de missiepost. Roza Beimers is 'met pensioen'. Dat betekent niet dat zij zich - met haar echtgenoot Johnson Simgala - achter de geraniums terugtrekt, maar wel dat ze wat minder verplichtingen heeft. Welverdiende rust, na heel veel jaren met grote inzet voor vooral het kinderkhuis



Foto: STB

en de administratie. Roza is de verbindende, stille kracht achter de mensen van de Kilangala missiepost. Een hartelijke gastvrouw en kok voor alle gasten en vrijwilligers. Gelukkig gaan deze eigenschappen niet met pensioen!

Kofje jild op de dyk

Pysje Kampen verzorgt in de zomermaanden een pauze-plaats voor fietsers die de route It Heidenskip - Gaastmeer volgen. Even zitten, met gratis koffie, thee of fris. En een giftenpot voor de misseposten. Een paar reacties:



Foto: STB

- Ik kom uit Blauwhuis, hier voel ik mij echt thuis. Ik zit hier met een goed gevoel. Puur in de natuur en ook nog voor een goed doel.
- Thank you for the very nice place for us to eat lunch. We are biking in Friesland - New York City USA.
- Wij rusten hier heerlijk uit, bespreken de dagelijkse beslommingen. Genieten van de prachtige omgeving. Rivella heerlijk dorstlessend, geeft ons een nostalgisch gevoel...
- Hoi! Ik ben met mijn oma en neefje op fietsvakantie. Van Staveren naar Sneek en dan weer ergens anders heen en dan komen we ineens een leuke tussenstop tegen! Bedankt voor het drinken en we hopen dat mensen in Afrika geen aids en malaria krijgen.
- Danke, danke für diese wunderbare Idee.

- Hallo Pytsje. Geweldig om te zien dat jullie je inzetten voor de waarheid van Gods Koninkrijk en Zijn zoon Jezus de Messias. We hebben God geprezen voor jullie getuigenis.
- Wij sitte hjir gerieflijk op in moai plakje yn de sinne. Groetjes út Gasterlân.
- Even een break tijdens ons DBO-tje (Dom Blokje Om) met de Fort Taurus uit 1981. Wat 'n plek...
- Hartverwarmend. Heerlijk kopje koffie en tegelijk bijdragen aan het goede doel. Smaakt naar meer... Almere.
- Live is short! Say I love you to all those close to you!
- Ons hart is gestolen door Tanzania. Een prachtig land met vriendelijke mensen. We hebben er in 2015 genoten van de prachtige natuur. Dank voor dit mooie plekje en mooie initiatief een goed doel te steunen. Brabant.
- Drie jaar geleden hebben we hier ook mogen zitten en u persoonlijk ontmoet. We hebben weer kunnen rusten en een beker Rivella gedronken. Graag doneren we voor het goede doel en wensen de mensen daar veel voorspoed. Groet uit Willemstad.



Foto: STB

Op reis naar de missieposten

Op reis naar de missieposten. Medio oktober vertrok een klein reisgezelschap vanuit Nederland naar de missieposten. Om het werk eens te zien, om te ontmoeten, om een andere wereld te ontdekken. Reisgenoot Trynke Buma doet verslag.

Ooit het levenswerk van Tryntsje Beimers zien!

14 oktober. Terwijl op het Bildt, de geboortestreek van Tryntsje Beimers, met grote machines de oogst van aardappels, uien, suikerbieten, snijmais en grasgewas door gaat, vertrekken 7 mensen uit een nat koud Nederland naar een droog warm Tanzania.



Het gevoel uit een tijdmachine te stappen. Geen sloten, hekken of erf-afscheidingsen op het platteland. Koeien hoeden is gewoon. Koken op houtvuur, wassen op de hand, water halen bij de pomp/meer/rivier. Mensen in kleurige kleding, waar mode tijdloos lijkt. Souvenirs, speelgoed, free wifi, plaatsnaamborden, wegwijzers: dat zijn dingen van een andere planeet.

In de dorpen lijken kippen, geiten of varkens ongehinderd rond te kunnen scharrelen. Elke woning heeft een eigen akkertje, wat zaaiklaar ligt of waar men met hak of ossenploeg bezig is. Bananenbomen, avocadobomen, onbekende vruchtbomen.



Baby's op moeders rug in plaats van in een kinderwagen, ook met 20 liter water op het vrouwenhoofd of schaal voedsel of zak meel of stapel stenen. Onvoorstelbaar wat ze allemaal op fietsen en brommers weten te vervoeren. Ossen voor de ploeg. Winkel-tjes van 10 à 15 m2 bij de doorgaande weg. Onderwijs een gunst, geen recht voor ieder kind.

In Kantembo en Kilangala leven ze dichtbij de natuur. Er wordt veel samen gedaan. Veel momenten van ontmoeting. A capella zingen door jong en oud, puur en zuiver. Onderwijl lenig dansend, ook door jong en oud. Wie is arm? Zij met wat ze niet hebben? Of wij met waar we niet zonder kunnen?

Er wordt goed op de ambulance gepast. Die redt levens. Het ziekenhuis van Kilangala heeft nog steeds een belangrijke regionale functie, maar is afhankelijk van de Neder-

landse giften. Door betere gezondheidszorg was het babyhuis van Kantembo niet vol, dat is vooruitgang.

Jammer dat niet elk kind onderwijs krijgt, door de schooluniformen is pijnlijk duidelijk wie dat voorrecht genieten. Mooi om te zien wat de leerlingen van de ambachtsschool creëren en repareren. Het landbouwproject met de uitdaging van nieuwe gewassen en weren van vee bij de nieuwe plantjes. Bijzonder om in het museum van Tryntje Beimers te staan en haar graf te kunnen bezoeken. Te gast zijn bij de jaarlijkse VTC certificaatuitreiking en de gereedschapspakketten te mogen overhandigen aan de tweedejaarsstudenten. Een schitterende ceremonie met glunderende studenten en blijde ouders; een afscheid met zang en dans en veel lekker eten.



Foto: STB

Trynke Buma-Reitsma, St.-Jacobiparochie

Lijkt het iets voor u, of voor uw (kerkelijke) groep, om in 2020 een week of twee onderweg te zijn en zo'n 'belevenisreis' te maken? Neem dan vrijblijvend contact op met Pytsje Kampen (contactinfo op de laatste pagina)



Foto: STB

We zijn zeer gastvrij ontvangen in Tanzania / Kantembo / Kilangala. Hopelijk werken de missieposten nog vele jaren door, maar daar heeft God voorlopig wel de helpende handen uit Canada en Nederland bij nodig. 31 oktober. Terug in ijskoud Nederland. Dankbaar zoveel bijzondere mensen te hebben ontmoet.



Foto: STB

Ondertussen...

Renovatie hospitaal

Een hek om de kliniek, renovatie van de buitenmuur, plafonds vernieuwd en ongedierte buiten de deur. Een gerichte subsidie van € 6.700 maakt het mogelijk dit soort basics aan te pakken. Gelukkig werden er al twee royale giften van kerken voor dit werk ontvangen. Nog nodig is zo'n € 4.500 voor dit doel.

Vernieuwing Kilangala Vocational Training Centre

De vakopleiding verdient overheidserkenning. Daar worden voorwaarden aan gesteld, zoals voldoende les- en praktijkruimte, een aangepast lesprogramma en aanwezigheid van een actueel machinepark voor houtbewerking. Samen met heel betrokken vrijwilligers wordt stap voor stap aan deze belangrijke vernieuwing gewerkt. Gered Gereedschap ondersteunt en het ZZg is bereid een groot deel van de investeringen voor zijn rekening te nemen, mits de meeste seinen op groen staan. Wordt vervolgd in 2020.

Kilangala Carpentry Workshop

Als de praktijkruimte voor de timmeropleiding gemoderniseerd is, wil de missiepost er ook een commercieel werkend timmerbedrijf in starten. Doel: de opleiding zelf kunnen betalen. De vooruitzichten lijken goed. Wordt vervolgd in 2020.

Oliepersen

Het ZZg stelde een gift + lening ter beschikking om de oliepersen te vernieuwen (Kilangala) of zonnebloemzaden in te kopen en tot

olie te verwerken (Kantembo). Doel: eigen inkomsten genereren. Het resultaat daarvan wordt eind 2019 verwacht.

Vernieuwing babyhuis Kilangala

Het babyhuis van Kilangala wordt vernieuwd. Er wordt steen voor steen nieuw gebouwd, tot dusver zonder steun vanuit ZZg / STB. Wordt dat een wervingsdoel in 2020?

Koffie en bananen

De Tanzaniaanse overheid propageert de aanplant van koffiestruiken en stelt die gratis ter beschikking. Op Kilangala werd koffie geplant. Koffie heeft schaduw nodig. Nu wordt overwogen bananenbomen te planten. Twee vliegen in een klap? Wordt vervolgd in 2020.

Watervoorziening

Over de ruime percelen van de Kilangala missie stroomt een riviertje. Het water wordt hier en daar in tanks opgeslagen en als drinkwater gebruikt. Maar ook planten en bomen hebben water nodig. Kan er voor dit doel voldoende regen- en rivierwater worden opgeslagen, zonder dat de gemeenschap stroomafwaarts daar onder lijdt?

Renovatie auto Kantembo

De terreinauto van Kantembo is oud. Bejaard, zozegd en eigenlijk toe aan vervanging. Manager Christopher vroeg echter niet om een andere auto, maar om bescheiden financiële hulp om de motor te reviseren. Die revisie is inmiddels uitgevoerd.

Tige tank / Veel dank

We noemen ze niet bij name, de mensen van 'stoepverkoop', 'koningsdag' of 'oud papier actie'. De kerken die collectes bestemmen voor het diaconale werk van de missieposten: ze blijven onvermeld. De trouwe giftengevers die vaak maandelijks 'met vr. groet', als 'gift' of 'voor Trijntje' hun gaven geven: we sturen geen bedankbrief. Maar wat zijn we blij met deze trouwe steun! Want achter elke gift zit een bonus: vertrouwen, meedoen, meeleven en bemoediging. Dat geven we ook door aan de mensen op de missieposten. Tige tank / Veel dank voor al deze gaven!

Meer dan geslaagd

Eind oktober was het feest bij het Kilangala VTC, de vakopleiding van de missiepost. 16 studenten ronden hun twee leerjaren met succes af. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontvingen zij niet alleen een getuig-

schrift, maar ook een fantastische start van hun nieuwe leven als micro-ondernemer: een set gereedschap of zelfs een complete naaimachine. Deze fantastische gifts konden worden gegeven dankzij royale bijdragen van twee Friese kerkelijke gemeenschappen. De reisgenoten van de STB 'belevensreis' waren bij deze mijlpaal aanwezig.

Weet u nog ...

... waarmee bij u ooit de belangstelling voor het werk op de missieposten werd gewekt? Kent u iemand die ook gemotiveerd zou kunnen worden om betrokken te raken op dit werk? Vraag het hem of haar op de man / vrouw af en verwijst naar Kilangala.nl. Of geef de naam door, dan proberen wij het.



Geef om Kilangala en Kantembo. Via de acceptgiro steunt u alle werk. Wilt u een specifiek onderdeel steunen, maak dan zelf een gift over en vermeld het doel. Gebruik bij voorkeur banknr. NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg te Zeist. Of Stichting Trijntje Beimers: NL09 INGB 0000 5902 00 te St. Annaparochie. Vermeld dan a.u.b. uw postcode en huisnummer.

ANBI - STB en ZZg hebben de ANBI-status; uw gift is (binnen de regels) aftrekbaar van de belasting en uw schenking/erfenis is vrij van schenkings/erfbelasting

Liever e-mail dan post?

Regel het bij het ZZg (tel. 030-692 7180) of via www.kilangala.nl/nieuwsbrief

Meer weten over de missieposten?

Kijk voor informatie, foto's en filmpjes op www.kilangala.nl

Een presentatie voor uw kerk, school of koffieochtend?

We doen het graag. Info: (0514) 521 770.

Contact:

Stg. Trijntje Beimers

Mw. Pytsje Kampen
Koaidyk 6, 8724 LJ It Heidenskip
tel. (0514) 521 770
pytsjek@gmail.com

ZZg / Zeister Zendingsgenootschap

Douwe van Barneveld
Zusterplein 20, 3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 88
stb@zzg.nl



Zeister Zendingsgenootschap

