

ZZg Nieuws

Kerstfeest in de Broedergemeente van St. Thomas

Verlangen

Ik verlang

Als de dagen korter worden en de nachten langer als de koude wind guur om zich heen slaat en je voorovergebogen op je fiets jezelf zou willen beschermen tegen het donker tegen het kwaad en onrecht in de wereld

op die momenten kan een groeiend verlangen voelbaar worden.

Verlangen naar licht naar warmte en vrede naar een wereld zonder angst waar verlamming nooit de overhand krijgt waar recht wordt gedaan aan ieder mens ver weg en dichtbij.

Dat verlang ik.

J.D. Claas

Verlangen naar...

Verlangen is jezelf iets wensen wat er niet is maar waarvan je wel ongeveer weet - of denkt of voelt te weten - wat het je zal bieden. Deze regel kwam ik laatst zomaar ergens tegen en raakt voor mij prachtig aan waar het woord wezenlijk over gaat.

Ik denk aan Sajen Msangala, Alfred Sailanga en Ignatus Mkonga uit Tanzania. Nadat ze te maken kregen met een groot verdriet, bijvoorbeeld doordat hun ouders overleden, hadden deze jonge mensen een diep verlangen naar een betere toekomst voor zichzelf en hun naasten. Het ZZg gaf een financieel duwtje in de rug zodat ze aan de hogeschool of universiteit konden studeren.

Ik denk aan de alleenstaande moeder van vier kinderen in Paramaribo. Ze verlangt naar financiële zelfstandigheid en goed onderwijs voor haar kinderen, maar heeft amper geld om in eigen levensonderhoud te voorzien. Ze klopt daarom aan bij de diaconie van de Broedergemeente, die haar een voedselpakket en schoolbenodigdheden voor de kinderen geeft.

Ik denk aan de peuter in het dorp Brownsweg, in het Surinaamse binnenland. Hij gaat er naar de peuterschool, waar hij spelenderwijs in aanraking komt met de Nederlandse taal. Straks kan hij mooi zonder taalachterstand beginnen op de basisschool. Wat zou zijn verlangen zijn?

Ik denk aan de eerste Hernhutter zendelingen die in 1732 aankwamen op het eiland St. Thomas. Zij verlangden ernaar om het licht van het Evangelie te verspreiden onder de mensen. Nog steeds hangt de Hernhutter adventsster in de kerk van St. Thomas, als stille getuige van het werk dat daar 287 jaar geleden begon.

Bij het ZZg zien we de verlangens van al die mensen, ver weg en dichtbij. Op bescheiden schaal proberen we om die verlangens om te zetten naar realiteit. Van droom naar daad. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar soms ook wel. Uw steun en meeleven daarbij - in gebed en in giften - is van onmisbaar belang en helpt echt.

Daniël Claas



Zeister Zendingsgenootschap



Jaargang 184 nr. 4 december 2019

Age Kramer

"Als ik weer terug ben in mijn dorp Mtata, helemaal in het oosten van Zuid-Afrika, dan ga ik dit soort conversations organiseren in mijn district", zegt Zola Magadla. Ze vertelt hoe ze de afgelopen dagen innerlijk is gegroeid van de open gesprekken over de vragen die spelen in de kerk. Zola zet zich in voor het jeugdwerk in de kerk en ze merkte dat de vragen waar zij voor staat erg lijken op de vragen waar we in de Europese kerkprovincie voor staan.



Foto: s: deelnemers conversation

ZZg organiseert 'South North Conversation' in Kaapstad, Zuid-Afrika

Do not fear, God is with us Wees niet bang, God is met ons

Jongeren hebben het druk, de ouders zijn lang niet altijd regelmatige kerkgangers, jongeren krijgen niet altijd de ruimte om hun eigen stem te laten horen of om de dingen op hun eigen manier te doen." Zola Magadla had vaak het idee dat ze iets fout deed als het werk moeizaam verliep, maar hier in Kaapstad bleek dat iedereen, zowel in Zuid-Afrika als in Europa, op ongeveer dezelfde manier aan het *struggelen* is. Toch zijn er ook opvallende verschillen, vertelt Christian Herrmann uit Duitsland. "Ik ben erg onder de indruk van het geweld hier in het land. Iets heel eenvoudigs als het organiseren van een avondactiviteit is meteen al lastig, omdat jongeren op de terugweg naar huis aangevallen kunnen worden." "Daarom moeten we ons niet alleen richten op de jongeren, maar op de hele gezinnen", zegt Elise Theunissen, predikant in Kaapstad. Ze spreekt uit ervaring: ze heeft regelmatig te maken met geweld rond de kerk, want die staat nu eenmaal in een buurt waar bendes regeren. Het komt regelmatig voor dat de predikant op zondagochtend een appje krijgt over de meest veilige route die zij of hij naar de kerk kan nemen. Zelfs naar de kerk gaan is hier niet zonder concreet gevaar.

Kracht en bescherming

Wees niet bang, God is met ons. Dat is het motto van de kerkdienst in Down Blue, Kaapstad, waar we op zondag mee mogen vieren. Elke Bijbeltekst, elk lied en elk gebed klinkt anders als je de verhalen hebt gehoord van de deelnemers aan de *conversation*. Je realiseert je dat kerkgangers hier in Zuid-Afrika werkelijk kracht en bescherming verwachten en ontvangen van de Heilige Geest. Elise vertelde me dat ze weigert bang te zijn in haar eigen buurt, ook al zijn er soms afrekeningen met verdwaalde kogels, ook al zijn er berovingen waarbij toevallige omstanders vermoord worden. Ze zegt dat het gebed haar helpt en kracht geeft om het werk vol te houden.

Ontmoeting en uitwisseling

Luisteren naar dit soort verhalen en dit soort gesprekken voeren; dat is de bedoeling van de *South-North Conversation* die op initiatief van het ZZg in

Kaapstad wordt georganiseerd. Vier dagen lang trekken ruim twintig deelnemers uit Zuid-Afrika en Europa met elkaar op. Een bonte mix van bestuurders, bisschoppen, theologen, jongeren en 'gewone' kerkgangers, worden begin november uitgenodigd in een hotel buiten Kaapstad. Zowel voor de Europeanen als voor de Zuid-Afrikanen is deze vorm van ontmoeting en uitwisseling nieuw. Ook voor het ZZg is het betrekkelijk nieuw om dit soort activiteiten te organiseren. We zijn in de afgelopen halve eeuw er aan gewend geraakt dat zendingswerk vooral financiële solidariteit is. We hebben gezien dat het evangelie niet meer van Europa naar Afrika of de Caribbean gebracht hoeft te worden. Integendeel: het geloof lijkt vaak sterker te zijn buiten Europa dan in Europa. Soms lijken we te zeggen dat de concrete materiële hulp belangrijker is dan ons gebed voor de broeders en zusters die in zware omstandigheden proberen de



liefde van God gestalte te geven in en om de plaatselijke kerk. Maar als we dergelijke gedachten eerlijk uitspreken, krijgen we tegengas van onze zusters en broeders in het zuiden: ze vertellen ons dat in hun ogen gebed minstens even belangrijk is als de financiële ondersteuning. Ik heb in de vele ontmoetingen en eerlijke gesprekken geleerd om het zo te zien: het gebed is inderdaad belangrijk, want mijn zusters en broeders bidden zelf ook voordat ze aan het werk gaan. Natuurlijk is financiële ondersteuning ook van belang: steun helpt bepaalde situaties te verbeteren. En het maakt zichtbaar dat we menen wat we in onze gebeden vragen. Je kunt niet bidden dat God slachtoffers van geweld te hulp komt als je zelf niks doet. Onze financiële ondersteuning laat zien dat ons gebed oprecht en gemeend is.

De kracht van gebed

Bovenstaande heb ik niet geleerd door boeken te lezen, maar door gesprekken over het geloof te voeren: hoe zou ik relativerend over de kracht van gebed kunnen denken als Elise Theunissen om bescherming bidt onderweg naar haar gemeente? Die gesprekken zijn eerlijk en soms pijnlijk verdrietig. Want Elise vertelt ook dat haar broer een paar jaar geleden werd vermoord, gewoon omdat een bende zijn auto wilden stelen. En dan komt de eveneens eerlijke en pijnlijke vraag waarop ook Elise geen antwoord heeft: Waarom hij? En dan komt ook de les voor mij: Elise is in mijn ogen geen naïeve vrouw en blijft vertrouwen in de kracht van gebed; waarom zou ik dan niet vertrouwen op de kracht van gebed in mijn eigen werk en leven? Het gebed is geen kogelvrij vest, maar in de eerste plaats een bescherming tegen verlamdende angst, een manier om met God te zijn. Het motto Wees niet bang, God is met ons werkt vooral als je erin slaagt om zelf met God te zijn; en dat gaat het beste samen, als gemeenschap waarin je elkaar steunt.

Een nieuwe vorm van zending

Voor het ZZg zijn dit soort ontmoetingen een nieuwe vorm van zending. Het evangelie hoeft inderdaad niet meer van Europa naar de rest van de wereld gebracht te worden. Die tijd ligt ver achter ons. Maar het is nog steeds nodig om elkaar te blijven inspireren. En elkaar inspireren werkt heel goed als je vanuit verschillende kanten van de wereld met elkaar spreekt. Juist als er sprake is van culturele verschillen wordt het gesprek interessant en verrijkend. Wij zijn ervan overtuigd dat dit soort ontmoetingen de plaatselijke kerken verrijken en versterken, zodat

het praktische werk aan kracht kan winnen. Het ZZg organiseert dit soort ontmoetingen om het werk gelijkwaardiger te maken. Het is goed als onze partners in het zuiden door eerlijke gesprekken met gelovigen uit Europa zien dat het kerkelijk leven in Europa niet zonder problemen is; en dat geldt andersom ook. Maar het is nog belangrijker om te zien dat we niet eenzaam en alleen aan het worstelen zijn. Dat besef kan al voor voldoende inspiratie zorgen om het werk vol te houden. Deze gesprekken en ontmoetingen vormen dan ook een basis onder de diaconale samenwerking. Het is ook de overtuiging van het ZZg dat we samen naar de toekomst van de kerk moeten kijken. Zending heeft ook altijd te maken met de context waar je bent. Zoals de oude zendelingen moeite deden om de taal en gebruiken te leren kennen van het land waar ze het evangelie gingen verkondigen, zo moeten wij de wereld van morgen leren kennen waarin het evangelie ook dan verkondigd gaat worden. In die wereld zullen contacten in toenemende mate plaatsvinden via digitale media. Jongeren kunnen de kerk in menig opzicht de weg wijzen en dan niet alleen omdat ze handiger zijn met Whatsapp. Zoals de boekdrukkunst het kerkelijk leven radicaal veranderd heeft (zonder deze uitvinding is de Reformatie moeilijk voorstelbaar!), zo zal de smartphone waarschijnlijk ook een invloed hebben die we ons nu nog niet goed voor kunnen stellen.

Waarom het ZZg dit soort bijeenkomsten organiseert

Aan het einde van de *conversation* vraag ik aan Zola Magadla: "Stel dat een van onze donateurs me opbelt met de vraag waarom het ZZg dit soort bij-



eenkomsten organiseert, wat kan ik dan vertellen?" Ze vertelt me dat ze dit een heel goede en begrijpelijke vraag vindt, omdat men er nog niet aan gewend is om ontmoeting en wederzijdse inspiratie als zending te zien. "Deze gesprekken maken het gemakkelijker voor mij om in de toekomst ook in de eigen kerk het gesprek aan te gaan. Ik zal niet meer alleen vragen om meer ruimte voor de jeugd, maar ook aan de eigen jongeren vragen om zelf ook met concrete plannen te komen." Ik denk dan op mijn beurt: dit kan een mooie stap zijn naar leiderschap van jongeren: keuzes maken voor hun eigen leven en die dan ook uitvoeren, leidinggeven aan andere jongeren, leren onderhandelen met de volwassenen in de kerk, volhouden. De kerk kan op die manier een veilige omgeving zijn om de vaardigheden te trainen die helpen om te slagen in de maatschappij. Maar Zola benadrukt toch ook het spirituele element: ze heeft echt nieuwe energie gekregen, contacten opgedaan, mensen gevonden die met haar mee willen leven en denken (en soms is het gemakkelijker om van veraf mee te leven dan van dichtbij). Met een brede glimlach zegt ze: "broeder Kramer, als u er niet uitkomt in uw gesprek met een donateur, kun u rustig mijn telefoonnummer geven; ik ga u helpen."





Zuid-Afrika (18.043)

Dominee worden in Kaapstad

"Onderwijs en training zijn van het grootste belang voor onze kerk en onze jonge democratie", dat zegt Karel August, directeur van het Moravian Theological Centre in Kaapstad. Dat opleidingscentrum levert niet alleen getrainde voorgangers en kaderleden af die de Broedergemeente in Zuid-Afrika goed kan gebruiken, ook biedt het een opleidingskans aan jonge mensen van arme komaf, meestal vrouwen, die zelf geen studie kunnen betalen. Het seminarie betaalt hun onderkomen (een hostel), voedsel en medische kosten en helpt bij het schoolgeld en reiskosten. Ook krijgen zij individueel extra begeleiding, want hun vooropleiding sluit vaak niet goed aan en Engels is niet hun moedertaal. Het ZZg ondersteunt dit vierjarige studieprogramma van het seminarie met € 10.000. 11 voltijdstudenten en 27 deeltijders kunnen daardoor hun roeping volgen. [Maakt u het mogelijk?](#)



Foto: Engeline Kelderman

Suriname (19.010)

Help de diaconie helpen

De financiële nood onder de armen in Suriname is nog steeds hoog. De diaconie van de Broedergemeente doet wat ze kan, maar heeft zelf beperkte financiële middelen. Elke maand gaat een voedselpakket naar 100 ontvangers (alleenstaande moeders zonder werk en anderen). Het gaat om eerste levensbehoeften (olie, rijst, suiker etc.) en soms om luiers. Voor hun schoolgaande kinderen krijgen cliënten van de diaconie een 'giftcard' ter waarde van 200 SRD, voor schoolspullen en schooluniform. Het gaat om 350 kinderen. Voor 20 jongeren uit de armste gezinnen betaalt de diaconie schoolgeld, schoolmaterialen en reiskosten (bus). Heel concrete hulp. Het ZZg doet er graag aan mee. U ook? [Draagt u een of enkele 'giftcards' à € 25 bij?](#)

Suriname (19.020)

Van garage tot muziekstudio

Bij het Jeugdcentrum van de Broedergemeente in Paramaribo kunnen kinderen en jongeren terecht voor ontspanning en naschoolse activiteiten. Veel van hen hebben het moeilijk, ze hebben te maken met verwaarlozing en misbruik. Tegelijkertijd ziet Gabriëlle Monkou, directeur van het Jeugdcentrum, de gedrevenheid van deze jonge mensen om toch iets van hun leven te maken. Samen evangelische muziek maken is zo'n activiteit die direct bijdraagt aan het heler maken van jongeren. De worship gaande houden met muziek en zang trekt veel jongeren aan. Nu is het nodig om de huidige ruimte - een oude garage - om te bouwen tot een moderne muziekruimte die toekomstbestendig is. De muziekinstrumenten zijn er al. Het ZZg draagt € 10.000 bij voor deze ombouwwerkzaamheden: het vernieuwen van het dak, vloer, muren, ramen, etc. [Geeft u ook voor hun muziek?](#)



Foto: Gabriëlle Monkou

**Hartelijk dank
voor uw betrokkenheid en steun!**



Foto: ZZg

Suriname (18.048)

Moestuin bij Geversvlijt

Het is een groot succes, het moestuinproject van de Broedergemeente Geversvlijt in Paramaribo-Noord. 15 gezinnen uit deze gemeente die aan de rand van een arme wijk ligt, doen mee aan een training van een jaar om groente te leren verbouwen. Door het verbouwen van hun eigen (biologische) groente kan een gezin van vier personen € 38 per maand besparen. De diaconie van Geversvlijt wil met dit project de zelfredzaamheid van de gezinnen versterken en het sociaal contact tussen gemeentelieden bevorderen. Het ZZg draagt in totaal € 10.000 bij, voor het onderhoud van het terrein, de nieuwe trainingsbijeenkomsten en de aankoop van gereedschap en plantjes. Een deel daarvan is al binnen. De gemeente Geversvlijt en de deelnemers zelf betalen (bijna) de andere helft van het budget. [Helpt u mee met groenten verbouwen?](#)



Foto: ZZg

Tanzania (18.045)

Tanzaniaanse jongeren studeren

Twaalf talentvolle jongeren uit arme gezinnen in de Rukwa-provincie in Tanzania, studeren met financiële steun van de Deense Broedergemeente en het ZZg aan een universiteit of hogeschool. Een van hen is Sajen Msagala, 27 jaar. Na het verlies van zijn moeder moesten hij en zijn jongere broer van school omdat ze niet konden betalen. Ze klopten in Kipili aan bij de Deense zendeling Knud Knudsen en die nam hen op in het studieprogramma voor wezen en kwetsbare kinderen/jongeren. Inmiddels is hij bijna afgestudeerd aan de universiteit van Dodoma. Uw gift helpt mee om Sajen en andere jongeren uit arme gezinnen de kans te geven hun capaciteiten te benutten. **Doet u met hen mee?**



Foto: ZZg

Suriname (19.002) **Zonder taalachterstand naar de basisschool**

In het Surinaamse binnenland zijn inmiddels op 9 locaties in Marowijne, Brokopondo en Boven-Suriname voorscholen actief. Ouders en leerkrachten van ruim 200 peuters merken dat die er baat bij hebben om al vroeg Nederlands te leren. Het geeft hun een betere start op de basisschool, want zij begrijpen tenminste wat de juf zegt. Voorscholen helpen echt, maar de financiering is een probleem. De overheid erkent de waarde ervan, maar geeft nog altijd geen subsidie. De ouderbijdrage moet bescheiden zijn, anders is het voor ouders niet te betalen. Het ZZg springt per locatie met ongeveer € 5.000 bij, voor spel- en leermiddelen, training en een bescheiden vergoeding voor de juffen. **Helpt u mee?**



Foto: ZZg

Tanzania (18.040)

Een nieuwe toekomst voor weeskinderen

Veel weeskinderen en half-weeskinderen op het platteland van Zuid-Tanzania zien hun toekomst in duigen vallen als hun vader en/of moeder overlijdt. Het betekent meestal dat de gezinsinkomsten wegvallen en dat ze van school moeten. Vooral de middelbare school kost geld: schoolgeld, examengeld, een schooluniform, de schoollunch, medische verzekering, boeken, schriften en pennen, soms verblijf in een schoolinternaat. Het ZZg helpt de Broedergemeente in Tanzania financieel mee om deze kinderen op school te houden en

een vak te laten leren. Want daardoor kunnen ze in hun eigen levensonderhoud leren voorzien. Voor gemiddeld € 135 kan een weeskind een jaar naar een middelbare school of vakopleiding. **Geeft u er een de kans?**

Zuid-Afrika (19.001)

Noodhulpactie brand Wupperthal

Na de verwoestende brand in het Zuid-Afrikaanse Wupperthal op 30/31 december 2018 sloegen het ZZg en de Broedergemeente in Nederland en Suriname de handen ineen voor een noodhulpactie. Tijdens die brand ging dit allemaal in vlammen op: 53 woonhuizen, het schoolinternaat (voor ongeveer 150 leerlingen), de pastorie, de bakkerij, de slagerij, een kruidenierswinkel, een restaurant, het gemeenschapshuis en bedrijfsruimten van de Hernhutter Rooibos-coöperatie (de grootste werkgever van het dorp). Er is één dodelijk slachtoffer gevallen. 200 mensen werden dakloos en velen ook brodeloos doordat hun werkplek afbrandde. Inmiddels bedraagt de tussenstand van de noodhulpactie al ruim € 7.000. Giften voor Wupperthal blijven welkom! Op www.zzg.nl/wupperthal vindt u foto's, filmpje en meer info.



Foto: Brian Engel

Malawi (19.019)

Licht brengen in een vluchtelingenkamp

In Malawi zitten zo'n 40.000 mensen in het vluchtelingenkamp Dzaleka en dat aantal groeit dagelijks. Ze komen uit Rwanda, Burundi en nu vooral uit DR Congo. Velen moesten vluchten voor hun leven en dragen herinneringen met zich mee aan moordpartijen, verkrachtingen en doodsb bedreigingen. In Dzaleka krijgen ze minimale steun en hebben ze totaal geen vooruitzichten. Het ZZg ondersteunt in het kamp het werk van de Duitse en de Malawische Hernhutters die ondervoede kinderen pap geven, kleuters wat onderwijs geven, geestelijke bijstand bieden en mensen helpen bij traumaverwerking. Er is een multifunctioneel gebouw neergezet waarin deze activiteiten plaatsvinden en het loopt storm, vooral bij de kinderactiviteiten. Nu zijn ze bezig een waterpomp te plaatsen en kijken ze naar kleinschalige inkomensmogelijkheden voor de vluchtelingen, zoals kippen, varkens of geiten houden. Voor de mensen in Dzaleka is dit alles een vonkje van hoop en van licht in hun zware bestaan. **Helpt u eraan mee?**



Foto: Markus Kuhn



Een hek om het ziekenhuis

Douwe van Barneveld

Heel indrukwekkend ziet het er niet uit, het Kilangala Health Centre. Het is een klein hospitaaltje in de zuidwesthoek van Tanzania. Het is een deel van de nalatenschap van de Friese verpleegkundige Tryntsje Beimers, die zo'n 50 jaar geleden naar Tanzania ging om haar geloof handen en voeten te geven. Ze vond er veel ziekte en sores. Met hulp van velen, zowel in Tanzania als in Nederland, biedt het ziekenhuisje hulp en hoop tot op de dag van vandaag.

Het Kilangala Health Centre is nu een ziekenhuisje met één dokter, een handvol verpleegkundigen én een ambulance, dat zich richt op eerstelijns zorg. Voorlichting wordt gegeven over HIV/AIDS, gezonde voeding en het voorkomen van ziekte. Zorg wordt verleend rond zwangerschappen en andere dagelijkse gezondheidszaken, zoals bij kap- en brandwonden. In samenwerking met de overheid wordt een vaccinatieprogramma uitgevoerd.

Ontelbaar veel - moeilijke - bevallingen en kleine ingrepen vinden er plaats. Er zijn een paar bedden beschikbaar voor patiënten die een langere verblijfsduur nodig hebben. Bijzonder is dat, in tegenstelling tot bij veel andere klinieken,

de patiënten die echt niet kunnen betalen toch geholpen worden. Die hulp kan worden verleend dankzij financiële steun van het ZZg, dat samenwerkt met de Stichting Tryntsje Beimers.

Hoewel het ziekenhuisje behoorlijk afgelegen ligt, is aan het aantal patiënten te merken dat het in een grote behoefte voorziet. Een paar cijfers:

Kilangala Health Centre juni - september 2019	aantal
Patiënt consulten	1.679
Zwangere vrouwen in behandeling	190
Bevallingen en geboorten	210
Behandelde kinderen	439
Overleden patiënten	2
Doorverwezen patiënten	24

In 2015 werd, na een geweldige wervingsactie in met name Friesland, een nieuwe en heel stevige ambulance aan de kliniek geschonken. Een uitkomst! De ambulance krijgt in de recente rapportage uit Kilangala nog een speciale vermelding: 'De ambulance is een redder van mensenlevens, vooral van zwangere vrouwen.'

Begrijpelijk: in zo'n omgeving met weinig geld, is er onvoldoende gelegenheid om te sparen voor onderhoud of verbetering van het gebouw. Gevraagd naar de special needs van het ziekenhuis kwam bij het medisch team onverwacht één



Foto's: ZZg

wens steeds weer naar voren: een hek om de gebouwen om koeien, geiten en kippen buiten de deur te houden. En herstel van een van de buitenmuren die door het weer en kleine aardbevingen onderhoud nodig heeft. De kosten daarvan zijn ter plekke niet op te brengen, maar in onze ogen best te overzien: voor pakweg € 1.500 kan het werk worden uitgevoerd. Docenten en leerlingen van de Kilangala ambachtschool helpen graag mee.

Het vergt best een gedachtesprong om met een hek en het herstel van een muur te komen tot verbeterde gezondheidszorg. En daarmee tot 'geloof in uitvoering'. Maar toch: Geloof handen en voeten geven. Dat gebeurt niet alleen met grote gebaren door gedreven mensen als Tryntsje Beimers of de inzet van het kleine medische team van het ziekenhuisje van Kilangala.

Wij kunnen dat zelf ook!
Doet u mee? www.zzg.nl/kilangala
NL74 RABO 0375 2169 36
o.v.v. 'Hek / stek Kilangala HC'





Dagtekstenboekje 2020

Het Dagtekstenboekje van de Evangelische Broedergemeente is voor veel mensen een trouw metgezel dat al jaren meegaat. Sterker nog: in 2020 is het boekje toe aan de 290^e jaargang! Het verschijnt in meer dan 50 talen in Europa, Afrika, Amerika en Azië. Wereldwijd weten de lezers zich verbonden met Hernhutters wereldwijd, die op dezelfde dag dezelfde teksten lezen. Maar er is ook variatie: ieder land kiest een eigen derde tekst, meestal een lied.

Het Dagtekstenboekje kost € 5,95 (excl. verzendkosten). Bestellen kan via www.dagtekstenboekje.nl of door te bellen naar 030 692 71 80.

Surinamekalender 2020

Ook dit jaar is 'ie weer te verkrijgen in de Hernhutter webshop: de Surinamekalender. Een kalender vol met foto's en teksten over en ervaringen met Suriname. We horen mensen vaak zeggen: als je er geweest bent, ben je verliefd. Tot die tijd kun je het doen met deze prachtige platen. Perfect voor in de huiskamer, keuken of gang. Met de opbrengst van de kalender worden kleine, effectieve en sympathieke, kleine sociale projecten van de Stichting Surinamekalender ondersteund.

De Surinamekalender 2020 kost € 14,95 (excl. verzendkosten). Bestellen kan via www.hernhuttershop.nl of door te bellen naar 030 692 71 80.



Ook in 2020 gaat het zendingswerk door. Het bestuur en personeel van het ZZg wenst u gezegende kerstdagen toe en een voorspoedig nieuwjaar.

Nalaten

Meestal is het voor ons een totaal onverwacht geschenk. Een laatste mooie gift van een overleden donateur die het werk van het ZZg zo zeer ter harte ging dat het in zijn of haar testament kwam te staan. Daar worden we wel eens stil van. Vanzelfsprekend aanvaarden we dit dan ook in grote dankbaarheid. Als u ook overweegt om het ZZg in uw testament op te nemen, neem dan gerust contact met ons op. ZZg-medewerker Douwe van Barneveld kan veel van uw vragen hierover beantwoorden. Bel naar 030 692 71 88 of stuur een mail naar info@zzg.nl.

Overstappen op e-mail?

Wist u dat u het ZZg Nieuws ook per e-mail kunt ontvangen? Zo blijft u toch op de hoogte, denkt u aan het milieu en aan onze portokosten. Het ZZg stuurt u zo om de maand een e-mailnieuwsbrief. Het ZZg Nieuws zoals dat nu voor u ligt, wordt daarin ook opgenomen. Aanmelden kan heel eenvoudig via www.zzg.nl/mijn-zzg.



Zusterplein 20 3703 CB Zeist - tel. (030) 692 71 80 - info@zzg.nl - www.zzg.nl

Giften en donaties zijn welkom op banknr. NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg, Zeist. Vermeld eventueel doel/projecttitel. BIC: RABONL2U
Een meeropbrengst voor een project besteedt het ZZg aan soortgelijke projecten. Een gift per acceptgiro toch bestemmen voor een specifiek project? Laat het ons weten.

Minder post ontvangen? Bel ons of kijk op: www.zzg.nl/mijn-zzg



Eindredactie: Daniël Claas - Vormgeving: Manschot Grafimedia - Drukwerk: Ad Mercurius / Drukkerij Tesink bv

