

ZZg Nieuws



Zie om!

Goed gaan

Je zou bijna vergeten
dat veel dingen in de wereld
wél goed gaan.

Ondanks ellende
van oorlogen, armoede, virussen,
verdeeldheid tussen mensen,
is daar nog steeds die andere groep.

De mensen die geen herrie maken,
maar in stilte goed doen.
Die omzien naar elkaar.
Die voor verbinding zorgen
en de medemens niet uit het oog
verliezen.

Laten we blijven uitspreken
dat veel dingen in de wereld
wél goed gaan
en ons daardoor laten inspireren.

Omzien naar elkaar

We doen het vaak letterlijk aan het einde van het jaar: achteromkijken naar wat is geweest. Naar wat het jaar ons bracht. Of niet bracht.

Bij het ZZg gaat het om omzien naar de ander en naar elkaar. Als zendingsorganisatie zetten we ons sinds 1793 in voor mensen ver weg en dichterbij. De eerste hernhutter zendingen deelden het bevrijdende woord van het evangelie en hielpen mensen die het nodig hadden. Vandaag de dag streven we er nog steeds naar: mensen geestelijk én praktisch ondersteunen in hun noden.

Een verhaal dat hierop aansluit, is dat van Petra Pinas. In haar werk bij de diaconie van de Surinaamse Broedergemeente ervaart ze dagelijks de zorgen die veel mensen hebben. Ze deelt het in een persoonlijk gesprek. En Melania Kyando uit Tanzania bleef tot aan haar overlijden, afgelopen zomer, omzien naar de ander. Ook haar verhaal staat in dit ZZg Nieuws.

Vanzelfsprekend nemen we u ook mee door onze projecten wereldwijd. Het gaat om mensen die een beetje steun van het ZZg en van u heel goed kunnen gebruiken. Omzien door te bidden, bemoedigt hen ook. Dank aan iedereen die in het afgelopen jaar via het ZZg heeft omgezien naar medemens. Uw steun is kostbaar.

De mensen van het ZZg wensen u gezegende Kerstdagen toe, met tijd en aandacht voor uzelf, maar ook voor de mensen om u heen.

Daniël Claas

Daniël Claas



Zeister Zendingsgenootschap



Jaargang 186 nr. 4 december 2021



Foto's: EBGs

Daniël Claas

Diaconie: balanceren tussen 'in stilte omzien' en 'profileren naar buiten'

"Het is mooi en dankbaar werk, maar je moet stevig in je schoenen staan om het vol te houden." Zo omschrijft Petra Pinas haar baan bij de diaconie van de Broedergemeente (EBG) in Suriname. De verhalen van de mensen die op haar pad komen zijn vaak heftig. En juist voor deze mensen en hun noden, is de kerk van levensbelang. In een persoonlijk gesprek met Petra duiken we dieper in de diaconie van de kerk waar het ZZg al eeuwenlang mee samenwerkt.

Dag Petra. Je leidt de Algemeen Maatschappelijke Dienst (AMD) van de EBG. Opvallend is dat de termen AMD en diaconie afwisselend worden gebruikt. Hoe zit dat precies?

"In 2013 ontstond er bij de kerk een behoefte om de diaconie te professionaliseren. Diaconie is echt een term die vooral binnen de kerkmuren bekend is. Om meer bekendheid naar buiten toe te verwerven, ontstond de naam Algemeen Maatschappelijke Dienst. Een sociale dienst die er namens de kerk is voor de samenleving. Waarbij je kunt aankloppen als je in nood zit. Dat kan geestelijke nood zijn, maar juist ook materiele."

Waar houdt de diaconie zich nog meer mee bezig?

"De EBG in Suriname is van oudsher verantwoordelijk voor diverse diaconale instellingen, zoals de kindhuizen Sukh Dhaam en Leliëndaal, verzorgingshuizen voor ouderen, zoals Huize Albertine in Paramaribo en Huize Francis in Nieuw-Nickerie en de diverse internaten voor jongeren uit het



binnenland die studeren of werken in de stad. Daarnaast stuurt de centrale diaconie de gemeentediaconieën aan en begeleidt gemeenten met diaconale uitdagingen met bijvoorbeeld trainingen."

Wat is jouw rol daarbij?

"Ik ben hoofd en coördinator van de AMD. Mijn werkzaamheden zijn zeer divers: ik adviseer en begeleid lokale gemeentediaconieën bij vragen of uitdagingen. Ik overleg met de hierboven genoemde diaconale instellingen. Ik geef voorlichting aan jongeren uit de internaten en praat met hen over hun

angst om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Ik ben een klankbord naar het kerkbestuur toe als het gaat over de ontwikkelingen bij de AMD. Ik schrijf subsidieaanvragen voor co-financiering. En ik ben veel in contact met cliënten van de AMD, zowel hier op kantoor als op huisbezoek."

"God heeft niet dit hele probleem opgelost, maar Zijn kracht is wel een duwtje in de rug"

Kun je een recent voorbeeld geven van iets dat je raakte in je werk?

"Er kwam een moeder van drie schoolgaande kinderen op ons spreekuur. Ze was onlangs door haar werkgever ontslagen vanwege de gevolgen van COVID en zat nu dus zonder inkomsten. Daarbij was ze met haar kinderen uit huis vertrokken, na een lang huwelijk met een gewelddadige man die niet alleen haarzelf, maar ook haar kinderen niet ontzag. Ze trok daarop bij een familielid in, die overigens ook allerlei problemen bleek te hebben. Toen ik deze mevrouw voor het eerst sprak, sliep ze samen met haar kinderen in de woonkamer van dat familielid. Er was eigenlijk gewoon geen geld om te overleven. Ze benaderde dagelijks bureaus met de vraag of ze nog wat eten over hadden voor haar kinderen. Ze zei tegen me: ik eet dan zelf liever niets, als m'n kinderen maar kunnen eten. Ze vertelde ook dat ze een week daarvoor zó wanhopig was, dat ze overwoog om van een hoge brug te springen. Dan was ze er maar vanaf, zo gaf ze aan. Daar was ik wel een tijd stil van."

Heb je deze mevrouw uiteindelijk kunnen helpen? En hoe ga je zelf om met zo'n ingrijpend verhaal?

"Zo'n gesprek is ongelofelijk indringend. Het eerste dat ik tegen haar zei was: 'ik begrijp het.' Ik begreep het ook echt. Als je je zo wanhopig voelt, ben je tot alles in staat. Daarna zei ik tegen haar: 'u zegt dat u gelovig bent. Dan weet u dat u altijd bij God terecht kunt met al uw problemen. Op deze momenten kun je bidden tot God om kracht. Hij zal uw gebed verhoren.' Misschien zijn het loze woorden, maar het deed haar echt goed. Aan het einde van ons gesprek vertelde ik over de noodhulpactie met het schoolfonds dat de AMD, met ondersteuning van het ZZg, heeft opgezet. En dat we de kinderen van deze mevrouw via dat schoolfonds zouden gaan ondersteunen. Ze hilde van blijdschap, zo blij was ze met deze steun

die voor haar echt als een onverwacht cadeau kwam. Ze voelde ook duidelijk de hand van God hierin. Tegelijk bleef ze ook realistisch en zei ze: "God heeft niet dit hele probleem opgelost, maar ik ervaar wel Zijn kracht als een duwtje in de rug, juist op dit moment nu het echt moeilijk is."

COVID-19 heeft ook in Suriname grote gevolgen gehad. En nog steeds. Is het aantal mensen dat aanklopte bij de diaconie daardoor ook significant gestegen?

"Jazeker. Er meldden zich in diezelfde periode veel nieuwe mensen bij ons kerkkantoor. Mensen die tijdens de coronacrisis zonder inkomen kwamen te zitten. Die hoorden bijvoorbeeld via via dat ze bij ons een levensmiddelenpakket konden krijgen. Wat zij zich vervolgens niet realiseerden, was dat wij deze mensen vervolgens ook registreerden als cliënten bij de diaconie van de kerk. Daar was niet iedereen van gediend. Er is veel schaamte bij mensen om hulp te vragen, om toe te geven dat je er zelfstandig niet meer uitkomt."

"Geen overheidsactie, maar een kerkelijk initiatief: een mooi en krachtig statement"

In juni van dit jaar zette de diaconie van de EBG samen met het ZZg een grootschalige hulpactie op touw door het verstrekken van duizend levensmiddelenpakketten. Hoe kijken jullie terug op die actie?

"Het voelt raar om hier het woord 'succesvol' op te plakken, maar dat was het in feite wel. We sloegen de handen ineen met Kersten Distribution, een professioneel bedrijf in Suriname die deze actie operationeel heeft uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de distributie van alle pakketten. Kersten bracht de pakketten naar diverse uitgiftepunten, zowel in Paramaribo als in het binnenland. Daar werden de pakketten uitgegeven aan acuut hulpbehoevende mensen die door de diaconie waren geselecteerd. De preses van de Broedergemeente, ds. Desiré Peerwijk, ging mee naar een van de afgiftepunten. Daar stonden de mensen lang in de rij om een pakket af te nemen. De meeste mensen waren bijzonder onder de indruk van de professionaliteit waarmee deze actie op touw was gezet. Sommigen waren zelfs oprecht verbaasd dat 'de kerk' dit initieerde. Ze dachten dat het een overheidsactie was. Hierop nam ds. Peerwijk het initiatief om met

en voor al deze mensen te bidden. Hij wilde daarmee in de eerste plaats God danken voor Zijn overvloed, maar tegelijkertijd was het ook een mooi en krachtig statement om te laten zien dat de donateurs van het ZZg samen met de EBG voor deze pakketten had gezorgd. En om zo te laten merken dat de kerk er is. In woord en daad, zoals dat past bij de EBG."

Liggen hier voor de diaconie ook toekomstkansen om zichzelf meer te profileren naar buiten toe?

"Jazeker. Enerzijds past een bescheiden rol goed bij de diaconie, door in stilte om te zien naar de ander. Maar als ik 's avonds door de straten van Paramaribo rijd en daklozen, sekswerkers of mensen zonder werk doelloos zie rondhangen in de stad, dan zie ik juist daar zoveel kansen voor de EBG om als kerk de deuren wagenwijd op te zetten. Voor al deze mensen kan de kerk in geestelijke en praktische zin van waarde zijn. Dat vergt echter ook veel van onze organisatie. Een scherpe visie. Meer menskracht. Daarom blijf ik ook steeds in gesprek met alle afdelingen binnen ons bureau, omdat ik echt vind dat we met elkaar de organisatie sterker kunnen maken."



Meedoen?

Ook in 2022 gaat het ZZg verder met het ondersteunen van de diaconie/AMD van de EBG in Suriname. Het ZZg draagt o.a. bij aan levensmiddelenpakketten, een schoolfonds en een kerstgeschenkenactie. Lees meer en doneer op www.zzg.nl/ebgs.





Rwanda (2021.026)

Bijbels voor Rwanda

Achtduizend leden telt de Broedergemeente in Rwanda. En 80% van die kerkleden heeft niet de beschikking over een bijbel. Ze zijn te arm om er zelf een te kopen. De Deense zendingsorganisatie BDM en het ZZg stellen 500 bijbels beschikbaar voor gezamenlijke bijbelstudie en bijbel-leesgroepen. In de tijd dat er door corona in Rwanda geen kerkdiensten gehouden mochten worden bleek samen bijbel lezen een goed alternatief. Voor de 250 bijbels die het ZZg financiert is € 1.662 nodig, iets meer dan € 6.50 per stuk. *Geeft u een paar bijbels cadeau?*



Foto: Mariola Sagan

Suriname (2021.039)

Mediatraining voor EBGs

De Broedergemeente in Suriname wil graag werken aan verbetering van hun communicatie naar buiten en het gebruik van moderne media daarbij. Bijzondere aandacht wil men geven aan televisie-uitingen, en dat is in coronatijd zeker zinvol. 50 mensen uit de EBGs, predikanten en anderen die voor de kerk communicatie verzorgen, krijgen training in o.a. presentatietechnieken, taalgebruik, camera-, geluids- en montagetechniek en scriptschrijven.

De benodigde apparatuur (videocamera, microfoon, audio, beamer, mixer en laptop) kan na de mediatraining breed in de EBGs gebruikt worden. Het ZZg draagt € 14.000 bij en is nu al benieuwd naar de digitale kerkdiensten, thema- en discussieprogramma's en actualiteitsprogramma's die de EBGs van plan is te gaan maken. U ook? *Help dan een handje met de financiering...*



Foto: ZZg

Suriname (2021.034) **Een doorgangshuis voor patiënten**

Zwangere vrouwen uit het binnenland moeten bij medische complicaties naar Paramaribo, want alleen daar is specialistische zorg voorhanden. Vaak gaat het om heel jonge inheemse vrouwen die zo'n twaalf weken onder medisch toezicht moeten staan. Zelf hun onderdak en voeding bekostigen is voor hen meestal onmogelijk. Gelukkig is er de Zinzendorpherberg van de Broedergemeente. In dat 'Doorgangshuis' is toezicht en begeleiding aanwezig voor de vrouwen die vaak nog nooit buiten hun dorp zijn geweest. Ze mogen een begeleider meebrengen; meestal is dat een familielid. De Medische Zending en het ZZg betalen samen



Foto: Medische Zending

de kosten van reis en verblijf en zo nodig een babypakket. Maar wie kan betaalt een eigen bijdrage. Afgelopen jaar verbleven vijftien zwangeren en zes andere patiënten met medische indicatie in het Doorgangshuis. Alle moeders overleefden de bevalling en veertien baby's kwamen gezond ter wereld, één helaas levenloos. En toch mogen we zeggen dat het Doorgangshuis helpt om moeder- en kindsterfte bij bevallingen te verminderen.

€ 18.500 is nodig om ook dit jaar zwangere vrouwen en patiënten uit het binnenland te kunnen opvangen. Uw steun daarbij is welkom.

Tanzania (2021.003) **Onderwijs voor elke tiener!**

De schoolloopbaan van veel Tanzaniaanse kinderen stopt al na de lagere school. Een vakopleiding is onbetaalbaar of ontoegankelijk. Jongeren met lichamelijke of verstandelijke beperkingen zijn veelal veroordeeld tot een uitzichtloos en armoedig bestaan. Maar in de vakopleidingsscholen van de Broedergemeente in Mbeya en Kyela krijgen ook zij de kans een beroepsopleiding te volgen. Met een studiebeurs kunnen 200 jongeren timmerman worden, of meubelmaker, elektricien, automonteur, kleermaker of hotelmedewerker. Bij hun diploma krijgen ze meestal ook gereedschap mee, zodat ze meteen aan de slag kunnen.

Het onderwijs sluit aan op de mogelijkheden van de leerlingen, ook als die blind of doof zijn of een arm niet kunnen gebruiken. 'Inclusief onderwijs' dus. Docenten worden bijgeschoold, lokalen en slaapzalen aangepast. En op bijeenkomsten in de wijk en in de kerk wordt de boodschap verspreid dat mensen met een beperking óók meertellen in de maatschappij. Het ZZg ondersteunt dit project met € 20.000. Al € 5.200 is ontvangen. *Vult u een stukje aan?*



Foto: A. Sweetman

DR Congo (2021.004) **Een kostbare operatie!**

Vorig jaar financierde het ZZg samen met de Deense zendingsorganisatie BDM de reis die vijf lichamelijk gehandicapte kinderen uit het Uvira-weeshuis in Oost-Congo samen met twee begeleiders ondernamen om geopereerd te kunnen worden in het naburige Rwanda. Voor twee weesjongens betekende deze reis een wereld van verschil. Hun vergroeide hand of pols staat nu zo goed als recht en kunnen ze beter gebruiken. Dit betekent voor hen een veel grotere zelfredzaamheid, nu al én voor de rest van hun leven, en dat is alle moeite meer dan waard.



Foto: BDM, Denemarken

De Broedergemeente van Congo wil graag nogmaals Uvira-kinderen met vergroeide ledematen laten opereren in het in orthopedische operaties gespecialiseerde Rwandese ziekenhuis. ZZg en BDM nemen de kosten weer voor hun rekening, want die kan de straatarme kerk niet dragen. Het ZZg draagt € 2.000 bij aan deze nieuwe operatiereis, die hopelijk een positieve wending zal geven aan het leven van vijf Congolese weeskinderen. *Hoopt en financiert u mee?*



In het Dzaleka vluchtelingenkamp leven 44.000 mensen onder weinig florissante omstandigheden. Ze zijn gevlucht voor oorlog en ellende in naburige landen. De kleine Broedergemeente van Malawi zet zich samen met HMH, de Duitse collega-organisatie van het ZZg, al enkele jaren in voor deze vluchtelingen. Men richt zich met name op de vele kinderen in het kamp en in de arme

dorpen eromheen. Er zijn meer dan 10.000 kinderen in de basisschoolleeftijd (3-14 jaar) en er zijn amper scholen. HMH bouwde een multifunctioneel centrum waar 400 kleuters les krijgen en een basisschool voor 600 leerlingen. Van die 1000 kinderen komen de meesten zonder eten naar school en velen moeten het thuis doen met maar één maaltijd per dag. Niet genoeg voor een gezonde ontwikkeling. Daarom is een groot voedselprogramma opgezet, zodat al die 1000 kinderen elke dag op school een goede, warme maaltijd krijgen. Het ZZg ondersteunt dit maaltijdproject van harte, dit jaar met € 15.000. *Wilt u meedoen? Graag!*

Omzien naar de ander. Maakt u het mogelijk?



Tanzania (2021.005) **Schoolopleiding weeskinderen**

Eerst de middelbare school en daarna een vak leren; voor veel kinderen in Tanzania is dat een onbereikbare droom, zeker voor een weeskind of voor meisjes op het platteland. Herrnhuter Missionshilfe (HMH) wil voor zoveel mogelijk kinderen die droom vervullen en het ZZg doet graag mee.

Gemiddeld is € 500 euro per kind per jaar nodig; voor schoolmaterialen, schooluniform en schoenen, medische verzekering, en zo nodig verblijf in een schoolinternaat. HMH heeft het studiefonds dit schooljaar met € 50.000 gevuld, het ZZg met € 10.000. *Stopt u er ook iets in? De tussenstand staat op moment van schrijven op € 1.426.*

Tanzania (2021.030) **Beter worden!**

Twee hernhutter ziekenhuizen op het platteland in Zuidwest-Tanzania zijn van groot belang voor de gezondheidszorg in een wijde regio. Allebei hebben ze te maken met een tekort aan artsen. Dat is overal in Tanzania het geval, maar zeker in private ziekenhuizen zoals deze, want die krijgen minder personeel van de overheid. ZZg's Duitse collega-organisatie Herrnhuter Missionshilfe ondersteunt

Mbozi en Isoko al jarenlang en werkt nu aan kwaliteitsverbetering door het tijdelijk inzetten van een Duitse traumachirurg in Mbozi en een gynaecoloog in Isoko. Zij trainen lokale collega's en helpen van binnenuit mee om medische procedures en patiëntenzorg te verbeteren en te zorgen dat basisgezondheidszorg en medicijnen toegankelijk en beschikbaar zijn, ook voor straatarme patiënten. Het ZZg draagt € 10.000 bij en hoopt dat de patiënten én de ziekenhuizen beter zullen worden. *En u?*



Mbozi en Isoko al jarenlang en werkt nu aan kwaliteitsverbetering door het tijdelijk inzetten van een Duitse traumachirurg in Mbozi en een gynaecoloog in Isoko. Zij trainen lokale collega's en helpen van binnenuit mee om medische procedures en patiëntenzorg te verbeteren en te zorgen dat basisgezondheidszorg en medicijnen toegankelijk en beschikbaar zijn, ook voor straatarme patiënten. Het ZZg draagt € 10.000 bij en hoopt dat de patiënten én de ziekenhuizen beter zullen worden. *En u?*

Help een dominee in spe

Het Theologisch Seminarie in Kaapstad (Moravian Theological College/ MTC) leidt nieuwe voorgangers en kaderleden op die de Broedergemeente in Zuid-Afrika hard nodig heeft. Een vierjarige studie met aansluitend twee jaar stage wil het MTC graag aanbieden aan gedreven jonge mensen die het zelf onmogelijk kunnen betalen. Dit jaar betreft het veertien studenten, waaronder zes vrouwen. In het eerste jaar hebben sommigen extra begeleiding nodig omdat hun vooropleiding niet goed aansluit en Engels niet hun moedertaal is. Voor het ZZg is steun aan theologische opleidingen een belangrijk element van zendingswerk. En het MTC is samen met het Theologisch Seminarie in Paramaribo de enige instantie in het zuiden die een eigen theologie kan ontwikkelen. De € 10.000 subsidie van het ZZg helpt mee om voor de 14 studenten de kosten te dekken van onderdak, voedsel, schoolgeld, medische verzekering en reisgeld. *Geeft u iemand de kans om dominee te worden?*



Leiderschapstraining in de kerk

Lang geleden, in 1752, begon het zendingswerk van de Europese Broedergemeente onder de Inuit (eskimo's) in Labrador, aan de oostkust van Canada. Nu is het een kleine zelfstandige kerk met vier gemeenten. Zendingen vanuit Europa en Noord-Amerika hebben een belangrijke rol gehad in het opbouwen van de kerk, maar sinds 20 jaar werkt men ook aan lokaal leiderschap. De Broedergemeente in Labrador vroeg de Amerikaanse zendingsorganisatie BWM om training in leiderschap en pastoraat, zodat lokale, informele kerkleiders kunnen groeien in hun werk. Enkele Amerikaanse dominees geven als vrijwilliger in de gemeenten die workshops. Het ZZg draagt € 1.700 bij aan deze uitwisseling van kennis, geloof en hoop. *Helpt u mee het mogelijk te maken?*



Melania Kyando, steunpilaar voor velen

Jeannet Kelholt

Afgelopen zomer overleed op 59-jarige leeftijd Melania Mrema-Kyando, dominee, hoofd van het Vrouwenwerk en het Hiv-werk van de Broedergemeente in Zuid-Tanzania. Maar bovenal een heel bijzondere vrouw. Een terugblik op haar leven en werk.

Haar jeugd bracht ze door op het platteland, als jongste van negen kinderen. Er was genoeg geld voor eten, maar niet voor doorleren. Uiteindelijk kon dat toch, dankzij twee oudere zussen. Ze ging naar de bijbelschool in Tukuyu en volgde theologische trainingen in Zambia en Morogoro. Ze werkte voor de kerk en trouwde met een weduwnaar met vijf kinderen. Samen waren ze gelukkig tot hij ziek werd en stierf aan aids, wat de dokter pas achteraf vertelde.

Melania liet zich testen en bleek hiv-positief. Dat was toen (2004) in Tanzania een groot taboe dat vaak leidde tot uitstoting uit werk en familie. Melania was bang. Bang voor pijn, voor isolement, voor de gevolgen voor haar kinderen, voor het verliezen van haar werk; bang om dood te gaan zoals zoveel anderen. Ze werd ernstig ziek, begon op doktersadvies met hiv-medicijnen, maar slikte die altijd in het verborgene, uit angst dat iemand het zou zien.

Kentering

De ommekeer kwam toen ze in 2007 bij een Vrouwenconferentie in Kenia een vrouw ontmoette die Hiv-positief was en daar openlijk over sprak. Dat was bevrijdend en Melania besloot ook open te zijn over haar ziekte en vertelde het aan haar familieleden en mensen op haar werk. Sommigen waren geschokt, anderen moedigden haar aan om ermee door te gaan. En dat deed ze, op conferenties, in de kerk, op de markt, bij mensen thuis. Ze deelde haar kennis en eigen ervaring met hiv/aids overal en riep iedereen op óók open te zijn over zijn hiv-status. Ze moedigde mensen aan om zich te laten testen, om medicijnen te nemen, om te praten met hun familie. Ze was een luisterend oor voor velen, troostte, gaf advies en pastorale zorg en hielp mensen in nood waar ze maar kon. In haar huis woonden al tien jaar een moeder



Foto: ZZg

en dochter die Melania naar eigen zeggen "op straat gevonden had". Ook nam ze twee nichtjes in huis en betaalde hun complete schoolopleiding.

Melania startte zelfhulpgroepen, waar mensen met hiv elkaar ontmoeten, bemoedigen en van elkaar kunnen leren. Er is zelfs een speciale groep voor kinderen met hiv. Naast al dit hiv-werk heeft Melania als leider van het vrouwenwerk duizenden vrouwen gemotiveerd en aangemoedigd om hun sterke punten te ontdekken en te gebruiken. En dat leidde tot tal van actieve groepen vrouwen die samen aan de slag zijn voor een beter leven voor hun kinderen, hun kerk en hun dorp.

"God heeft me niet alleen de kracht gegeven om voor mezelf te zorgen, maar ook om anderen te helpen."

Melania kwam in 2011 bij het ZZg op bezoek en sprak toen op het Zendingsfeest een volle kerk toe. En als een ZZg-medewerker op dienstreis was in Zuid-Tanzania sprak die haar in Rungwe, haar thuisbasis. Als ze tenminste thuis was, want ze was vaak weg voor haar werk. We zullen ons Melania Mrema Kyando blijven herinneren als een charismatische, sterke vrouw die zich met grote gedrevenheid, liefde en geloof heeft ingezet voor haar medemensen. Een zendingeling in eigen land.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk via de QR-code een filmpje over Melania. En bij het ZZg hebben we een iets uitgebreidere film op DVD beschikbaar.



Een bijzonder geschenk

Jeannet Kelholt

Een collectie van ruim 300 schilderijen ontvangen als gift in natura, dat is voor het ZZg een bijzondere en unieke gebeurtenis. Wat is het verhaal achter dit geschenk?



FOTO'S: ZZg

In de ZZg-mailbox kwam begin april een mailtje binnen dat als volgt begon: "Dit wordt geen gewone brief, maar ik zou graag willen dat U mijn voorstel aandacht geeft. Mijn naam is Anno A. Braaksma, gepensioneerd docent aan een middelbare school te Sittard - Geleen. Ik ben inmiddels een heel aantal jaren donateur van het ZZg. Afgelopen week kreeg ik weer een nieuwsbrief. Het raakt me elke keer weer als ik over uw werk lees..."

In de nieuwsbrief waarnaar Anno Braaksma verwijst stond een verhaal over orthopedische behandelingen voor kinderen uit een weeshuis in DR Congo. En dat triggerde hem, want, zo schreef hij, "juist het werk voor gehandicapte kinderen en wezen spreekt mij aan".

Verhuizen

Anno stond op het punt te gaan verhuizen van een smal, historisch pand met heel veel trappen naar een modern, gelijkvloers appartement. Alleen, hoe moest het met de schilderijen die hij zijn leven lang verzameld had? Die omvangrijke collectie kon slechts voor een klein deel meeverhuizen. Wat te doen met de rest? Hij verkocht een heel aan-

tal doeken, liet 30 neven en nichten er een uitzoeken, hield verkooptentoonstellingen, maar nog steeds waren er heel veel over. Zo'n 100, schatte Anno. Die mocht het ZZg hebben, om ze te verkopen en het geld te gebruiken voor de projecten overal in de wereld. We moesten ze alleen zelf komen ophalen in Sittard. En zo geschiedde.

Collectie

Nu is de geschonken collectie veilig opgeslagen in Zeist en wordt die voor verkoop gecatalogiseerd door ZZg-vrijwilligers en van informatie voorzien door Anno zelf, want die weet enorm veel te vertellen bij de schilderijen. Het bleken er trouwens geen 100, maar ruim 300 te zijn! De meeste uit de periode 1920-1950; veel Belgische olieverven. Anno bezocht vaak een antiek- en rommelbeurs ten zuiden van Luik om mooie schilderijen te ontdekken: kleurige afbeeldingen vaak verstopt onder een vuil oppervlak. Schoonmaken was een spannende ontdekkingstocht. Een goede restaurateur uit Maastricht hielp hem jarenlang daarbij.

Voor Anno Braaksma is het belangrijk dat, zoals hij zelf zegt, mooie dingen

niet wegraken. Dat die weer onder de mensen komen. Soms voorkwam hij afvoer van een mooi schilderij naar de vuilstort: "Als ik het niet gekocht had, was het verloren gegaan." Hier spreekt een man met liefde over zijn passie. En met eenzelfde liefde laat hij het resultaat van die passie ten goede komen aan kwetsbare kinderen in de wereld. Het ZZg is hem dankbaar daarvoor.



Surinamekalender 2022

Nu volop verkrijgbaar en het perfecte moment om in huis te halen: de prachtige Surinamekalender, die u ook in 2022 weer in Surinaamse sferen brengt. Met genoeg schrijfruimte, bijzondere foto's, en interessante verhalen op de achterkant. Mooi voor uzelf en mooi om cadeau te geven. Bestellen kan via www.hernhuttershop.nl of door te bellen naar (030) 692 71 80. De kalender kost € 14,95 (excl. verzendkosten). Met de opbrengst ondersteunt de Stichting Surinamekalender kleine, sympathieke, sociale projecten in Suriname.



Hernhutters ontmoeten?

De Evangelische Broedergemeente is een wereldwijde kerk met een indrukwekkende geloofs- en zendingsgeschiedenis

- Rondleiding museum, monumentale gebouwen Broeder- en Zusterplein, begraafplaats; nabij Slot Zeist
- PowerPoint presentatie op uw eigen locatie
- Programma op maat, samengesteld in overleg.

Contact: rondleidingen@hethernhutterhuis.nl
www.hethernhutterhuis.nl
Tel. 0623700887; dhr. U. Hasewinkel



Zendingsfeest

Tussen 22 augustus en 18 september jl. was het zendingsfeestmaand! Het thema dit jaar was: Samen sterk; elkaar tot zegen zijn. Ook dit jaar was de vertrouwde grootschalige samenkomst in Zeist niet mogelijk i.v.m. de nog van kracht zijnde 1,5 meter-maatregelen. We boden daarom voort op de manier waarop we vorig jaar het Zendingsfeest vierden: met prachtige acties in en tekenen van verbondenheid vanuit alle EBG-gemeenten en werkgroepen in Nederland. Daar werd aan sport en spel gedaan; werden (mini)bazaars, een rommelmarkt, een loterij, een Open Podium, een bijbelquiz en een veiling georganiseerd; werden kleurkaartacties, collectes en een giftenactie gehouden. En natuurlijk was er eten, veel eten, met liefde bereid door vele zusters en broeders: meeneemaaltijden, barbecue, food stands en een high tea. Het geheel werd afgesloten met een kerkdienst in Zeist. De totale opbrengst voor het actiedoel (het Noodhulp Schoolfonds van de EBGs) kwam uit op het prachtige bedrag van ongeveer € 10.000.



Foto: ZZg

Dagtekstenboekje 2022

Het Dagtekstenboekje van de Evangelische Broedergemeente is voor veel mensen een trouwe metgezel dat al jaren meegaat. Sterker nog: in 2022 is het boekje toe aan de 29^e jaargang! Het verschijnt in meer dan 60 talen in Europa, Afrika, Amerika en Azië. Wereldwijd weten de lezers zich verbonden met christenen wereldwijd, die op dezelfde dag dezelfde teksten lezen. Maar er is ook variatie: ieder land kiest een eigen derde tekst, meestal een lied. Het Dagtekstenboekje kost € 6,99 (excl. verzendkosten). Bestellen kan via www.dagtekstenboekje.nl of door te bellen 030 692 48 33.



Zusterplein 20 3703 CB Zeist - tel. (030) 692 71 80 - info@zgz.nl - www.zgz.nl

Giften en donaties zijn welkom op banknr. NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg, Zeist. Vermeld eventueel doel/projecttitel. BIC: RABONL2U
Een meeropbrengst voor een project besteedt het ZZg aan soortgelijke projecten. Een gift per acceptgiro toch bestemmen voor een specifiek project? Laat het ons weten. **Minder post ontvangen?** Bel ons of kijk op: www.zgz.nl/mijn-zgz

Redactie: Daniël Claas, Jeannet Kelholt - Eindredactie: Daniël Claas
Vormgeving: Manschot Grafimedia - Drukkerij: Ad Mercurius / Drukkerij Tesink bv

