

ZZg Nieuws

We zullen doorgaan!

We zullen doorgaan

We zullen doorgaan,
als niemand meer verwacht
dat we weer doorgaan,
in een sprakeloze nacht,
we zullen doorgaan,
we zullen doorgaan
tot we samen zijn.

Tekst: Ramses Shaffy
© Stichting Ramses Shaffy Fonds

Om door te gaan...

Een bekende Engelse zin luidt: *keep calm and carry on*. Vrij vertaald: blijf rustig en ga door. Een beroemde zin ook, afkomstig van een Britse propagandaposter uit de vorige eeuw. Inmiddels gaat deze zin al jarenlang in vele variaties en contexten door de wereld.

Rustig blijven en doorgaan. Hoe moet dat eigenlijk, nu we de balans opmaken na twee jaar coronatijd? Vanuit Nederlands perspectief lijkt het erop dat de wereld weer heel voorzichtig opengaat. Hoe zit dat met de mensen in het zuiden van de wereld, onze partners die zich inzetten bij onze zendingsprojecten? Waar wij al twee, drie keer gevaccineerd zijn, wachten velen van hen nog steeds op de eerste prik.

Om dan door te gaan... daar is wel wat voor nodig. Geduld. Veerkracht. En vertrouwen in het geloof dat God naar je omziet en dat zal blijven doen. Dat klinkt goed, maar is niet altijd even makkelijk.

En toch gaan ze door. In Honduras, waar de Broedergemeente een medische kliniek runt en ondervoede kinderen helpt met schoon water en gezond eten. In Tanzania, waar Aron Siame zijn best doet om koffiebonen te verbouwen. In Suriname, waar juffen zich blijven inzetten voor peuteronderwijs. U leest erover in dit ZZg Nieuws.

Als zendingsgenoot nodigen we u ook uit om door te gaan; door het blad te lezen, door te bidden en door een gift over te maken voor een van onze zendingprojecten. Daarmee helpt u ons doorgaan en nog veel belangrijker: u helpt hén doorgaan!

Doet u met ons mee?

Daniël Claas



Zeister Zendingsgenootschap



Jaargang 187 nr. 1 februari 2022

ZZg - Nieuws | 1

Honduras: gezond eten en schoon water voor jonge kinderen

De hernhutter zendelingen staan van oudsher erom bekend naar afgelegen, onbekende gebieden af te reizen om het evangelie te verkondigen en om goed te doen. Een van die gebieden is Honduras. Daar zetten de Hernhutters in 1930 voor het eerst voet aan wal. Behalve een kerkgemeente, richtten zij in 1946 een kleine kliniek op in de gemeente Ahuas, die tot op vandaag wordt voortgezet door de lokale bevolking. Het ZZg ondersteunt er, samen met de Amerikaanse collega-zendingsorganisatie Board of World Mission (ABWM), een voedselprogramma voor ondervoede kinderen, want het gebrek aan gezond eten en schoon water is groot.



Over Honduras

Met een oppervlakte van 112.000 km² is Honduras het op een na grootste land van Midden-Amerika. Het bergachtige land dat voor de helft uit bos bestaat, is bezaaid met bananen-, katoen-, koffie- en suikerrietplantages. Er wonen ruim 9 miljoen inwoners, waarvan 90% Ladino's, afstammelingen van de Spanjaarden. Andere bevolkingsgroepen zijn Indígena's (inheemse volken), Garífunas (nazaten van tot slaafgemaakte mensen) en eilanders, nakomelingen van de Engelsen. In dit verhaal zoomen we in op een van de inheemse groepen: de Miskito.

Eerste Hernhutters in het gebied

Hernhutter zendelingen zetten in 1849 voet aan wal in Nicaragua, het buurland van Honduras. Daar maakt men voor het eerst kennis met de Miskito,

de oorspronkelijke bewoners van de geïsoleerde en slecht toegankelijke regio La Mosquitia in het grensgebied van Nicaragua en Honduras. De Miskito wonen in dorpjes langs de kust in kleine houten huisjes op palen. Zo'n tachtig jaar na die eerste kennismaking steken de Hernhutters de grens van Honduras over en gaan, min of meer in datzelfde gebied, verder met hun zendingswerk. Een logische stap, zou je kunnen zeggen. De eerste kerken van de Broedergemeente in Honduras zijn een feit.

De kerk en de klinieken

Sinds 1995 is de Broedergemeente van Honduras zelfstandig. Daarmee is dus de lokale bevolking verantwoordelijk voor de voortgang van het werk dat de hernhutter zendelingen zijn begonnen. Er zijn op dit moment 75 EBG-kerkge-

meenten in het land met zo'n 9000 leden. Tachtig predikanten werken met hart en ziel aan het evangelie in woord en daad. Daarnaast runt de Broedergemeente drie medische klinieken. Een fantastische uitkomst voor de lokale bevolking, die voor eenvoudige medische ingrepen niet aangewezen is op een van de ziekenhuizen in de hoofdstad Tegucigalpa. De eerste kliniek wordt gestart in de kleine gemeente Ahuas in 1946.

75 jaar

2021 markeert het 75-jarig bestaan van die kliniek, Clínica Evangélica Morava in Ahuas. Ahuas ligt in een departement met de prachtige naam Gracias a Dios (dank aan God). Een van de oprichters van de kliniek, Werner Marx, schrijft destijds: "Op 16 juni 1946 hebben we de kliniek geopend om structureel te wer-



ken aan preventieve gezondheidszorg, verbetering van de gezondheidszorg voor zwangere vrouwen en jonge kinderen en het uitvoeren van (eenvoudige) spoedoperaties voor de inwoners van de afgelegen Miskitokust in Honduras."

Moeder- en kindsterfte

Ondanks de beschikbaarheid van de lokale klinieken blijven er genoeg zorgen over. Met name op het gebied van gezond eten en schoon water, valt nog een wereld te winnen in het arme en geïsoleerde La Mosquitia-gebied. Meer dan 70% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Beperkte toegang tot (bronnen van) voedsel en schoon drinkwater dragen bij aan chronische gezondheidsproblemen, zoals diabetes en spijsverteringsproblemen. Daarnaast, zoals bij veel inheemse gemeenschappen in Midden-Amerika, is de gezondheid van jonge moeders en baby's zorgwekkend. De moedersterfte is hoog en veel kinderen halen hun vijfde verjaardag niet. Studies tonen aan dat de hoogste sterftcijfers van moeders en jonge kinderen voorkomen in het Gracias a Dios departement. Ook dat is een direct gevolg van het gebrek aan gezond eten en schoon water.



Voedselprogramma

Het is niet vreemd dat de medewerkers van de kliniek lang hebben nagedacht over een structurele en duurzame manier om te zorgen voor een betere gezondheid voor moeder en kind. In 2016 wordt het voedselprogramma geïntroduceerd: het verstreken van voedsel voor ondervoede baby's en jonge kinderen, bereid door leden van de lokale gemeenschap. Het idee voor een dergelijk programma komt beslist niet uit de lucht vallen.

Adicson en Aricson

Op 22 februari 2016 loopt de 42-jarige moeder Melva Smith Warren 45 minuten van Krupunta, een ander dorp in de regio, naar de Ahuaskliniek. Dat klinkt

niet als iets heel bijzonders, behalve dat ze op dat moment hoogzwanger is. In de kliniek bevalt ze diezelfde dag nog van een tweeling, Adicson en Aricson, haar dertiende en veertiende kind. Na een paar dagen in de kliniek loopt ze opnieuw 45 minuten terug naar huis, maar nu met twee baby's op haar rug. Melva heeft altijd al veel moeite gehad om voor voldoende eten te zorgen voor haar twaalf zonen en dochters. De piepjonge tweeling voedt ze met water uit de pan waarin ze even daarvoor nog de rijst heeft gekookt. Voor Melva is het de enige manier om de kleine maagjes van Adicson en Aricson te vullen. Ze is echter niet in staat om hun de juiste voeding te geven die noodzakelijk is voor de jongens.

Binnen een paar maanden is Melva terug in de Ahuaskliniek, waar de tweeling wordt gediagnosticeerd met ernstige ondervoeding. De baby's verkeren in levensgevaar en worden meteen opgenomen. Na verloop van tijd verbetert hun medische situatie. Melva neemt de tweeling weer mee terug naar huis. Tegelijkertijd realiseert ze zich goed dat haar omstandigheden thuis niet zijn veranderd. En zodra de zuigelingenvoeding opraakt, zullen de baby's opnieuw aan ondervoeding lijden.

De Ahuaskliniek besluit om een programma op te zetten om zuigelingenvoeding aan te bieden aan ondervoede kinderen onder de vijf jaar. En er komt een fonds waaruit het programma moet worden betaald.

Het eerste jaar loopt Melva elke dag opnieuw vanuit Krupunta naar de kliniek in Ahuas voor de voeding voor haar tweeling; 45 minuten heen, 45 minuten terug. In 2017 opent de kliniek een afgiftepunt in Krupunta. Vanaf dat moment hoeft Melva, tot haar grote vreugde, niet langer de dagelijkse lange wandeling te maken.

Het gaat nu goed met Melva en haar tweeling. De jongens, inmiddels vijf jaar oud, zijn het levend bewijs van het effect van het voedselprogramma.



Voortgang

Het voedselprogramma van de Ahuaskliniek is opgestart in maart 2016, waarbij ongeveer 25 kinderen onder de vijf jaar elke dag te eten krijgen. Het programma is inmiddels uitgebreid en functioneert in drie gemeenschappen (Ahuas, Krupunta en Barra Patuca) en voedt ongeveer honderd kinderen en zuigelingen per dag. De medewerkers van de kliniek zetten ook in op duurzame voedselvoorziening, onder meer door de lokale bewoners te leren hoe ze zelf groenten en andere gewassen kunnen verbouwen. De bewoners hopen zo op termijn in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Tot die tijd draagt het ZZg samen met ABWM graag een steentje bij. Dankzij de bijdragen van donateurs krijgen de kinderen iedere dag een voedzame en gezonde maaltijd.

Meedoen?

Het voedselprogramma wordt intensief begeleid door de Ahuaskliniek met de financiering van de Amerikaanse zendingsorganisatie Board of World Mission. Het ZZg draagt dit jaar € 5.000 bij aan dit belangrijke programma in Honduras, om mee te werken aan het verlagen van kindersterfte. Doet u ook mee? Voor €14 geeft u een kind een maand lang een extra maaltijd. Uw gift is welkom op NL74 RABO 0375 2169 36 t.n.v. ZZg o.v.v. Voedingsprogramma Honduras. U kunt ook de QR-code scannen.





Suriname (2021009)

Voorschoolse educatie in Marowijne

Met veel plezier zetten negentien in 'toga' gehulde peuters hun 'baret' op, om daarna hun certificaat in ontvangst te nemen. Het is de afsluiting van twee jaar voorschoolse educatie, waarin ze Nederlands leerden begrijpen en spreken, en spelenderwijs schoolse vaardigheden oefenden. Deze kinderen uit het binnenland zullen het op de basisschool hoogstwaarschijnlijk beter doen dan klasgenootjes die alleen Aucaans spreken, zo heeft de praktijk bewezen. En die voorsprong kan hun leven lang doorwerken. Het ZZg steunt dit zinvolle educatieve werk omdat het kinderen in achterstandssituaties vooruithelpt. De vier voorscholen van Stichting de Grote Beer krijgen nog geen overheidssubsidie en veel ouders kunnen slechts een beperkte bijdrage betalen. Per kind is ongeveer € 350 per schooljaar nodig. Per locatie € 5.000 en dat is inclusief de vergoeding voor de leerkrachten. *Helpt u een toekomstige professor?*



Foto: Stg. de Grote Beer

Suriname (2021025)

Help de hulppredikanten

Vanwege een tekort aan predikanten in het binnenland werkt de Surinaamse Broedergemeente in die gemeenten met hulppredikanten. Dat zijn zeer gemotiveerde lokale mensen, met hart voor het werk van de kerk. Zij hebben wel training en toerusting nodig om hun gemeente te kunnen leiden, zeker nu hun taken en bevoegdheden uitgebreid zijn met de bediening van de sacramenten. Zeven hulppredikanten, uit o.a. Djoemoe, Brokopondo, Langatabiki en Wanica krijgen zes keer een week training in vakken als exegese, bevrijdingspastoraat en de liturgie van de sacramenten.

Het ZZg ondersteunt de opleiding van deze hulppredikanten met € 1.870, voor benodigde materialen en voor reiskosten. *Bouwt u de kerk in het binnenland mee op?*



Foto: ZZG

Albanië (2022004) **Hernhutter kleuterscholen**

In Albanië, een van de armste landen van Europa, zet de diaconaal zeer betrokken kleine Broedergemeente zich in voor vrouwen uit achterstandsgezinnen. Die hebben het zwaar. Hun mannen zijn in het buitenland op zoek naar werk en de vrouwen staan er in het gezin alleen voor, meestal zonder baan of met maar heel weinig inkomsten. Het leidt tot stress en psychische problemen, en de kinderen krijgen maar weinig aandacht. In Elbasan, Pogradec en Burrel zette de kerk vrouwengroepen op. De moeders komen bij elkaar, praten over hun problemen, geven elkaar steun en advies. Vanuit dit vrouwenwerk zijn drie kleutergroepen gestart waar kinderen (3-6 jaar) onder professionele leiding sociale contacten opdoen en taal- en leerachterstanden kunnen inlopen. Het geeft hun een betere start op de basisschool. Ook kinderen met autisme en ADHD zijn welkom. In de tijd dat de kinderen onder dak zijn kunnen de moeders werken, of zoeken naar werk, maar ook spreken met de kerkmensen. Een win-winsituatie voor iedereen. Dit waardevolle diaconale werk ondersteunt het ZZg met € 15.000. *U bent welkom om mee te doen*



Foto: ZZg

Projecten met meerwaarde. Doet u mee?

DR Congo (2022003) **Uvira weeshuis**

Het oosten van Congo was jarenlang het toneel van strijd om macht en kostbare grondstoffen. De bevolking was er het slachtoffer van. Duizenden mensen vluchten. Heel veel kinderen verloren hun ouders. Nu is het rustiger en bouwen mensen hun samenleving weer op. De kerk bekommert zich om de vele weeskinderen en wist voor velen pleeggezinnen te vinden. Maar voor gehandicapte weeskinderen lukte dat nauwelijks. Daarom is een weeshuis gebouwd voor 60 kinderen met meestal een fysieke beperking. Het bestaat uit vijf huizen met in elk 12 kinderen en een 'mama' die voor hen zorgt. De kinderen gaan ook naar school. Het ZZg financiert dit jaar één zo'n weeshuishouden. € 6.700 is het budget voor voedsel, kleding, schoolkosten en het salaris van de mama. € 46,50 per kind per maand. Voor nieuw toekomstperspectief voor kwetsbare kinderen. *En dat is eindelijk meer waard!*



Foto: BDM

Zuid-Afrika (2022027) **Help een dominee in spe**

Het Theologisch Seminarie in Kaapstad (Moravian Theological College/MTC) leidt nieuwe voorgangers en kaderleden op voor de Broedergemeente in Zuid-Afrika. Maar de vierjarige studie met aansluitend twee jaar stage kan lang niet iedereen zelf bekostigen. MTC biedt, financieel gesteund door het ZZg, geïnteresseerden de kans om deze studie te volgen. In eerste instantie is het aanbod bestemd voor jonge mensen, maar ook iets ouderen met een roeping mogen meedoen. En zeker vrouwen, want die hebben in de Zuid-Afrikaanse maatschappij veel minder toegang tot een goede opleiding. Dit jaar gaat het om zes vrouwelijke voltijdstudenten en vijf die nu stage lopen. Voor hun onderdak, voedsel, reiskosten, medische verzekering en toegang tot digitale middelen is € 10.000 nodig. Voor het ZZg is steun aan theologische opleidingen een belangrijk onderdeel van zendingswerk. *Vindt u dat ook, steunt u het dan?*



Foto: MTC

Suriname (2021039) **Mediatraining voor EBGs**

De Broedergemeente in Suriname wil gaan werken aan een betere communicatie naar buiten en daarbij ook moderne media gebruiken. 50 mensen uit allerlei geledingen van de EBGs, predikanten en anderen die voor de kerk communicatie verzorgen, gaan leren hoe ze televisie kunnen gebruiken voor hun boodschap. Dat is in deze tijd van corona en gesloten kerken zeker zinvol. De deelnemers betalen zelf een bescheiden bijdrage en krijgen training in o.a. presentatietechnieken, taalgebruik, camera-, geluids- en montage techniek en scriptschrijven. De benodigde apparatuur (videocamera, microfoon, audio, beamer, mixer



Foto: ZZg

en laptop) wordt veilig bewaard bij de Stadszending en kan na de mediatraining breed in de EBGs gebruikt worden. Het ZZg gaf een subsidie van € 14.000 en is benieuwd naar de digitale kerkdiensten, thema- en discussieprogramma's en actualiteitsprogramma's die de EBGs straks gaat maken. U ook?

Help dan een handje met de financiering...

Tanzania (2022006) **Een vak, een leven**

In het afgelegen zuiden van Tanzania, bij Mozambique, zijn enkele jaren geleden door HMM (Herrnhuter Missionshilfe) en de Broedergemeente twee nieuwe vakopleidingsscholen gestart in gebieden waar nog niet zo'n school was. In Songea leren 65 jongeren nu een praktisch beroep en in Namtumbo 45. Naast houtwerken en kleding maken wordt er auto-



Foto: HMM

techniek en elektrotechniek aangeboden en ook computercursussen. Na hun opleiding kunnen de leerlingen als zelfstandig ondernemer aan de slag. De Tanzaniaanse overheid is hogere eisen gaan stellen aan alle vakopleidingsscholen. Daarom moeten docenten bijgeschoold worden en zijn betere lesboeken en -materialen nodig. Het ZZg steunt het werk op deze twee beroepsscholen met € 20.000, HMM met € 40.000. Beiden geloven we dat vakopleidingen van groot belang zijn om jongeren aan armoede te helpen ontsnappen. U ook? *Doet u dan mee?*

Malawi (2021.042) **Duizend schoolmaaltijden per dag**

In het Dzaleka vluchtelingenkamp leven 44.000 mensen onder weinig florissante omstandigheden. Ze zijn gevlucht voor oorlog en ellende in naburige landen. De kleine Broedergemeente van Malawi zet zich samen met HMM, de Duitse collega-organisatie van het ZZg, al enkele jaren in voor deze vluchtelingen. Men richt zich vooral op de kinderen, in het kamp en in de arme dorpen eromheen. Er zijn er meer dan 10.000 in de basisschoolleeftijd (3-14 jaar) en er zijn amper scholen. HMM bouwde een multifunctioneel centrum waar 400 kleuters les krijgen, plus een basisschool voor 600 leerlingen. Van die duizend kinderen komen de meesten zonder eten naar school en velen moeten het thuis doen met maar één maaltijd per dag. Niet genoeg voor een gezonde ontwikkeling.

Daarom is een groot voedselprogramma opgezet, zodat al die duizend kinderen elke dag op school een goede, warme maaltijd krijgen. *Het ZZg ondersteunt dit maaltijdproject met € 15.000. Per kind per jaar € 25,40. Wat kunt u doen?*



Foto: Markus Kuhn (HMM)

Palestijnse Gebieden (2022008)

Logopedie op Star Mountain

Al jarenlang steunt het ZZg het werk van dit trainingscentrum voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking op de Westbank. Best belangrijk werk, want nog veel van deze kinderen in Palestina zijn verstoken van ontwikkelingskansen. Ze worden gezien als straf van God en thuis verborgen gehouden. Star Mountain zet zich in voor hun acceptatie en integratie, binnen de familie en in de maatschappij. Iedere leerling, van peuter tot jongvolwassene mag zich onder de hoede van professionele leerkrachten en begeleiders ontwikkelen naar eigen mogelijkheden. Zo is er logopedie voor kinderen met autisme, hersenverlamming of downsyndroom. Als zij beter leren spreken en communiceren zie je ze openbloeien en met meer vertrouwen in de wereld staan. Logopedie op Star Mountain kost € 10.000 per jaar. Het ZZg draagt € 5.000 bij. *Ook een beetje van u?*



Foto: ABWM

Tanzania (2021028)

Master theologie voor pastors

Een gebrek aan theologische bagage leidt bij dominees en evangelisten van de Broedergemeente in Burundi, Congo en Tanzania nog wel eens tot vermenging van christelijke theologie en volksgeloof en -gebruiken. Aanleiding voor de Deense zendingsorganisatie BDM om in elk van de drie landen een dominee of kerkleider van de Broedergemeente de kans te geven een master of PhD in theologie te volgen. Zij kunnen dan in eigen land en kerk wegen vinden voor het verbeteren van de theologische kwaliteit van hun dominees en evangelisten. Kerkopbouw van binnenuit. De drie beurzen kosten samen € 6.870. Het ZZg draagt € 1.700 bij. *Investeert u mee in kerkleiderschap in Burundi, Congo en Tanzania?*



Foto: BDM

Gelukt of mislukt?

Een kijkje in de ZZg-keuken

Jeannet Kelholt

De Kilangala Missiepost in Tanzania is in de jaren zestig van de vorige eeuw gestart door een jonge Friese zendeling en verpleegkundige, Trijntje Beimers. Zij werkte er de rest van haar leven aan evangelieverkondiging, gezondheidszorg en de opvang van baby's zonder moeder. Sinds haar overlijden in 2006 probeert de missiepost meer en meer op eigen benen te staan, daarbij geholpen door de Stichting Trijntje Beimers en vanaf 2013 ook het ZZg.

Aangezien Kilangala beschikt over een behoorlijk grondoppervlak, lag uitbreiding van de landbouw voor de hand als manier om geld te verdienen. Meer hectares maïs en bonen, machinaal bewerkt met een geschonken Friese tractor. Maar echt winstgevend bleek het niet. Men zocht alternatieve gewassen die meer opleveren: bomen voor houtproductie, vruchtbomen en ... koffie!

Koffie

De Tanzaniaanse overheid stimuleerde in 2019 de teelt van koffie door gratis zaailingen ter beschikking te stellen en een minimumprijs te garanderen voor de oogst. Aron Siame, de jonge manager van Kilangala, zag er wel wat in en vroeg het ZZg om financiële ondersteuning. Want met alleen gratis koffieplantjes en het visioen van een mooie opbrengst kom je er niet. Het ZZg gaf een subsidie van € 1.500, waarmee noodzakelijke arbeid betaald kon worden en bananenplanten om de koffiestruiken van schaduw te voorzien. De missiepost leverde vrijwilligers die de zaailingen verzorgden en uitplantten. In 2021 werd de eerste oogst geplukt. Na het pellen van de bessen leverde dat 60 kilo groene koffiebonen op. Een mooi begin. Dit jaar wordt 200 kilo verwacht van dit ene veld. En in 2023 komen hopelijk nog twee velden, geplant in 2020, tot volle wasdom.

Succes

Aron was helemaal gelukkig met zijn eerste oogst. De koffieteelt is nieuw voor hem en nieuw in de regio. Hij moest overal kennis verzamelen en uitvinden hoe het werkt. Hoe voorkom je ziektes? Wat te doen met de geog-



Foto's: Kilangala Missie

ste bessen? En hoe maak je de meeste winst? Hij leert al doende - ze huurden een handmatige pelmachine. En roosterden zelf wat koffie, die goed bleek te smaken.

Aron heeft hoge verwachtingen van de toekomst. € 15.000 - € 37.500 moet het jaarlijks kunnen opleveren voor de missiepost. Hij wil op de Tanzaniaanse markt geroosterde koffie gaan verkopen. "Groene bonen leveren € 2,50 per kilo op, geroosterde koffie bijna € 4,50 per pond!". En hij droomt van een bloeiende afzetmarkt in Nederland...

Gelukt?

Is dit nu een geslaagd project? Een goede start van het op eigen benen gaan staan? Niet zonder meer. Want Aron bleek (nog) niet in staat om een goede administratie bij te houden van de kosten en de opbrengst. Hoeveel kostte de arbeid? Hoeveel leverde de verkoop op? Hoeveel moet je reserveren voor de kosten tot de volgende oogst? Speel je quitte, draai je verlies of winst? Het zijn belangrijke vragen voor een ondernemer. Aron verwacht vanaf 2022 te gaan verdienen, maar kan dat nu niet onderbouwen met cijfers. En daarmee ontbreekt vooralsnog inzicht in het proces en het sturend vermogen. Voor het ZZg is het lastig om dit bij te sturen; we doen wat we kunnen, maar willen ook dat de mensen daar het zelf gaan doen, hun eigen beslissingen nemen. Het is laveren tussen loslaten en stevig bij de hand pakken, tussen ons belang als subsidieverstrekker en onze rol als zendingspartner die vertrouwt, ondersteunt en nabij wil zijn.



Of in Kilangala koffie tot duurzame ontwikkeling leidt zal de tijd leren. In bescheidenheid werken we eraan mee, hopen, biddend en vertrouwend.

Zending door uitwisseling

In de komende jaren wil het ZZg opnieuw betekenis geven aan het begrip zending. We zijn tenslotte een zendingsgenootschap, maar hoe komt dat eigenlijk tot uiting anno 2022? We steunen diaconale projecten wereldwijd met een financiële gift en we bidden voor onze zusters en broeders die zich onder lastige omstandigheden inzetten voor een betere wereld. Is dat niet genoeg? Waarom moeten we zending opnieuw uitvinden? Het antwoord daarop vinden we verrassend genoeg bij diezelfde zusters en broeders in het zuiden van de wereld. Een sprongetje terug in de tijd, naar 2010, waar misschien al de kiem wordt gelegd voor 'zending door uitwisseling'.

Bezieling

In 2010 werkt het ZZg aan een nieuw beleidsplan voor 2011-2015. De titel van het plan wordt: 'Bezieling werkt!'. We bedoelen ermee dat een project eigenlijk alleen kans van slagen heeft als de mensen die erbij betrokken zijn ook echt erin geloven en ervoor gaan. Als er bezieling te bespeuren valt, blijkt dat ook anderen aan te trekken, bijvoorbeeld mensen die hun betrokkenheid uiten via een gift. De titel is een vuistregel voor ons dagelijks werk: op zoek naar projecten waar mensen met bezieling aan het werk zijn, zodat we er goed voor kunnen werven. We proberen die bezieling te 'vangen' door portretterende interviews op camera af te nemen met de lokale mensen die aan het project werken. Die portretten laten we in Nederland zien aan donateurs, leden van de Broedergemeente en andere betrokkenen. Een voorzichtige eerste vorm van zending door uitwisseling.

Europees

Voor het ZZg begint een leerproces. We raken op een nieuwe manier in gesprek met de mensen die bij het project betrokken zijn en er ook 'echt voor willen gaan'. In de hierboven genoemde interviews vragen we hen niet alleen naar de resultaten van het project, maar juist ook naar hun drijfveren, hun bezieling. In de loop van een aantal gesprekken beginnen we door te krijgen dat we ons beleidsplan behoorlijk 'Europees' hebben verwoord. We horen over gebed, bijbel-lezen, een boodschap doorkrijgen in een droom, geloof. Iets dat 'van buiten', zo niet 'van boven' komt; terwijl wij bezieling beschrijven als iets dat je 'in jezelf opwekt'. Dat verschil heeft zeker te maken met de vaak weerbarstige werkelijkheid waarin de mensen van de projecten leven. Daarbij geven geïnterviewden ons mee dat zij het, ook onder die erbarmelijke omstandigheden, niet alleen hoeven te doen: God geeft leiding. God voorziet en ziet naar hen om. Een volkomen logische en werkelijke gedachte voor alle mensen die we hierover spreken. Tegelijkertijd is dit ook een gedachte die in Europa steeds verder naar de achtergrond lijkt te verdwijnen.

Zendingsconferentie

In 2017 vindt in Kaapstad, Zuid-Afrika, een internationale zendingsconferentie van de Broedergemeente plaats. ZZg'ers Age Kramer en Daniël Claas praten met tientallen deelnemers van de conferentie: jonge en oudere zusters en broeders uit Tanzania, Amerika, Jamaica, Antigua, Duitsland, Nederland, Zuid-Afrika, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Albanië en nog meer landen. Zo'n vijftien tot twintig gesprekken leggen we opnieuw vast op camera. Voor het eerst stellen we de geïnterviewden ook met bescheidenheid de vraag: zou het een goed idee zijn wanneer het ZZg zich als zendingsorganisatie meer gaat toeleggen op zending door uitwisseling van inspiratie en geloofsverhalen? Een jonge zuster uit Antigua kijkt ons indringend aan en zegt: "dat móet! Exchange is so important", voegt ze er direct achteraan. Inmiddels realiseren we ons dat die uitwisseling over veel meer kan gaan dan alleen de kerk en geloofsbeleving. Het gaat nog een slag dieper.



Dionne Isaacs:
"Uitwisseling is zo belangrijk!"

De rol van de kerk

Als we dezer dagen wel eens telefonisch of via Zoom contact hebben met collega's uit bijvoorbeeld Jamaica, Suriname of Zuid-Afrika, kan het gesprek zomaar ineens gaan over geweld in de samenleving. Die collega's duiden dat geweld niet alleen door het benoemen van feitelijke oorzaken, maar wijzen ook een spirituele achtergrond aan "waar de kerk dus een rol in te nemen heeft". In de Europese cultuur is ook sprake van groeiend geweld in de samenleving. We hebben gezien dat onze 'eigen Europese' theologie ons niet goed helpt om een rol te spelen bij maatschappelijke problemen. Tegelijkertijd horen we van de collega's in het zuiden van de wereld dat dit in hun cultuur vaak anders ligt. Hebben we wereldwijd een ander soort theologie nodig?

2022: een nieuwe stap

Dit jaar willen we een nieuwe stap zetten in het leerproces

dat we jaren geleden zijn begonnen. Inspiratie en bezieling staan niet langer in dienst van het werven van giften voor projecten, maar worden doelen op zich. Daarom zijn we blij dat we dit jaar, na een lange periode van stilte door corona, onze partners en collega's in het zuiden kunnen ontmoeten, fysiek dan wel online. Voor het ZZg is het duidelijk dat ons voornemen van zending door uitwisseling valt of staat met 'draagvlak' van bovengenoemden. Als het voor hen niet bruikbaar is, kunnen wij er ook niets mee. Daarom willen we hun eerst maar eens de vraag stellen: zien jullie het zitten om je vragen uit de praktijk te bespreken en bruikbaar te maken voor anderen? Dat hoeft niet noodzakelijk een 'zuidelijke' theologie van de Broedergemeente op te leveren. Misschien hebben we wel een hele andere, nieuwe, frisse vorm van uitwisseling en reflectie nodig. Dat kan een vorm zijn die nog maar weinig lijkt op een degelijke, klassieke theologie. We houden de uitkomst van onze zoektocht naar vruchtbare uitwisseling voorlopig open, waarbij we ons willen laten leiden en inspireren door de verhalen van onze partners in het zuiden.

Terugblik op de kerstactie

In de kindehuizen in Suriname werd vol overgave Kerst gevierd. Het aloude kerstverhaal werd omlijst met zang, muziek, (traditionele) dans, toneelstukjes en natuurlijk een lekkere maaltijd in een mooi versierde zaal, met iedereen op zijn paasbest. En dan ook nog een kerstcadeau erbij. Beyonce, 16 jaar, al vijf jaar in Leliëndaal voor haar MULO-opleiding, schreef ons op prachtig versierd briefpapier: "Ik wil u namens alle kinderen hartelijk dankzeggen dat u elk jaar kinderkuis Leliëndaal mogelijk heeft gemaakt om kerstviering voor ons te houden". Alicia, 7 jaar, tekende naast haar verhaaltje



een heleboel sterren en daartussen de woorden BEDANK - BEDANK - BEDANK. Uit Sukh Dhaam kwamen briefjes: "Ik wil jullie allen danken dat wij lekker mochten smullen van dat lekkere gerecht en voor die leuke cadeautjes waarvan we tot nu toe mogen genieten". En Izabel, 12 jaar, tekende te midden van heel veel hartjes een groot hart met daarin een boodschap voor ons: "God love you all. Believe in him". Moeten we nog meer zeggen...? Ja. Dat ook de ontvangers van een kerstpakket van de diaconie blij en dankbaar waren, ook al moesten ze door corona weer de gezelligheid van het samenkomen en het kerstconcert missen. En dat de diaconie, net als het ZZg, terugkijkt op een geslaagde kerstactie, waarbij we heel wat mensen blij hebben kunnen maken met Kerst. Dankzij u!

Houdt u van kinderen?

Kinderen zien spelen; zien hoe ze onbevangen en nieuwsgierig de wereld tegemoet treden; hoe ze opgroeien en zich ontwikkelen - dat is mooi. Eigenlijk gun je alle kinderen in de wereld zo'n onbezorgde ontwikkeling. Tegelijk weet je dat er miljoenen zijn die door armoede, oorlog, ziekte en gebrek dik tekort komen. U zou voor een paar van die kinderen iets kunnen betekenen via het Kinderprogramma van het ZZg. Dat programma omvat kleinschalige, kindgerichte projecten in landen waar Broedergemeenten zijn, bijv. Tanzania, Malawi, Honduras of Suriname. Voedsel, medische en sociale zorg, onderwijs; het gaat om vandaag en om toekomst!

Met minimaal € 7,50 per kwartaal (€ 30 per jaar) kunt u al meedoen aan het Kinderprogramma. Twee keer per jaar ontvangt u dan een nieuwsbrief met informatie en verhalen. Als school, kindernevendienst of diaconie kunt u ook meedoen, aan het hele programma of aan een uitgekoken project. We maken graag wat tijd vrij om u erover te vertellen. Tel (030) 692 7180. Of kijk op www.zzg.nl/kinderprogramma.

Houdt u van kinderen? Dan doet u toch mee...?



Foto: ABWIM

