

ZZg Nieuws

Peuterschool
Brownsweg, Suriname

ZZg

Kijk eens door mijn ogen

Perspectief

Het is maar net hoe je kijkt:

mijn ogen

zien andere dingen dan

jouw ogen.

Leed voor de een;

dagelijkse realiteit voor de ander.

Ideale omstandigheden voor de

ander;

bittere werkelijkheid voor de een.

Crisis of geen crisis;

de werkelijkheid is er.

Tel je zegeningen, zegt de een.

Zie mijn noden, zegt de ander.

Het is maar net hoe je het bekijkt.

Wat blijft is omzien naar elkaar.

J.D. Claas

Door de ogen van een ander bekeken

Het is haast niet voor te stellen dat we alweer bijna drie maanden verder zijn in de fase van de intelligente lockdown. Terwijl per juni de maatregelen steeds mondjesmaat worden verlicht, stond de afgelopen periode vooral in het teken van binnen blijven. En hoewel het mondiale nieuws met updates over het coronavirus dagelijks blijft binnenstromen, zijn onze ogen toch vooral op onszelf gericht: hoe houden we het vol? Redden we het nog qua financiën? Overleven mijn naasten dit wel? En hoe zit het met mijn eigen gezondheid?

In zulke tijden ligt de drempel misschien hoger dan normaal om buiten je eigen perspectief te kijken. Of lijkt dat maar zo? Het blijkt maar weer dat zelfs nu, diep in de crisis, veel mensen blijven omzien naar die ander, dichtbij en verder weg. Bij het ZZg proberen we ook om, juist nu, steeds in contact te blijven met onze partners in Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika en andere landen. Mensen die zich, zoals ook wij, onzeker voelen over hun bestaan. Met spanning kijken ook zij vooruit naar de toekomst.

Komen we door de crisis nader tot elkaar? Zien wij hier in Nederland dezelfde dingen als onze partners overzee? Hoe zou het zijn om eens te kijken door de ogen van de ander? Nog steeds willen we bij het ZZg de mensen in nood bijstaan. Met contact en met gebed. Maar ook praktisch, met financiële steun. Uw hulp daarbij is van groot belang. Dank voor uw betrokkenheid.

Daniël Claas



Zeister Zendingsgenootschap



Jaargang 185 nr. 2 mei/juni 2020

ZZg - Nieuws | 1

Daniël Claas

De Land Rover slaat de weg in naar het weeshuis. Een jongen ziet de auto en haast zich, zo goed en zo kwaad als het gaat, ernaartoe. Medisch gezien gaat het niet zo goed met hem. Hij raakte gewond aan zijn been als gevolg van verlamming door polio, een ziekte die in Congo nog altijd veel voorkomt. Maar hij glimlacht. Hij heeft een huis, iemand zorgt voor hem en hij is net op school begonnen. Voor het eerst in zijn leven voelt hij zich geaccepteerd zoals hij is.



Foto's BDM

Kijken met de ogen van een kind: leven met een fysieke handicap in een weeshuis in Congo

Verhalen van hoop

Vijf huizen

Ten noorden van het Tanganyikameer, aan de rand van de stad Uvira, ligt een weeshuis met vijf verschillende gebouwen/huizen. Hier wonen zestig kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar die hun ouders hebben verloren door oorlog of ziekte. De kinderen die er wonen hebben allemaal een lichamelijke handicap. Het weeshuis is in 2015 opgericht in samenwerking met de Deense zending van de Broedergemeente, de Broedergemeente in Oost-Congo en enkele particuliere bedrijven. Het weeshuis is georganiseerd in vijf huizen met in elk huis een 'mama', die in elk huis voor twaalf kinderen zorgt. De lokale kerk is verbonden met elk huis en ondersteunt op praktische en pastorale wijze.

Medische zorg

Het verlenen van goede medische zorg is een van de uitdagingen waarmee de leiding van het weeshuis continu wordt geconfronteerd. Op het terrein van het

weeshuis is een kleine gezondheidskliniek, maar die heeft maar beperkte mogelijkheden. In het najaar van 2019 is er een doorbaak op het gebied van gespecialiseerde orthopedische operaties. Het weeshuis komt in contact met een ziekenhuis in Rwanda, dat gespecialiseerd is in dit soort operaties. Een groep van vijf kinderen wordt tijdelijk van het weeshuis naar het Rwandese ziekenhuis overgebracht. Helaas kunnen ze daar niet allemaal succesvol worden behandeld, maar toch biedt het ziekenhuis een beter perspectief dan de beperkte zorg in Congo. Tot op de dag van vandaag onderhoudt het weeshuis contact met het ziekenhuis in Rwanda. Indien mogelijk gaan er af toe kinderen naar het ziekenhuis toe voor een operatie, in de verwachting dat dat aanzienlijke verbetering oplevert in de kwaliteit van leven.

Geestelijke groei

Naar school en naar de kerk gaan, zijn belangrijke onderdelen geworden in het leven van de kinderen. Direct naast de vijf huizen, op hetzelfde terrein, is niet alleen de gezondheidskliniek, maar ook een school en een kerk aanwezig. Elke zondag komen de zestig kinderen, hun 'mama's' en vele anderen bij elkaar voor een kerkdienst in ware Afrikaanse stijl, waarbij uitbundig zingen, dansen en muziek maken belangrijke onderdelen zijn. De leiding van het weeshuis vindt het belangrijk dat de kinderen de gelegenheid krijgen om te weten wie Jezus is. Dat ze de kans krijgen om Gods aanwezigheid en genade te morgen ervaren, in welke situatie ze zich ook bevinden. Het weeshuis ondersteunt de kinderen dus niet alleen in praktische zin met eten, kleding en medische zorg, maar ook op het geestelijke vlak mogen ze groei ervaren. Ze leren dat ze 'een vriend in Jezus hebben' en dat God onvoorwaardelijk van ieder kind houdt.



Ontmoet de kinderen

Ana

Ana is een meisje dat in 2015 in het weeshuis komt wonen. Inmiddels is ze 12 jaar oud en zit ze in groep 7 van de basisschool. Ana is een vrolijk en positief meisje dat van het leven geniet. Door problemen met haar galblaas wordt ze in een land als Congo als gehandicapt beschouwd. Het bijzondere aan het weeshuis is dat alle kinderen in huis een vorm van handicap hebben, waardoor hun leven in Congo moeilijk wordt. “Daarom is het zo belangrijk dat dit soort huizen het dagelijks leven een beetje makkelijker maken voor ons allemaal. Anders zouden we best een moeilijke toekomst hebben gehad. Hier zijn we allemaal gewoon ‘mensen’ en geen mensen met een handicap”, zegt Ana zelf.

Selemani

Selemani is 12 jaar oud. Hij verloor zijn familie in de burgeroorlog die Congo jarenlang teisterde. Ondanks die oorlog en het ingrijpende verlies kan Selemani nog steeds plezier beleven met zijn vrienden, bijvoorbeeld met zijn beste vriend Janrier. Allebei zijn ze dol op voetballen, dat is echt een uitlaatklep. En omdat Selemani nu in het weeshuis woont, heeft hij de kans gekregen om ook weer naar school te gaan. Daar is hij heel blij mee.

Asukulu

Het weeshuis is nu een thuis voor Asukulu. Hij was pas 9 jaar oud toen hij hier naartoe kwam, inmiddels zo'n drie jaar geleden. Asukulu's ouders stierven in de burgeroorlog. Daarna kwam hij bij zijn oma wonen, samen met twee oudere broers en zussen. Toen ook oma stierf, kon zijn familie niet meer voor Asukulu zorgen. Hij verhuisde toen naar het weeshuis. Bijzonder dankbaar is hij, dat er nu een 'mama' is die naar hem omziet, dat hij goede vrienden heeft gemaakt en naar school mag gaan. Hij zit nu in groep zes van de basisschool.

Tantine

Tantine is een 12-jarig meisje dat sinds twee jaar in het weeshuis in Uvira woont. Voor Tantine betekent het leven in het huis heel veel. Ze heeft ervaren dat ze een kind mag zijn zoals elk ander kind. Ze heeft, zo zegt ze zelf, haar ogen geopend voor God en Jezus. En net als alle andere kinderen brengt Tantine haar dagelijks leven nu door op school, waar ze niet alleen kan leren, maar ook kan zingen, dansen en lezen met haar nieuwe beste vriendin Esta.

Samenwerking met Denemarken

Het ZZg zet zich samen met BDM, de zendingsorganisatie van de Broedergemeente in Denemarken, in voor dit belangrijke en zinvolle werk in Uvira,



Congo. Samen proberen we om vanuit Europa de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen voor het onderhoud van het weeshuis en de benodigdheden voor de kinderen, zoals voedsel, kleding en schoolmaterialen. Het ZZg ondersteunt in 2020 het weeshuis met € 1.700. Doet u mee? U draagt dan bij aan het dagelijks leven van bovenstaande kinderen en alle anderen in het weeshuis. Dankzij uw steun kunnen zij zich weer gewoon 'kind' voelen.



Over Congo



Congo, officieel de Democratische Republiek Congo genoemd, is een land in centraal Afrika met naar schatting ongeveer 84 miljoen inwoners. Tot 1960 was Congo een Belgische kolonie, beter bekend als Belgisch Kongo. Tussen 1971 en 1997 heette het land Zaïre. De hoofdstad van Congo is Kinshasa. De grootste religie in het land is het christendom (80%). De officiële voertaal van het land is Frans.

Congo heeft een roerige geschiedenis. Tussen 1965 en 1997 viel het land onder dictatoriaal bewind van Joseph-Désiré Mobutu. Daarna kende het land nog twee burgeroorlogen die aan miljoenen mensen het leven hebben gekost. Tot op de dag van vandaag is het onrustig in het land en spreekt men van een politiek onstabiel klimaat.

Hoewel het land rijk is aan mineralen en erts, blijft de landbouw de belangrijkste economische activiteit. De economie had en heeft zwaar te lijden onder corruptie, inefficiënt en niet-transparant bestuur, en de burgeroorlogen die het land teisterden.

In Congo leven zeven op de tien inwoners onder de armoedegrens.



Suriname (2020.25)

Voorlichting en hiv-tests

In het binnenland van Suriname is de Medische Zending (MZ) al sinds mensenheugenis actief op het gebied van medische zorg. Door toename van kleinschalige mijnbouw is in enkele gebieden het aantal sekswerkers de afgelopen jaren toegenomen en daarmee ook het risico op hiv/aids en andere geslachtsziekten. De Medische Zending wil bij de lokale bevolking in het binnenland werken aan bewustwording van deze risico's. Daarvoor is goede voorlichting nodig en ruime beschikbaarheid van tests, zodat veel meer mensen die mogelijk al besmet zijn, zich kunnen laten testen. De gezondheidszorgassistenten (GZA's) nemen deze belangrijke taak op zich.

Het ZZg heeft € 8.000 beschikbaar gesteld. Betaalt u voor iemand een hiv-tests à € 26,95?



Foto: MZ

Suriname (2020.24)

De voorscholen willen doorgaan

De taalbarrière doorbreken, dat is het doel van acht voorscholen in de districten Brokopondo, Marowijne en Boven-Suriname. Want kinderen die het Nederlands niet verstaan en spreken redden het vaak niet op de basisschool. De peuters en kleuters van de voorscholen meestal wel. De ouders kunnen zelf slechts een deel van de kosten betalen. De overheid draagt helaas nog steeds niet bij. Maar de Voorschoolorganisaties en het ZZg willen toch kinderen in het Binnenland een goede start blijven geven op school. Zij zijn het waard! Per locatie is dit jaar bijna € 4.000 nodig, voor spel- en leermiddelen, training en een bescheiden vergoeding voor de juffen. *130 kinderen plukken er de vruchten van. Helpt u mee?*



Foto: ZZg

Zuid-Afrika (2020.07) **Dominee worden is hun droom**

"Onderwijs en training zijn van het grootste belang voor onze kerk en onze jonge democratie" zegt de directeur van het Moravian Theological Centre in Kaapstad, Karel August. Zijn seminarie leidt nieuwe voorgangers en kaderleden op die de Broedergemeente in Zuid-Afrika goed kan gebruiken. Ook biedt het een opleidingskans aan jonge mensen van arme komaf voor wie het onmogelijk is zelf zo'n studie te bekostigen.

Met name voor vrouwen is het heel bijzonder om een hogere opleiding te kunnen volgen. Het seminarie betaalt voor de studenten onderdak, voedsel, medische kosten en vergoedt schoolgeld en reiskosten. Ook krijgen zij zo nodig extra begeleiding, want hun vooropleiding sluit vaak niet goed aan en Engels is niet hun moedertaal. *Het ZZg ondersteunt dit vierjarige studieprogramma in 2020 met € 10.000. 11 studenten kunnen daardoor hun roeping volgen. Maakt u het mogelijk?*



Foto: MTC

"Open je open voor mij"

Tanzania (2020.17) **Medische apparatuur voor ziekenhuis**

Het Mbozi Hospital is van groot belang voor bijna 1 miljoen mensen(!) op het platteland in Zuidwest-Tanzania. Dit hernhutter ziekenhuis heeft een heel goede reputatie en krijgt zelfs patiënten uit Zambia en DR Congo. Het heeft 137 bedden en 114 medewerkers en in de afgelopen jaren zijn bijna 13.000 patiënten poliklinisch behandeld en ruim 5.000 opgenomen. Mooi is dat het Mbozi Ziekenhuis ook patiënten helpt die geen geld en ziektekostenverzekering hebben. Dat kan dankzij steun vanuit de Broedergemeente.

In het vorige ZZg-Nieuws schreven we uitgebreid over het Mbozi Hospital. Dat veel medische apparaten er oud en versleten zijn en dat er veel apparatuur ontbreekt. Samen met de Zwitserse zendingsorganisatie Mission 21 helpt het ZZg het ziekenhuis daarom aan goede, zorgvuldig opgeknapte tweedehands apparaten uit Zwitserse ziekenhuizen. Zo kan met een bescheiden bedrag veel gedaan worden. Het personeel wordt opgeleid in bediening, onderhoud en kleine reparaties. Dat onderhoud zal het ziekenhuis zelf financieren.

Het ZZg draagt € 625 bij aan een vitalefuncties-monitor op de Intensive Care, € 750 aan een echoapparaat voor Verloskunde en Gynaecologie, en € 1.250 aan een tandartsstoel met bijbehorende apparatuur.

Helpt u samen met ons patiënten in het Mbozi Hospital aan een betere diagnose en behandeling?



Foto: Mariola Sagan



Sierra Leone
(2020.08)

De school barst uit zijn voegen

De middelbare school in het dorp Luawa Yiehun kreeg in korte tijd 100 extra leerlingen. 400 werd 514! De overheid erkende de school als 'nationale-examen-school'. Goede examenresultaten openen dan de weg naar

Hoger Onderwijs. Ook staat deze hernhutter school goed bekend. Bijzonder is de oecumenische inslag. 80% van de leerlingen is moslim en een van de bestuursleden is een lokale imam. De schooldag begint met gebed, dagtekst en zingen. En moslimleerlingen worden niet gestraft of gediscrimineerd als ze moslim willen blijven. De schoolleiding zegt: "We don't attack them with Christianity, we show them Christ" (We vallen ze niet aan met het christendom, we laten ze Christus zien.) De school trekt veel meisjes. Vroeger moesten die in de stad naar school en onder dak bij een familie. De kans op seksueel misbruik was helaas niet gering. Een zwangerschap was soms het gevolg. Nu kunnen ze veilig naar school en is het aantal tienerzwangerschappen sterk gedaald.

Voor de extra leerlingen zijn extra lokalen en docenten nodig. Daarvoor zorgt ABWM, onze Amerikaanse collega-organisatie. [Het ZZg draagt € 2.500 bij voor lesmaterialen en meubilair. Helpt u mee?](#)



Suriname (19.014)

Zwanger (z)onder dak

Zwangere vrouwen uit het binnenland worden bij medische complicaties doorgestuurd naar Paramaribo, waar specialistische zorg voorhanden is. Vaak moeten deze vrouwen minimaal 12 weken onder medisch toezicht blijven en dat is een probleem. Waar moeten ze verblijven? En wie betaalt voor hun onderdak en voeding? Zelf betalen is voor de meesten onmogelijk. Een oplossing is gevonden in de Zinzendorfherberg van de Broedergemeente. In dat 'Doorgangshuis' is toezicht mogelijk en de locatie ligt gunstig t.o.v. de ziekenhuizen. De Medische Zending financiert het transport van en naar het binnenland en in Paramaribo. Het ZZg vergoedt de verblijfs- en voedingskosten: € 18.000. Het gaat om ongeveer vijftien zwangere vrouwen met begeleider per jaar. [Met uw gift kunt u meehelpen om moeder- en kindsterfte te voorkomen!](#)

derdak en voeding? Zelf betalen is voor de meesten onmogelijk. Een oplossing is gevonden in de Zinzendorfherberg van de Broedergemeente. In dat 'Doorgangshuis' is toezicht mogelijk en de locatie ligt gunstig t.o.v. de ziekenhuizen. De Medische Zending financiert het transport van en naar het binnenland en in Paramaribo. Het ZZg vergoedt de verblijfs- en voedingskosten: € 18.000. Het gaat om ongeveer vijftien zwangere vrouwen met begeleider per jaar. [Met uw gift kunt u meehelpen om moeder- en kindsterfte te voorkomen!](#)

Tanzania 2020.04 [Laat het evangelie klinken!](#)

In het afgelegen gebied rond het Victoria-meer werkt de Tanzaniaanse Broedergemeente al een aantal jaren aan evangelisatie. De Bijbelse boodschap die er gebracht wordt aan boeren en rondtrekkende veehouders vindt weerklank. Het zijn openluchtbijeenkomsten, soms meerdaags, onder een tentdoek. Er wordt enthousiast gezongen en gedanst, er zijn Bijbelstudies en liturgische vieringen. De Amerikaanse zendingsorganisatie ABWM helpt dit evangelisatiewerk financieren en vroeg het ZZg om mee te doen. ABWM financiert in drie dorpen de constructie van een stenen kerkgebouw, dat ook gebruikt kan worden voor andere dorpsbijeenkomsten. De ZZg-bijdrage van € 750 wordt besteed aan bijbels, zangbundels en liturgieboeken, en aan het organiseren van de evangelisatiebijeenkomsten. [Klinkt het evangelie ook namens u?](#)



Zuid-Afrika 19.037

Red de maaksters van rooiboscsmetica

Het kleine rooibosbedrijf Red Cedar Cosmetics in Zuid-Afrika werd samen met het halve dorp Wupperthal in Zuid-Afrika eind 2018 in de as gelegd door een hevige brand. En daarmee verloren de dorpsvrouwen die er werkten (en die samen eigenaar zijn) hun enige inkomstbron. Voorheen konden ze leven van de opbrengsten van hun rooiboszeep, rooibosshampoo, bodylotion etc., die tot in Europa verkocht werd, maar ineens was er niets meer. En hoe bouw je je bedrijf weer op als je geen kapitaal hebt? Het ZZg besloot deze vrouwen te helpen bij de wederopbouw van productieruimte en de herstart en uitbreiding van de verkoopmogelijkheden. De benodigde € 70.000 is, met dank aan o.a. twee stichtingen, al bijna compleet.

[Nog € 3.500 te gaan. Helpt u ons en de vrouwen bij dit laatste beetje?](#)



[Steunt u ons ook?](#)

Terugkijken naar 2019

Daniël Claas

Een subsidie verstrekken voor renovatie van het Theologisch Seminarie in Paramaribo. Een gespreksuitwisseling opzetten tussen leden van de Broedergemeente in het zuiden en het noorden van de wereld. Een opleiding ondersteunen voor gezondheidszorgassistenten. Zomaar een greep uit de activiteiten die het ZZg in 2019 uitvoerde. Ze passen goed in het beleidsplan 2016-2020, waaraan het afgelopen jaar verder is gewerkt. In dat beleid wordt ruimte gemaakt voor een geleidelijke koersverschuiving. Zending en uitwisseling binnen de Broedergemeente krijgen een prominentere plek in het werk van ZZg. De verstrekking van subsidies en (fondsen)werving verschuiven daardoor meer naar de achtergrond.

Europese collega's

In 2019 zet het ZZg sterk in op intensieve samenwerking met collega-zendingsorganisaties van de Broedergemeente, zoals Herrnhuter Missionshilfe (Duitsland), Mission 21 (Zwitserland), Brødremenighedens Danske Mission (Denemarken) en The Board of World Mission (Verenigde Staten). Deze collega-organisaties zijn, samen met de partners in de betreffende landen verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het project, terwijl het ZZg vooral optreedt als co-financier.

Net als de voorgaande jaren van deze beleidsperiode, deelt het ZZg ook in 2019 het werk in de werkvelden Woord, Daad en Relaties/Verbindingen in.

Woord

Het ZZg richt zich in 2019 opnieuw vooral op ondersteuning van opleidingen, training en scholing. De belangrijkste partners daarbij zijn de theologische opleidingen in Suriname en Zuid-Afrika.

Zowel in Suriname als in Zuid-Afrika worden respectievelijk het Theologisch Seminarie in Paramaribo en het Moravian Theological Centre in Cape Town gesteund. Dankzij het Jan



Foto: Rinaldo Dors

Het Theologisch Seminarie in Paramaribo wordt in 2019 ingrijpend gerenoveerd.

van Raalte Studiefonds wordt begonnen met een ingrijpende renovatie van de studielokalen en studentenhuysvesting van het Theologisch Seminarie. Vanuit de Kilangala missiepost in Tanzania kan ook in 2019 het evangelisatieblad Nuru weer worden gedrukt en verspreid onder een groot gebied in de regio.

Een gezondheidszorgassistent is aan het werk op een polikliniek in het binnenland van Suriname.



Foto: Medische Zending

Daad

Suriname en Tanzania zijn in 2019 opnieuw de belangrijkste kernlanden wat betreft diaconale ondersteuning met subsidies. In Suriname wordt daar evenals de afgelopen jaren hoofdzakelijk samengewerkt met de Broedergemeente, de Medische Zending en het Diaconessenhuis. In Tanzania wordt onverminderd ingezet op ondersteuning van kansarme en sociaal achtergestelde groepen, met concrete steun voor weeskinderen, en verbetering van de toegang tot medische zorg of (vak)opleiding.

Overige belangrijke steun vindt in 2019 plaats in meer landen dan voorheen. Deze uitbreiding van de projectenportefeuille is voornamelijk te danken aan de intensivering van de samenwerking met de collega-zendingsorganisaties. Het ZZg subsidieert relevante, kleinschalige diaconale projecten in onder meer Zuid-Afrika, Malawi, Congo, Zambia, Palestina, Sierra Leone en Cuba.

Relaties/Verbindingen

In november 2019 wordt een zogenoemde conversation gehouden in Kaapstad, Zuid-Afrika. Een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de Europese en de Zuid-Afrikaanse kerkprovincie van de Broedergemeente. Het is niet de bedoeling om te vergaderen of om resoluties aan te nemen, maar om in een vrije sfeer uit te wisselen wat de uitdagingen van de kerk in deze tijd zijn. Hierbij blijkt dat de uitdagingen sterk op elkaar lijken: hoe zorgen we voor aansluiting met onze jeugd, wat kan onze houding zijn ten opzichte van de sterk groeiende charismatische kerken (Pinksterbeweging), hoe houden we de kerk financieel gezond. Juist door de verschillende contexten kunnen de deelnemers veel van elkaar leren. Zeer nuttig is de informele sfeer, waardoor ook pijnlijke zaken eerlijk besproken kunnen worden. Zo wordt geconstateerd dat er een culturele scheiding loopt door de Afrikaanse kerkprovincie, waar het oosten meer wortelt in de Afrikaanse cultuur en het westen meer in de Europese cultuur. Bij nader inzien loopt er in de Europese kerkprovincie een vergelijkbare culturele scheidslijn: de oostkant (voornamelijk Duitsland en ook Zeist) wortelen meer in de Europese cultuur en de westkant (voornamelijk de rest van Nederland, zoals de EBG in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht) wortelt meer in de Surinaamse cultuur. De conclusie is dat ontmoetingen zoals deze kunnen helpen om uitwisseling tussen beiden kanten te verbeteren en vruchtbaar te maken voor de provincie als geheel, want men kan van elkaar leren.



Foto's: MCSA

Deelnemers van de South North Conversation zijn met elkaar in gesprek

Fondsenwerving

'Bezieling werkt' is een slogan die het ZZg gebruikt. Dat is niet voor niets, omdat we beseffen dat de eeuwenoude zendingsbeweging het ten eerste moet hebben van geloof en van een diepe motivatie om dat geloof in daden om te zetten. Maar zo'n diepe motivatie alleen is niet genoeg: er is handelingsperspectief nodig - WAT kunnen we doen? - en ook financiële middelen - HOE gaan we dat betalen?

Vanouds koestert het ZZg zijn medestanders en sympathisanten, mensen en organisaties met dezelfde motivatie. 'Zendingsgenoten' noemen we deze ondersteuners van het zendingsgenootschap. Zij dragen het werk met hun aandacht, meeleven, gebeden en giften. Maar op dezelfde golf van secularisatie en kerkverlating, neemt de aandacht voor het wereldwijde werk van kerk en zending af. En daarmee kalft ook ZZg's essentiële inkomstenbron af.

ZZg's beleid is erop gericht om de bestaande, trouwe achterban zo goed mogelijk te blijven bedienen en - waar mogelijk - nieuwe donateurs te werven, om ook het draagvlak voor zending en diaconaat in stand te houden. We beseffen dat we het succes niet aan grote aantallen kunnen afmeten en dat de eigen wervingskracht afneemt naarmate de budgets slinken. Dat maakt ons bescheiden.

Het beleid van het ZZg is daarbij in mindere mate dan voorheen gericht op diaconaat, armoedebestrijding of ontwikkelingswerk. Toegenomen welvaart vinden we ook in zogenaamde ontwikkelingslanden en ook de kerken daar hebben Europese steun minder vaak nodig of achten die zelfs niet gewenst. Op de achtergrond van ons beleid speelt dan ook de vraag welke rol het ZZg speelt als we met partners samenwerken die geen geld nodig hebben. ZZg = *zending zonder geld*. Zou dit de nieuwe slogan worden?

Met afgenomen menskracht is in 2019 getracht om zo goed mogelijk om te gaan met onze huidige achterban van donateurs, kerken, scholen, fondsen en stichtingen. Niettemin blijken de inkomsten van donateurs lager dan in 2018 en dan begroot. Desondanks zijn we dankbaar voor de trouw en de diepgewortelde motivatie van iedere trouwe vriend van het ZZg.

Die motivatie leidt regelmatig tot een ultieme gift na overlijden: een legaat of erfstelling. De opbrengst van nalatenschappen heeft ook dit jaar in zeer positieve zin bijdragen aan de gunstige financiële huishouding. Deze baten worden vaak in het jaar al besteed, maar als een overschot resteert wordt dit aan de reserve toegevoegd. Voor latere besteding, of ter belegging, opdat de beleggingsbaten aan de doelstellingen kunnen worden besteed.

De kerkelijke gemeenten in het land weten het ZZg te vinden. Vanzelfsprekend dragen de 'eigen' Broedergemeenten in het land naar draagkracht bij met vaste giften of collecte-opbrengsten. Gelukkig weten ook veel andere kerkelijke gemeenten steun te verlenen. Soms voor heel gerichte doelen en vaak voor 'wereldwijd zendingswerk'.

Ook diverse fondsen ('institutionele giftengevers') begunstigen het ZZg. Soms met een groot bedrag, zoals in 2019 voor de herstart van Red Cedar Cosmetics (Zuid Afrika), soms met een kleiner, zoals de gift van een oud papieractie. Wij beseffen dat soms echt veel werk wordt verzet voor deze bijdragen.

Corona wereldwijd

Het coronavirus heeft in de afgelopen maanden elke dag het nieuws in Nederland beheerst. Ook de situatie in Duitsland, Italië, Spanje, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Brazilië komt regelmatig aan bod: Maar wat gebeurt er in de landen waar het ZZg en andere hernhutter zendingsorganisaties werken? Wat zijn daar de gevolgen van 'lockdowns'? En kunnen we de mensen daar een beetje helpen, ons medeleven tonen en concreet iets van saamhorigheid laten zien? Een rondje langs onze partners in Afrika en Suriname.

Tanzania

- Alle scholen zijn gesloten. Op de vakscholen en de middelbare scholen van de Broedergemeente komt nu geen schoolgeld binnen, maar hebben de docenten wel salaris nodig. *Het ZZg draagt € 5.000 bij.*
- Een weeshuis in Sumbawanga wil straatkinderen helpen die nu hun kostje niet bij elkaar kunnen bedelen, omdat er bijna niemand op straat is. Normaliter mogen ze twee keer per week komen eten in het weeshuis, nu elke dag. *De bijdrage van het ZZg: € 2.500.*
- Het kleine ziekenhuis in Kilangala vraagt beschermende materialen voor het personeel (mondkapjes, handschoenen), desinfecterende zeep, extra matrassen en beddengoed voor coronapatiënten en brandstof voor de ambulance. *Het ZZg geeft € 1.000.*

Malawi

In het Dzaleka vluchtelingenkamp krijgen 1200 kinderen dagelijks een maaltijd. *Het ZZg doet daaraan mee met € 2.000.*



Foto: Markus Kuhn

Zuid-Afrika

- Nu hun kerkgebouwen gesloten zijn hebben de predikanten van de Broedergemeente ook bijna geen inkomen meer, want daar wordt normaliter voor gecollecteerd. *Het ZZg geeft € 5.000.*
- Jongeren zijn online kerkdiensten gaan houden die aantrekkelijk, vernieuwend en verbindend zijn en wellicht ook na de coronacrisis blijven plaatsvinden. Er is apparatuur nodig om dat werk goed te kunnen doen. *Het ZZg draagt € 1.200 bij.*

DR Congo

Naast het coronavirus hebben de Congolezen nog een ander, voor hen waarschijnlijk veel acuter probleem: de grote overstromingen van april bij de stad Uvira. *Het ZZg stelt voor noodhulp € 2.500 beschikbaar.*



Foto: Diakonessenhuis

Suriname

Het Diakonessenhuis vraagt steun voor de bouw van een isolatiekamer op de Intensive Care afdeling, voor coronapatiënten, maar ook voor andere te isoleren zieken. Ook is er behoefte aan extra beademingsapparatuur en beschermende materialen. *Het ZZg helpt dit ziekenhuis, waarmee we van oudsher een hechte band hebben, met ruim € 35.000.*

Al deze coronahulp is maar een druppel in een zee van wereldwijd coronaleed. Maar wel een belangrijke druppel. Een die solidariteit laat zien met medemensen ver weg, die het in deze crisis zonder overheidssteun moeten doen. De grote problemen lossen we er niet mee op, maar wel steken we mensen een hart onder de riem. Dat mensen aan je denken, voor je bidden, als je in de lende zit, dat doet goed.

Als u mee wilt doen met dit gebaar kunt u dat laten zien door een gift (of collecteopbrengst) voor bovenstaande coronanoodhulp projecten. IBAN NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg te Zeist. Vermeld 'Corona noodhulp' of een specifiek deelproject.

Overstappen op e-mail?

Wist u dat u het ZZg Nieuws ook per e-mail kunt ontvangen? Zo blijft u toch op de hoogte, denkt u aan het milieu en aan onze portokosten. Het ZZg stuurt u zo om de maand een e-mailnieuwsbrief. Het ZZg Nieuws zoals dat nu voor u ligt, wordt daarin ook opgenomen. Aanmelden kan heel eenvoudig via www.zzg.nl/mijn-zzg.



Zusterplein 20 3703 CB Zeist - tel. (030) 692 71 80 - info@zzg.nl - www.zzg.nl

Giften en donaties zijn welkom op banknr. NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg, Zeist. Vermeld eventueel doel/projecttitel. BIC: RABONL2U
Een meeropbrengst voor een project besteedt het ZZg aan soortgelijke projecten. Een gift per acceptgiro toch bestemmen voor een specifiek project? Laat het ons weten. **Minder post ontvangen?** Bel ons of kijk op: www.zzg.nl/mijn-zzg

Redactie: Daniël Claas, Jeannet Kelholt - Eindredactie: Daniël Claas
Vormgeving: Manschot Grafimedia - Drukwerk: Ad Mercurius / Drukkerij Tesink bv

