

ZZg Nieuws

Torentje Het Rond, Zeist
(Fred Manschot)

Op de toekomst!

In de duisternis verwachten wij het licht dat komen zal, Hem, die in de nacht der nachten wordt geboren in een stal.

Onze hunkerende ogen blijven op één doel gericht, op de opgang uit den hoge, de verschijning van het licht,

op zijn lieflijke verschijnen, in het midden van de tijd, in de harten van de zijnen, in de wereld wijd en zijd,

op de wereldwijde vrede, als Hij werkelijk komen zal, te beginnen in het heden, te beginnen in de stal.

Auteur:
Jan Willem Schulte Nordholt

Een stip op de horizon

Aan het begin van de adventstijd een jaar geleden, zag de wereld er nog heel anders uit. De toekomst dus ook. Wie had kunnen denken dat het grootste gedeelte van 2020 in het teken van een pandemie zou staan? En dat ons hele menszijn zo rigoureuus op z'n kop is gezet? En we zijn er nog niet.

Ook in de landen waar het ZZg actief is, zag men de situatie met lede ogen aan. Toch viel op dat veel mensen de moed niet verloren. Ze bleven werken aan een betere toekomst voor zichzelf en voor degenen om hen heen. In de gesprekken met de mensen van onze partnerorganisaties, bijvoorbeeld in Suriname of Zuid-Afrika, bleef hoop de boventoon voeren. "Ja, we zijn onzeker over wat de huidige situatie met zich meebrengt, maar we zijn niet reddeloos verloren als het om onze toekomst gaat."

Zo kunnen wij ons bij het ZZg ook blijven scharen achter al die mensen die de moed niet verliezen. Die blijven uitkijken naar betere tijden. Naar licht in de duisternis. Mensen die een stip op de horizon blijven zetten.

Over die mensen verhalen we in dit ZZg Nieuws. Over een bijzondere peuterschool in Suriname, een vluchtelingenkamp in Malawi, een middelbare school in Sierra Leone, een centrum voor kinderen en jongeren met een handicap in de Palestijnse Gebieden, een ziekenhuis in Suriname.

Ook gaan we het hebben over de toekomst van het ZZg zelf. Over perspectief gesproken! We hopen dat we de komende jaren met u, als zendingsgenoot, mogen blijven optrekken.

Daniël Claas



Zeister Zendingsgenootschap



Jaargang 185 nr. 4 december 2020

ZZg - Nieuws | 1

Daniël Claas

Het is toch wel een bijzondere gewaarwording wanneer we aankomen bij de peuterschool in Browns-weg, een dorp aan de voet van de Brownsberg in het Brokopondodistrict, vlakbij het grote stuwmeer. Opgetogen kinderstemmen klinken vanuit de klaslokalen. Ze zingen. Het geluid komt ons als een vrolijk welkom tegemoet. En plots bedenk ik: wacht eens even, dit lied ken ik.



Foto's: ZZg / St. De Grote Beer

Spelen en leren op de peuterschool

"Visje, visje in het water.."

Ongeveer twintig peuters, in de leeftijd van anderhalf tot vier jaar, zitten in de kring. Ze hebben net het lied 'Visje, visje in het water' geleerd van de juf. Bijzonder? Best wel. De juf vertelt ons: "De meeste peuters die hier binnenkomen hebben nog nooit Nederlands gesproken. Thuis praten ze Saramakaans met hun ouders. Toch kennen de meeste peuters wel een paar Nederlandse woorden, ze kunnen veel dingen al best wel snel verstaan. Maar praten in het Nederlands is een ander verhaal. Door het aanleren van bekende kinderliedjes zoals 'Visje', maar ook door het voorlezen van aansprekende kinderverhalen in het Nederlands, leren ze de taal echt goed te begrijpen. Als het boek uit is, praten we met de peuters in het Nederlands na over het verhaal."

Wanneer we goed om ons heen kijken, valt meteen op dat de inrichting van het klaslokaal van de peuterschool

sterk doet denken aan een echte kleuterklas. Een schoolbord met gekleurd krijt, kleine tafels en stoelen, knutselwerken die aan een lijn bovenin het lokaal zijn opgehangen, kasten met prentenboeken en diverse speelhoeken, waaronder de meest populaire: de keukenhoek, waar de peuters helemaal vrij spel hebben met pannen, potten, borden en bestek. En wat er al niet voor lekkers wordt gemaakt!

Een ochtend op de peuterschool vindt op een gestructureerde manier plaats. Er is een duidelijk ritme en een volgorde waarmee de 'les' plaatsvindt, wat bijdraagt aan de duidelijkheid en gewenning voor de peuters. In de kring wordt gesproken met elkaar, verhalen voorgelezen en liedjes gezongen. Daarnaast wordt op gezette tijden 'vrij gespeeld', waarbij de kinderen zelf de keuze hebben waarmee ze willen spelen. Knutselen, muziek maken of gewoon lekker even buiten rennen op het

stukje zandgrond dat prima dienst doet als afgebakend schoolplein.

Voorschool = taalschool

Het leren van de Nederlandse taal is misschien wel de belangrijkste reden waarom de peuters iedere dag naar de peuterschool komen. Zodra ze op de kleuterschool starten, gaat alles in het Nederlands. Ben je als kind die taal niet machtig, dan sta je eigenlijk meteen met 1-0 achter. Uit onderzoek blijkt dat het lastig is om die achterstand goed in te halen. De kinderen blijven in hun jaren op de basisschool last houden van die taalachterstand, wat dan weer vaak leidt tot lage slagingspercentages. Cruciaal dus, om vóór de stap naar school al dat taalniveau op orde te hebben. Daarnaast biedt de peuterschool het kind de mogelijkheid om gericht te onderzoeken en te ontdekken door spelend leren. Zelfontplooiing is een grote stimulans. Daarbij ligt de focus op de sociaal emo-



tionele ontwikkeling van het kind. Zo maakt de peuterschool de overstap naar de kleuterschool een stuk kleiner.

"Uiteindelijk komen we allemaal van dezelfde peuterwereld"

De peuterscholen in het Brokopongebied zijn opgezet door Stichting Marronage. Dennis Libretto is de directeur. Hij is bijzonder gemotiveerd om het werk te doen. Zijn gezicht licht op als we hem vragen naar zijn motivatie. "Simpel", zegt Libretto, "het gaat om het jonge kind. Het doet me goed om deze 'onderzoekers' te volgen. Hun inspanningen om de omgeving om hen heen te begrijpen, fascineert mij ontzettend. Het is bijzonder om op afstand ook deel te zijn van hun wereld."

Libretto is ook voor de peuters een bekend gezicht. "Meneer Dennis" komt vaak even kijken hoe het gaat in de klas. De peuters hebben een bijzondere klik met hem. Libretto geeft aan dat het belangrijk is om ook buiten schooltijd oog te blijven houden voor de kinderen. "Regelmatig kom ik kinderen tegen in het dorp. Ik loop ze nooit voorbij. Ze herkennen me en dus vind ik het belangrijk dat ik even tijd vrijmaak om ze op te merken, ze te groeten. Een kort moment van gerichte aandacht is vaak al genoeg. Of het nu in de apotheek of op de markt is, we hebben elkaar eerder ontmoet en dus is er een band. We kijken naar elkaar, groeten elkaar en geven een signaal van: wij horen bij elkaar. Uiteindelijk komen we allemaal van dezelfde peuterwereld."

Is het dan alleen maar koek en ei op de peuterscholen? Helaas. Zoals op veel plekken zijn ook hier de uitdagingen groot. Het financieel duurzaam maken van de organisatie is een hoofdbreker voor Libretto en zijn team. Daarnaast zijn er uitdagingen rondom de betrokkenheid van ouders: niet iedere ouder ziet het nut van de peuterschool, en daarmee ontbreekt dikwijls ook de motivatie van ouders om hun kind 's ochtends vroeg naar de peuterschool te brengen. Zeker als je bedenkt dat



rol als het op tegenslagen op aankomt. In mijn benadering is dat het moment om het anders te gaan doen. Tegenslagen bieden nieuwe kansen. Het wordt een kwestie van durven en doen."

Ook de basisscholen waarmee Stichting Marronage samenwerkt en intensief contact onderhoudt, zijn enthousiast over de voorschoolse educatie van de peuters. Regelmatig wordt er lesmateriaal uitgeleend aan de peuterschool. Later, wanneer de peuters inmiddels kleuters zijn geworden, herkennen ze de materialen en kunnen ze een link leggen met datgene wat ze al eens eerder hebben gehoord en gezien. Leerkrachten op de basisschool merken meteen wanneer ze kinderen in de klas krijgen die op voorschool hebben gezeten. Het zijn kleuters die duidelijk al zijn voorbereid op de schoolsituatie. Ook beheersen ze het Nederlands vaak al veel beter. Daar profiteren ze ogenblikkelijk van.

Doe mee

Spelenderwijs Nederlands leren en werken aan basisschoolvaardigheden. Aan deze ambitie wordt hard gewerkt. Het ZZg geeft graag een duwtje in de rug en steunt in 2020 diverse voorscholen in Brokopondo, Boven-Suriname en Marowijne, door een deel van de kosten op zich te nemen van het educatiemateriaal en de training en vergoeding voor de medewerkers. Ook in 2021 zullen we doorgaan met deze steun. Doet u mee?

zo'n kind met hetzelfde gemak mee kan gaan naar moeders kostgrondje. Hoe gaat Stichting Marronage om met tegenslagen? Libretto geeft een filosofisch antwoord. "Omgaan met tegenslagen heeft te maken met kennis van de omstandigheden in het kader van je handelen. Het gaat erom dat je steeds moet plannen en werken vanuit een positie van een 'worstcasescenario'. De meest belangrijke factoren die de continuïteit van onze activiteiten kunnen beïnvloeden liggen op het gebied van onvoldoende financiën, onzeker personeel in termen van motivatie en deskundigheid en onvoldoende gemeenschapsondersteuning. De persoonlijke instelling speelt ook een belangrijke





Suriname (2020.27)

Laatste leerjaar GzA-opleiding

De studenten die bij de Medische Zending de opleiding tot Gezondheidszorg-assistent (GzA) volgen, zijn in hun laatste studiejaar. Daarin krijgen ze herhalingslessen, maar ook nieuwe onderwerpen, zoals instrumenten steriliseren. En stageperiodes: een tandheelkundige stage en een op de Medische Radiokamer. De opleiding wordt afgerond met een scriptie en een examen. Deze vierjarige GzA-opleiding kon alleen doorgang vinden dankzij de financiële steun van o.a. het ZZg. De Medische Zending kon het zelf slechts gedeeltelijk financieren, want de Surinaamse overheid onder Bouterse liet het afweten. *Voor dit laatste jaar stelde het ZZg € 18.228 beschikbaar. We zoeken nog € 8.000*



Foto: Markus Kuhn (HMH)

Suriname (2020.46)

Een doorgangshuis voor patiënten

Zwangere vrouwen uit het binnenland worden bij medische complicaties doorgestuurd naar Paramaribo, want daar is specialistische zorg voorhanden. Vaak moeten deze vrouwen, vaak nog heel jong, minimaal 12 weken onder medisch toezicht in de stad blijven en dat is een probleem. Zelf die kosten dragen is meestal onmogelijk. De oplossing is de Zinzendorpherberg van de Broedergemeente. In dat 'Doorgangshuis' is toezicht en de locatie ligt gunstig t.o.v. de ziekenhuizen. De Medische Zending en het ZZg betalen samen de reis-, verblijfs- en voedingskosten. Het gaat om ongeveer vijftien zwangere vrouwen met begeleider per jaar. Het ZZg gaf dit jaar € 17.500. € 3.000 kwam al binnen. *Draagt u ook iets bij om de moeder- en kindsterfte in het binnenland te helpen verminderen?*



Foto: Medische Zending

Palestijnse Gebieden (2020.34) **Star Mountain**

Wie op de Westbank bij Star Mountain binnenstapt merkt er al snel de positieve sfeer op. Kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking mogen in dit trainingscentrum zichzelf zijn en worden door toegewijde, professionele docenten aan alle kanten gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Met speciaal onderwijs, fysiotherapie, logopedie, revalidatie en werktraining in landbouw, huishouden of productiewerk; ieder naar eigen kunnen, op zijn eigen niveau. Binnen de muren van Star Mountain en ook bij kinderen thuis. Want er wordt ook ambulante gewerkt. Voor de jong-volwassenen weten de docenten steeds vaker een werkplek-met-begeleiding te vinden bij een bedrijf of een instelling. En dat is van grote betekenis voor deze jongeren en voor hun familie. Meetellen, werk hebben, net als andere mensen. Binnen de Palestijnse samenleving groeit daardoor de acceptatie van mensen met een beperking. Star Mountain zal altijd financiële steun van buiten nodig hebben, omdat er veel personeel nodig is en er weinig verdienmogelijkheden zijn. Gelukkig is die steun er ook, vanuit de hele Broedergemeente. *Het ZZg draagt dit jaar € 20.000 bij. Ook namens u?*



Foto: Star Mountain

Malawi (2020.35) **Licht brengen bij vluchtelingen**

In Malawi, een straatarm land in zuidelijk Afrika, leven meer dan 40.000 mensen in het vluchtelingenkamp Dzaleka. Ze komen uit Rwanda, Burundi en vooral uit Congo en velen moesten vluchten voor hun leven. In het kamp krijgen ze alleen wat voedsel van de overheid en verder niets. ZZg's Duitse collega-organisatie Herrnhuter Missionshilfe biedt samen met de kleine Broedergemeente van Malawi hulp aan met name de kinderen in het kamp en in de dorpen eromheen waar ook niets is. Een dagelijkse warme maaltijd voor 1200 kleuters en schoolkinderen; lessen in lezen, schrijven, rekenen en Engels door jonge, getrainde vrijwilligers uit het kamp; microfinanciering en trainingen voor vrouwen. Ook zijn er waterpompen geslagen, is er een multifunctioneel kindercentrum en een basisschool gebouwd, en worden schooluniformen en schoolmaterialen

verstrekt. Er gebeurt veel goeds. En de kerk zorgt voor geestelijke en sociale ondersteuning.

Voor de mensen in Dzaleka betekent dit alles een vonkje van hoop en licht in hun bestaan.

Het ZZg droeg dit jaar € 20.000 bij. € 15.000 kwam al binnen. Nog € 5000 te gaan. Een beetje van u?



Foto: Medische Zending

Nicaragua/Honduras (2020.54)

Noodhulp na twee orkanen

In twee weken tijd twee zware orkanen moeten doorstaan, dat is wel een heel zware beproeving. In Nicaragua was het vooral de heftige wind van orkaan Eta die schade veroorzaakte. Veel woonhuizen, scholen en kerken verloren hun dak. In Honduras was het de zware regen (76 cm) die voor verwoesting zorgde in de laaggelegen kuststrook. Op moment van schrijven trekt orkaan Iota binnen en zal nog meer verwoesting zaaien... In beide getroffen regio's zijn veel Broedergemeenten. Onze Amerikaanse collega-zendingsorganisatie wil ze helpen bij noodhulp en wederopbouw. Het ZZg ondersteunt dat van harte. Wilt u ook helpen? *Maak een gift over naar banknr. NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg te Zeist. Vermeld: Noodhulp Nicaragua en Honduras.*



Foto: MTC

Zuid-Afrika
(2020.07)
**Dominee worden
als droom**

"Onderwijs en training zijn van het grootste belang voor onze kerk en onze jonge democratie" zegt Karel August, directeur van het Moravian Theological Centre in Kaapstad. Zijn seminarie leidt nieuwe voorgangers en kaderleden op die

de Broedergemeente in Zuid-Afrika goed kan gebruiken. Het MTC wil graag een opleidingskans bieden aan jonge mensen van arme komaf voor wie het onmogelijk is zelf zo'n hogere opleiding te bekostigen. Met name voor vrouwen is dat een probleem. Het ZZg ondersteunt dit vierjarige studieprogramma dit jaar met € 10.000. Het gaat om onderdak, voedsel, medische kosten, schoolgeld en reiskosten. Ook krijgen de studenten zo nodig extra begeleiding, want hun vooropleiding sluit vaak niet goed aan en Engels is niet hun moedertaal.
11 Studenten kunnen straks hun roeping volgen. Steunt u hen ook?

Sierra Leone (2020.08) **De school barst uit zijn voegen**

In het afgelegen dorp Luawa Yiehun kreeg de middelbare school van de Broedergemeente er in korte tijd 100 leerlingen bij. 400 werd 514! De reden: formele erkenning als 'nationale-examenschool'. Een diploma van zo'n school opent de weg naar Universiteit en Hoger Onderwijs. De school staat goed bekend en staat open voor iedereen, christen en moslim. Ook trekt de school veel meisjes. Vroeger moesten die in de stad naar school en onder dak. Nogal wat meisjes kwamen dan zwanger terug. Nu kunnen ze veilig naar school en zijn er veel minder tienerzwangerschappen. Voor de extra leerlingen zijn extra lokalen en docenten nodig. Daarvoor zorgt ABWM, onze Amerikaanse collega-organisatie. *Het ZZg draagt € 2.500 bij voor lesmaterialen en meubilair. Betaalt u een paar boeken?*



Foto: ABWM

Zuid-Afrika (2020.19) **Muzikale zending in de Oostkaap**

Op het Zuid-Afrikaanse platteland is weinig te doen voor jongeren en in achterbuurten in de stad lokken gangs. De kerk zet er iets tegenover: samen muziek maken in een brassband. Dat vinden jongeren niet alleen leuk, maar ze leren zo ook spelenderwijs discipline, samenwerken, en doorzetten. Waardevolle levenslessen. Als ze ook muziek gaan maken in de kerkdienst raken de jongeren meer betrokken bij die kerk en hebben ze positieve dingen om zich op te richten. Tyrone Hitzeroth traint met jonge vrijwilligers uit zijn eigen brassband inmiddels een achttal beginnende koperblaasgroepen in Broedergemeenten overal in Zuid-Afrika.

Ze stoppen er veel vrije dagen en weekenden in. Het ZZg steunt dit muzikale zendingswerk met € 3.000, voor benzine en eten onderweg, plus instrumenten voor de nieuwe groepen. *Helpt u ook een handje?*



Foto: Brassband Hitzeroth

Suriname (2020.26)
**Kwaliteitszorg
in het Diakonessenhuis**

Het Diakonessenhuis in Paramaribo is een algemeen ziekenhuis op protestants-christelijke grondslag, en heeft 204 bedden. Het verleent sinds 1962 medische zorg aan patiënten uit de stad maar speciaal ook aan mensen uit het binnenland. Als particulier ziekenhuis ontvangt het Diakonessenhuis geen overheidssubsidie. De ligdagtarieven, door de overheid vastgesteld, zijn al jaren niet kostendekkend, maar mogen vanwege de slechte economische situatie in Suriname niet verhoogd worden. Daardoor heeft het ziekenhuis geen reserves meer voor noodzakelijke vervanging en investeringen. Zr. Estella Landelof meldde ons dat er meer infuus- en perfusorpompen nodig zijn (voor o.a. oncologiepatiënten) en dat een aantal bedden aan vervanging toe is. Het ZZg stelt € 15.000 ter beschikking. *Helpt u (een stukje) mee? Een infuus-/perfusorpomp kost € 600, een ziekenhuisbed € 2.000.*



Foto: Diakonessenhuis

Op de toekomst!



Foto: EBG

Suriname (2020.52)
Soendar Singh weer onder dak

Tijdens zwaar weer is onlangs bij het jongensinternaat Soendar Singh het dak van de directiewoning gewaaid. De kerk deed een noodoproep bij het ZZg om de schade te helpen herstellen, want de regentijd was in aantocht en zou de situatie nog gaan verergeren. En zelf had men het geld niet; de grote economische problemen in Suriname hebben ook hun weerslag op de financiën van de kerk. Het ZZg besloot € 8.000 bij te dragen. De kerk kan zorgen voor de rest, waaronder het vervangen van een deel van de inventaris. *Repareert u een stukje mee?*



ZZg & beleid: verleden, heden en vooral toekomst!

Het naderende einde van dit kalenderjaar markeert eveneens een einde aan de beleidsperiode van het ZZg tussen 2016 en 2020. Op 1 januari a.s. start een nieuwe termijn, waarin het beleid is uitgestippeld tussen 2021 en 2025. Om dat beleid straks handen en voeten te kunnen geven, maakten we een nieuw beleidsplan. Age Kramer, beleidsmedewerker bij het ZZg, schreef hier intensief aan mee. We stellen hem een aantal prikkelende vragen over dat nieuwe beleidsplan.

Waarom maakt ZZg eigenlijk een beleidsplan?

"We hebben een nieuw beleidsplan geschreven omdat de tijden veranderen. In de begintijd van het ZZg, eind 18^e eeuw, werden er zendelingen vanuit

Herrnhut uitgezonden om overal in de wereld het evangelie te verkondigen, onder meer in Suriname. Een beleidsplan hadden ze toen nog niet, maar men voelde wel instinctief aan dat ze dit moesten doen. In de loop van de tijd kregen die zendelingen de gedachte dat er meer nodig was dan alleen het woord verkondigen. Zo zorgde men voor onder meer medische zorg en onderwijs. Nog weer later kwam het besef dat artsen en onderwijzers niet meer vanuit Nederland moesten worden uitgezonden, maar dat de lokale bevolking dat zelf kon doen. Dat voortschrijdende inzicht dat iedere periode iets anders nodig heeft, zou je ook beleidslijnen kunnen noemen. Nu zijn we gewend om dergelijke inzichten goed op papier te zetten."

Kun je wat vertellen over de meest recente inzichten van het ZZg?

"Eind vorige eeuw was de tijd van de ontwikkelingsprojecten en er werd in Nederland niet meer geld ingezameld om mensen uit te zenden, maar om projecten in landen als Suriname, Tanzania en Zuid-Afrika te bekostigen. Natuurlijk zijn er goede dingen gedaan met deze giften, maar er waren ook duidelijke nadelen, zoals het ontstaan van een bepaald verwachtingspatroon bij onze partnerorganisaties. Niet zelden werd gedacht: als we een probleem hebben, moeten we wachten op geld uit Nederland, anders kunnen we het niet oplossen. Dat leidde tot een nieuw gezamenlijk inzicht: misschien moesten we dit toch anders aanpakken. Ook in Suriname merkten we dat men het beu was om de hand



op houden. Toen stelden wij onszelf de vraag: zullen we dan maar ophouden met onze zendingsorganisatie? Immers: als we geen of weinig geld meer hoeven in te zamelen, wat moeten we dan? Door het stellen van die vraag aan onze wereldwijde partnerorganisaties, zijn we op een heel nieuwe en verfrissende manier met elkaar in contact gekomen. Steeds kwam in die gesprekken weer de vraag naar voren: wat kunnen we voor elkaar betekenen zonder dat geld? Het is niet zo dat de Broedergemeente in Suriname verloren gaat als er geen geld meer uit Nederland komt. Voor onze donateurs betekent dat dat zij niet meer het grote verschil maken met hun geld, maar dat ze zich aansluiten bij mensen overzee die zeggen: ik voel me door deze gift geïnspireerd om het werk, dat onder bepaalde omstandigheden soms heel lastig is, te blijven doen."

Waar ligt de focus op in het nieuwe beleid?

"We stappen af van geldwerving en subsidieverstrekking als hoofddaccent. We schuiven steeds meer op, van degenen die met geld het verschil maken, naar degenen die meehelpen met het verbeteren van dingen die mensen in Suriname zelf zien. Bovendien zien we dat de relatie met onze partnerorganisaties in het zuiden, bijvoorbeeld Suriname, ook nog heel andere waarden heeft. We zijn behoorlijk onder de indruk geraakt van de enorme geloofsmatige inspiratie waarmee mensen aan de slag gaan. Als we met partners gaan praten, komt al heel snel naar voren: broeder, we hebben gebeden toen we in de problemen kwamen. We leerden van hen dat gebed en geestkracht echt iets betekenen. Dat leeft daar veel meer dan in de kerken waar ik zelf kom. Dat uitwisselen van die inspiratie zou je heel goed als moderne vorm van zending kunnen zien. Voor het ZZg zit daar de meerwaarde."

Waarom is het nodig om meer aandacht te hebben voor zending door uitwisseling?

"Ik denk dat wij in Europa een aantal dingen heel sterk ontwikkeld hebben, maar een aantal dingen zijn bij ons juist onderontwikkeld. Als voorbeeld noem ik hier het vermogen om om te gaan met een andere werkelijkheid. Je kunt dan zeggen: de zendingsorganisatie die destijds werd opgericht om vanuit de bloeiende kerken hier, elders het evangelie te verkondigen, alsook te zorgen voor onderwijs en medische zorg, die functie is niet meer zo nodig. Dus dan kun je het ZZg opheffen. Maar het ZZg stelde de vraag: wat is zending nou eigenlijk? Zending is niet langer

het evangelie over de wereld brengen, want het is al overal in de wereld. Maar wat missen we hier, in Europa, in Nederland? We missen hier een vruchtbare omgang met een andere werkelijkheid en die hebben ze daar wel. Dan kun je dus een nieuwe functie voor een zendingsorganisatie zien, net zoals je in de loop van de ZZg geschiedenis steeds een nieuwe taak zag. En we kunnen dat heel goed doen, juist door die belangrijke eeuwenoude contacten."

Kun je een voorbeeld noemen waaruit is gebleken dat die nieuwe focus voor zending door uitwisseling zinvol is?

"Die nieuwe focus op zending door uitwisseling is al meerdere keren van grote waarde gebleken, onder meer in diverse internationale uitwisselingen, wij noemen ze 'conversations', waarin thema's als het omgaan met boze geesten (bevrijdingspastoraat), de aantrekkingskracht van pinksterkerken en de toekomst van de jeugd in de kerk, aan bod kwamen. Zo zijn er nog veel meer thema's te bedenken waarover je in gesprek kunt gaan."

En wat zou de rol van het ZZg daarbij zijn?

"Het ZZg kan laten zien waar zinvolle uitwisseling mogelijk is. En we kunnen ondersteunen in het faciliteren van ontmoetingen. Wat we niet moeten doen, is de inhoud bepalen, want dan zou het ZZg eigenlijk de rol van de kerk overnemen. We moeten onszelf echt zien als aanjager, een functie die we prachtig vorm kunnen geven door mensen uit verschillende culturen en contexten van tijd tot tijd bij elkaar te brengen."

Wat betekent dit voor een trouwe donateur van het ZZg?

"In Matteüs 26 zegt Jezus: "de armen zijn altijd bij jullie". Dat is tot op heden waar gebleken. Er zullen altijd mensen zijn die het minder hebben dan andere mensen. En gelukkig zijn er ook altijd mensen die zich over hen ontfermen. Bij het ZZg weten we dat er veel donateurs zijn die zeggen: "ik doe mee met een gift, want dat sluit aan bij mijn geloof." Dat is mooi. Deze donateurs nodigen we van harte uit om blijvend mee te doen. Hun gift inspireert mensen in het zuiden om door te gaan, die zien dat als verhoging van hun gebed. Tegelijkertijd kan dat ons in Nederland tot een zekere bescheidenheid uitnodigen. De mensen in het zuiden doen het werk. Wij zijn degenen die de mensen in Nederland willen verbinden met de mensen die het werk doen." Ook een bescheiden, maar prachtige rol.

Over Zoom en Zendingsgenoten

Door de maatregelen rondom COVID-19 vindt de Algemene Ledenvergadering van het ZZg (17 okt. jl.) dit jaar voor het eerst ook online plaats. Enkele weken voor aanvang van de vergadering word ik gebeld door zuster Wies Furnée uit Den Haag. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd zij door het ZZg uitgezonden naar Suriname.

De inmiddels 83-jarige zuster is tot op heden een trouwe en betrokken donateur en *zendingsgenoot* van het ZZg. Ze vraagt hoe ze kan deelnemen aan de online vergadering. Ik leg haar uit dat we hiervoor Zoom gebruiken. Zr. Furnée beschikt over een computer met internetverbinding. Ook heeft ze een tablet. Stap voor stap loods ik haar telefonisch door het proces heen. We zijn er bijna, maar op het einde stagneert het steeds. "Wat ontzettend jammer", zegt ze, "ik wil het zo graag volgen, maar afreizen naar Zeist zit er niet meer in." Ik denk even na. Wat kunnen we nu nog meer doen? Ik zoek haar huisadres op en constateer bij toeval dat mijn computertechnisch onderlegde zwager bij haar om de hoek woont. Met enige terughoudendheid doe ik zuster Furnée het voorstel om mijn zwager even bij haar langs te sturen om haar te assisteren. Op mijn vraag of ze daar bezwaar tegen heeft, is haar antwoord luid en duidelijk: "als dat zou kunnen!".

Nog diezelfde avond staat hij bij zuster Furnée op de stoep. Hij installeert Zoom op haar tablet en geeft instructies hoe ze moet inloggen op het moment dat de vergadering begint. Later die avond belt ze me opnieuw op, dankbaar dat het is gelukt.

Op de dag van de vergadering kijk ik naar de online deelnemers. Ja hoor, daar staat ze, Wies Furnée, een van de online deelnemers. De dankbaarheid is geheel wederzijds. Het blijkt maar weer dat zoveel betrokkenheid geen grenzen kent, zelfs geen digitale.

Daniël Claas

Kerstboodschap

Licht, dat zichtbaar wordt in de duisternis.
Licht dat we mogen ontvangen én doorgeven.
Licht dat wij mogen zijn voor elkaar.
Het ZZg wenst u goede kerstdagen toe
en een gezegend 2021.



Foto: Star Mountain-Palestijnse Gebieden

Nalaten

Meestal is het voor ons een totaal onverwacht geschenk. Een laatste mooie gift van een overleden donateur die het werk van het ZZg zo zeer ter harte ging dat het in zijn of haar testament kwam te staan. Daar worden we wel eens stil van. Vanzelfsprekend aanvaarden we dit dan ook in grote dankbaarheid. Als u ook overweegt om het ZZg in uw testament op te nemen, neem dan gerust contact met ons op. ZZg-medewerker Douwe van Barneveld kan veel van uw vragen hierover beantwoorden. Bel naar 030 692 71 88 of stuur een mail naar info@zsg.nl.

Surinamekalender 2021

Twaalf maanden lang genieten van mooie foto's van Suriname, en als toegift elke maand ook nog een interessant verhaal over de mensen en de cultuur. Plus een overzichtelijke indeling en voldoende schrijfruimte. Wat verlangt u nog meer van een kalender? Bestel nu alvast voor 2021 uw Surinamekalender(s) bij het ZZg. Dat kan via www.hernhuttershop.nl of door te bellen naar (030) 692 71 88. De kalender kost € 14,95 (excl. verzendkosten). Met de opbrengst ondersteunt de Stichting Surinamekalender kleine, sympathieke sociale projecten in Suriname.



Foto: Stg. Surinamekalender

Geslaagd Zendingsfeest!

U weet het vast nog: het Zendingsfeest van dit jaar moest door de corona-omstandigheden digitaal en lokaal plaatsvinden. Niet leuk, want we misten de jaarlijkse reünie-samenkomst in Zeist. En toch is het een goed en saamhorig feest geworden, door alle lokale acties die in de Broedergemeenten zijn georganiseerd met inbreng van heel veel mensen. Door de digitale kerkdienst en door alle onderlinge contacten die dit alles met zich meebracht. De gezamenlijke opbrengst, bestemd voor coronanoodhulpprojecten in diverse landen is super en ver boven verwachting: € 13.620!! Heel hartelijk dank aan iedereen die eraan bijgedragen heeft, met tijd, geld en vooral energie!



SU4SU

Aan de benefietactie SU4SU van jongstleden juli, ten behoeve van de Covid-19-bestrijding in Suriname, verleende het ZZg graag zijn medewerking. En u ook, want op ons banknummer kwam in totaal € 595 binnen voor dit doel. Die mooie opbrengst van u, ZZg-donateurs, hebben we volledig doorgestuurd naar SU4SU NL. Met dank aan u!



 zeisterzendingsgenootschap

Zusterplein 20 3703 CB Zeist - tel. (030) 692 71 80 - info@zsg.nl - www.zsg.nl

Giften en donaties zijn welkom op banknr. NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg, Zeist. Vermeld eventueel doel/projecttitel. BIC: RABONL2U
Een meeropbrengst voor een project besteedt het ZZg aan soortgelijke projecten. Een gift per acceptgiro toch bestemmen voor een specifiek project? Laat het ons weten. **Minder post ontvangen?** Bel ons of kijk op: www.zsg.nl/mijn-zsg

Redactie: Daniël Claas, Jeannet Kelholt - Eindredactie: Daniël Claas
Vormgeving: Manschot Grafimedia - Drukwerk: Ad Mercurius / Drukkerij Tesink bv

