

ZZg Nieuws



Star Mountain, Palestijnse Gebieden

Zending = Licht delen

Foto: HWH

Vonkje van hoop

Vonkje van hoop
diep in mij,
lieve God, wakker het aan
tot een vlam van vertrouwen.
Wakker aan,
wakker aan,
dat wij gaan
in vurige liefde.
Vonken die overslaan.

Ellen Bakker,
Simone van Soelen,
Marja Verburg

Overgenomen met toestemming.

Licht

LICHT. Het is een krachtig symbool, een tegenwicht tegen wat ons kan beklemmen. Als je buiten in het veld loopt in een donkere, maanloze nacht kan het moeilijk zijn om je weg vinden; dan is licht wel heel welkom.

Als je een donkere, onzekere toekomst op je af ziet komen; als je niet weet hoe je verder moet nu je werk of je levenspartner je ontvallen zijn; als je lichaam broos wordt of een gevoel van eenzaamheid je steeds meer overmant; dan moet je het hebben van licht, van vonkjes van hoop die het donker even laten verdwijnen, van mensen die zo'n vonkje voor je willen zijn.

Het ZZg ziet LICHT als een mooie metafoor voor zendingswerk.

Licht, als we kerken overzee helpen om het evangelie te laten klinken op plaatsen waar die bevrijdende boodschap nog niet is doorgedrongen.

Licht, als we in de wijde wereld via de kerk helpen om kwetsbare kinderen en volwassenen te steunen voor wie het leven niet gemakkelijk en de toekomst vaak donker is.

Licht, als we mensen en kerken wereldwijd met elkaar in contact brengen en helpen ontdekken hoe je over en weer elkaar tot inspiratie kunt zijn en van elkaar kunt leren.

Lichtvonkjes, in de wijde wereld en in onze eigen kleine leefwereld.
Dat u en wij dat mogen zijn.

Jeannet Kelholt



Zeister Zendingsgenootschap



Jaargang 183 nr. 4 December 2018

ZZg - Nieuws | 1

Door: Age Kramer

"Ik zou u willen vragen: Bidt u wel eens voor uw kinderen?" De man keek me rustig en vriendelijk aan. Vervolgens vertelde hij hoe zijn zoon anderhalf jaar geleden steeds meer de neiging vertoonde om het op zaterdag laat te maken en dan op zondagochtend in bed te blijven liggen in plaats van naar de kerk te gaan. Hij had natuurlijk de nodige gesprekken gevoerd, maar hij was ook gaan bidden. En hij had gemerkt dat daar wel degelijk een werking van uitging.

Caribbean Conversation

Dit gebeurde afgelopen oktober op Jamaica. We zaten met ongeveer twintig vertegenwoordigers van Broedergemeenten uit het Caribisch Gebied (Jamaica, St. Croix, Antigua, St. Thomas, Suriname) bij elkaar in de New Beulah kerk op Jamaica. Er waren predikanten, een emeritus bisschop, kerkbestuurders, mensen van het kerkelijk bureau, jeugdwerkwilligers en ander kerkelijk kader. Het ZZg had het initiatief genomen voor deze zogeheten Caribbean Conversation en was vertegenwoordigd door de voorzitter, Lesley Dragtenstein, de kersverse algemeen secretaris, Ewald Hunsel, en ikzelf als missionair consulent. Het idee was dat het waardevol zou zijn om eens rustig in een informele sfeer bij elkaar te zijn en te praten over de uitdagingen waar de kerk van vandaag mee te maken heeft.

De meeste deelnemers uit het Caribisch Gebied zagen in de opkomst van Evangelicale Kerken en Pinksterkerken een grote uitdaging: die kerkdiensten lijken zoveel minder saai, zij lijken een recept gevonden te hebben om de leden goed te laten betalen voor de kerk en ze trekken jeugd aan. Op vrijdagavond vertelden enkele uitgenodigde jongeren van de Broedergemeente op Jamaica dat ze graag met hun vrienden megingen naar een dienst van een Pinksterkerk, maar dat ze grote aarzelingen hadden om hun vrienden uit te nodigen voor een kerkdienst in de eigen Broedergemeente. De muziek was er te saai en de preek was slaapverwekkend.

Europese jongeren

Ik vertelde dat ik de situatie op Jamaica en in het Caribisch gebied eigenlijk nog wel gunstig vind ten opzichte van wat ik vaak in Europa zie: "Bij jullie komen tenminste nog jongeren. In Europa kiezen de meeste jongeren ervoor om gewoon niet naar de kerk te gaan, om-



Licht brengen en Licht krijgen

dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze er zouden moeten zoeken of vinden." Omdat de sfeer inderdaad informeel en persoonlijk was, vertelde ik hoe mijn eigen kinderen alleen met Kerst en Pasen naar de kerk gaan. Ik vertelde ook dat ik al vaak met hen in gesprek was gegaan, maar dat dit er niet toe had geleid dat ze de kerk en de kerkdiensten als kostbaar en waardevol waren gaan zien.

"Bidt u wel eens voor uw kinderen?"

En toen kwam dus die vriendelijke man met een suggestie, waar ik zelf nog niet aan had gedacht.

Toelaten

Ik realiseerde me meteen dat dit niet een theoretische waarheid was. Iets dat ik ook wel in een boek had kunnen lezen. Dit was -wat ik zou willen noemen- een ontmoetingswaarheid. Vaak is een echte ontmoeting van hart tot hart nodig om een waarheid toe te laten. Tot in je hart.

Hierbij moet ik ook denken aan de zogeheten Theologie van het Hart uit de tijd van Von Zinzendorf: daar gaat het niet om het bewijzen van je eigen gelijk, maar om het toelaten van een inzicht, een licht dat door de Heilige Geest zelf is aangestoken.

Voor mij is deze manier van Licht brengen en Licht halen een nieuwe en eigentijdse vorm van zending. Vroeger werd het Licht van Europa naar andere delen van de wereld gebracht en nu vindt de uitwisseling plaats tussen allerlei verschillende culturele contexten.

Leren en doen

Want ik was niet de enige die leerde uit de verhalen. De bijeenkomst kende een aantal lezingen en inleidingen van hoog niveau, zodat we aan het eind van de Conversation besloten om ze te bundelen in een boek. Een mooi concreet resultaat van de uitwisseling. Maar de ontmoetingen en gesprekken hebben voor de deelnemers een nog diepere waarde.

Net als bij mij ging het bij de meeste deelnemers niet om dingen die je eventueel best in een boek had kunnen



Adventsster maken in de kerk van de Broedergemeente in Herrnhut, Duitsland.

steeds minder moeten zien als kerken die ondersteund horen te worden vanuit Nederland en steeds meer als partners in de zendingsarbeid.

Zinvol

Intussen is ons duidelijk geworden dat het zin heeft om dit soort uitwisselingen te organiseren. Het werkte voor de deelnemers uit het Caribisch Gebied inspirerend om anderen met vergelijkbare uitdagingen vanuit een andere context andere oplossingen te horen noemen. In de nabije toekomst zal het zeker ook zin hebben om deelnemers vanuit andere Europese Broedergemeenten bij deze ontmoetingen te betrekken. Dan zullen er wellicht andere verschillen vanuit de context opduiken, want ook in Europa wordt niet eenduidig gedacht.

Het viel ons als Nederlanders op dat de kerk een heel andere betekenis heeft in een land waar een aantal voorzieningen niet goed op orde zijn, vergeleken bij een land als het onze waar je bij wijze van spreken overal voor verzekerd bent van de wieg tot het graf, waar geen vuurwapenbendes in de stad lopen, waar je -om kort te gaan- de kerk niet nodig hebt voor het materiële dagelijks leven.

Jongeren in Europa kampen niet alleen met werkloosheid, maar ook met burn-out. In Europa is vrijheid vanzelfsprekend en moet je, als je over God en geloof begint, eerst een aantal kritische vragen beantwoorden. Het is een open vraag of ontkerkelijking zoals nu in Europa ook zal gaan plaatsvinden in het Caribisch Gebied. Zeker is wel dat we door onze verschillende achtergronden veel kunnen leren over de wijze waarop we elk onze eigen uitdagingen kunnen aangaan. En dat kan al beginnen met heel simpele voorbeelden. Vanuit Europa bijvoorbeeld met de vraag: Is het wel de kerntaak van de kerk om voor de armen en de zieken te zorgen; is dat niet gewoon een taak van de overheid, de gemeenschap? Vanuit het Caribisch Gebied met de vraag: Maar bid je wel eens dat de mensen die je dierbaar zijn hun hart openstellen voor de Geest?

Wordt dus vervolgd.

lezen. Het ging -juist door de ontmoetingen van hart tot hart- om dingen waarvan je altijd al wist dat ze waar waren, maar waarvan je nu inziet dat je er iets mee moet gaan doen. Een deelnemster riep uit: "We weten best wat we moeten doen, maar we doen niet de dingen waarvan we goed weten dat we ze moeten doen. Laten we ieder voor zich de eerste stap zetten en elkaar dan op de hoogte houden."

Zo'n eerste stap kan zijn: Samen met jongeren kijken naar een video-opname van je eigen preek en eerlijk luisteren naar wat ze erover op te merken hebben. (Riskant: misschien vind je je eigen preek ook wel saai als je er zo tegenaan zit te kijken!) Het kan ook zijn: iemand die best iets kan missen aanspreken op zijn/haar bijdrage aan de kerk. (Riskant: misschien zegt diegene dat de kerk eigenlijk geen royale gift waard is!) Of: nagaan wat de Pinksterkerken in huis hebben dat we zelf missen, maar ook in beeld durven brengen wat wij zelf in huis hebben en als kostbaar zien. (Riskant: misschien vind je na goed zoeken niet iets dat je met een gerust hart in de etalage wilt zetten!)

Caribisch Zendingsgenootschap

Er was nog een ander concreet resultaat van deze op initiatief van het ZZg gehouden ontmoeting: bij de evaluatie werd besloten om een eigen Caribisch Zendingsgenootschap op te richten.

Ik was daar aangenaam verrast over. Toen ik algemeen secretaris van het ZZg werd in 2009, werd me verteld dat de Broedergemeente in Suriname (en in mindere mate ook die op Jamaica) behoorlijk afhankelijk is van de financiële ondersteuning vanuit Nederland. Nu hoorde ik mensen zeggen dat de kerk door de eigen leden overeind moet worden gehouden en niet door buitenlands geld. Ik hoorde ook dat het eigenlijk raar is dat de Amerikaanse en Europese zendingsgenootschappen al jaren hulp bieden aan de straatarme kerk op Cuba, terwijl er weinig steun komt van de zusterkerken uit het Caribisch Gebied zelf.

Overigens was er al een samenwerking op gang aan het komen tussen Jamaica en enkele eilanden om het zwaar getroffen Haïti te helpen.

Voor het ZZg betekent dit onder andere dat we de Broedergemeenten in het Caribisch Gebied (inclusief Suriname)

Foto: HMH



Projecten Wereldwijd

Sierra Leone (18.033)

Schoollunches

Naar school gaan zonder dat je hebt ontbeten? Voor heel veel kinderen in Sierra Leone is dit eerder regel dan uitzondering. Hun ouders zijn arm en eten is er simpelweg niet iedere ochtend. Probeer dan maar eens bij de les te blijven van acht uur tot half drie. De Broedergemeente in Sierra Leone wil de kinderen graag elke dag een schoollunch geven. Dat is niet alleen goed voor de kinderen, maar ook voor de vrouwen die koken. Zij kunnen daarmee wat geld verdienen. Voor € 0,90 per dag, € 17,50 per maand, draagt u al bij aan de lunch die bestaat uit een half kopje rijst met bonen, een paar kleine visjes en wat groente. Het ZZg steunt met € 4.300.

Helpt u mee?



Foto: ABWM

Peru (18.033)

De boot en de kerk in!

Het Amazone-gebied in Peru is een nieuw zendingsterrein voor de Broedergemeente. De Amerikaanse hernhutter organisatie BWM ondersteunt er tien kleine christelijke gemeenten die aansluiting zoeken bij een kerk die hen wil helpen met theologische training op alle niveaus: zondagsschool, bijbelstudies en opleiding voor de voorgangers. Ook willen ze dolgraag materialen in hun eigen taal, Awahun. Het gaat niet alleen om het evangelie. Zoals gebruikelijk binnen de Broedergemeente wordt er tegelijkertijd ook gewerkt aan onderwijs en levensomstandigheden. In het gebied gaat alle transport per boot. Nu moeten de gemeenten steeds een boot met stuurman inhuren. Als ze er zelf een hebben kunnen ze die kosten drukken en ook kunnen gemeentelieden hun waren dan goedkoper naar de markt brengen.

Het ZZg draagt € 2.600 bij voor de boot, die iets meer dan € 10.000 kost. Doet u mee?

Foto: Medische Zending



Suriname (18.019)

Opleiding Gezondheidszorg Assistenten

Doordat de Surinaamse overheid in crisis verkeert en toegekende subsidies niet uitbetaald is de opleiding van nieuwe Gezondheidszorg Assistenten (GzA's) voor het binnenland in gevaar. Het werk van de GzA's is belangrijk.

Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten en handelen de meeste hulpvragen zelfstandig af: medicijnverstrekking, gezondheidsvoorlichting, vaccinaties en zuigelingen- en wondverzorging en bevallingen. Voor zwaardere problemen kunnen ze per radio een arts consulteren en bij acute nood sturen ze een patiënt per vliegtuig naar het ziekenhuis in de stad.

Het ZZg draagt € 25.000 bij aan het derde jaar van de vierjarige opleiding van 25 nieuwe GzA's. Dat geld is onder andere nodig voor de kosten van stageperiodes op de poli's in het binnenland. Kunt u ook bijspringen?



Foto: HMH

Tanzania (18.026) **Zondagsschool Zanzibar**

De Broedergemeente op Zanzibar is een zondagsschool begonnen voor kinderen tussen de 3 en 10 jaar. Ze gebruiken er hun eigen (interreligieuze) basisschool voor. De kinderen komen in groten getale voor de bijbelverhalen, liedjes, sport & spel, maaltijd en soms een uitstapje. Men rekende op 50 kinderen, maar pas waren er al 168, waaronder ook moslimkinderen uit de buurt.

Op Zanzibar is 99% van de bevolking moslim en via de zondagsschool kunnen ook deze kinderen met het evangelie in aanraking komen. Voor de christelijke kinderen is goede geloofsopvoeding belangrijk. Dan leren ze de verschillen zien met het geloof van de moslims om hen heen.

Het ZZg steunt dit project van onze Duitse collega zendingsorganisatie HMH met € 2.500. Geeft u € 15 voor twee kinderbijbels in het Kiswahili?

Suriname (18.030)

Kwaliteitszorg in het Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis in Paramaribo krijgt veel patiënten uit het binnenland. Het is een particulier ziekenhuis dat geen steun krijgt van de Surinaamse overheid. In de afgelopen crisisjaren stegen de kosten flink maar konden de ligtarieven niet mee groeien; het ziekenhuis moest interen op de reserves en heeft nu geen geld meer voor noodzakelijke vervangingen en investeringen. Zo heeft de afdeling Verloskunde een warm-water aansluiting nodig; nu is er alleen koud water. Kosten: € 3.000. De bedschermen op alle afdelingen zijn aan vervanging toe. Kosten € 8.000. Voor de medicijndistributie zijn nieuwe karren nodig (à € 740) en voor de opslag van



Foto: Diakonessenhuis

medicijnen speciale kasten (à € 2.775) en airco's (à € 640) voor de koeling.

Het ZZg helpt met € 24.000. Helpt u ook een handje?



Cuba (18.027)
**Schoon drinkwater
 via de kerk**

Op de foto ziet u de eerste waterfilterinstallatie van de Broedergemeente op Cuba. Deze zit in het Comenius Center, het gemeentegebouw dat het ZZg enkele jaren geleden hielp realiseren in een arme buitenwijk van Havana. Nu beschikken 250-300 gemeenteleden, zondagsschoolkinderen

en buurtbewoners over schoon drinkwater. Dat is in Cuba niet vanzelfsprekend; op veel plaatsen is het drinkwater sterk verontreinigd, wat leidt tot ziektes (cholera) en sterfgevallen. Het ZZg financiert twee waterfilters à € 5.500 en werkt daarbij samen met ARMF, de Amerikaanse stichting die de Broedergemeenten op Cuba ondersteunt. Gemeenteleden worden getraind in het onderhoud en leren over het belang van schoon water.

Dat schone water zien de Amerikanen niet alleen als water voor het lichaam maar ook spiritueel, als water voor de ziel. Zending via een waterfilter dus. Als u daaraan mee wilt doen, graag! Eén filter is al gedoneerd.

Tanzania (18.040)
**Houd weeskinderen
 op school**

Veel weeskinderen en halfweeskinderen op het platteland van Zuid-Tanzania zien hun toekomst in duigen vallen als hun vader en/of moeder overlijdt. Het betekent meestal dat de gezinsinkomsten wegvallen en dat ze van school moeten. Vooral de middelbare school kost geld: schoolgeld, examengeld, een schooluniform, de schoollunch, medische verzekering, boeken, schriften en pennen, soms verblijf in een schoolinternaat. Het ZZg helpt de kerk financieel mee om deze kinderen op school te houden en een vak te laten leren. Want daardoor kunnen ze in hun eigen levensonderhoud leren voorzien. *Voor gemiddeld € 135 kan een weeskind een jaar naar een middelbare school of vakopleiding. Geeft u er een de kans?*



Foto: ZZg



Foto: ZZg

Palestijnse Gebieden (18.018)
**Star Mountain
 moet doorgaan!**

Vlakbij Ramallah ligt Star Mountain, een trainingscentrum waar 85 kinderen met verstandelijke en vaak ook lichamelijke beperkingen dagelijks naar toe komen. Nog eens 103 kinderen krijgen thuis begeleiding. Al deze kinderen mogen zich op hun eigen niveau ontwikkelen. Het werk van Star Mountain is heel divers. Het centrum helpt kinderen met autisme; er zijn onderwijsgroepen waar kinderen op hun eigen

niveau leren; er is fysiotherapie en logopedie; muziek- en kunstprogramma's, een peutergroep en arbeidstraining voor jongeren. 16 oud-leerlingen zijn met wat begeleiding vanuit Star Mountain aan het werk bij een bedrijf en dat is voor hen van enorm belang: nu tellen ze mee in de maatschappij en thuis! *Meer doen dan mogelijk lijkt. Daar gaat Star Mountain voor. Helpt u om het mogelijk te maken? Dit jaar is er € 20.000 nodig.*

Zambia (18.029)
Evangelisatie Copperbelt

De Copperbelt is het gebied in Zambia waar de grote kopermijnen zijn. Die brengen werkgelegenheid maar ook menselijke ellende: alcohol- en drugsmisbruik, prostitutie, enz. De kleine Broedergemeente in het gebied (drie gemeenten en een huisgemeente) wil samen met enkele grotere kerkgenootschappen door evangelisatiecampagnes de bevolking terugbrengen tot de kerk. Men wil nieuwe gemeenten stichten waar mensen, vooral ook jongeren, elkaar kunnen ontmoeten en pastorale zorg kunnen vinden. Het benodigde budget, € 1.600, is een probleem voor de kerk, want die is arm. Het ZZg geeft € 1.500 en zelf moeten ze de laatste € 100 bij elkaar sprokkelen.

Steunt u dit werk, met gebed en/of een gift?

Honduras (18.033)
Ondersteuning theologiestudenten

Goedgetrainde voorgangers zijn voor jonge kerken erg belangrijk. Zij vormen de ruggengraat van al het werk. Maar vaak kunnen de mensen zelf hun opleiding niet betalen. Een studiebeurs is een goede oplossing. In dit geval voor iemand die een hogere theologieopleiding volgt en in ruil daarna een aantal jaren gaat lesgeven aan een hernutter bijbelschool, zodat daar het niveau van het theologisch onderwijs hoger wordt. De Amerikaanse zendingsorganisatie BWM begeleidt dit project. Het ZZg draagt € 1.300 bij, plus € 700 voor drie studenten aan een lagere opleiding. *Helpt u een aspirant-dominee?*

Suriname 18.041
Oudejaarsevent Jeugdcentrum

Het Jeugdcentrum van de Broedergemeente in Suriname wil op 30 december graag een event organiseren voor circa 350 EBG- en andere christelijke jongeren en hun vrienden. Met veel optredens met zang, muziek en dans, bemoediging en gebed kan de jeugd op een veilige plek het nieuwe jaar vieren, zonder blootstelling aan seks, alcohol en occultisme, zoals op veel andere oudejaarsfeesten in Paramaribo. Ook worden er zelfgemaakte liederen gezongen, gecomponeerd door de EBG-jeugd.

Samen met bedrijven en kerken draagt het ZZg een steentje bij: € 1.000.

Geven we samen de EBG-jeugd in Paramaribo een inspirerend oudejaarsfeest?

Twee algemeen secretarissen op één pagina



Foto: ZZg

In september 2018 kreeg het ZZg een nieuwe algemeen secretaris. Twee maanden daarvoor nam Aart Schalkwijk (links) afscheid om zijn droom te kunnen realiseren: in Suriname op zijn eigen landje professioneel fruit kweken. We wensten hem goede oogst én zegen toe.

Nu staat Ewald Hunsel aan het ZZg-roer. Hij is 62 en heeft brede ervaring op directiegebied, o.a. bij de Universiteit van Leiden, de Haagse Hogeschool, de Gemeente Amsterdam en Behandelcentrum Woodbrokers. Daarnaast is hij als ondernemer actief. Ewald brengt kennis en ervaring in die het ZZg kan helpen bij het vinden van nieuwe wegen om in de toekomst het zendings- en diaconale werk te kunnen blijven financieren. Een paar vragen aan Ewald en Aart.

Hoe hebben jullie het ZZg leren kennen?

Aart - Ik heb het ZZg en de zending met de paplepel ingegoten gekregen. Mijn vader was zending en door het ZZg uitgezonden naar Suriname. Ik ben daar opgegroeid. Zending is altijd onderdeel van ons familieleven geweest.

Ewald - Ik ken het ZZg vanuit mijn kinderjaren in Suriname. Ik zat tot en met de middelbare school op een EBG-school. We gingen naar de Rust en Vrede kerk en de Wanica kerk. Later, in Nederland, kregen we thuis ook ZZg-Nieuws.

Wat is je drijfveer om voor het ZZg te werken?

Aart - Voor mij is dat de ontmoeting met mensen van de Broedergemeente in de wereld. Je ziet hun werk, hun motivatie. Je herkent elkaar als broeder en zuster, of je nu in Tanzania komt, in Suriname of Noord-Amerika. Die band is er gewoon en je respecteert elkaar.

Ewald - Die gemeenschappelijke band herken ik. Absoluut. Maar ik heb ook het gevoel 'It's time to pay back', het is tijd iets terug te doen. Mijn hernhutter schoolopleiding legde de basis voor mijn ontwikkeling. Wat kan ik nu, in mijn huidige levensfase, teruggeven? Het is een prachtig moment om te

rug te keren tot de kern, tot waar je vandaan kwam. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik betekenen, niet alleen voor mezelf maar ook voor anderen? Bij het lezen van het ZZg-beleidsplan dacht ik: Hé, dat is toch wel mooi werk. Ik kan mijn krachten geven om dat te ontwikkelen.

Welke ontmoeting heeft jou geraakt, Aart?

In Suriname was ik met Age Kramer op bezoek bij de Granman van de Saramaccaners. Hij is een soort lokale koning, met een residentie en een heel gevolg. Wij mochten een onderhoud met hem hebben en Age overhandigde hem toen een Dagtekstenboekje, een mooi symbolisch cadeau. De Granman zei toen, en sindsdien zit dat in mijn geheugen geprent: "Het ZZg moet Jezus terugbrengen naar het binnenland."



Foto: ZZg

Granman Aboikoni, in 2009 op bezoek in Zeist

Over deze uitspraak hebben we lang nagedacht. Is Jezus dan niet in het binnenland, al 200/250 jaar geleden daar gebracht door de zendelingen? Doelt de Granman op onderwijs en gezondheidszorg die altijd door Zeist werden verzorgd en waar meer aan moet gebeuren? Of is er een geestelijke component, moet de boodschap van Jezus weer naar de mensen in het binnenland komen, om hen te sterken in hun eigen ontwikkeling?

Waar staat het ZZg over 20 jaar?

Aart - Ik denk dat het ZZg dan bijna geen hulp meer geeft aan kerken in het Zuiden. Dat die dan zover zijn dat ze hun eigen projecten en diaconale programma's kunnen financieren. Er zal meer gelijkwaardigheid zijn en uitwisseling over geloofszaken. Waarin geloven wij in Nederland, waarin geloven zij in het zuiden. Wat het ZZg in die 20 jaar zou kunnen doen, is de partnerkerken ondersteunen bij het ontwikkelen van hun rijkdom. Bijvoorbeeld in Suriname. De Broedergemeente daar heeft zoveel bezittingen, maar mist de expertise, misschien de financiering, om die tot ontwikkeling te brengen. Voor de kerk van Zuid-Afrika en Tanzania geldt iets soortgelijks. Het is een interessante vorm van samenwerking. Kennis en geld met elkaar delen om ook de kerk in het Zuiden financieel zelfstandig te maken.

Ewald - Vertrouwen zal daarbij een grote rol spelen. Over 20 jaar zie ik dat het ZZg erin geslaagd is om de beschikbare financiële middelen zo in te zetten dat die het geld genereren om zendingswerk te kunnen blijven doen.

Hebben jullie een boodschap voor onze donateurs?

Aart - Blijft u vooral het ZZg steunen!

Ewald - Uw gift doet ertoe! En wij doen ons best u terug te melden wat de resultaten daarvan zijn.

Licht brengen

In elk ZZg-Nieuws vindt u ze: de diaconale projecten die het ZZg in de wijde wereld ondersteunt. Projecten die door kerken en daarmee verbonden organisaties ingestuurd zijn met de vraag 'Kunnen jullie ons helpen? Wij willen iets doen aan de nood die we zien, maar onze mogelijkheden zijn zo beperkt. Als jullie meedoen kunnen wij meer doen'. Het ZZg helpt zo om diaconale reikwijdte te vergroten en een beetje licht te brengen in het leven van kwetsbare kinderen en volwassenen. Steun voor vandaag, maar ook voor morgen. Een korte update over drie actuele projecten.

Noodhulp Sint-Maarten

Na de vernietigende orkaan van september 2017 begon de diaconie van de Immanuelkerk op Sint-Maarten te midden van alle ellende met een voedselhulpactie voor 60 gezinnen binnen en buiten de kerk.

Die gezinnen kregen levensmiddelenpakketten en soms ook een kleine financiële ondersteuning als tegemoetkoming voor hun enorme materiële schade. Daarna hielp de diaconie 13 families nog drie maanden lang met voedselbonnen ter waarde van € 100 en met schooluniformen, schoolbenodigdheden en betaling van schoolgeld. Eén ontvangster zei onlangs: "Nu kunnen mijn gezin en ik de rest van het jaar doorkomen zonder al die stress die er steeds was."

Dankzij de steun van het ZZg (€ 9.000) en anderen kon de kerk diaconaal meer doen dan gedacht en zijn alle ramen van het kerkgebouw inmiddels versterkt met 'hurricane-shutters'. Het project krijgt waarschijnlijk nog een bescheiden vervolg, mede door de succesvolle Sint-Maarten wijnactie dit hele jaar in de Broedergemeente van Zeist. (www.zzg.nl/wijn)

U kunt nog meedoen aan deze projecten. Maak uw gift over naar NL74 RABO 0375 2169 36, ZZg te Zeist, en vermeld het doel van uw keuze. En dank voor uw Lichtvonkje!



Foto: ZZg

'Grace-students', genadestudenten in Tanzania

In de Kilangala-missiepost zijn 20 jongeren uit heel arme gezinnen bezig om een vak te leren. Timmeren, metselen of kleren maken - daarmee kunnen ze in hun levensonderhoud voorzien en hun familie steunen.

Tien van deze jongeren worden gesponsord door het ZZg, nog eens 10 door de missiepost zelf. Steven Kafola, 19 jaar oud, is zo'n 'grace-student'. Hij zat na de lagere school thuis zonder enig perspectief. Zijn vader is gehandicapt en zijn moeder verliet hen toen Steven nog op de lagere school zat. Nu zit hij in het tweede jaar van de opleiding 'Timmeren en Houtbewerking' en straks gaat hij de kost verdienen voor zijn vader en jongere broertje.

Steven's vader bedankte 'alle mensen van het ZZg' vanuit het diepst van zijn hart, want dat zoiets goeds hun zou overkomen had hij nooit kunnen dromen. Zijn dank delen wij met u, want samen maakten we het mogelijk. Samen brachten we Licht en mogen we het ook ontvangen!



Foto: Kilangala Mission

Kinderhuis Leliëndaal

Honderden kinderen zijn er opgegroeid in de 100 jaar dat het kinderkhuis nu bestaat. Nu wonen er 75. Zij gaan naar school, leven met elkaar als een grote familie en krijgen allemaal dezelfde christelijke opvoeding met aandacht voor normen en waarden.

Als cadeau voor het 100-jarig jubileum wordt het kinderkhuis aan alle kanten opgeknapt. Op moment van schrijven is in het jongenshuis en het meisjeshuis al het een en ander klaar: slechte vloerplanken zijn vervangen, kapotte deuren en kastdeuren ook, de betonvloer op de begane grond is opgehoogd (tegen wateroverlast), kapotte plafondplaten zijn vervangen, betonnen kolommen hersteld, plafonds en binnenwanden in diverse ruimtes geschilderd, en de TL-verlichting is vervangen door LED. Als u dit leest zullen het jongenshuis, het meisjeshuis en de keuken helemaal klaar zijn en is ook in Suriname het jubileum gevierd. Daarna gaat het werk verder en komen de vervanging van de septic tanks en de benodigde reparaties in de directiewoning aan de beurt. De betere woonomstandigheden zullen bijdragen aan het welzijn van alle kinderen en medewerkers. Licht, verborgen in vloerplanken, deuren en sanitair...



Foto: Harlette Mingoen

Surinamekalender 2019



De Surinamekalender van 2019 heeft een nieuwe opmaak gekregen, maar de opzet is vertrouwd: prachtige foto's en interessante verhalen over Suriname, een overzichtelijke indeling en voldoende schrijfruimte. Met de opbrengst van de kalender worden kleine, effectieve en sympathieke sociale projecten van de Stichting Surinamekalender ondersteund.

De Suriname jaarkalender kost € 13,50 (excl. verzendkosten). Bestellen kan via www.hernhuttershop.nl of (030) 692 71 80.

Dagtekstenboekje 2019

Het Dagtekstenboekje van de Broedergemeente is voor veel mensen een trouwe metgezel. Het boekje is in 2019 al toe aan de 289e jaargang en verschijnt in meer dan 50 talen in Europa, Afrika, Amerika en Azië. Wereldwijd mogen de gebruikers zich verbonden weten, omdat ze op dezelfde dag dezelfde teksten uit de Bijbel lezen en tegelijk is er variatie omdat ieder land er zijn eigen (lied)teksten bij gekozen heeft.



Het Dagtekstenboekje kost € 5,95 (excl. verzendkosten). Bij voorkeur te bestellen via www.dagtekstenboekje.nl, of per telefoon (030) 850 01 39 (alleen tussen 11.00 en 15.00 uur).



Gedenkboek Leliëndaal

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het Kinderhuis Leliëndaal is een prachtig gedenkboek verschenen met als titel: 'Die tijd vergeet ik nooit. Herinneringen aan Kinderhuis Leliëndaal'.

Het boek is samengesteld door Hariëtte Mingo en bevat veel historische foto's en verhalen, interviews met oud-medewerkers en oud-pupillen en met de kinderen en directrice van nu. Het boek is verfraaid met gedichten en beeldende kunst van de broers Robert en Rudy Bosari. Rudy was 3 jaar oud toen hij in het kindertehuis werd geplaatst.

Het gedenkboek is te koop bij het ZZg en kost € 22,90. Bestellen via www.hernhuttershop.nl of via (030) 692 71 80 of direct bij de maakster: hariettemingoen@gmail.com en (06) 209 713 00.

Expositie Leliëndaal

Ook over Kinderhuis Leliëndaal gaat de wisseltonstelling in museum Het Hernhutter Huis, aan de Lageweg 27 in Zeist (op de hoek van het Zusterplein). Beeldend kunstenaar Robert Bosari toont daar de kunstwerken die hij maakte en die geïnspireerd zijn op zijn verblijf in het kindertehuis.



De expositie 'Die tijd vergeet ik nooit' is te bezichtigen t/m 30 december, 's middags van 12.00 tot 17.00 uur op alle dagen, behalve de maandag.

De entree is € 3 + een vrijwillige gift voor de renovatie van het Kinderhuis.

Kom kijken!