

ZZg Nieuws



Wacht eens!

Voor elkaar

Laten we er zijn voor elkaar,
voor wie niet mee kan komen
in onze snelle maatschappij,
voor wie het gevoel heeft
niet mee te tellen.

Laten we er zijn,
voor wie wacht
op werk dat niet komt,
op herstel dat uitblijft,
op een mens
om mee te praten.

Als iedereen
in eigen omgeving
er is voor iemand,
of voor twee
of een handvol,
dan kunnen we
velen tot zegen zijn.

J. Kelholt

Wachten

Wachten, we doen het allemaal. Wachten tot er iets gaat gebeuren, tot de bus komt, tot je eindelijk aan de beurt bent. Je kunt er ongeduldig van worden en het als een belemmering ervaren.

Wachten kun je ook bewust doen. Je pas inhouden als iemand je tempo niet kan bijhouden. Rustig nog een keer uitleggen wat iemand zo snel niet begrepen heeft. Niet overhaast reageren als er iets gebeurt, maar de tijd nemen voordat je oordeelt en handelt. Bedachtzaam zijn. Dat getuigt van wijsheid maar lijkt in onze tijd steeds minder te gebeuren. Misschien zouden we het moeten oefenen.

Binnenkort begint de 40-dagentijd, de kerkelijke bezinningsperiode voorafgaand aan Pasen. Voor velen een tijd om bewust(er) en met aandacht te leven. Minder hollen en meer stilstaan bij wat je doet. Tijd besteden aan wat je wel belangrijk vindt maar waar je in het dagelijks leven vaak niet aan toe komt. Tijd maken voor mensen om je heen. Ingesleten patronen en gewoontes voor enkele weken doorbreken: soberder eten, niet snoepen, de alcohol laten staan, Social Media even loslaten. Zou bedachtzaamheid oefenen niet prachtig in dat rijtje passen?

Buiten wordt het lente, hebt u het opgemerkt? De vogels en de eerste voorjaarsbloeiers laten het ons weten. De dagen lengen en na maanden van grauwe doodse winter komt de natuur en komen de mensen weer tot leven. Nieuw leven, aan alle kanten. Daarin wordt zichtbaar dat het straks Pasen wordt, het feest van opstanding, hoop en hernieuwde levenskracht. Nog even wachten...

Jeannet Kelholt



Zeister Zendingsgenootschap



Jaargang 184 nr. 1 Maart 2019

Foto: Mariola Sagan

ZZg - Nieuws | 1



Het lijkt een vakantiekiekje. Drie vrouwen voor een open deur. De tassen aan de kant gelegd. Ook via het spiegelglas zie je dat ze elkaar vasthouden. Je ziet dat het vriendinnen zijn. Je ziet niet dat zij de founding mothers zijn van een kleine christelijke gemeenschap die ruim 25 jaar geleden werd begonnen. Na een lange periode van wettelijk verplicht atheïsme, bleek geloof niet uitgewist. Deze vrouwen verlangden er naar Kerst te vieren, God te eren en goed nieuws te delen met familie en vrienden. Zo groeide hun verlangen tot een gemeente, tot een bloeiende kerk.

In ons deel van de wereld is godsdienstvrijheid al lang vanzelfsprekend. Toch is deze vrijheid kennelijk niet de belangrijkste basisvoorwaarde voor groei en bloei van een christelijke gemeenschap, van een kerk, ook van mijn kerk. Het gaat veel meer om je eigen verlangen, je inspiratie, je volharding. Waar streef ik naar? Kan ik dat volhouden? Ik kijk nog eens naar de foto en ben dankbaar voor dit hoopvolle voorbeeld. 'k Zal binnenkort eens met mijn vrienden overleggen...

Douwe van Barneveld

Zaaien in Europa

Age Kramer

Zending is zaaien en wie zaait moet geduld hebben en wachten op ontkieming en groei. Maar afwachten alleen is niet genoeg. Je moet het nieuwe koesteren en doen wat je kunt om het te laten groeien. Het vraagt inzet. Geloven en doen! Hernhutter zending gebeurt ook vandaag en ook in Europa. Bijvoorbeeld in de Broedergemeente die in de laatste decennia in Albanië is ontstaan, en in Letland.

Toen in 1989 de Muur in Berlijn viel en het IJzeren Gordijn op schoof, kwam er ook in Albanië ruimte voor religie: vanaf 1991 waren alle godsdiensten officieel weer toegestaan. Viola Grillo, een van de Albanese zendingspioniers, heeft dat als een wonder ervaren: "Voor het eerst hadden we bijbels en kinderbijbels in onze vingers. We konden samen bijbellezen, onze kinderen voorlezen!"

Viola stond samen met Merita Meko aan de basis van een groep mensen die elkaar vonden vanuit het niets en gaandeweg merkten dat ze een beweging hadden gestart in de richting van een kerk. De start, in juni 1993, was heel bescheiden: "Na wat omzwervingen in de bestaande kerken in Tirana besloten we zelf een groep te starten om samen met onze kinderen bijbel te lezen. We hadden gemerkt dat onze

kinderen de lange diensten in de bestaande kerken niet goed aan konden en dat startende kerken vaak nog geen kindergroep hadden."

Evangolisatie als prioriteit

Een klein groepje moeders met kinderen en wat vrienden, zo begon het. Ze kwamen bij elkaar in iemands huis-



kamer. Ze wilden vooral meer weten over de bijbel en dat wat ze geleerd hadden verder vertellen. Hun strategie was simpel: probeer iedereen aan te spreken waar je ook komt. Dit proces van huiskamerbijeenkomsten en in gesprek gaan met mensen in je omgeving duurde zo'n vijftien jaar.

Toen kwam er een ander accent bij: versterking van het geloof. De groep wilde de eigen kennis verdiepen en de kwaliteit van het kerkelijk werk (zoals bijvoorbeeld het organiseren van jeugdkampen) verbeteren. Maar evangelisatie bleef steeds het belangrijkste uitgangspunt. De groep groeide: men had inmiddels bijeenkomsten in Tirana, Bathmore, Elbasan, Burrel en Pogradec. Deze situatie bleef een jaar of tien min of meer hetzelfde. Vorig jaar kwam er een nieuwe impuls: "We voelden ons geroepen om er toch weer op uit te gaan. En zo kwamen we in aanraking met een echtpaar in Lezhe dat op ongeveer dezelfde manier als wij aan het werk was. Na een periode van kennismaken besloten we verder samen te werken. Daar begint het verhaal van de groep in Lezhe."

Kerk worden

De beginnende groep kreeg na enkele jaren door dat ze bezig waren een kerk te stichten. Dat bleek bijvoorbeeld als er iemand gedoopt moest worden: dat kan alleen in kerkelijk verband. Viola en Merita zochten en vonden hiervoor hulp vanuit de Europese Broedergemeente. De Deense predikant, Jørgen Bøytler, reisde regelmatig naar Albanië voor Doop en Avondmaal en zorgde voor verbinding tussen de Deense hernhutter zendingsorganisatie BDM en de startende kerk. In een organisch groeiproces bleek dat de kerk zich thuis voelde in het geheel van de Broedergemeente. Ze noemt zichzelf "een Albanese kerk van Christus, deel van de Evangelische Broedergemeente, geïnspireerd en gesteund door de wereldwijde Broedergemeente en de Lutherse Kerk".



Men ziet zich als een oecumenische christelijke kerk waar iedereen die gedoopt is zich welkom mag weten. Er zijn op dit moment ongeveer 300 leden, waarbij opvalt dat vrouwen de meerderheid vormen. Vaak komen de leden uit families met gemengde huwelijken, bijvoorbeeld christelijk-atheïstisch, of christelijk-moslim, hetgeen een direct resultaat is van de naoorlogse atheïstische geschiedenis van Albanië. Men organiseert niet alleen kerkdiensten en bijbelstudie, maar ook jeugdkampen, leiderschapstrainingen, evangelisatie en maatschappelijk werk. Dat laatste is direct gekoppeld aan evangelisatie: men trekt erop uit en kijkt niet alleen naar geestelijke nood, maar ook naar materiële, want naar goed gebruik binnen de traditie van de Broedergemeente gaan Woord en Daad hand in hand. Het lenigen van materiële nood, zoals bijvoorbeeld onder Roma kinderen in Lezhe, vraagt veel geld, tijd en energie. "We proberen hen te ondersteunen in hun moeilijke dagelijkse leven, met voedsel, kleding, schoolmaterialen en sociaal werk." Steunaanvragen bij zendingsorganisaties zoals BDM en ZZg helpen mee om dat geld bij elkaar te krijgen.

Maatschappelijke hulp

Een beeld van de diaconale hulp die men door de jaren heen heeft verstrekt: maart 2000, voedselhulp en kleding in Kosovo en kleinschalige hulp aan enkele arme gezinnen in dorpen bij Tirana. Januari 2001, bijbels en boeken in Kosovo. December 2001, humanitaire hulp aan 100 arme gezinnen in Burrel. Hiervoor werd ook lokaal steun gevonden. En 100 gezinnen in de arme wijk van Bathore kregen voedsel en kleding. Januari 2002, start van de crèche in Burrel. December 2002, voedsel- en kledinghulp aan 70 families in Bathore. Maart 2003, training voor studenten Maatschappelijk Werk en Verpleegkunde. In de jaren daarna bleef voedselhulp nodig, soms uitgebreid met medische hulp. Naast deze kleinschalige hulp kreeg het werk iets meer structuur; met hulp van Europese zendingsorganisaties werd in 2009 in Pogradec het 'Christian Center' opgezet en een crèche, en in 2013 het 'Christian Center' in Burrel.



Terug naar het begin

Vjollca Mazi, een van de Albanese zendingspioniers, schrijft over kerst: "Vroeger, in mijn jeugd, was de kersttijd echt donker, zonder vreugde in je hart en mensen om het te delen, zonder licht en kaarsen. We hadden geen bijbels en het was gevaarlijk om eraan te vragen, zelfs binnen de familiekring. In Albanië was religie bij wet verboden. Het enige venster op de wereld was de Italiaanse tv... Dat was de maatschappij waarin ik opgroeide. Kerst 1990 was mijn eerste kerstviering in Albanië, in de openlucht bij de katholieke kerk in Tirana. En het was als een droom. Mijn man Edi, toen radio-journalist, was de eerste die de wereld liet weten dat we in Albanië Kerst hadden gevierd! We waren vrij om onze Heer Jezus Christus te aanbidden, Hem openlijk te verkondigen als heer en redder en dit te delen met onze geliefden!"

Het ZZg ondersteunt het werk van de Albanese zendingspioniers via de Deense zendingsorganisatie BDM. We nodigen u van harte uit om mee te doen. Zie ook pagina 4.

Zaaien in Letland

Elke 1e zaterdag van de maand komen op de 12e verdieping van het prachtige gebouw van de Nationale Bibliotheek van Letland in Riga mensen bij elkaar. Ze komen niet voor het geweldige uitzicht over de stad Riga, hoewel ze daar vast en zeker van genieten. Ze komen om iets te horen over de geschiedenis van de Broedergemeente in Letland en om te bidden voor de toekomst van hun land, dat net (nov. 2018) gevierd heeft dat het 100 jaar geleden onafhankelijk werd.

De Broedergemeente heeft in de geschiedenis van de Letse natie een behoorlijke rol gespeeld. In 1729 begon het evangelisatiewerk onder lijfeigenen in de Baltische Staten, wat uitgroeide tot een van de grootste zendingsbewegingen van de Broedergemeente. Nadat Letland zijn onafhankelijkheid weer verloor in 1945 en gebukt ging onder het juk van de Sovjet-unie kwam er uiteindelijk in 1991 opnieuw onafhankelijkheid.

Het werk van de Broedergemeente lag stil aan het begin van de 20e eeuw, maar toch wist de theoloog en historicus Gundars Ceipe de betekenis van de spiritualiteit van de Hernhutters te ontdekken, niet alleen voor de geschiedenis maar ook voor de toekomst van Letland. Hij begon heel bescheiden met een aantal bijbelgroepen in het land, grotendeels bestaande uit mannen met een gebroken bestaan (werkloosheid, scheiding, alcoholisme). Later kwamen er kinderkampen en werd in de omgeving van Madona een school gesticht voor vooral kinderen uit gebroken gezinnen. Inmiddels zijn er invloedrijke mensen in de Letse samenleving - zoals de directeur van de Nationale Bibliotheek, Anders Vilks - die samen met Gundars Ceipe van mening zijn dat het voor de toekomst van Letland belangrijk is, dat meer mensen iets ervaren van de inzet van de Hernhutters voor lijfeigenen en van hernhutter spiritualiteit. Er wordt gezaaid in de Broedergemeente in Letland. Er is nog geen grote oogst. Maar er groeit een klein plantje. En het is het waard om dat te koesteren.

Johannes Welschen



Tanzania, 18.025

Meubilair voor meisjesschool

De splinternieuwe middelbare school bij het dorp Ifakara is een christelijke kostschool speciaal voor meisjes. De veiligheid die zo'n school biedt (vergeleken met gemengde scholen) kan ouders over de streep trekken hun dochter toch te laten doorleren; iets wat op het platteland in Tanzania nog lang niet vanzelfsprekend is. ZZg's Duitse collega-organisatie HMH bouwde de school en hij is eigenlijk klaar, alleen komt de overheid steeds met aanvullende eisen die de opening vertragen. Het ZZg draagt € 7.500 bij, voor tafels en stoelen in de klaslokalen en de eetzaal en inrichting van de keuken.

Voor € 60 helpt u een meisje aan een zitplaats in het klaslokaal.



Foto: HMH

Suriname, 18.048

Moestuinen Geyersvljijt

Vol goede moed zijn ze aan de slag, zo liet de moestuincoördinator van de Broedergemeente Geyersvljijt in Paramaribo-Noord ons weten. 15 gezinnen uit de gemeente die aan de rand van een arme wijk ligt, kunnen meedoen aan een training van een jaar om groente te leren verbouwen (40% theorie en 60% praktijk). Dat gaat gebeuren op het terrein van de kerk, waar 15 tuintjes van 60 m2 worden aangelegd.

Het verbouwen van hun eigen (biologische) groente kan een gezin van vier personen een besparing van € 38 per maand opleveren, zo hebben ze uitgerekend. Duurzame armoedebestrijding en gezonde voeding voor het gezin, dat beoogt de diaconie van Geyersvljijt met dit project. En het bevorderen van sociaal contact tussen de gemeenteleden. Voor het inrichten en gebruiksklaar maken van het terrein, de 16 trainingsbijeenkomsten, aankoop van gereedschap en plantmateriaal draagt het ZZg € 10.000 bij, iets meer dan de helft van het budget. De gemeente Geyersvljijt en de deelnemers zelf betalen de rest. *Antroewa, bitawirie, klaroen, amsoi, sporopo, tayerblad, boulanger of kou-seband, wat helpt u verbouwen?*



Foto: HMH

Malawi (18.044)

Vluchtelingenkamp Dzaleka

Afrikaanse vluchtelingen komen soms naar Europa, maar het overgrote deel zoekt veiligheid ergens in de regio. Zo zoeken vluchtelingen uit Congo, Burundi en Rwanda bijvoorbeeld een veilig heenkomen in Malawi, een van de armste landen in Zuidoost-Afrika. In het grote vluchtelingenkamp daar, Dzaleka, zitten

35.000 mensen op een kaal en winderig terrein. Ze krijgen slechts een karig voedselrantsoen. Het ZZg ondersteunt in dit kamp het werk van de Broedergemeente van Malawi en onze Duitse zusterorganisatie HMH met € 15.000. Op pagina 6 vindt u een uitgebreid verhaal hierover.

Het ZZg draagt € 15.000 bij. 1% of 1% van u?



Foto: EBG Albanië

Albanië (18.009) **Van huiskamer naar kerk**

De Lutherse Broedergemeente in Albanië is een kleine, groeiende, heel actieve kerk met 300 leden, vrouwengroepen en jeugdclubs, verdeeld over 10 kleine gemeenten overal in het land. Men wil het evangelie verder verspreiden in aangrenzende dorpen en wijken, ook onder de Roma-bevolking (zie pag. 2/3). In de stad Lezhe zijn twee docenten die zich vorig jaar bij de kerk aansloten heel actief. Ze begonnen met een wekelijkse kindergroep in hun eigen huis en hebben nu ook bijeenkomsten met vrouwen en jongeren. Het past echt niet meer in hun huiskamer en ze moesten iets groters gaan zoeken. De Albanese Broedergemeente financiert een trainingsbijeenkomst en helpt hen aan een kachel en aan materialen en budget voor kinderactiviteiten.

Het ZZg ondersteunt het zendingswerk in Lezhe met € 2.140, voor de huur, kachelhout etc. Doet u mee?

Suriname (18.030)

Kwaliteitszorg in het Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis in Paramaribo heeft veel patiënten uit het binnenland. Men krijgt geen steun van de overheid omdat het een particulier ziekenhuis is. In de afgelopen crisisjaren stegen de kosten flink maar konden de ligtarieven niet meegroeien; het ziekenhuis teerde in op de reserves en kan noodzakelijke vervangingen en investeringen niet betalen. Nodig is een warm-water aansluiting voor de afdeling Verloskunde (€ 3.000); nu is er alleen koud water. De bedschermen op alle afdelingen zijn aan vervanging toe (€ 8.000). Voor medicijndistributie zijn 7 nieuwe karren nodig (à € 740) en voor betere opslag van medicijnen 2 kasten (à € 2.775)



Foto: Diakonessenhuis

en 7 airco's (à € 640). Het ZZg gaf € 24.000. € 7.000 is al binnengekomen.

Helpt u ons verder?



Foto: ABWM

Sierra Leone (18.033)

Schoollunches

Naar school gaan zonder dat je hebt ontbeten? Voor heel veel kinderen in Sierra Leone is dit eerder regel dan uitzondering. Hun ouders zijn arm en eten is er simpelweg niet iedere ochtend. Probeer dan maar eens bij de les te blijven van acht uur tot half drie. De Broedergemeente

in Sierra Leone wil graag zorgen dat de kinderen op school elke dag een lunch krijgen. Dat is niet alleen goed voor de kinderen, maar ook voor een paar vrouwen. Die kunnen een bescheiden inkomen verdienen door dagelijks te komen koken op de school. Het ZZg steunt dit project met € 4.300. Voor € 0,90 per dag draagt u al bij aan de dagelijkse schoolmaaltijd (per kind een half kopje rijst met bonen, een paar kleine visjes en wat groente) en het werk van de kooksters. Omgerekend € 17,50 per maand. [Laat u te smakelijk eten?](#)

Suriname (18.010)

Voorschool? Taalschool!

In het Surinaamse binnenland zijn inmiddels op 9 locaties in Marowijne, Brokopondo en Boven-Suriname voorscholen actief. Ouders en leerkrachten van ruim 200 peuters merken dat die er baat bij hebben om al vroeg Nederlands te leren. Het geeft hun een betere start op de basisschool, want zij begrijpen tenminste wat de juf zegt. Voorscholen helpen echt, maar de financiering is een probleem. De overheid erkent de waarde ervan, maar geeft nog altijd geen subsidie. De ouderbijdrage moet bescheiden zijn, anders is het voor ouders niet te betalen. Het ZZg springt per locatie met ongeveer € 5.000 bij, voor spel- en leermiddelen, training en een bescheiden vergoeding voor de juffen. [Helpt u mee?](#)



Foto: ZZg



Foto: ABWM

Peru (18.033)

De boot en de kerk in!

Het Amazone-gebied in Peru is voor de Broedergemeente een nieuw zendingsgebied. ZZg's Amerikaanse zusterorganisatie ABWM ondersteunt in de Aguaruna-regio tien kleine christelijke gemeenten. Die zoeken aansluiting bij een kerkgenootschap dat hen helpt met theologische trainingen: zondagsschool, bijbelstudie en opleiding voor de voorgangers. Ook willen ze graag materialen in hun eigen taal, het Awahun. Naast evangelieverkondiging wordt er, zoals gebruikelijk binnen

de Broedergemeente, gewerkt aan onderwijs, gezondheidszorg en levensomstandigheden. Alle transport in het gebied gaat per boot. Nu moet men steeds een boot met stuurman inhuren. Een eigen boot helpt om die kosten te drukken en ook kunnen gemeenteleden dan hun waren goedkoper naar de markt brengen. [Het ZZg draagt € 2.600 bij aan de boot met motor en € 2.075 aan de theologische trainingen. Doet u mee?](#)

Suriname (18.047)

Onder de pannen!

De Graaf von Zinzendorfschool in Paramaribo, een MULO-school met 315 leerlingen en 17 klassen, heeft te kampen met lekkages van het dak. Om te voorkomen dat ook de kapconstructie en de plafonds stuk gaan is renovatie dringend nodig. Het ZZg stelde daarvoor € 20.000 ter beschikking. Driekwart kunnen we bekostigen vanuit een nalatenschap, maar we zoeken nog € 5.000. [Wie helpt mee om een stukje van het dak te dekken?](#)

Zuid-Afrika (19.001)

Noodhulp Wupperthal

Een verwoestende brand legde op 30/31 december een groot deel van de oude zendingsnederzetting Wupperthal in de as. 53 woonhuizen en 5 bedrijfsgebouwen gingen in vlammen op, waaronder het schoolinternaat. Helaas was er een dodelijk slachtoffer en 200 mensen zijn dakloos. De Broedergemeente in Zuid-Afrika verzorgt de noodhulp en is betrokken bij de wederopbouw. Zie verder pagina 8. Het ZZg draagt € 10.000 bij. [Ook uw steun is welkom en elk bedrag telt.](#)



Foto: Brian Engel Photography

Honduras (18.023)

Radiostilte voorbij?

Hoe bereik je inheemse bevolkingsgroepen in ver afgelegen gebieden? Per radio! De Broedergemeente in Honduras gebruikt de radio om het evangelie te verkondigen en om de mensen te informeren over onderwijs, gezondheidszorg en sociale zaken. De slogan van het station: Radio Morava, de Stem van de Heilige Geest!

Helaas is de radio-installatie beschadigd geraakt door de vele stroomstoringen in het gebied. Reparatie (door technici die van ver moeten komen) en o.a. een nieuwe, betere accu kosten € 4.400. Het ZZg draagt € 1.300 bij.

[Helpt u mee om het radiocontact te herstellen en de Stem van de Heilige Geest weer te laten klinken?](#)

Hulp en hoop in een vluchtelingenkamp



Foto's: HMH

35.000 mensen wonen in het vluchtelingenkamp Dzaleka in Malawi, op 50 km afstand van de hoofdstad Lilongwe, en elke dag komen er nog nieuwe vluchtelingen bij. Ze komen vooral uit Congo, maar ook uit Rwanda, Burundi en zelfs uit Ethiopië en Somalië. Velen moesten vluchten voor hun leven en dragen herinneringen met zich mee aan moordpartijen, verkrachtingen en doodsbedreigingen. Het beetje geld dat ze hadden raakten ze onderweg kwijt.

In Dzaleka krijgen ze slechts minimale steun van de Malawische overheid. De UNHCR verstrekt er karige rantsoenen van maïs en bonen. De vluchtelingen hebben totaal geen vooruitzichten en mogen van de overheid geen reguliere baan hebben buiten het kamp.

Op dit moment is er maar één school en één kleuterschool in het kamp, voor duizenden kinderen. Buiten het kamp is er een particuliere katholieke school die aan een klein aantal kinderen een studiebeurs verstrekt. Zeven kilometer verderop is er een openbare basisschool en middelbare school voor duizend kinderen uit het kamp en de omliggende dorpen. Voor de meeste kinderen uit Dzaleka is dat geen optie: geld voor de schoolbus is er niet en voor de jonge kinderen is het veel te ver en gevaarlijk om langs de weg te lopen. Onderwijs is dus letterlijk onbereikbaar.



Hulp

De Duitse hernhutter zendingsorganisatie HMH (Herrnhuter Missionshilfe) werkt samen met de Broedergemeente van Malawi, die de nood in het kamp heeft opgemerkt maar zelf te klein, te zwak

en te arm is om daadwerkelijk iets te kunnen doen. Met vrijwilligers uit het kamp biedt men ondersteuning op verschillende terreinen: een paar honderd ondervoede kinderen krijgen dagelijks een extra maaltijd, voor kleuters zijn er onderwijs- en spelactiviteiten, en de kerk biedt geestelijke bijstand en hulp bij traumaverwerking.

Vanuit een vorig jaar gebouwd multifunctioneel kinderopvangcentrum vindt dit alles plaats en het loopt storm, vooral bij de kinderactiviteiten. Recent is er een waterpomp geslagen en nu wordt er nagedacht over een trainingsprogramma voor het ontwikkelen van kleinschalige inkomensmogelijkheden voor groepjes vrouwen: kippen/varkens/geiten houden of groente kweken. Ook wil men kleine leningen gaan verstrekken zodat mensen een handeltje kunnen beginnen. Leden van de Broedergemeente die in de buurt van het kamp wonen, zijn net zo arm als de vluchtelingen en mogen profiteren van deze activiteiten.

Hoop

Er zijn plannen in de maak voor studiebeurzen en voor hulp aan weeskinderen. Plannen voor een klein solar-energiesysteem dat elektriciteit levert die weer nieuwe mogelijkheden biedt. Op het terrein van de Broedergemeente, net naast het kamp, gaat een Duitse stichting de bouw bekostigen van een basisschool die onder de financiële verantwoordelijkheid van de Malawische overheid zal vallen.

Het gonst van de plannen en ideeën, en allerlei jonge mensen in het kamp zetten zich graag in als vrijwilliger om ze mogelijk te maken. Want ze kunnen hun energie erin kwijt en putten er hoop uit. De verlammende apathie in hun vluchtelingbestaan wordt doorbroken.

Het ZZg doet van harte mee aan al dit werk in het Dzaleka vluchtelingenkamp, met € 15.000. Wilt u ook iets doen, maak dan uw gift over op NL74 RABO 0375 2169 36, ZZg te Zeist en vermeld 'Dzaleka'.

Licht brengen

In elk ZZg-Nieuws staan projecten die het ZZg ondersteunt, van Broedergemeenten en daarmee verbonden organisaties die vragen: "Kunnen jullie ons helpen? Wij willen iets doen aan de nood die we zien, maar onze mogelijkheden zijn beperkt. Als jullie meedoen kunnen wij meer doen". Het ZZg kan met uw aller steun vaak helpen, waarvoor dank! Een update over een paar projecten.



Doorgangshuis Medische Zending

Sinds mei vorig jaar is het in gebruik, het Doorgangshuis van de Medische Zending in Paramaribo.

Daar verblijven zwangere vrouwen uit het binnenland met hun partners als er zwangerschapscomplicaties zijn en zij enkele maanden onder medisch toezicht moeten staan van het ziekenhuis. Lang niet altijd hebben deze patiënten familie waar ze onder dak kunnen. Zelf verblijven en voedsel betalen is voor de meesten financieel onmogelijk. Vandaar dus de oplossing van het Doorgangshuis, dat gebruik maakt van kamers van de Zinzendorferberg van de Broedergemeente. Daar is toezicht en het ziekenhuis is goed bereikbaar. Sinds mei zijn er al zeven baby's gezond en wel ter wereld gekomen! Op de foto ziet u de trotse ouders van de recentst geborene. Zonder het Doorgangshuis zouden waarschijnlijk een of meer baby's en/of jonge moeders de bevalling niet overleefd hebben. Het project is echt van levensbelang. De Medische Zending en het ZZg dragen samen de kosten voor (naar schatting) jaarlijks 10 patiënten + begeleider per jaar. Voor het ZZg was dat € 16.000. Ruim € 4.000 is er voor dit project al ontvangen.



Foto: ZZg

Schaduwdoek voor Elim Home

De foto toont een strakblauwe zomerhemel. Het was heet in Elim Home, het kindertehuis voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Zuid-Afrika.

De kamers zijn er maar klein en dus loopt de temperatuur snel op. Directrice Lesinda Cunningham vroeg het ZZg daarom om schaduwdoek; zonneschermen aan de gevels, zodat de kinderen daaronder kunnen spelen en rusten. 90% van de tijd zitten de kinderen binnen. De kleine speelplaats wordt door meerdere groepen gebruikt, dus om de beurt. Nu er overschaduwde ruimte bij hun eigen groep is kunnen de kinderen vaker en langer naar buiten. Ook kinderen die aan bed gebonden zijn kunnen nu van de frisse lucht genieten. En autistische kinderen hebben de mogelijkheid om ook bij slecht weer even weg te kunnen uit de groep. Het benodigde budget van € 5.000 was al beschikbaar en inmiddels is Elim Home aan alle kanten voorzien van blauw schaduwdoek. De blije kinderen mag u er zelf onder denken....

U kunt nog meedoen aan het project Doorgangshuis. NL74 RABO 0375 2169 36, ZZg te Zeist. Vermeld: Doorgangshuis.



Foto: Elim Home

Veilige elektra in Sukh Dhaam

Weet u het nog? Ruim twee jaar geleden vierden we het 100-jarig bestaan van Kinderhuis Sukh Dhaam in Suriname.

Het jubileumcadeau zou een complete zonnepaneleninstallatie gaan worden, maar dat plan moesten we aanpassen toen bleek dat de elektrische bedrading in een groot deel van het kindertehuis sterk verouderd en brandgevaarlijk was (in het meisjeshuis, het keukengebouw en de wasruimte, de directiewoning, de garage/werkplaats en het pomphuis). Het nieuwe doel werd verbetering van de brandveiligheid van de elektriciteitsvoorziening en continuïteit van de stroomvoorziening bij stroomuitval. Het was een omvangrijke klus, maar het einddoel is gehaald: op 17 januari 2019 werd de compleet vernieuwde elektrische installatie, na een proefperiode van zes maanden, formeel goedgeurd en in goede staat bevonden! Ook het automatische back-upstelsel (een 25 KVA generator) werkt naar behoren als de stroom (weer eens) uitvalt. Het valt niet op, dit jubileumgeschenk, en de kinderen van Sukh Dhaam zullen het amper merken, maar wat is het een belangrijk geschenk voor hun veiligheid. De ermee gemoeide € 24.100 zijn wel besteed!



Foto: MZ

Overstappen op e-mail?

Wist u dat u het ZZg Nieuws ook per e-mail kunt ontvangen? Zo blijft u toch op de hoogte, denkt u aan het milieu en aan onze portokosten. Het ZZg stuurt zo om de maand een e-mailnieuwsbrief. Het ZZg-Nieuws is daarin opgenomen. Aanmelden kan via www.zzg.nl/mijn-zzg

Nalaten

Meestal is het voor ons een totaal onverwacht geschenk. Een laatste mooie gift van een overleden donateur die het werk van het ZZg zo zeer ter harte ging dat het in zijn/haar testament kwam te staan. We zijn er dankbaar voor. Iedereen die ook zo'n mooi afscheidsgeschenk voor het ZZg in petto heeft willen we nu alvast bedanken. En voor wie het overweegt en vragen heeft, bel of mail gerust met Douwe van Barneveld, (030) 692 71 88.

De allerlaatste solarlampen

Honderden gingen er de afgelopen jaren naar leerkrachten in het binnenland van Suriname en weeskinderen en vroedvrouwen in Tanzania en Congo. Maar ook voor jezelf is zo'n solarlamp reuzehandig: op de camping, in schuur of garage, of als duurzaam licht op je nachtkastje. We zijn bijna door de voorraad heen, bestel 'm snel met € 15 korting op www.hernhuttershop.nl of bel (030) 692 71 80. U krijgt een lamp en de tweede is voor Tanzania/Congo.

Nu voor € 34,95



Voor op de boekenplank

Age Kramer schreef een boekje over bevrijdingspastoraat in de Broedergemeente anno 2018, met gesprekken met predikanten in Suriname en Nederland en beschouwingen uit andere bronnen. € 9,95.

Hariette Mingoen stelde een prachtig boek samen over Kinderhuis Leliëndaal, met foto's en verhalen omlijst door gedichten en beeldende kunst van de broers Robert en Rudy Bosari. € 22,90. Beide verkrijgbaar via www.hernhuttershop.nl of tel. (030) 692 71 80.



Noodhulp Wupperthal



Foto: Brian Engel Photography

Een felle brand verwoestte op 30/31 december 2018 een groot deel van het historische zendingsdorpje Wupperthal (Zuid-Afrika): 53 woonhuizen, een schoolinternaat (voor ongeveer 150 leerlingen), pastorie, bakkerij, slagerij, kruidenierswinkel, restaurant en gemeenschapshuis. Ook bedrijfsruimten van de hernhutter coöperatie voor rooibos-producten (de grootste werkgever van het dorp), gingen in vlammen op. 200 mensen zijn dakloos en velen ook brodeloos doordat hun werkplek afbrandde. Een vrouw overleed na vijf weken aan haar brandwonden.

De Broedergemeente van Zuid-Afrika coördineert de noodhulp en wederopbouw. Er wordt een hulpcoördinatiecentrum ingericht en een opslagplaats (met o.a. koelkasten) voor hulpgoederen (voedsel en water voor de getroffen families, maar ook kleding, eetgerei, toiletspullen en toiletpapier).

Het ZZg gaf € 10.000 voor noodhulp. De Broedergemeenten in Nederland en Suriname hielden een collecte. In Zuid-Afrika werden via de pers en Social Media hulpacties opgezet voor de mensen die alles kwijt zijn. Een mevrouw reageerde op facebook in het Afrikaans: *Ai! Dit is so seer, die pragdorp wat ek ook bevoorree was om te kon sien. Julle is in ons gebede en ons dank God vir alle lewens wat gespaar is, as mens na die foto's kyk en jy hoor slegs een lewe is geneem in die verwoestende brand, dan Eer ons die Here vir Sy bewaarende hand. Sterkte gemeenskap van Wupperthal. Ons sal uitreik en help waar ons kan.*

Ook geven? NL74RABO 0375 2169 36, ZZg te Zeist. Vermeld 'Wupperthal'. Foto's en filmpjes vindt u op www.zzg.nl/wupperthal